

## ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ — Η ΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

*Γιώργον ΜΟΥΡΕΛΟΥ: Θεμελειώδεις ἔννοιες τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας καὶ ἐπιστημολογίας (Έκδόσεις Ἑγγατία, Θεσσαλονίκη 1976)*

Στή σειρὰ τῆς *Φιλοσοφικῆς Βιβλιοθήκης*, ποὺ ἐκδίδεται στή Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὸν κ. Ν. Αὐγελῆ, δημοσιεύεται αὐτὴ ἡ συλλογὴ δοκιμίων τοῦ κ. Γιώργου Μουρέλου. Ἀποτελεῖται ὑπὸ πέντε δοκίμων. Τὰ πρῶτα τέσσερα ἔχουν ξαναδημοσιευτεῖ χωριστά· τὸ πέμπτο βλέπεται τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας γιὰ πρώτη φορά. Μαζί, τὰ πέντε αὐτὰ δοκίμων χαρακτηρίζονται ὑπὸ βαθιὰ ἐνότητα καὶ δυνατότητα παραπέρα ἀνάπτυξης τῶν θεμάτων τους. Ὁ συγγραφέας ἐλπίζει νὰ τὰ συμπληρώσει σ' ἕνα δεύτερο τόμο. Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τούτου τοῦ τόμου εἶναι πώς ἀποτελεῖ ἔνα ἐρέθισμα γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ φαντασία — καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι μικρὸ πράγμα.

‘Ο συγγραφέας μελετᾷ τὶς ἔννοιες: πρότυπο, δομή, ἐπίπεδο πραγματικότητας, κλίμακα γιὰ τὴ μελέτη καὶ ἔρμηνεία τῶν φαινομένων καὶ σύστημα ἀναφορᾶς. Περιγράφει καθαρὰ καὶ συνοπτικὰ τὸ ἐπιστημονικὸ καὶ φιλοσοφικὸ ἔδαφος στὸ δποῖο βλάστησαν αὐτὲς οἱ ἔννοιες καὶ τὶς ἀναλύει προσπαθώντας νὰ προσδιορίσει τὸ περιεχόμενό τους, τὶς μεταξύ τους σχέσεις καὶ τὴ σημασία τους γιὰ τὴ φιλοσοφία. Στὴν καθολική του ἀναζήτηση δὲν ἀποκλείονται ἡ ἱστορικὴ ἀναδρομή, ἡ γενετικὴ ἐξήγηση ἢ ἡ τολμηρὴ φιλοσοφικὴ ὑπόθεση. ‘Ετσι, λ.χ., δ συγγραφέας προτείνει νὰ ἴξετάσουμε τὸν δρισμὸ τῆς φιλοσοφίας ώς ἐπιστήμης τῶν προτέρων ἢ, στὸ τέλος τῆς μελέτης του γιὰ τὸ στρουκτουραλισμό, ἀναρωτιέται μήπως ἡ ἵδια ἡ φιλοσοφία δὲν ἀποτελεῖ μιὰ δομή. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ φιλοσοφικὲς θεωρίες θὰ ἥταν οἱ μετασχηματισμοὶ δυαδικῶν συστημάτων ἀντιθέσεων ποὺ, ὅπως τὰ ἄτομα συγγενεῖας στὴ δομικὴ ἀνθρωπολογία τοῦ Levi-Strauss, ἀποτελοῦν μιὰ ἐνότητα ποὺ αὐτοῖσορροπεῖται (ἢ αὐτοελέγχεται) ἀνεξάρτητα ἵσως ὑπὸ τὴ συνείδηση ποὺ ἔχει δ συγκεκριμένος φιλόσοφος (ὅπως συμβαίνει μὲ τὶς φωνολογικὲς δομὲς ἢ τὶς ἀνθρωπολογικὲς δομές). «“Οσο κι ὅν φαίνεται παράξενη μιὰ τέτοια ἄποψη», εἶναι τὰ λόγια τοῦ συγγραφέα, «ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ἴξεται». Ή ἔννοια τῆς δομῆς, τόσο γόνιμη στὰ μαθηματικά, τὴ φωνολογία καὶ τὴ σύγχρονη ἀνθρωπολογία, μπορεῖ ἵσως νὰ φωτίσει τὸ φιλοσοφικὸ ἐγχείρημα (καὶ συγχρονικὰ καὶ διαχρονικά). “Οπως ἔκαναν οἱ μεγάλοι Ρῶσοι μελετητὲς τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰώνα, ποὺ ἀποκάλυψαν ὑπομα-μύθων ποὺ συνδέον-

ται σὲ βασικές μυθολογικές δομές κοινές σὲ πολλοὺς λαοὺς (Propp, *La Morphologie du Conte*) ἔτσι, ἵσως, καὶ ὁ φιλόσοφος νὰ ἀποκαλύψει τὰ βασικὰ φιλοσοφικὰ ἄτομα — ἢ καὶ (γιατὶ ὅχι;) φιλοσοφικοὺς μύθους — καὶ τὶς σχέσεις ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν οἰκονομικότερη δόμηση καὶ αὐτοῖς ορρόπηση τοῦ συνόλου τους. Ὁ δρόμος γιὰ τὴ δυνατότητα ἐνὸς ψυχαναλυτικοῦ πλησιάσματος τῆς φιλοσοφίας δὲν εἶναι κλειστὸς — ἐδῶ ἡ σκέψη τοῦ συγγραφέα συναντᾷ τὴ σκέψη μερικῶν ἀναλυτικῶν, ποὺ ξεκινώντας ἀπὸ ἐντελῶς διαφορετικὲς προϋποθέσεις, δὲν διστάζουν νὰ ταυτίσουν τὸ φιλοσοφικὸ πρόβλημα μὲ τὴν παθολογία τῆς γλώσσας (Δές, λ.χ., M. Lazerowitz, *Studies in Metaphilosophy*, London 1964). Ὡστόσο ὁ Γ. Μουρέλος δὲν εἶναι οὕτε δογματικὸς οὕτε μονόπλευρος: θέτει ἔνα ἐρώτημα ποὺ ἡ διερεύνησή του θὰ διευρύνει τὸ συνειδητικό μας δρίζοντα. Γιατὶ πρωταρχικὸς σκοπὸς τῆς φιλοσοφικῆς προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ φτάσει στὴν πλήρη συνείδηση τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του. Στὴν προσπάθεια του αὐτή, ὁ ἀνθρωπὸς χρησιμοποίησε δρισμένα πρότυπα ποὺ τὸν βοηθοῦν νὰ δργανώσει τὶς γνώσεις του γιὰ τὸ φυσικὸ καὶ τὸν πνευματικὸ κόσμο σ' ἔνα κεντρικὸ σχῆμα ὅπου τὰ γνωστικὰ δεδομένα συμπληρώνονται ἀπὸ ὑποθέσεις, εἰκασίες ἢ καὶ φανταστικὰ κατασκευάσματα γιὰ νὰ τοῦ δώσουν μιὰν (ἢ τὴν) ὀλοκληρωτικὴ ἐξίγηση. Ἀπὸ αὐτὴν προκύπτουν ἐξηγητικὰ κοσμοειδῶλα ὅπως, λ.χ., τὸ ἀριστοτελικό, τὸ σωματιδιακὸ ποὺ καθιέρωσε ἡ νευτωνικὴ μηχανικὴ ἢ τὸ πρότυπο τοῦ κόσμου ως πεδίου δυνάμεων, πρότυπο ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ Θεωρία τῆς σχετικότητας. Οἱ μεγάλες μεταφυσικὲς ἀρχὲς (λ.χ., «ἀρχὴ τῆς διατήρησης τῆς ψλῆς») ἔχουν τὴν προέλευσή τους στὴ φιλοσοφία καὶ ἡ ἀνάλυση καὶ διερεύνησή τους ἐπιβάλλεται σ' ἐκεῖνον ποὺ θέλει νὰ ξέρει τὶς θεμελιώδεις προϋποθέσεις τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐγχειρήματος. «Αν στὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔννοια τοῦ προτύπου ως ἐρμηνευτικοῦ σχήματος παιζει κεντρικὸ ρόλο σὲ τόσους κλάδους (λ.χ., μαθηματικά, φυσική, κυβερνητική, κοινωνιολογία, γλωσσολογία, ψυχολογία, κτλ.), ἀξίζει τὸν κόπο νὰ καταπιαστοῦμε μὲ τὴν ἀνάλυσή της καὶ νὰ ἐρευνήσουμε ἀν μποροῦμε νὰ τὴ χρησιμοποίησουμε ως βάση γιὰ τὴν ἐνοποίηση τῆς γνώσης — ἰδιαίτερα ἀν μπορεῖ νὰ γεφυρώσει τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὶς θετικὲς καὶ στὶς θεωρητικὲς ἐπιστήμες. Αὐτὸς ἐπιχειρεῖ δ συγγραφέας στὴν πρώτη μελέτη ὅπου ἔξετάζει τὶς χρήσεις καὶ τὰ εἴδη τῶν προτύπων καὶ σκιαγραφεῖ τὴν γενικότερη ἐφαρμογὴ τοῦ δρισμοῦ τοῦ προτύπου στὶς δεύτερες, τὶς θεωρητικὲς ἐπιστήμες. Ἡ ἰδέα ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῶν προτύπων ἀσφαλῶς δὲν χωράει στὰ στενὰ πλαισια μιᾶς διάλεξης (ἢ πρώτη μελέτη τοῦ βιβλίου εἶναι μιὰ διάλεξη). Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔννοιολογική της ἀνάλυση, ποὺ συνεπάγεται τὴν ἐξέταση τῶν συγγενικῶν δρων ὑπόδειγμα, παράδειγμα, ἀρχέτυπο, κτλ., καὶ τὴ λεπτομερῆ ἐξέταση τῶν προτύπων ποὺ ὅντως προτάθηκαν ἢ μποροῦν λογικὰ νὰ προταθοῦν στοὺς δεύτερους τομεῖς τῆς σκέψης, εἶναι ἀναγκαία καὶ ἡ ἀπόδειξη τῆς ἴκανότητάς της νὰ χρησιμεύει ως ἐνοποιητικὴ ἀρχὴ τῆς γνώσης. Αὐτὰ σχετικὰ μὲ τὶς δύο πρῶτες μελέτες. Στὴν τρίτη δ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ, μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἔννοιας τοῦ ἐπιπέδου πραγματικό-

τητας, νὰ βρεῖ ἔνα «κοινὸ παρανομαστὴ» γιὰ τὶς παραδοσιακὲς φιλοσοφίες τῆς οὐσίας καὶ γιὰ τὶς φιλοσοφίες τῆς ὑπαρξῆς ποὺ δίνουν τὴν προτεραιότητα στὸ βιωματικὸ στοιχεῖο τῆς ἀμεσῆς ἐμπειρίας. Παραδείγματα ἐφαρμογῆς αὐτῆς τῆς ἔννοιας δίνει ὁ συγγραφέας σὲ συνοπτικὲς ἀναλύσεις δύο κυρίως φιλοσόφων: τοῦ Bergson καὶ τοῦ Πλωτίνου. Ἡ ἀντιπαράθεση φιλοσοφικῶν συστημάτων μπορεῖ νὰ ἔξηγηθεῖ δχι ως «ἀντίφαση» ἀλλὰ ως «ἀντίθεση» γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τὴν ἔγελιανή φρασεολογία τοῦ Croce. Ἡ προτεραιότητα γίνεται ζήτημα διαβάθμισης, δχι δλοκληρωτικῆς ἀπόρριψης. Βρισκόμαστε, νομίζω, μπροστὰ σὲ μιὰ σχετικιστικὴ ἀντίληψη τῆς γνώσης — τὸ κάθε ἐπίπεδο ἀντιστοιχεῖ σ' ἔνα εἶδος γνώσης — ἀλλὰ φοβῦμαι πώς, στὸ τέλος, πρέπει νὰ διαλέξουμε ἀνάμεσα στὴν «ἀντίληψη ἀπὸ τὰ μέσα» καὶ στὴν «ἀντίληψη ἀπὸ ἔξω» καὶ πὼς ἡ ἀσυνέχεια τῶν ἐπιπέδων πραγματικότητας δὲν μπορεῖ νὰ γεφυρώσει τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὰ δύο ἀρχετυπικὰ πρότυπα γιὰ τὴν ἔξήγηση τοῦ κόσμου: τὸ φυσιοκρατικὸ καὶ τὸ «θεολογικὸ» (δι μυστικισμὸς μπορεῖ νὰ δέχεται θεὸς ἢ καὶ νὰ εἶναι ἄθεος — Δὲξ λ.χ. Stace, *Mysticism and Philosophy*). Λύτο δ συγγραφέας τὸ διατυπώνει καθαρὰ στὴν πέμπτη μελέτῃ. Στὴν τέταρτη μελέτῃ, δ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ μιὰ πρώτη ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα «ποιὰ εἶναι ἡ μορφὴ τοῦ πραγματικοῦ κόσμου;» ὑπογραμμίζοντας τὴν γνωσιοθεωρητικὴ ἀξία τῆς κλίμακας μὲ βάση τὴν δποία ἀντιμετωπίζουμε τὰ φαινόμενα. Ἡ εἰκόνα μιὰς γιὰ τὸν κόσμο δὲν εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν κλίμακα στὴν δποία τὸν ἀντιλαμβανόμαστε: αὐτὴ «... δημιουργεῖ τὸ φαινόμενο» (Ph. A. Guye). Εἶναι ἐξ ἄλλου φανερὴ ἡ στενὴ σχέση προτύπου (λ.χ. ἀρχιτεκτονικοῦ ἢ χαρτογραφικοῦ) καὶ κλίμακας, δηλ. δργάνου σχηματικῆς προβολῆς τῆς πραγματικότητας. Λύτη εἶναι δ φορέας τοῦ συμβατικοῦ στοιχείου στὴν εἰκόνα τοῦ κόσμου: κάθε κλίμακα προσδιορίζει τὸ ἀντιστοιχὸ ἐπίπεδο πραγματικότητας τοῦ κόσμου. Καὶ δὲν εἶναι λιγότερο ἀληθινὴ ἡ εἰκόνα τοῦ κόσμου ὅταν τὸν δοῦμε ως μικρόκοσμο ἀπὸ τὴν εἰκόνα μέσης κλίμακας τοῦ κοινοῦ νοῦ ἢ ἀπὸ τὴν μακροκοσμικὴ εἰκόνα τῆς ἀστροφυσικῆς. Ἰσως, δηλαδή, τὸ ἀρχικὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν «πραγματικότητα» τοῦ κόσμου νὰ μὴν ἔχει νόημα ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς δποίες τὸν περιγράφουμε. Στὸ πέμπτο καὶ τελευταῖο δοκίμιο, δ συγγραφέας, μετὰ ἀπὸ μιὰ σύντομη ἴστορικὴ ἀνασκόπηση — ἀπὸ τὸ Σέξτο 'Ἐμπειρικὸ ώς τὸν Einstein — διερευνᾶ τὴν ἔννοια τοῦ συστήματος ἀναφορᾶς μὲ σκοπὸ νὰ καταδείξει τὴν σημασία της γιὰ τὴν ἀνάλυση τοῦ προβλήματος τῆς σχετικότητας τῆς κίνησης. Ἐξετάζει τὴν δυνατότητα μιᾶς δλοκληρωμένης τοποθέτησης τοῦ προβλήματος τῆς γνώσης πάνω στὴν ἔννοια τοῦ συστήματος ἀναφορᾶς. Κάθε φιλοσοφικὸ σύστημα ἔχει τὶς βασικές του ἀρχὲς — τὸ σύστημα ἀναφορᾶς του —, καὶ τὴ δομή του. Ἡ μελέτη τῆς ἀναγωγῆς ἢ τοῦ περάσματος ἀπὸ τὸ ἔνα σύστημα ἀναφορᾶς στὸ ἄλλο θὰ μᾶς ἔδινε τὸ κριτήριο γιὰ μιὰν δχι ἐπεισοδιακὴ ἴστορια τῆς φιλοσοφίας. Ἐδῶ φαίνεται καθαρὰ ἡ ἐνότητα τῆς σκέψης τοῦ Μουρέλου: οἱ στενὰ συνδεδεμένες ἔννοιες τοῦ συστήματος ἀναφορᾶς, τὸν ἐπιπέδου πραγματικότητας, τῆς κλίμακας τῆς δομῆς καὶ τοῦ προτύπου, τοῦ χρησιμεύοντος ως μεθοδολογικὸ

δργανο γιὰ τὴν ἔρευνα καὶ τὴν ἐνδεχόμενη ἐνοποίηση τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης. Ό συγγραφέας ἀτενίζει τὴν ποικιλία τῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων ψάχνοντας νὰ βρεῖ κάτι ποὺ σὰν «τὴ σταθερὰ τοῦ φωτὸς» στὴ θεωρία τῆς σχετικότητας, θὰ είναι τὸ ἀναλλοίωτο στὸ φιλοσοφικὸ ἐγχείρημα.

*Παῦλος Χριστοδούλης*