

Βιβλιοκρισία

Günter Scholtz

THRASYBULOS G. GEORGIADES: *Nennen und Erklingen. Die Zeit als Logos.* ('Ονομάζειν καὶ ἡχεῖν. 'Ο χρόνος ως λόγος). Κατάλοιπο έργο ἐκδεδομένο ἀπό τήν Irmgard Bengen. Μέ πρόλογο τοῦ Hans-Georg Gadamer. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1985, σελ. 303.

Μετάφραση: Ν.Μ. Σκουτερόπουλος

Πάντα ἡ φιλοσοφία ἐνδιαφερόταν ἴδιαιτέρως γιά τή μουσική. Συχνά ὠστόσο τά μουσικοφιλοσοφικά έργα είναι ἴδιαιτέρως δύσκολα ἀναγνώσματα –συλλογίζεται κανείς τή φιλοσοφία τῆς μουσικῆς τοῦ Adorno ἢ τήν φαινομενολογία τῆς μουσικῆς τοῦ Ansermet– καὶ δέν ἔχουν πολύ εὐρύ ἀναγνωστικό κοινό: οἱ φιλόσοφοι τά θεωροῦν ως πολύ εἰδικά, καὶ συνάμα ως ὑπέρ τό δέον προσανατολισμένα στήν ἐπιστήμη τῆς μουσικῆς· γιά τούς ἐπιστήμονες μουσικούς, πάλι, συχνά αὐτά τά έργα είναι πολύ θεωρητικά, δέν τούς προσφέρουν ἀρκετά πορίσματα πού νά ἐπιδέχονται ἐμπειρικόν ἔλεγχο. Σ' αὐτά τά έργα πρέπει νά ὑπαχθεῖ καὶ τό βιβλίο τοῦ Γεωργιάδη, τό δποιο παρουσιάζουμε ἐδῶ καὶ τό δποιο ἔχει ἐκδόσει ἡ I. Bengen ἀπό τά κατάλοιπα τοῦ δασκάλου της, τοῦ μουσικοῦ ἐπιστήμονα πού πέθανε τό 1977. 'Ο Γεωργιάδης δέν είχε δώσει στό βιβλίο δριστική μορφή, ἥδη κι ἐκεῖνος σκεπτόταν νά τό τυπώσει ἔτσι ὅπως τό είχε ἀφήσει. 'Η συνεχιζόμενη παραγωγική ἐργασία του στά ἐρωτήματα πού τόν ἀπασχολοῦσαν ἥταν πιό σημαντική γι' αὐτόν ἀπό ἓνα πρόωρα τελειωμένο ἀλλά προβληματικό έργο. "Ετσι, παράλληλα μέ δρισμένα δλοκληρωμένα κεφάλαια βρίσκουμε ἐδῶ σκόρπια διανοήματα καὶ σημειώ-

* 'Η βιβλιοκρισία αὐτή δημοσιεύτηκε στό περιοδικό *Philosophische Rundschau*, ἔτος 34, τεῦχος 4 (1987), σελ. 306-312.

σεις, που πρέπει νά τά θεωρήσουμε ως προσωρινά. Λύτο γεννᾶ πρόσθετες δυσκολίες γιά τή μελέτη τοῦ βιβλίου, ἀπό τήν ἄλλη δημος ἔχει καί μιά ίδιαίτερη γοητεία: μᾶς ἐπιτρέπει νά δοῦμε ἀπό μέσα τό πνευματικό ἐργαστήρι ἐνός εἰδικοῦ ἐπιστήμονα πού θεωροῦσε τόν ἔωτό του ως ιστορικό τῆς μουσικῆς (σ. 12) ἀλλά πού ἡ ἐπιστήμη του τόν δοῖγησε νά στοχαστεῖ γύρω ἀπό τήν οὐσία τῆς μουσικῆς καί μέ αὐτό νά φιλοσοφήσει. Ἡ ἀνεπάρκεια τῶν ιστορικῶν δεδομένων, ἡ ἐπίγνωση ὅτι δλη ἡ γνώση τῶν πραγματικῶν δεδομένων βασίζεται σέ μή ἐκπεφρασμένες προϋποθέσεις, δοῆγησαν τόν Γεωργιάδη στήν κατάστρωση μιᾶς μεταφυσικῆς τῆς μουσικῆς.

Ἄπο μιά πλευρά ἡ μέθοδος τοῦ βιβλίου είναι φαινομενολογική. Ὁ Γεωργιάδης δέν ἥθελε νά «ἀποδείξει», ἀλλά νά «δείξει τό ἔκδηλο ἐνός πραγματικοῦ πλέγματος σχέσεων, ἐνός φαινομένου, ἐνός δεδομένου» (σ. 18), ἥθελε νά μένει πάντοτε στό «φαινόμενο», «στήν ἐπιφάνεια, σ' αὐτό πού βλέπω διά γυμνοῦ ὁφθαλμοῦ» (σ. 159). Ὁστόσο, πρόθεση τοῦ Γεωργιάδη δέν ἥταν ἐν προκειμένῳ νά ἀσκήσει αὐστηρή ἐπιστήμη, δπως τήν ἐννοοῦσε δ Husserl, ἀλλά νά ἀποσαφηνίσει τίς ἐμπειρίες του. «Ἡ ἔκθεσή μου βασίζεται στή δική μου ἐμπειρία. Μιλῶ γιά δ, τι ἐκδηλώνεται σέ ἐμένα ως βεβαιότητα...» (σ. 17). Πραγματικά, ὑπάρχουν ἔδω χωρία, τά δποῖα είναι καθαυτό φαινομενολογικά. Ταυτόχρονα ὅμως παρεμβαίνει σ' αὐτή τή μεθοδική πορεία ἡ ἀναμέτρηση μέτη φιλοσοφική παράδοση, ίδιαίτερα μέ τήν κλασική - ἐλληνική, δηλαδή μέ τόν Παρμενίδη, τόν Πλάτωνα καί τόν Ἀριστοτέλη. Βρίσκουμε ἔτσι σ' αὐτό τό βιβλίο ἀκόμη καί ἐκτενέστερες, ιστορικές - ἐννοιολογικές παρεκβάσεις, π.χ. γιά τήν προέλευση τῶν ἐννοιῶν τῆς ἀρμονίας (σ. 61 κ.ἔ.), τοῦ ρυθμοῦ (σ. 94 κ.ἔ.), τοῦ νόμου (σ. 100 κ.ἔ.). Ὁ συγγραφέας ἔχει πεῖ ὅτι ἡ μέθοδος του «δέν είναι φιλοσοφική»: «Ἐργάζομαι “ἀπό κάτω πρός τά ἐπάνω” μέ ἀφετηρία τό εἰδικό, τή μουσική» (σ. 18). Ἐν τούτοις, ἀπό τήν πρώτη κι δλας σελίδα σχηματίζουμε τήν ἐντύπωση ὅτι καθοδηγεῖται ἀπό ἕνα δρισμένο φιλοσοφικό πρίσμα· καί είναι ἐντελῶς προφανές ὅτι αὐτό κατευθύνει καί τή φαινομενολογική ματιά. Ἡδη μέ τή διαπλοκή φαινομενολογίας καί ἐρμηνείας κειμένων δ Γεωργιάδης είναι κοντά – ἀπό μεθοδολογική ἀποψη – στούς ἐκπροσώπους τῆς ἐρμηνευτικῆς φιλοσοφίας, στόν Heidegger καί τόν Gadamer, μέ τούς δποίους είχε ζωντανή πνευματική ἐπικοινωνία, καί ἡ ἐγγύτητα αὐτή ἐπιβεβαιώνεται ἀπό δρισμένα γνωρίσματα τοῦ περιεχομένου, παρ' δλο ὅτι συναντᾶμε ἔδω ἐντελῶς ἀνεξάρτητο στοχασμό.

“Οπως καί στή φιλοσοφική ἐρμηνευτική τοῦ Gadamer, δ στοχασμός αὐτός ἐστιάζεται σέ μιά φιλοσοφία τοῦ Λόγου, στήν δποία ἔχουν διαπλεχτεῖ μεταξύ τους στοιχεῖα φιλοσοφικά καί βιβλικά. Καθώς είναι γνωστό, λόγος στά ἐλληνικά μπορεῖ νά σημαίνει ἀνάμεσα στ' ἄλλα τόν λόγο καί τόν ἀριθμό. Σύμφωνα ὅμως μέ τόν Γεωργιάδη, ἀπό τόν Hegel καί ἐπειτα, ἡ φιλοσοφία ἔχει λησμονήσει τόν «ἀριθμητικό λόγο» («Zahlen - Logos») (σ. 234). Καί ἀπό αὐτή τήν ἀποψη τό βιβλίο τοῦ Γεωργιάδη σχεδιάστηκε ἐνδεχομένως καί ώς ἕνα συμπλήρωμα τῆς ἐρμηνευτικῆς τοῦ Gadamer: δ λόγος δέν είναι μόνο γλώσσα, είναι ἐπίσης ἀριθμός καί – κάτι πού προκύπτει ἀπό αὐτό – μουσική. Τό προκείμενο ἔργο, τό δποῖο δ Γεωργιάδης τό συνέλαβε ἥδη τό 1961 (σ. 292),

είναι ένα βιβλίο γύρω στό θέμα γλώσσα και μουσική. Ο συγγραφέας, δος ποῖος είχε ήδη έκθέσει ιστορικά τή σχέση τους σέ μια μονογραφία του μέ βάση τή μελοποίηση τῆς θείας λειτουργίας, προσπαθεῖ έδω νά ἀποσαφηνίσει αὐτή τή σχέση ἀπό τήν ἀποψη τῶν ἀρχῶν, ἀπό φιλοσοφική ἀποψη.

Γλώσσα και μουσική, διαβάζουμε έδω, είναι «δύο ἐκ θεμελίων διαφορετικές θεωρήσεις τῆς πραγματικότητας, δύο ἐντελῶς διαφορετικά σημεῖα ἐκκινήσεως προκειμένου νά συλλάβει κανείς τήν πραγματικότητα, νά τήν παρουσιάσει, νά γίνει ἄνθρωπος» (σ. 13). Ή πρώτη, προεισαγωγική, διάκριση αὐτῶν τῶν δύο γίνεται μέ ἀφετηρία τή χριστιανική θρησκεία: «Ἡ γλώσσα ἔρχεται ἀπό τόν Θεό και είναι στραμμένη στόν κόσμο (τή φύση), είναι προσανατολισμένη σ' αὐτόν. Ἀντιθέτως, ἡ παράσταση τῶν ἀγγέλων πού μελωδοῦν: αὐτοί γυρίζουν τά νῶτα στή φύση, στρέφονται πρός τόν Θεό και ὑμνοῦν τόν Θεό. ቩ μουσική είναι ἐγκώμιο και εὐχαριστία: είναι τό νά ἀποστρέφεσαι τή φύση, τό δημιουργημα, και νά στρέφεσαι στόν Θεό, τόν Δημιουργό· δέν “βλέπει” τή φύση ἡ μουσική και γιά τοῦτο ἀδυνατεῖ νά τήν αἰσθητοποιήσει» (σ. 14). Λύτο γίνεται κατανοητό ώς ἀκολούθως: ἡ γλώσσα παράγει λέξεις, οἱ δοποῖες μποροῦν νά χαρακτηρίζουν τό ἐμπειρικό δεδομένο (Diesda). ቩ μουσική δημος δέν αἰσθητοποιεῖ τίποτε χειροπιαστό, δέν δημιουργεῖ «μορφώματα τά δοποῖα σημαίνοντα» (σ. 215). Και γιά τοῦτο ἡ μουσική είναι «ἡ μόνη τέχνη χωρίς περιεχόμενο, χωρίς τόδε τί (Diesda), χωρίς “φράση” χωρίς “ὑποκείμενο” (Sujet), ἡ μόνη τέχνη πού δέν “ἀναγγέλλει” τίποτε, πού δέν “ἀπεικονίζει” τίποτε» (σ. 192).

Ἀπό τήν ἄλλη δημος πλευρά γλώσσα και μουσική συνδέονται: και στίς δύο συντελεῖται μιά μεταφυσική γνώση (Wissen), μιά γνώση γιά τό EINAI (das ES IST). Κι έδω ἡ κατανόηση ἀρχίζει νά γίνεται δύσκολη. Ο συντάκτης αὐτῆς τῆς βιβλιοκρισίας θά ἐπιχειρήσει ἀπλῶς νά σκιαγραφήσει –κι αὐτό ἐπιφυλακτικά– τό βασικό διανόημα. Ή λόγος ώς «δνοματοδοτικό ἐνέργημα» (Nennen) συνενώνει –ὅπως στόν Gadamer ἡ γλώσσα– τό Ἐγώ και τόν κόσμο, ὑποκείμενο και ἀντικείμενο. Τό «ἐνέργημα τοῦ δνοματοδοτεῖν» (Nennakt), τό δοποῖο συνάμα είναι και ἡ πρωταρχή τοῦ ἀνθρώπου, είναι βέβαια προσανατολισμένο σέ ἔνα «τόδε τί» (Diesda), σέ κάτι δρισμένο, ώστόσο δέν «χαρακτηρίζει» αὐτό τό δρισμένο. Πιό σωστά, ἀπλῶς ἀποκαλύπτει τό πρόδηλο EINAI (ES IST) αὐτοῦ τοῦ δρισμένου – ἔνα EINAI ώστόσο, τό δοποῖο «ξεγλιστράει» ἀπό τόν χαρακτηρισμό (σ. 152 κ.ἔ.). Ή Γεωργιάδης ἐκφράζεται μέ αὐτόν τόν τρόπο γιά νά ἀποφύγει κάθε λογῆς ὑποστασιοποίηση και πραγμάτωση (Verdinglichkeit), και ἐννοεῖ μέ αὐτό δ, τι στή φιλοσοφική παράδοση δνομάζεται “τό είναι”, τό Ἀπόλυτο, ἡ ἀλήθεια. Γιατί ώς EINAI (ES IST), δο Γεωργιάδης ἐννοεῖ τί «πρωταρχικά - πραγματικό» (das Ursprünglich - Reale), ἀπό τό δοποῖο προέρχεται καθετί πραγματικό, τό είναι τοῦ Παρμενίδη (σ. 11, σ. 152 κ.ἔ.). Ἐνδ, τώρα, ἡ ἐπιστήμη προσπαθεῖ νά ἐκφράσει τήν οὐσία, τό τί ἔστι, τῶν πραγμάτων, ἡ τέχνη ἀρθρώνει –ἢ καλύτερα, ἀποκαλύπτει– τό EINAI (das ES IST).

«“Τέχνη” είναι μιά παραγωγή, μιά κατάδειξη τοῦ πραγματικοῦ, ἡ δοία βασίζεται στήν προφάνεια, ἔνα καταστάλαγμα τῆς γνώσης γιά τό EINAI

(ES IST)» (σ. 16). "Οπως ή ρομαντική φιλοσοφία τῆς τέχνης (Schelling), ἔτσι καὶ δ Γεωργιάδης ἔχει γιά ἀφετηριακό σημεῖο τὴν *Kritik der Urteilskraft* τοῦ Kant, καὶ κάνει τὴν τέχνη συνίγορο τῆς μεταφυσικῆς. Δέν μᾶς ἐκπλήσσει τὸ γεγονός ὅτι, ὥπως στὸν Heidegger, ἡ τέχνη λούζεται σ' ἔνα θεολογικό, οὐλέγαμε, φῶς. Θυμίζει ἔτσι τὸν λόγο τοῦ Heidegger γιά τὸ «ξέφωτο τοῦ εἶναι» (Lichtung des Seins), τὸ δποῖο ἀνοίγεται, ἀποκαλύπτεται στὴν τέχνη, τὰ λόγια του, τὰ κατ' ἐπανάληψη χρησιμοποιημένα, γιά τὴν «φωτεινότητα» (Helle) καὶ τὸ «ξάστερο», γιά τὰ «Ἐπιφάνεια», ποὺ ἐκδηλώνονται στὰ μεγάλα μουσικά ἔργα (σ. 16, σ. 162 κ.ε.). Γιατί καὶ ἡ μουσική, κι ἀκριβῶς αὐτή, ἀποτελεῖ μιάν ἐμφάνιση τοῦ EINAI (ES IST), καὶ μάλιστα ξέχωρη ἀπό κάθε ἐμπειρικό κόσμο.

‘Ο τρόπος μέ τὸν δποῖο τὸ κάνει αὐτὸ προκύπτει ἀπό τὴν οὐσία τῆς. ‘Ο Γεωργιάδης ἀνιχνεύει αὐτή τὴν οὐσία ἔχοντας ὡς ἀφετηρία τὸν Ἀριστοτέλη, διαμέσου μᾶς διεξοδικῆς ἐρμηνείας τῆς ἀριστοτελικῆς ἔννοιας τοῦ χρόνου (σ. 28-51). ’Από τὸν γνωστὸ δρισμὸ τοῦ χρόνου, ὡς αὐτοῦ τὸ δποῖο ἐπιδέχεται μέτρηση κατὰ τὴν κίνηση, δ Γεωργιάδης ἀναπτύσσει τὸ ἀκόλουθο διανόημα: χρόνος εἶναι κατ' ἄρχιν τὸ «διαρκεῖν» (das «Wählen»), αὐτὸ δημοσ στὸν νοῦ μεταστρέφεται σὲ μέτρηση σημείων τοῦ τώρα· ἀναδύεται ἔτσι δ «ἀριθμητικὸς λόγος» (Zahlen - Logos). Αὐτὸν τὸν ἐνεργοποιεῖ, ἢ τὸν «ἀντικατοπτρίζει», τὸ «ἡχεῖν», ἡ μουσική. Γιά τοῦτο ἡ μουσική εἶναι κατ' οὐσίαν χρονικὴ τέχνη (Zeitkunst).

«Ἐνα σταθερό πράγμα (ein beharrendes Ding) ἐμφανίζεται καὶ ἐκτός αὐτοῦ ἔχει σταθερότητα. Κάτι τέτοιο δημοσ δέν ισχύει γιά τὸν ἡχο. Γιατί δ ἡχος συνίσταται στὸ ἡχεῖν. ‘Υφίσταται καθώς γίνεται. Δέν εἶναι ἔνα Κάτι, τὸ δποῖο ἐπιπλέον συμβαίνει καὶ νά ἡχεῖ, ἀλλά ἔνα “ἡχεῖ” (ein Es tönt), δημοσ καὶ δ χρόνος εἶναι τὸ “διαρκεῖ” (Es währt). Τὸ “ἡχεῖ” εἶναι ἔνα Κάτι sui generis: συγκροτεῖται ὡς χρόνος, ὡς ἔνα “διαρκεῖ”. ‘Ενῶ δ χρόνος εἶναι ἔνα διαρκεῖν χωρίς ὑπόβαθρο (Substrat), τὸ ἡχεῖν εἶναι ἔνα συγκεκριμένο διαρκεῖν, ἔνα Κάτι ὡς διάρκεια, μιά διάρκεια ὡς Κάτι. ‘Ο νοῦς συλλαμβάνει χρόνο δ δποῖος ἡχεῖ, τὸ διαρκεῖν ἐκδηλώνεται ἀμεσα ὡς ἔνα πρωταρχικό Κάτι· καθώς διαρκεῖ, καθώς ἡχεῖ, παράγεται τὸ ὑπόβαθρο τοῦ διαρκεῖν καὶ εἰσχωρεῖ, δημοσ τὸ διαρκεῖν, μέσα μας. ‘Επομένως, τὸ ἡχεῖν, τὸ δποῖο συγκροτεῖ τὸ ὑπόβαθρο του ὡς διάρκεια, δέν εἶναι –δημοσ π.χ. τὸ πράγμα ἢ καὶ ἡ διμιλία ἢ οἱ σκέψεις– ἔνα Κάτι μέσα στὸ χρόνο, ἀλλά ἔνα Κάτι ποὺ δ ὀντολογικὸς τρόπος του (sein Seinsmodus), εἶναι διάρκεια, συνίσταται σὲ διάρκεια· εἶναι μιά διάρκεια, ἡ δημοσία φανερώνεται ὡς ἔνα συγκεκριμένο Κάτι· ἐμεῖς συλλαμβάνουμε πραγματικό χρόνο» (σ. 52).

Βέβαια τὸ ἡχεῖν εἶναι ἐπίσης φαινόμενο τῆς αἰσθητηριακῆς ἀντίληψης. ‘Ωστόσο, τὸ «πρωταρχικό» σ' αὐτό δέν εἶναι «τὸ φυσικό δεδομένο», ἀλλά «τὸ πρωτεῦον εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ σχέση καθαυτή, δ δημοσία ἐμφανίζεται κατ' ἀμεσο τρόπο στὸ ἡχητικό φαινόμενο» (σ. 69). “Ετσι, τὸ ἡχεῖν, ἡ μουσική, «εἶναι παράγωγο τοῦ νοῦ» (σ. 56). ‘Ο Γεωργιάδης περιγράφει τὴν φυσικὴ πλευρά, τὸ «ἀπ' ἔξω» τῆς μουσικῆς ἀπλῶς ὡς κάτι ποὺ χρησιμεύει στὸ νοῦ προκειμένου νά καταστήσει πραγματική τὴ διάρκεια καὶ τίς ἀριθμητικές σχέσεις:

«... τό ἀπ' ἔξω» (das Aussen) προκαλεῖ ἐπίσης τό ήχεῖν, καί δ νοῦς πιέζει γιά νά συμπυκνώσει τή διάρκεια καί νά τήν καταστήσει κάτι πραγματικό. Τό ήχεῖν ἔρχεται τώρα νά συναντηθεῖ μέ αὐτόν. Μέ τή βοήθεια τοῦ "Άλλου, τοῦ «ἀπ' ἔξω», ἐκείνου μέ τήν πραγματική ύφη (des Dinghaften), ή διάρκεια (das Wählen) προσφέρεται σ' αὐτόν ώς κάτι πραγματικό (als Reales). Τό «ἀπ' ἔξω» καθαυτό, τό δποῖο σ' ἐμᾶς φθάνει ώς αἴσθημα (Empfindung), παραμένει κάτι ἔξωτερικό. Ή διάρκεια δμως, ή δποία τώρα μέ τή βοήθεια τοῦ «ἀπ' ἔξω» ἔχει διαμορφωθεῖ σέ κάτι δρισμένο (als Bestimmtes), εἰσχωρεῖ στό νοῦ· ξεδιπλώνεται ώς "Ενα καί ώς ἀριθμός – ἔνα παράγωγο τοῦ νοῦ–, ώς τό ήχητικό "Ενα καί ή ἐνεργοποίησή του ώς ήχητικῆς ἀριθμητικῆς ἀναλογίας: ώς ἀρμονία» (σ. 56).

"Ολη αὐτή ή φιλοσοφία τῆς μουσικῆς, ἀπό τήν δποία ἐμεῖς ἐδῶ μπορέσαμε νά ἀναφέρουμε ἀκροθιγῶς δρισμένα μόνο σημεῖα της καί γενικά χαρακτηριστικά της, είναι σέ τελική ἀνάλυση προσπάθεια γιά νέα θεμελίωση τῆς γνωστῆς φράσης τοῦ Leibniz δτι ή μουσική είναι «μιά μυστική ἀριθμητική ἀσκηση τοῦ πνεύματος, τό δποῖο ἀριθμεῖ ἀσύνειδα». «Τό "αἰσθητήριο δργανο" γιά τό ήχητικό φαινόμενο είναι προφανῶς ἔνα "δργανο μέτρησης ἀναλογιῶν": τό δργανο αὐτό μετράει» (σ. 70). Αύτο δ Γεωργιάδης τό θεμελιώνει μέ τή σύνδεση πυθαγόρειων καί ἀριστοτελικῶν διανοημάτων. Οἱ Πυθαγόρειοι διαμόρφωσαν, ώς βάση τῆς θεωρίας τῆς μουσικῆς, μιά διδασκαλία γιά τίς ἀναλογίες, δέν γνώριζαν δμως δτι τό ἐνέργημα τῆς μέτρησης ἐντοπίζεται στό νοῦ καί είναι ἔνας δρισμένος ὑπαρκτικός τρόπος τοῦ χρόνου. 'Απεναντίας δ 'Αριστοτέλης δρθότατα ἐντόπισε τό ἐνέργημα τῆς μέτρησης στήν ψυχή, δέν βρῆκε δμως τόν δρόμο πού δδηγεῖ ἀπό ἐκεῖ σέ μιά θεωρία τῆς ἀρμονίας καί τῆς μουσικῆς. 'Ο Γεωργιάδης συνδέει αὐτά τά νήματα: οἱ ἀναλογίες, οἱ δποίες συγκροτοῦν τή μουσική είναι σχέσεις, οἱ δποίες δφείλουν τήν προέλευσή τους στήν δραστηριότητα τοῦ χρονικοῦ νοῦ, δ δποῖος ἀντιλαμβάνεται καί χτίζει τόν χρόνο (ἰδίως σ. 77). 'Ο παλαιότερος καθορισμός –μουσική ώς μαθηματική τέχνη– καί δ νεότερος δρισμός –μουσική ώς χρονική τέχνη– ἔχουν κι ἐδῶ, δπως ἡδη στόν Schelling, συνδεθεῖ. Ή μεταφυσική ἀναφορά καί τό νοηματικό περιεχόμενο τῆς μουσικῆς ὑπό αὐτή τήν ἔννοια ἔγκειται στήν ἀναφορά της στή «διάρκεια» (Wählen). Γιατί αὐτή είναι γιά τό νοῦ «ή ἄγκυρά του, τό ἔδαφος στό δποῖο ἡρεμεῖ, τό στοιχεῖο δπου ζεῖ καί κινεῖται καί τό δποῖο τόν διαπερνᾶ» (σ. 55 κ.έ.). 'Η μουσική λοιπόν ἀποκαλύπτει τό είναι, τό EINAI (das ES IST) ώς «διάρκεια» (Wählen). «'Ο λόγος τῆς ποίησης ἐκδηλώνεται στό λόγο τοῦ ἴδωμένου σύμπαντος, στό ἐνέργημα τοῦ δνομάζειν. Οἱ είκαστικές τέχνες είναι δ λόγος τοῦ τόδε τί (des Diesda), τό σημεῖο. 'Η μουσική βασίζεται στό λόγο τοῦ διαρκεῖν, στό ήχητικό φαινόμενο» (σ. 163).

Αύτή ή φιλοσοφία τῆς μουσικῆς θέτει πολλά ἐρωτήματα, μεταξύ ἄλλων δροθετεῖται μέ σαφήνεια ἀπέναντι σέ δ, τιδήποτε δέν ἀνήκει στή μουσική σφαίρα, καί ἀπέναντι στίς ἄλλες τέχνες. "Ετσι π.χ. είναι σαφῶς κατανοητός δ χαρακτηρισμός τῆς μουσικῆς ώς ἐνός συσχετικοῦ συστήματος (Beziehungsystēm), ἀφοῦ ή ούσια της συνίσταται στή σχέση τῶν ἥχων. Τίθεται δμως τό ἐρώτημα ἀν ή κατηγορία τῆς σχέσης τῷ ὄντι ίσχυει μόνο στή μουσική

κι δχι καί στήν ποίηση ἡ τήν πλαστική τέχνη (σ. 21), δεδομένου ὅτι καί σ' αὐτές τίς τέχνες μιλάμε γιά «σύνθεση» (Komposition). Εύλογο είναι ἐπίσης νά δρίσουμε τή μουσική ώς ἀμιγῶς χρονική τέχνη. 'Αλλά τό ἡχητικό φαινόμενο είναι ἐντελῶς ξεκομμένο ἀπό τό χώρο; Πραγματικά ἀκοῦμε μουσική στό τύμπανο τοῦ αὐτιοῦ (σ. 53 κ.έ., σ. 117) ἡ μήπως ἐντοπίζουμε ἥχους καί στό χώρο; Δέν ἔχουν πάντοτε οἱ ἥχοι καί μιά κατά χώρο διάσταση; Θά 'πρεπε νά δεχθοῦμε ὅτι ὁ γλωσσικός ἥχος (Sprachlaut) είναι πραγματικά «αἴσθημα», τό ἡχητικό ὅμως φαινόμενο κάτι ἐντελῶς «ἀπαλλαγμένο ἀπό αἰσθηματα» (σ. 27, σ. 119 κ.έ., σ. 136), παρ' ὅλο ὅτι στή γλώσσα κατά κανόνα δέν προσέχουμε τούς ἥχους πού ἀκοῦμε, ἀλλά ἔχουμε στραμμένη τήν προσοχή μας στό νόημα, ἐνῶ ἀπεναντίας στή μουσική σημειώνουμε πέρα ώς πέρα συνειδητά τό χρώμα τοῦ ἥχου; "Αν τό ἡχητικό χρώμα είναι ἀπλῶς κάτι ἐξωτερικό, τό δποῖο «ἐνυπάρχει στόν ἥχο ώς ἔνας θόρυβος» (σ. 24), αὐτό δέν θά σήμαινε ὅτι ἡ ἐνορχήστρωση είναι κάτι τό δποῖο δέν ἀφορᾶ τή μουσική ύπό στενότερη ἔννοια; 'Ο πυθαγορισμός τοῦ Γεωργιάδη τείνει νά ἀποσυνδέσει ἐντελῶς τή μουσική ἀπό τή σφαίρα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου. Δέν θά ἐπρεπε δμως δ Γεωργιάδης, στοιχώντας στήν παράδοση τοῦ Leibniz, νά ἔννοει καί τίς αἰσθητηριακές ἐντυπώσεις ώς μετρητικό ἐνέργημα τῆς ψυχῆς; – "Οτι στή μουσική αὐτό πού λογιζόμαστε είναι πιό σημαντικό ἀπό αὐτό πού πραγματικά ἀκοῦμε (σ. 25) καί ὅτι ἡ ἀναλογία (Relation) τῶν ἥχων είναι πιό σημαντική ἀπό διδίηποτε ἀναφέρεται στήν ἀκουστική (σ. 70), αὐτά ἀποτελοῦν σημαντικές ἀπόψεις. "Λν δμως τή μουσική παραγωγή τήν κατευθύνει ἡ «ἐσωτερική ἀκοή» (σ. 125), συνίσταται τῷ ὄντι ἡ καθαυτό ἐργασία τῆς μουσικῆς στήν παραγωγή πραγματικῶν ἥχων (σ. 100, σ. 166), ἡ, ἀπεναντίας, είναι ἡ μουσική μιά δραστηριότητα τῆς μουσικῆς φαντασίας; Τήν φαντασία, ἡ δποία στή φιλοσοφική παράδοση είχε ρόλο συμβιβαστικό ἀνάμεσα στό αἰσθητηριακό καί στό πνευματικό, καί ἡ δποία σχεδίασε καλλιτεχνικά μορφώματα, δ Γεωργιάδης δέν τήν ἀναφέρει κάν. Κατ' ἀκολουθίαν λείπει καί ἡ ἔννοια τῆς καλλιτεχνικῆς μορφῆς. Κατά τόν 180 αἰώνα ἡ μαθηματική θεωρία τῆς μουσικῆς ύποχωροῦσε, διότι μέ τή βοήθεια τῶν μαθηματικῶν μπορεῖ κανείς νά κατανοήσει τά θεμέλια τῆς μουσικῆς ὅχι δμως καί τήν δμορφιά καί τόν ἴδιαίτερο χαρακτήρα τῶν ἔργων. Δέν πρέπει νά διατυπώσει καί σήμερα ἡ θεωρία τῆς μουσικῆς τούς ἴδιους ἐνδοιασμούς; 'Αλλά ἀκόμη καί σέ αὐτές τίς περιοχές, στίς δποῖες δ Γεωργιάδης δέν ύπεισέρχεται, ἀναγνωρίζουμε τήν ἐγγύτητα μέ τόν Heidegger καί τή σχολή του. Καθώς ἡ τέχνη, λειτουργώντας μεταφυσικά, ἀναλαμβάνει τό χρέος νά ἀποκαλύψει τό είναι, χωρίζεται ἀπό δ, διδίηποτε θυμίζει τήν ύποκειμενικότητα τοῦ καλλιτέχνη. Γιά τόν ἴδιο λόγο ἀφήνεται ἐντελῶς κατά μέρος καί ἡ μικρά παράδοση τῆς ἀρχαίας διδασκαλίας γιά τά πάθη (Affektenlehre), ἐνῶ ἡ σχέση μουσικῆς καί ἐσωτερικῆς αἴσθησης ἔξετάζεται μόνο ἀκροθιγῶς (σ. 126). 'Υπό τήν ἐπίδραση τῆς χαϊντεγκεριανῆς φιλοσοφίας τῆς τέχνης ἔχει καί δ Gadamer δρίσει τή μουσική –ἡ δποία ἀπό τόν 180 αἰώνα καί ἐπειτα λογιζόταν ἡ κατ' ἔξοχήν ἐκφραστική τέχνη – ώς ἔνα «είδος μαθηματικῶν πού ἥχοῦν» (Wahrheit und Methode, σ. 87). Πάντως δ Γεωργιάδης, σέ ἔνα σημεῖο τουλάχιστον, ύπαινίσσεται πῶς θά μποροῦσε κανείς νά σκεφθεῖ λογικά τή σχέση

συναισθήματος καί μουσικῆς, δηλαδή ώς μεταλλαγή (Verwandlung).

Έκ πρώτης ὄψεως ή γλώσσα, ή δποία «σημαίνει» καί «δηλώνει», καί ή μουσική, ή δποία ώς μιά ἀρθρωση σχέσεων (Relationsgefüge) καθιστᾶ ἀντιληπτό τόν πραγματικό χρόνο, συμπεριφέρονται, στόν Γεωργιάδη, κατά τρόπο συμπληρωματικό· ή μιά στέκεται μέ τσα δικαιώματα ἀπέναντι στήν ἄλλη. Όστόσο, ἀν τίς δοῦμε πιό προσεκτικά, τό δνοματοδοτικό ἐνέργημα ἔχει προτεραιότητα σέ σχέση μέ τό ἡχεῖν (Erklingen), (σ. 160 κ.ε.). Τόν ἀναστοχασμό (Reflexion), δ δποίος συντελεῖται στή γλώσσα, ή μουσική τόν ἔχει ώς προϋπόθεσή της, καί μέ αύτό ή γλώσσα ξαναπαίρνει τήν παλιά ἐξέχουσα θέση της. "Ισως γι' αύτό ή ποίηση καταλαμβάνει καί στό σύστημα τῶν τεχνῶν, τό δποίο ἔχει καταστρώσει δ Γεωργιάδης (σ. 163) –δπως καί σέ δλη τήν ἰδεαλιστική αἰσθητική– τήν πρώτη Θέση. Άλλα δ ἀκριβέστερος προσδιορισμός τής σχέσης γλώσσας καί μουσικῆς ἀπαιτεῖ κατά τόν Γεωργιάδη μιάν ἴστορική συνέξεταση: τής ἀμοιβαίας ἐπιρροῆς αύτῶν τῶν δύο. Ή σκιαγράφηση αύτῆς τής διεργασίας ἀπό τόν Γεωργιάδη κατά κάποιον τρόπο ἀνασυνθέτει ἴστορικο-φιλοσοφικά τή γένεση τής Κλασικῆς, τής Βιενναίας λεγόμενης, μουσικῆς, καί ἔδωσε στόν Γεωργιάδη τήν ἀποφασιστική ὥθηση ὥστε νά ἀφιερωθεῖ στή σπουδή τής μουσικῆς (σ. 12). Καί ἔδω θά ἀναφερθοῦμε ἀκροθιγώς στά βασικά μόνο γνωρίσματα.

Ἐνώ στήν ἀρχαιότητα δέν ὑπῆρχε ἀκόμη αύτόνομη μουσική, ἄλλα μόνο μουσική, δηλαδή ή σύνδεση μουσικῆς καί γλώσσας, ή Δυτική Εὐρώπη δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις γιά τόν δικό της μουσικό πολιτισμό: πολυφωνία καί μουσική γραφή (σ. 215). Η νεότερη ἐξέλιξη ξετυλίγεται σέ τρία βήματα: 1. Ό Heinrich Schütz θέτει τή βάση. Δημιουργεῖ βέβαια καί αύτός μουσική δεμένη μέ τή γλώσσα, ἄλλα κατά κάποιο τρόπο πού μεταλάσσει καί τή γλώσσα καί τή μουσική: 'Αποκαλύπτει τή μουσική δομή τής γερμανικῆς γλώσσας καί ἀποτυπώνει αύτή τή δομή ἐπάνω στή μουσική (σ. 182 κ.ε.). Μέ αύτό τόν τρόπο ἔχει ἔτοιμαστεῖ τό ἔδαφος γιά μιά νέα ἐξέλιξη. Γονιμοποιημένη ἀπό τήν γερμανική γλώσσα ή μουσική μπορεῖ τώρα νά ἀποδεσμευτεῖ ἀπό τό λόγο (σ. 188). 2. Διαμορφώνεται μιά καθαρῶς δργανική μουσική–ἀντιπροσωπευτικά μέ τόν Bach– ή δποία είναι ἔνα καθαρό «φαινόμενο ἐνδομουσικῶν σχέσεων» (σ. 126), καί ὑπακούει ἀποκλειστικά στούς δικούς της μουσικούς νόμους. Η μουσική βρίσκει τόν ἔαυτό της (σ. 219). Λίγο ἀργότερα ἀποσπᾶται καί ή ποίηση ἀπό τό πρότυπο τής μουσικῆς. Ό Hölderlin θεμελιώνει μιά ποίηση ή δποία είναι πλασμένη ἐξ δλοκλήρου ἀπό τή γλώσσα. 3. Έν τέλει, ή Βιενναία Κλασική μουσική δλοκληρώνει σέ κάτι ἐνιαῖο τίς κατακτήσεις τῶν δύο προηγουμένων βαθμίδων. Από τή μουσική που ἐξακολούθοῦσε νά είναι δεμένη μέ τή γλώσσα (Schütz), καί τήν καθαρή δργανική μουσική (Bach), ἀναδύεται μιά νέα δργανική μουσική, ή δποία τώρα γιά πρώτη φορά ἀποτελεῖ «ἔργο» καί, ώς καθαρή μουσική, ἔχει τή δυνατότητα νά "δνομάζει" καί νά "δηλώνει". «Στρέφει τή ματιά της σέ κάτι πραγματικό. Αποτελεῖ τή σύνθεση χρόνου καί «δρατοῦ», είναι τό «δρατό ώς χρόνος» (σ. 225). Η Βιενναία Κλασική μουσική είναι «τό ἐπιστέγασμα τής ἴστορίας τής μουσικῆς», ή κορύφωση καί τό τέλος μιᾶς σκόπιμης ἐξέλιξης (σ. 216 κ.ε.). Η μουσική ἔδω ὑπερ-

βαίνει τόν έαυτό της καὶ ἔξομοιώνεται μέ τή γλώσσα (σ. 224). «Ἐχει δεχθεῖ κάτι ἀπό τή δομή τοῦ δονομάζειν» (σ. 228). «Μᾶς ἐκπλήσσει αὐτή ἡ δυνατότητα τοῦ ἀσυμβίβαστου μέσα στήν ίστορία» (σ. 225).

“Ἔχουμε ἔτσι μπροστά μας μιά θεωρία γιά τό περιεχόμενο τῆς κλασικῆς μουσικῆς ἐμφατική ὅσο καμιά ἄλλη, ἀπ' δ, τι γνωρίζουμε. Βέβαια, πολλοί ἔχουν ύποστηρίξει ὅτι θά ἀρκοῦσε μιά «αἰσθητική τοῦ περιεχομένου» τῆς κλασικῆς μουσικῆς. Ἀλλά δ Γεωργιάδης προχωρεῖ ἀκόμη πιό πέρα: καθώς ἡ μουσική «ἀντικατοπτρίζει» (σ. 188) τή γλώσσα, μπορεῖ στήν κλασική μουσική νά αἰσθητοποιήσει, ὅπως ἡ γλώσσα, τήν δλότητα τοῦ ὄντος: «τό Σύμπαν ἀδράχνεται» (σ. 224, σ. 227). Βεβαίως δέν γίνεται ἐντελῶς σαφές πῶς τό «δονομάτιζειν» τῆς μουσικῆς εἶναι πραγματικά κάτι ἀνάλογο μέ τό δονοματίζειν τῆς γλώσσας, μέ ποιόν τρόπο ἐδῶ τό σύμπαν ἀδράχνεται στήν τέχνη. Τά ἔρμηνευτικά παραδείγματα δείχνουν ὅτι δ Γεωργιάδης διόλου δέν ἔννοεῖ ὅτι στήν Κλασική μουσική ἡ μουσική μπορεῖ, ὅπως ἡ γλώσσα, νά χαρακτηρίζει κάτι ἐπακριβῶς. Βεβαίως συμμερίζεται καί δ Γεωργιάδης τή γνώμη ὅτι ἡ δονομάτιση καί ἡ ὑποδήλωση χωρίζονται, ἡ μιά ἀπό τήν ἄλλη, σάν μέ ἕνα τοῖχο (σ. 139). Εἶναι ώστόσο σαφές ὅτι ἐδῶ ἐπιδιώκεται νά γίνει κατανοητό γιατί ἡ Κλασική μουσική χαρακτηρίζεται συχνά, ἀπό ἀκροατές οἱ δποῖοι μποροῦν νά ἔχουν ἔγκυρη γνώμη, ὡς μουσική «πού μιλάει».

Μόνο ἄν συνεξεταστοῦν δλες οἱ ἐργασίες τοῦ Γεωργιάδη, οἱ σχετικές με τήν ίστορία τῆς μουσικῆς, θά ήταν δυνατό νά ἀξιολογηθεῖ σύμμετρα σέ ποιά πορίσματα θά δδηγοῦσε ἡ γόνιμη προσπάθεια νά κατανοηθοῦν ἡ γλώσσα καί ἡ μουσική στήν ίστορική συσχέτισή τους. Ἐδώ τό μόνο πού δφείλουμε νά δείξουμε ἀκόμη εἶναι τό εὐρύτερο πλαίσιο στό δποῖο δ Γεωργιάδης ἐντάσσει τή Βιενναία Κλασική μουσική. Ἡ μουσική τοῦ Haydn, τοῦ Mozart, τοῦ Bach, δ «σκοπός» τῆς ίστορίας τῆς μουσικῆς ως δλότητας, δέν ἔχει, κατά τήν ἀποψη τοῦ Γεωργιάδη, καμιά ἐσωτερική σχέση μέ τό κίνημα τῆς πολιτικῆς χειραφέτησης. Ἡ μουσική αὐτή εἶναι δ πιό ὄψιμος, δ πιό σημαντικός καρπός, ἡ πιό ὄψιμη καί σημαντική μορφή τῆς παλιᾶς εὐρωπαϊκῆς ίστορίας, ἡ δποία τελείωσε μέ τή Γαλλική Ἐπανάσταση (σ. 233 κ.έ.). Ἡ μουσική ξετυλίχτηκε στό ξεκίνημα τῆς ίστορίας ἀπό τόν θόρυβο, ἔφθασε ἀποφασιστικά στή μοναδική ἄνθισή της κατά τήν περίοδο τῆς Βιενναίας Κλασικῆς μουσικῆς, ἡ δποία διακόπτεται ἀπότομα τό 1827/28 μέ τόν θάνατο τοῦ Beethoven καί τοῦ Schubert, γιά νά ξαναβυθιστεῖ στήν ἀσημαντότητα καί νά καταλήξει πάλι στόν θόρυβο. Ἡ ἄνθισή της δέν δφείλεται –ὅπως θέλει ἡ αἰσθητική τοῦ γερμανικοῦ ἰδεαλισμοῦ– στό νέο ίστορικό προζύμι, τόν Χριστιανισμό, ἀλλά εἶναι ἀπλῶς ἡ τελευταία λάμψη τοῦ EINAI (ES IST), τό δποῖο ἔξακολουθεῖ νά διαφεύγει ἀπό τόν ἄνθρωπο, τοῦ εἶναι, τό δποῖο μόνο στήν ἀρχαία Ἐλλάδα ἡταν δλοφάνερο παρόν.

«Ο ἐλληνικός κόσμος εἶναι στό φῶς (ναός, ἄγαλμα). Ἡ Δύση ἀντανακλᾶ τό φῶς (ζωγραφική, ἐσωτερικός χώρος, γυάλινο παράθυρο) δέν εἶναι στό φῶς ἀλλά γνωρίζει γιά τό φῶς. Ἐμεῖς ὅμως γνωρίζουμε τούς "Ελληνες καί τή Δύση. Αύτό σημαίνει: βλέπουμε τό ἀσυμβίβαστο τῶν δύο καί συνάμα τήν ἐνότητα πού τά συνδέει... Ἀλλά τήν πραγματική βάση γιά τήν ἐπίτευξη τῆς

νέας βαθμίδας τήν σχηματίζουν καί τά τρία αύτά ἀπό κοινοῦ: Heinrich Schütz, Βιενναία Κλασική μουσική, Hölderlin, πού ἀντιπροσωπεύουν τήν τελευταία, τήν πιό ώριμη βαθμίδα στό χώρο τῆς “Δύσης”». «‘Ο τρόπος πού ίσχυει σήμερα γιά τό ἄδραγμα τοῦ EINAI (Des ES IST), συνίσταται στό νά ἀποκαλύπτει κανείς τούς διαφορετικούς τρόπους μέ τούς δποίους ἀδράχτηκε στό παρελθόν τό EINAI, στό νά τούς αἰσθητοποιεῖ καί στό νά θεᾶται, ἔτσι, στήν –ἄν καί φανταστική μόνο– δλότητά τους τό δλικό (das Totale) συλλαμβάνοντας μέσα σέ αύτό τόν ἄνθρωπο» (σ. 17, πρβ. σ. 235 κ.έ.).

Αύτή ἡ ἀντίληψη γιά τήν ίστορία ως ἐνός σκοταδιοῦ πού γίνεται διαρκῶς πυκνότερο, ἀντίληψη πού θυμίζει τόν Nietzsche καί τόν Heidegger, ἔχει στόν Γεωργιάδη τήν ἐπιπρόσθετη διάσταση ὅτι αύτός –“Ελληνας τήν καταγωγή, δ δποῖος ἐρωτεύτηκε τή γερμανική μουσική– ἀνακάλυψε στή Βιενναία Κλασική μουσική τή λάμψη ἀπό τό ἴδιο ἐκεῖνο φῶς πού ἔλαμψε στήν ‘Ελλάδα. Σ’ αύτή τή φιλοσοφία τῆς ίστορίας τοῦ κλασικοῦ «ἀκοῦμε» τούς ἴδιους λυπητερούς τόνους, οἱ δποῖοι ἥδη τήν ἐποχή τοῦ Beethoven –στόν Νεο-ούμιανισμό καί τόν Ρομαντισμό– συνόδευαν τή θέαση τοῦ παρελθόντος.