



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΓΡΗΓ. ΦΙΛ. ΚΩΣΤΑΡΑ

Ἡ πολυφωνία τῆς φιλοσοφίας

1. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἔντονη ἐσωτερική διάθεση γιά μάθηση, γιά γνώση, γιά ἔρευνα. Ἡ ὅρεξη αὐτή τοῦ εἰδέναι¹ δέν μένει στό ἐπίπεδο ἀπλῆς καὶ σκόρπιας περιέργειας. ἀλλά γίνεται σοβαρή καὶ συστηματική ἐνασχόληση: ἐξωτερικεύεται καὶ ἀποκρυσταλλώνεται σέ διάφορες μορφές, οἱ δποῖες συνιστοῦν τρόπους, εἴδη πνευματικῆς ζωῆς.

Ἡ φιλοσοφία εἶναι βασικός τρόπος ζωῆς τοῦ πνεύματος.

Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ φιλοσοφία βρίσκεται στή ρίζα δλων τῶν δλλων μορφῶν πνευματικῆς δημιουργίας, τίς δποῖες διαποτίζει καὶ ζωογονεῖ. Εἶναι βέβαια θησαυρισμένη στό πολιτιστικό παρελθόν: διατυπωμένη ὑπό τήν μορφή διαφόρων φιλοσοφημάτων ἔχει τήν istoria της. Ἀποτελεῖ δμως ὡς φιλοσοφεῖν θεμελιώδη κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου.

2. Ὁ ἄνθρωπος, μόνος ἀπό δλα τά δντα, ἔρωτᾶ διαρκῶς καὶ θέτει ἔτσι ὑπό ἀμφισβήτηση καὶ αὐτή τήν ideo τήν istoria τῆς φιλοσοφίας, δηλ. τά φιλοσοφικά της συστήματα. Ἡ ἀμείλικτη κριτική –καὶ ὅχι σπάνια ἡ ἀναίρεση ἐκείνου πού κατακτήθηκε— πρέπει νά ἐννοηθεῖ ὡς διαλεκτική πάλη, ἀνάμεσα στό ἐκάστοτε φιλοσοφικό παρελθόν καὶ στόν σύγχρονο στοχασμό, ὑψιστα γόνιμη. Γιατί μέ τήν ἐμφάνιση νέων θεωριῶν ἀνοίγονται εύρυτεροι κάποτε δρίζοντες ἀναζητήσεων· ἀφήνεται ἀνεξάρτητος ὁ λογισμός καὶ ἐλεύθερος στόν ἐπίμοχθο ἀγώνα του νά προσεγγίσει τήν ἀλήθεια· δέν ἐπιβάλλεται ἔνας ώρισμένος τρόπος σκέψεως, πρᾶγμα πού θά ὀδηγοῦσε σέ ἔνα εἶδος φρικτῆς πνευματικῆς τυραννίας.

Ἐδῶ ἄλλοτε στηρίζει τήν αἰώνια νεότητά της καὶ τήν ἀγέραστη ὥραιότητα ἡ φιλοσοφία.

Ἡ φιλοσοφία σήμερα

3. Ἡ φιλοσοφία σήμερα εἶναι ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, γιατί φιλοσοφῶν ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἐλεύθερος. Ούσια ἄλλωστε τοῦ φιλοσοφεῖν εἶναι ἡ ἐλευθερία καὶ ἔχθρός του ὁ ἔξαναγκασμός ἡ ἡ σκοπιμότητα. Τοῦτο βέβαια δέν σημαίνει καθόλου ὅτι ἡ φιλοσοφία ἀδυνατεῖ νά εῦρει δποιαδήποτε «τεχνική» ἐφαρμογή ἡ νά ἔχει ἄλλη

«πρακτική» χρησιμότητα στή ζωή, άλλα σημαίνει δτι δέν υπάρχει δι' αυτά: ζεῖ χωρίς νά σύρεται πίσω ἀπό τό ἄρμα προϋποθέσεων καί δεσμεύσεων. Γιατί δι φιλόσοφος είναι ἐραστής τῆς γνώσεως, «ἐπιθυμητής τῆς σοφίας» καί «τῆς ἀληθείας φιλοθεάμων»².

“Ομως δι ἀλήθεια δέν γίνεται νά ἐρευνηθεῖ ὑπό δρους. Μία τυχόν ὑπό δρους ζήτηση τῆς ἀλήθειας ὁδηγεῖ στή μή γνήσια φιλοσοφία καί σέ μιά κίβδηλη ἀλήθεια καί ἐλευθερία. Είναι ἀναλήθεια.

4. ’Ιδού δι πρώτη καί μέγιστη ἀποστολή τῆς φιλοσοφίας σήμερα: νά ἀγωνισθεῖ, ὥστε νά μή γίνει κίβδηλη δι ἐλευθερία καί νόθος δι ἀλήθεια.

’Η φιλοσοφία, ως «φίλη καί συγγενής τῆς ἀληθείας»,³ ἔχει ἔνα δεύτερο —ἔξι ίσου σημαντικό— ἔργο: νά συλλάβει τίς πολλαπλές μορφές τῆς σύγχρονης πραγματικότητας καί νά ζητήσει τό βαθύτερο νόημά τους. Νά γίνει δηλ. πάλι ἐρωτηματοθεσία καί ἀπορητική στάση ἀπέναντι στόν κόσμο καί τήν ζωή.

Ἐτσι δι φιλόσοφος προφυλάσσει καί προφυλάσσεται ἀπό κάθε γνωστική, ἐπιστημονική ἀλαζονεία.

’Η φιλοσοφία τώρα ἀνοίγει στόν ἀνθρωπο τό δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν αὐτογνωσία. Αύτό είναι ἀπό τά πιό μεγαλειώδη καί πιό δύσκολα καθήκοντα τῆς φιλοσοφίας σήμερα.

5. Δέν πρόκειται μόνο γιά τήν αὐτογνωσία, τήν ἐλευθερία καί τήν ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπου ως ἀτόμου, άλλα ως μέλους μιᾶς μεγαλύτερης ἢ μικρότερης κοινωνικῆς δομάδας: ἀνοιχτῆς ἢ κλειστῆς, ἐθνικῆς ἢ ὑπερεθνικῆς.

’Αν δι φιλοσοφία δέν θέλει νά εύρεθεῖ στή νεκρή γωνιά τῆς ιστορίας, δφείλει νά βαθύνει τόν προβληματισμό της γιά τόν ἀνθρωπο, τόν ἐνταγμένο μέσα σέ εύρυτερα κοινωνικά καί κρατικά πλέγματα. Τά πλέγματα αὐτά ἀπειλοῦν νά παραβιάσουν τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί νά ἀποτρέψουν τόν ἔξανθρωπισμό του. Είναι προδοσία γιά τό φιλοσοφικό στοχασμό σήμερα, δν δέν ἀγωνισθεῖ γιά τήν συνετή καί δίκαιη ρύθμιση τῶν κοινωνικῶν σχέσεων, γιά τή βελτίωση τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν, γιά τήν οἰκοδόμηση μιᾶς νέας κοινωνικῆς ἡθικῆς.

’Ο κρατικός βαρβαρισμός, δ ἀπάνθρωπος δμαδισμός, δι κρατική ὑπερεξουσία πού ἀπλώνει δλο καί πιό βέβηλα τά χέρια της στά «ἔργα καί τίς ἡμέρες» τοῦ ίδιωτη συνιστοῦν συγκεκριμένη ἀπειλή ἐνάντια στήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων, δν δέν τήν ἔχουν ἥδη, σέ μερικές περιπτώσεις τουλάχιστον, στραγγαλίσει. ’Η φιλοσοφία δέν μπορεῖ —καί δέν πρέπει— νά ἀδιαφορήσει. ’Η ἀδιαφορία της θά ισοδυναμοῦσε μέ φυγή ἀπό τά πολλά καί ἐπείγοντα προβλήματα τοῦ καιροῦ μας.

’Η φιλοσοφία τῆς ἐπικοινωνίας

6. ’Ενα ἀπό τά πλέον σημαντικά προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας είναι δι ἐπικοινωνία (Kommunikation) ως συνάντηση, ἀπάντηση, συνεννόηση, κατανόηση, ἀνταπόκριση, συνεργασία.

’Η ἐπικοινωνία, ἀνάμεσα σέ ἀτομα, στήν ίδιωτική σφαῖρα, δι ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους, στή δημόσια ζωή, ἀποκαλύπτεται σέ μιά ἔξοχη διάσταση δπου τό ’Εγώ δέν βρίσκεται ούτε σέ τραγική μόνωση ούτε σέ πλήρη ἀπό τούς ἄλλους ἔξαρτηση.⁴ ’Εγώ καί Σύ στήν δρθή ἐπικοινωνία δέν χάνουν τήν αὐτονομία τους, διατηροῦν τά

προσωπικά τους γνωρίσματα, δέν παραδίνουν τό είναι τους.

7. Μιά βαθυστόχαστη και καρποφόρα φιλοσοφική συζήτηση θά έδειχνε πόσο ειδικό βάρος έχει γιά τους σύγχρονους καιρούς ή ἐπικοινωνία και πόσον ἀναγκαία είναι ή ἄσκησή της:

‘Υπάρχω κατ’ ἀρχάς σημαίνει συν-υπάρχω. Τό είναι τοῦ ἀνθρώπου προκύπτει κατά τήν πράξη τῆς ἐπικοινωνίας, τῆς συναντήσεως. ‘Υπάρχομε ως Ἐγώ, ἐπειδή υπάρχει τό Σύ. Μέσα στό Σύ ἀποκαλύπτεται τό Ἐγώ μας. ’Ο Karl Jaspers (1883-1969) νομίζει δτι ή ἔλλειψη γνήσιας ἐπικοινωνίας προκαλεῖ βαθύ πόνο στόν σύγχρονο ἀνθρωπο, πού δέν κατενόησε τήν ἀλήθεια τοῦ λόγου τοῦ Nietzsche: «Die Wahrheit beginnt mit zwei» («Ἡ ἀλήθεια ἀρχίζει μέ δύο»).⁵

8. Κάθε μορφή πραγματικότητας στηρίζεται στήν ἐπι-κοινωνία, ἐνῶ οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις σέ δλα τά ἐπίπεδά τους: ἐμπειρικό, διανοητικό, πνευματικό, ύποστασιακό και ύπερβατικό είναι τρόποι ἐπικοινωνίας. ’Ακόμη και ὁ αὐτοστοχασμός ή ή αὐτογνωριμία είναι κοινωνία μέ τόν ἑαυτό μου: δλα είναι ἀμφίπλευρη κατανόηση, ἀνταπόκριση, συμμετοχή. Πολλές φορές ή Σιωπή φανερώνει εὐλογημένες στιγμές βαθειᾶς ἐπικοινωνίας.

Ἐπικοινωνία και ἐκπαιδευτική πράξη

9. “Οσους ἀσκοῦν ἔργο παιδευτικό πρέπει νά τους βοηθήσει ή φιλοσοφία στό ἔργο τῆς ἐπικοινωνίας.

Στήν ἐκπαιδευτική πράξη ή «κοινωνία» δέν γίνεται μόνο σέ νοητικό ἐπίπεδο, ἀπό νόηση (τοῦ παιδευτῆ) σέ νόηση (τοῦ παιδευόμενου) ή ἀπό νόηση σέ νοήσεις (δασκάλου-μαθητῶν) ή και ἀντίστροφα. Ἡ ἐπικοινωνία ἐδῶ είναι πολύπλοκη. Πρόκειται γιά συνάντηση πνευμάτων, γιά μετάληψη ψυχῶν, γιά διασταύρωση πνευμάτων, γιά ἀμοιβαῖο μπόλιασμα. Ἡ ἐπι-κοινωνία είναι βαθύτατα ύπαρξιακή και δχι μόνο γνωσιοφόρα διδασκαλία.

Ἐχει γίνει παιδευτικό αἴτημα μιά τέτοια συνάντηση παιδευτῆ και παιδευόμενου ώς συνεγγισμός ψυχῶν και πνευμάτων. Διαφορετικά δέν θά οίκοδομηθεῖ ή μυστική γέφυρα, ή γόνιμη και σιωπηλή, στήν δποία θά στηριχθεῖ τό παιδευτικό και κυρίως τό ἀνθρωπομορφωτικό γεγονός.

10. “Ο,τι πρέπει νά οίκειωθεῖ ὁ ἐκπαιδευτικός, χωρίς ἐπιφυλάξεις, είναι τοῦτο: Τό «cogito, ergo sum» τοῦ Descartes (1596-1650) ἔγινε στήν ἐποχή μας «respondeo, ergo sum». ”Οχι πλέον «σκέπτομαι, ἄρα ύπάρχω», ἀλλά «ἀποκρίνομαι, ἄρα ύπάρχω». Αὕτη τήν ἀπόκριση, τήν ἀνταπόκριση, τήν ἀλληλεγγύη, τήν συν-ύπαρξη, τήν συνάντηση έχει τή μέγιστη εύθυνη νά καλλιεργήσει δ παιδευτής στούς νέους δχι μέ νεφελώδεις μωρολογίες, ἀλλά μέ ἐπιστημονική ἐντιμότητα και φιλοσοφική ἐπάρκεια, μέ γνωστική σαφήνεια και κριτική καθαρότητα.

Στήν ἐκπαιδευτική πράξη δφείλει δ δάσκαλος νά κατανοήσει ἔα ίδιαίτερο και ίδιαίτερα πολυσήμαντο είδος ἐπικοινωνίας: τήν ἐπικοινωνία ώς συν-ομιλία, ώς διμιλία, ώς διά-λογο, ώς συ-ζήτηση, ώς συν-είναι, ώς γνωστική δισοδηψία. Ἡ φιλοσοφική του παιδεία μαζί μέ δλο τόν ύπόλοιπο πνευματικό του ἔξοπλισμό θά τόν βοηθήσουν, όστε νά γεωργήσει στίς συνειδήσεις τῶν παιδευομένων δλες τίς μορφές τοῦ διαλόγου: Νά τους κάμει λογιζόμενους και δχι ύπολογιστές.

Θεμελιώδεις διαλεκτικές άρχες έπικοινωνίας

11. Γιά νά καλλιεργηθεῖ ἡ συ-ζήτηση και δια-λεκτική ίκανότητα, δηλ. γιά νά συμβεῖ ἡ γόνιμη, βαθειά και πολύκαρπη έπικοινωνία, εἶναι ἀναγκαῖο νά τηρηθοῦν ώρισμένες βασικές διαλεκτικές άρχες:
- i. Νά μήν ἐκλαμβάνεται ἡ πνευματική σύγχυση ως βαθύτητα σκέψεως και νά μήν ύβριζεται ἡ ἐννοιολογική και στοχαστική σαφήνεια ως ρηχότητα ἢ κοινοτοπία.
 - ii. Νά ἀποκλείονται οἱ παραληρηματικές λέξεις, οἱ ἐτοιμόρροπες κρίσεις και ἡ φυματική φιλοσοφική ἀνησυχία πού ἀνοίγει τό δρόμο στήν ἰδεολογική σκοπιμότητα.
 - iii. Νά ἀσκεῖται ἡ διδασκαλία κατά τό σωκρατικό πρότυπο, δπως ὁ μεγάλος διαλεκτικός τῆς Κοπεγχάγης Søren Kierkegaard (1813-1855) διευκρινίζει: «Νά σταματήσεις στό δρόμο ἔνα ἀνθρωπο και νά τόν ἀκινητοποιήσεις γιά νά μιλήσεις μαζί του, δέν εἶναι τόσο δύσκολο, δσο εἶναι νά τοῦ πεῖς κάτι διαβαίνοντας χωρίς οὕτε σύ οὕτε ὁ ἄλλος νά σταματήσετε και χωρίς νά τόν παρακινήσεις νά ἀκολουθήσει τό δικό σου δρόμο: ἔτσι ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τήν έπικοινωνία ἐνός ὑπάρχοντος πρός ἔνα ὑπάρχοντα, ἐφ' δσον αὐτή ἀποβλέπει στήν ἀλήθεια».⁶
 - iv. Νά «μαθαίνει» ὁ διδάσκων ἀπό τό διδασκόμενο, δηλ. ἡ συνάντηση νά γίνεται στό σημεῖο, δπου ἵσταται ὁ παιδευόμενος. Ἡ διαλεκτική κίνηση πρέπει νά λάβει χώρα στό πνευματικό και ψυχικό ἐπίπεδο τοῦ ἄλλου. Κάποιες στιγμές ὁ παιδευτής ὀφείλει νά δεχθεῖ κατά τή διάρκεια τῆς συζητήσεως ως κίβδηλη θέση. Ἔτσι ἐκκαλύπτεται ἡ ἀλήθεια.⁷
 - v. Νά δίνονται στόν παιδευόμενο τά ἡνία τῆς συζητήσεως, πρᾶγμα πού ἐπιτρέπει τήν οἰκοδόμηση φιλικῶν σχέσεων και καθιστᾶ εῦκαμπτη και ὅχι δικαστική τήν στάση τοῦ παιδευτῆ.
 - vi. Νά ἐπισυμβαίνει μιά ψυχική μετάθεση τοῦ παιδευτῆ πρός τήν πλευρά τῶν παιδευομένων.
 - vii. Νά ὑποβάλλονται ἐρωτήσεις σαφεῖς και ἀπλές, ἀφοῦ σκοπός εἶναι ἡ μόρφωση, ἡ πρόσκτηση γνώσεων μέσω ἐνός κριτικά ἀνεπτυγμένου διαλεκτικοῦ στοχασμοῦ.
 - viii. Νά μήν ἐπιζητεῖται κανενός εἶδους νίκη ἢ ἥττα ἀπό τούς διαλεγόμενους και νά παραμερίζεται κάθε ἀλαζονική ἐπιχειρηματολογία ἢ ἐπιστημονική οἶηση.
 - ix. Νά μήν ἐπιδοκιμάζεται καμμιά νοητική ἀναρχία ἢ πνευματική ὀκνηρία.
 - x. Νά γίνεται καθημερινά ὁ διδάσκων ὑπόδειγμα συνέπειας. "Οπως ὁ διαλεγόμενος θά ἀγωνίζεται νά ἀρη τίς ἀντιφάσεις μέ σκληρή ἀποδεικτική διαδικασία και ἀδιάσειστη θεμελίωση, ἔτσι πρέπει νά καταργήσει κάθε ἀντίθεση ἀνάμεσα στή θεωρητική και πρακτική του δραστηριότητα και ζωή.

Tό χρέος τῆς φιλοσοφίας

Ἡ ἐπικοινωνία θά γίνει ἔτσι συν-ομιλία και ἐμπιστοσύνη ἀράγιστη, ἔνα συνυπάρχειν ὑψιστα καρποφόρο. Οἱ καρποί τῆς διαλεκτικῆς αὐτῆς συναντήσεως δέν θά εἶναι ἐποχικοί, ἀλλά μόνιμοι, καρποί «διά βίου». Και θά κλείνουν μέσα τους τά σπέρ-

ματα μιᾶς ύψηλῆς πράγματι παιδείας.⁸

‘Η φιλοσοφία χρειάζεται νά ἀντιμετωπίσει τό πρόβλημα τῆς «κοινωνίας» –ἀκόμη καὶ ἐκείνης μέ τό περιβάλλον— ώς πρῶτο καὶ μέγιστο: δχι ώς μοῖρα τοῦ ἀνθρώπου, πού «έρριμένος» μέσα στόν κόσμο ἀναγκαστικά ἐπικοινωνεῖ μέ τά πράγματα, μέ τούς ἀνθρώπους, μέ τόν ἑαυτό του καὶ τό ‘Υπερβατικό, ἀλλά ώς τή μοναδική πράξη, μέ τήν ὁποία ἀποκαλύπτεται τό πραγματικό του εἶναι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ἀριστ. Μετά τά φυσ. A 980 a 21.
2. Πλάτων. Πολιτ. E 475b9 καὶ 475 e4.
3. “Ο.π. 487a4: δ φιλόσοφος εἶναι «φίλος τε καὶ συγγενής τῆς ἀληθείας, δικαιοσύνης, ἀνδρείας, σωφροσύνης».
4. Κωσταρᾶ, Γρηγ.: *M. Heidegger, δ φιλόσοφος τῆς μερίμνης: Εἰσαγωγή εἰς τήν φιλοσοφίαν τῆς υπάρξεως*, ’Αθῆναι 1984,⁶ σσ. 66 κ.ἔξ.
5. Jaspers, K.: *Einführung in die Philosophie*, München 1965 10, σ. 19.
6. Kierkegaard, S.: *Abschließende Unwissenschaftliche Nachschrift zu den philosophischen Brocken*, VII 236. Πρβ. Κωσταρᾶ, Γρηγ.: *S. Kírkegárd, δ φιλόσοφος τῆς ἐσωτερικότητος: Εἰσαγωγή εἰς τήν φιλοσοφίαν τῆς υπάρξεως*, ’Αθῆναι 1981⁷, σσ. 210 κ.ἔξ.
7. Wahl, J.: *Les philosophies de l'existence*, Paris 1954, σ. 25 κ.ἔξ. Πρβ. Κωσταρᾶ, Γηργ.: ‘Η διαλεκτική τοῦ Kierkegaard ώς ἐπαγάληψις τῆς σωκρατικῆς μαθετικῆς’, ’Αθῆναι 1971, σσ. 44 κ.ἔξ.
8. Heinemann, Fr.: *Existenz-Philosophie, lebendig oder tot?*, Stuttgart 1954, σσ. 162 κ.ἔξ. Πρβ. Müller, G.E.: *Dialektische Philosophie*, München 1974, σ. 96 κ.ἔξ.

ΓΡΗΓ. ΦΙΛ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ