

Βασιλικῆς Μπόμπου-Σταμάτη: *'Ο Βικέντιος Δαμοδός, Βιογραφία - Έργογραφία 1700-1752*, Αθήνα, ἐκδ. τῆς συγγρ. 1982, 21 × 14, 395 σελίδες.

Ἡ ἔρευνα τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφίας εύτυχησε νά βρεῖ στή νεότερη γενιά τῶν ἐρευνητῶν δυό καθ' δλα ἀξιούς ἐπιστήμονες μέ εὐσυνειδησία καὶ ἥθος, τή Ρωξάνη Ἀργυροπούλου, πού χρόνια τώρα κινεῖται στό χῶρο αὐτό μέ ξεχωριστή ἐπίδοση, καὶ τή Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη. ባ Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη ἔρχεται νά καλύψει ἔνα πραγματικό κενό μέ τή μονογραφία της γιά τή ζωή καὶ τό ἔργο τοῦ Κεφαλλονίτη δάσκαλου, λόγιου καὶ φιλόσοφου Βικέντιου Δαμοδοῦ (1700-1752), ἐνός ἀπό τούς πρώτους δημοτικιστές, ὅπως χαρακτηρίστηκε.

Ἡ Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη ἀναζήτησε καὶ συγκέντρωσε ἀπό τά Ἀρχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας τῆς Βενετίας καὶ τό Ἀρχεῖο τῶν Riformatori ὄλικό γιά τή ζωή τοῦ Βικέντιου Δαμοδοῦ, τό διδασκαλικό καὶ τόν οἰκογενειακό του περίγυρο μέ σκοπό ὅχι μόνο νά συμπληρώσει τά βιογραφικά στοιχεῖα καὶ νά συγκροτήσει τίς σκόρπιες πληροφορίες, ἀλλά καὶ νά δείξει τή σχέση τους στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας τοῦ Δαμοδοῦ καὶ τήν ἐπίδρασή τους στήν πνευματική ζωή του. Ἰδιαίτερα ἔρευνησε τίς πληροφορίες γιά τή Σχολή καὶ τούς μαθητές τοῦ Κεφαλλονίτη δάσκαλου. Τό βασικό της ἐπίτευγμα είναι ἡ συγκέντρωση νέων στοιχείων γιά τό ἔργο τοῦ Δαμοδοῦ. Κατά τήν ἔρευνα στίς βιβλιοθῆκες καὶ τίς συλλογές χειρογράφων ἐντόπισε 12 ἀγνωστα ὡς σήμερα ἔργα τοῦ Δαμοδοῦ καὶ αὗξησε τόν ἀριθμό τῶν 20 ὡς τώρα γνωστῶν κωδίκων πού τά παραδίδουν κατά 150, ἀνάμεσα σ' αὐτούς καὶ τόν μοναδικό αὐτόγραφο κώδικα τοῦ Δαμοδοῦ. Τήν πορεία τῆς ἔρευνας καὶ τό συνδυασμό τῶν στοιχείων πού τήν ὀδήγησαν σ' αὐτή τήν διαπίστωση ἐκθέτει σέ χωριστό κεφάλαιο. Στήν παρουσίαση τοῦ ἔργου τοῦ Δαμοδοῦ ἡ Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη ἀκολουθεῖ ἀναλυτική μέθοδο. Ἀφοῦ κατέταξε τά κεφάλαια καὶ ἔδωσε τήν παλαιογραφική περιγραφή τους μαζί μέ δρισμένες γιά κάθε χειρόγραφο παρατηρήσεις ἡ συγγραφέας παρουσιάζει χωριστά τό περιεχόμενο καὶ τή δομή κάθε ἔργου. Ἰδιαίτερη παρουσίαση γίνεται γιά τά ἔργα Φυσική, Δογματική, Ἡθική, γιατί, δπως ὑποστηρίζει ἡ ἴδια, τά θεωρεῖ ἀποκαλυπτικά τῆς μεθόδου καὶ τοῦ στοχασμοῦ τοῦ Δαμοδοῦ.

Ἡ Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη προσπάθησε νά δώσει λύσεις σέ πολλά τεχνικά καὶ ἐρμηνευτικά προβλήματα καὶ είναι χαρακτηριστικό τοῦ ἐπιστημονικοῦ της ἥθους, δτι, ὅπου αἰσθάνθηκε τό ἔδαφος λιγότερο βέβαιο, δέν προχώρησε σέ πρόχειρες ἡ εύφανταστες ἀπαντήσεις, ἀλλά ἡ ἀρκέστηκε στήν ἀνασυγκρότηση τῶν ὑπαρχόντων στοιχείων ἡ προσέφερε, μέ πολλή περίσκεψη, τή δική της ἀποψη ὡς πρόταση γιά περαιτέρω ἔρευνα.

Στό τρίτο μέρος τῆς πραγματείας της μέ ὁξύνεια καὶ κριτικό πνεῦμα ἡ Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη τοποθετεῖ τό Βικέντιο Δαμοδό στό χῶρο τῆς νεοελληνικῆς παιδείας καὶ τοῦ στοχασμοῦ τῆς ἐποχῆς του.

Ἡ μονογραφία γιά τό Βικέντιο Δαμοδό περιέχει ἐπίσης παραρτήματα (μέ σχολιασμένα κάποια ἀπό τά ἔγγραφα πού χρησιμοποιήθηκαν στήν ἔρευνα γιά τό Δαμοδό), πίνακες περιεχομένων τῶν κυριότερων ἀνέκδοτων ἔργων τοῦ Δαμοδοῦ καὶ πλῆρες εύρετήριο δνομάτων καὶ πραγμάτων.