

## Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ

ΑΝΤ. Γ. ΜΑΡΚΟΥ

Είναι, άναμφισβήτητα, όρθιη ή άποψη δλων σχεδόν τῶν ἐπιστημόνων καὶ φιλοσόφων τῆς ἐποχῆς μας ὅτι ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ἔχει ἀποκτήσει ὅρισμένα χαρακτηριστικά καὶ ἔχει διαμορφώσει ἔνα νέο πνεῦμα<sup>1</sup> καὶ νέες ἀντιλήψεις σχετικά μὲ τὴν μορφὴν της, τὸ σκοπό, τὸ εὑρός τῶν ἐνδιαφερόντων της, τὴν σαφήνειαν καὶ τὴν βεβαιότητα τῶν γνώσεων της, τὸ βαθμό προσέγγισης τῆς ἀλήθειας, τὰ ὅρια καὶ τὶς δυνατότητές της.

Πραγματικά ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ἔχει βαθειά ἐπίγνωση ὅτι μένουν ἀκόμη πολλά ὄντα, φαινόμενα καὶ γεγονότα τῆς φυσικῆς καὶ ἀνθρώπινης πραγματικότητας πού δέν ἔχει ἐξερευνήσει καὶ γνωρίσει, ὅτι δέν γνωρίζει τὰ πάντα. Γιά τό λόγο αὐτό καὶ ἔνα ἀπό τὰ χαρακτηριστικά της, δπως ἀλλωστε καὶ τῆς ἀρχαίας ἐπιστήμης, εἶναι τό ὅτι «τίποτε δέν εἶναι ἀδιάφορο»<sup>2</sup> γι' αὐτή. Σήμερα, δπως παρατήρησε ὁ Bernal<sup>3</sup>, «ξέρουμε καλύτερα τό τι δέν ξέρουμε», ξέρουμε νά διακρίνουμε, «ἀνάμεσα σ' αὐτό πού εἶναι γνωστό καὶ σ' αὐτό πού εἶναι ἄγνωστο», δπως δέχεται ὁ Jaspers<sup>4</sup>, θεωρώντας μάλιστα αὐτό βασικό γνώρισμα τῆς σημερινῆς γνήσιας ἐπιστημονικῆς στάσεως. Ἡ ἐπίγνωση αὐτή τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης δλοκληρώνεται μέ τὴν ἀντίληψη ὅτι καὶ οἱ γνώσεις γιά τὴν πραγματικότητα, δσες ἔχομε ἀποκτήσει, δέν εἶναι ἀπόλυτες, τέλειες, ὅριστικές. Διαποροῦμε σήμερα γιά τό πόσο καλά ξέρουμε καὶ αὐτά πού ξέρουμε, πόσο ἔχομε διερευνήσει καὶ γνωρίσει σέ βάθος καὶ πλάτος καὶ αὐτά τὰ πράγματα πού νομίζομε ὅτι ἐρευνήσαμε καὶ γνωρίσαμε. Ἡ ἐπιστήμη τῆς ἐποχῆς μας, παρατήρησε ὁ Popper<sup>5</sup>, «δέν εἶναι τέλεια γνώση, δπως ἡ ἀρχαία ἐπιστήμη, δέν μπορεῖ ποτέ νά ἰσχυρισθεῖ πώς ἔφθασε στήν ἀλήθεια ἡ, ἀκόμη καὶ ἔνα ὑποκατάστατο τῆς ἀλήθειας, τήν πιθανότητα».

Ἡ ἐπίγνωση αὐτή ἀναγκαῖα ἐπέφερε καὶ ἀλλαγή στήν ἐπιστημονική στάση ἐναντί τῆς ἰδέας τῶν κοσμοαντιλήψεων. Οἱ ἐκπληκτικές διεισδύσεις στό βάθος τῆς πραγματικότητας καὶ ἡ ἀνακάλυψη τοῦ πολύπλοκου αὐτῆς ἔκαναν ἔκδηλη τὴν ἀδυναμία τῆς ἐπιστήμης νά ὑπαγάγει καὶ νά ἐρμηνεύσει δλα τὰ πράγματα, καὶ τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου, μέ βάση δρισμένες ἀρχές. Παράλληλα ἀπέτυχαν καὶ δρισμένες προηγούμενες ἀπόπειρες πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση καὶ διαψεύσθηκαν δρισμένοι δογματισμοί ὅτι εἶναι δυνατόν κάτι τέτοιο. «Ολα αὐτά ὅδήγησαν τή σύγχρονη ἐπιστήμη στήν ἀντίληψη ὅτι «μία γενική κοσμοαντιληψη, ἡ ὅποια νά ἐρμηνεύει τά ὄντα ξεκινώντας ἀπό μία ἡ ἀπό ὄλιγάριθμες Ἀρχές ἐπιστημονικῶς εἶναι ἀνέφικτη»<sup>6</sup>.

Γιά δλους τούς παραπάνω λόγους, καὶ ἔπειτα ἀπό ἀπροκατάληπτη κριτική τῆς πορείας της, ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη δδηγήθηκε πραγματικά στό ὄρθο καὶ ἐνδεδειγμένο πνεῦμα τῆς ἀτέλειας καὶ τῆς σχετικότητάς της καὶ στή συνείδηση τῶν ὅριων καὶ τῶν πραγματικῶν δυνατοτήτων της. Ἀποδέχθηκε δηλαδή ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ὅτι εἶναι «οὐσιαστικά ἡμιτελῆς»<sup>7</sup>, ὅτι οἱ γνώσεις καὶ οἱ ἀλήθειες της εἶναι ἀτελεῖς, σχετικές καὶ προσωρινές, ὅτι «ἡ ἐπιστήμη στήν ὀλότητά της καὶ μαζί της δλη γενι-

κά ή γνώση είναι σχετική»<sup>8</sup>. Είναι έπιτυχής ἐν προκειμένῳ ή παρατήρηση τοῦ Bernal<sup>9</sup> ότι «ό προσωρινός χαρακτήρας τῆς ἐπιστήμης ποτέ δέν ύπηρξε περισσότερο ἔκδηλος». Γι' αὐτό ἀναγνωρίζεται<sup>10</sup> σήμερα ως ούσιωδες, ἀλλά καὶ ἀναγκαῖο, γνώρισμα τοῦ ἐπιστημονικοῦ πνεύματος «ἡ διάθεση σχετικότητας». Πρέπει ἐδῶ νά τονισθεῖ ότι ή ἀντίληψη αὐτή τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης γιά τή σχετικότητα τῶν γνώσεων είναι μακριά ἀπό κάθε σκεπτικιστική ἀντίληψη, ότι δέν σημαίνει καθόλου ἄρνηση τῆς δυνατότητας γνώσεως τῆς πραγματικότητας καὶ ότι δέν ἀμφισβητεῖ τήν ἐπιστημονική ἀξία τοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου τῆς ἐπιστήμης καὶ τήν ἀρχή τῆς συνεχοῦς συναγωγῆς γνώσεων<sup>11</sup>. Απλά ή ἔννοια τῆς σχετικότητας τῶν γνώσεων σημαίνει μιά βαθειά ἐπίγνωση, ότι οἱ ἐκάστοτε γνώσεις δέν είναι ἀπόλυτες, τέλειες, ὁριστικές ἀλλά ἀτελεῖς, προσωρινές καὶ γι' αὐτό χρήζουν συμπληρώσεως καὶ βελτιώσεως καὶ ότι πρέπει τά πάντα νά είναι ἀνοικτά στήν ἐρευνα. Ἐτσι, πραγματικά, «τή σημερινή σκέψη πάνω στήν ἐπιστήμη τή χαρακτηρίζει ἀπειρα μεγαλύτερη μετριοφροσύνη καὶ ὁξύτερη συνείδηση τῶν θεωρητικῶν ὅριων καὶ τῶν γνωσιολογικῶν προβλημάτων πού συνεπάγεται τό ἐπιστημονικό ἐγχείρημα»<sup>12</sup>. Γι' αὐτό καὶ τό πνεῦμα αὐτό τῆς σχετικότητας δέν ἀκινητεῖ τήν ἐπιστημονική ἐρευνα. Ἀντίθετα μάλιστα γεννᾶ τό βίωμα τῆς «ἄγνοιας» ἐνώπιον τῆς πραγματικότητας, τό βίωμα τῆς ἀποστάσεως ἀπό τήν πραγματική γνώση καὶ τήν ἀλήθεια, βίωμα τό ὅποιον μέ τήν «ἀπορία» πού προκαλεῖ στάθηκε πάντοτε ἡ κύρια παρωθητική πρός ἐπιστήμη καὶ φιλοσοφία δύναμη. Χάρη σ' αὐτό τό βίωμα: Τρέφεται ή ἐπιστημονική περιέργεια. Ἐνισχύονται ή ἀμφιβολία καὶ τό κριτικό πνεῦμα<sup>13</sup>, ως βασικές ἐπιστημονικές ἀρχές μέ τίς ὅποιες ἐλέγχεται ό βαθμός βεβαιότητας καὶ σαφήνειας τῶν ύφισταμένων καὶ ἀποκτωμένων γνώσεων καὶ ἔξασφαλίζεται τό ὀρθότερο τῆς παραπέρα πορείας. Συνεχίζεται πιό σωστός καὶ καθαρός διάλογος μεταξύ πνεύματος καὶ πραγματικότητας καὶ αὐξάνουν καὶ γίνονται ούσιαστικότερα τά τιθέμενα ἐρωτήματα. Τέλος ἐπιτυγχάνεται ἡ διαρκῶς καὶ περισσότερο ἀληθοποιοῦσα τά πράγματα ἐποικοδομητική καὶ προοδευτική κίνηση τῆς ἐπιστήμης. Γιά δλα αὐτά ή ἐπιστήμη σήμερα θεωρεῖται ως μιά βαθμιαία πορεία, ως μιά διαρκής διαδικασία, ως ἔνα «γίγνεσθαι», μιά «αὔξουσα ἀναπτυξη» πρός κτήση ἐγκυρότερων, βεβαιότερων καὶ σαφέστερων γνώσεων καὶ ἀληθειῶν καὶ δι' αὐτῶν πρός προσέγγιση τῆς πραγματικῆς, τῆς τέλειας γνώσης καὶ ἀλήθειας<sup>14</sup>. Σήμερα καταλήγουμε, παρετήρησε ὁ Piaget<sup>15</sup>, «νά θεωροῦμε τή γνώση μᾶλλον σάν διαδικασία παρά σάν κατάσταση», σάν ἔνα «πέρασμα ἀπό μιά λιγότερη γνώση σέ μιά κατάσταση πληρέστερη καὶ περισσότερο ἀποτελεσματική», σάν ἔνα «πέρασμα ἀπό μιά μικρότερη σέ μιά ἀνώτερη ἐγκυρότητα».

Βέβαια ή ἐπιστήμη ἔφθασε σ' αὐτές τίς σημερινές της ἀντιλήψεις ἀφοῦ μέχρι καὶ τίς ἀρχές τοῦ παρόντος αἰώνα θήτευσε ἀρκετά στίς ἀντίθετες σχεδόν ἀντιλήψεις, ἀφοῦ δοκίμασε ἔστω πολλά διαμορφωτικά στάδια. Ἡ ἐπιστήμη<sup>16</sup> δηλαδή κατά τή νεώτερη ἐποχή καὶ μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰώνα μας, ἔστω καὶ ἀπό «αὐταπάτη», ἔστω καὶ λόγω «χαλάρωσης τῆς ἐπιστημονικῆς κριτικῆς», ἔστω καὶ ἔξαιτίας τῆς ἐκπληκτικῆς πραγματικά προόδου στό χῶρο τῶν φυσικομαθηματικῶν κυρίως ἐπιστημῶν, ἔφθασε σέ «ἀπολυτοποιήσεις τῶν ἐπί μέρους», ἀναζήτησε «τή συνολική φιλοσοφική γνώση» καὶ ὁδηγήθηκε στόν «ἐπιστημονισμό» καὶ τίς διάφορες «συστηματοποιήσεις». Ξεκινώντας ἀπό αὐτές τίς «ἀπολυτοποιήσεις τῶν ἐπί μέρους» πίστευσε ὅ-

τι κατέκτησε τήν ἀπόλυτη, δριστική καί καθολική γνώση καί ὅτι, χάρη σέ αὐτή, ἔλυσε ἡ ἐστω μπορεῖ νά λύσει τά προβλήματα του συνόλου τῆς πραγματικότητας, δηλαδή τῆς φύσεως, του ἀνθρώπου, τῆς κοινωνίας, τῆς Ἰστορίας καί του πολιτισμοῦ. Καί μόνον ὅταν διαψεύσθηκε ἀπό τήν πραγματικότητα καί ἀπέτυχε νά ἀπαντήσει σέ ὅλα τά ἐρωτήματα περί του κόσμου καί τῆς ζωῆς, τότε διδάχθηκε ἀπό τά «λάθη» της καί ὁδηγήθηκε στήν ἀναγκαία γιά τήν πρόοδο της ἀντίληψη τῆς οὐσιαστικῆς ἡμιτέλειας, τῆς σχετικότητας καί τῆς προσωρινότητας.

“Ομως οἱ παραπάνω ἀντίληψεις καί τά χαρακτηριστικά δέν συναντῶνται μόνο στή σύγχρονη ἐπιστήμη καί τό σύγχρονο ἐπιστημονικό πνεῦμα. Ἀναμφισβήτητα ἀποτελοῦν ούσιώδη γνωρίσματα καί τῆς ἀρχαίας φιλοσοφίας καί ἐπιστήμης. Αὐτό θά προσπαθήσουμε νά δείξουμε στή συνέχεια. Οἱ λόγοι πού μᾶς κάνουν νά ἀναφερθοῦμε μόνο στήν ἀρχαία ἐποχή εἶναι οἱ ἔξης: Καταρχήν ἡ ἀρχαία φιλοσοφία καί ἐπιστήμη θεωροῦνται, ώς γνωστόν, ώς θεμελιώδεις γιά τήν μετέπειτα πορεία του πνεύματος. Ἐπειτα ἡ ἀρχαία Ἑλληνική ἐποχή εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἐπιστήμης καί φιλοσοφίας. Ἐτσι θά μπορέσουμε νά συνάψουμε τήν ἀρχή καί τό τέλος τῆς μέχρι τώρα πορείας τῆς ἐπιστήμης καί νά διακρίνουμε τή γενόμενη πρόοδο, ἀναφορικά βέβαια μέ τίς περί ἐπιστήμης ἀντίληψεις καί ἀρχές, διότι ἀναφορικά μέ τήν κτήση τῆς γνώσης καί τό προχώρημα στό βάθος τῆς πραγματικότητας ἡ πρόοδος τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης, σέ δρισμένους τούλαχιστον τομεῖς, εἶναι ἀναμφισβήτητη. Καί τέλος τά παραπάνω χαρακτηριστικά τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης τονίζονται ἀπό δρισμένους φιλοσόφους σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀρχαία ἐπιστήμη. Ἐτσι ὁ Jaspers<sup>17</sup> ἀποδίδει στήν ἀρχαία ἐπιστήμη σέ ἀντίθεση μέ τή σύγχρονη τά ἔξης κύρια χαρακτηριστικά: Πρῶτον «σέ κάθε μιά ἀπό τίς μορφές της ἐπαρουσιάζετο· τελειωμένη», δεύτερον, «ἡ πραγματική της ἀνάπτυξη ἥταν κάθε φορά βραχύβια» καί τρίτον «ποτέ δέν ἔθεσε τήν ἀνάπτυξη αὐτή ώς συνειδητό σκοπό της». Μιά ἀντιπαράθεση μεταξύ ἀρχαίας καί σύγχρονης ἐπιστήμης κάνει καί ὁ C. Cillispie<sup>18</sup>, πάνω καί σέ πολλά ἄλλα βέβαια χαρακτηριστικά τῆς ἐπιστήμης καί ὅχι μόνο σέ αὐτά γιά τά ὅποια γίνεται ἔδω λόγος. Ἐπίσης μιά ἀντιπαράθεση μεταξύ σύγχρονης καί ὅλων ὅμως τῶν προηγούμενων περιόδων τῆς ἐπιστήμης κάνει καί ὁ Piaget<sup>19</sup>. Τέλος ὁ Bernal<sup>20</sup>, ἀν καί τονίζει τή συμβολή τῆς ἀρχαίας ἐπιστήμης στή σύγχρονη καί δέχεται ὅτι δλα τά προβλήματα, ἀπό τά ὅποια γεννήθηκε ἡ νεώτερη ἐπιστήμη, εἶχαν τεθεῖ ἀπό τούς “Ἐλληνες, παρατηρεῖ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἐλληνες «δυστυχῶς πίστεψαν καί ὅτι τά εἶχαν λύσει μέ τό δικό τους, ἴδιαίτερο λογικό, ὅμορφο καί δριστικό τρόπο», πράγμα πού ἀνάγκασε τήν νεώτερη ἐπιστήμη νά ἀσχοληθεῖ πολύ χρόνο γιά νά ἀποδείξει ὅτι οἱ περισσότερες λύσεις πού ἔδωσαν οἱ Ἐλληνες ἥσαν χωρίς νόημα ἡ λαθεμένες.

“Ἡ ἀρχαία φιλοσοφία καί ἐπιστήμη, ἀν καί εἶχαν ὅπως ἄλλωστε καί ἡ σύγχρονη, ώς ἀξίωμα τό «μελέτα τό πᾶν» (Περίανδ. VS 10ζ), ποτέ δέν πίστευσαν, δέν «ὑβρισαν» μᾶλλον, ὅτι εἶχαν ἐρευνήσει καί γνωρίσει τά πάντα καί εἶχαν ἀπαντήσει σέ δλα τά ἐρωτήματα γύρω ἀπό τά πάντα, εἴτε μέ τήν ἔννοια «τῆς ἐνότητάς» τους θεωρηθοῦν αὐτά, εἴτε μέ τήν ἔννοια τῆς ξεχωριστῆς ὀντότητας, «τοῦ καθ’ ἔκαστον». Αὐτό τό «μελέτα τό πᾶν» ἥταν ἐπιδιωκόμενος σκοπός καί συγχρόνως μιά προτροπή πού ὑπενθύμιζε αὐτό τό σκοπό καί κινοῦσε πρός αὐτόν. Βεβαίως οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι «ἀπόρησαν γιά τα πάντα» καί ἔθεσαν, γιά πρώτη ἀναμφισβήτητα φορά, πολλά καί θεμελιώδη προβλήματα σχετικά μέ τήν πραγματικότητα καί ἔδωσαν πάνω σέ αὐτά τίς ἀπαντήσεις τους, πολλές ἀπό τίς ὅποιες πραγματικά ἡ πρόοδος, στή συνέχεια,

τῆς ἐπιστήμης ἀπέδειξε λαθεμένες. Δέν ἰσχυρίσθηκαν δμως δτι ἐρεύνησαν τήν δλην πραγματικότητα. Ἀντίθετα αὐτή ἵσως ή ἐρευνητική τους δραστηριότητα τούς δημιούργησε τή βαθύτατη ἐπίγνωση τοῦ τί γνωρίζουν και τί δέν γνωρίζουν, τοῦ πόσο ἔχουν προχωρήσει στήν ἔξεταση τοῦ βάθους και πλάτους τῆς πραγματικότητας. Αὐτή τή βαθύτατη ἐπίγνωση τή διακρίνομε, ἔστω και σέ διάφορο βαθμό, σέ δλους τούς ἀρχαίους φιλοσόφους, ἀπό τούς πρώτους χρονικά μέχρι τούς τελευταίους. Ἀπλά ώς παραδείγματα μποροῦμε νά ἀναφέρουμε τό Ἀρχύτα και τό Δημόκριτο. Ὁ Ἀρχύτας (ἀπ. 3) συνειδητοποιώντας ἵσως δτι πολλά μένουν ἀκόμη ἄγνωστα, τονίζει ώς μόνη διέξοδο τό «δέον» τῆς «ζητήσεως» αὐτῶν. Τονίζει μάλιστα ἴδιαίτερα τήν ἀνάγκη νά ἔρει κανείς πώς νά κάνει τήν ἐρευνα, τήν ἀνάγκη δηλαδή μεθόδου, τοῦ «ἐπίστασθαι ζητεῖν». Ὁ Δημόκριτος (ἀπ. 6), ἀν και εἶναι ἔνας ἀπ' αὐτούς πού προχώρησαν ἀρκετά στό βάθος τῆς πραγματικότητας, ώστόσο, θεωρώντας αὐτό τό προχώρημα μικρό ἵσως βῆμα, διακήρυξε δτι ὁ ἀνθρωπος πρέπει νά κατανοεῖ δτι εὑρίσκεται πολύ μακριά ἀπό τοῦ νά ἔχει ἐρευνήσει και γνωρίσει τήν ἀληθινή πραγματικότητα, «γιγνώσκειν τε χρή ἀνθρωπον τῷδε τῷ κανόνι, δτι ἐτεῆς ἀπήλλακται». Ὅμως οἱ ἀρχαῖοι Ἐλληνες δέν εἶχαν βαθύτατη ἐπίγνωση μόνον τοῦ τί γνωρίζουν και τί δέν γνωρίζουν ἀπό τήν πραγματικότητα ἀλλά και τοῦ τί εἶναι «δύσκολον» και «χαλεπόν» νά γνωρισθεῖ και τοῦ τί δέν πρόκειται ποτέ ἵσως νά γνωρισθεῖ. Τέτοια εἶναι, γιά παράδειγμα, «τό ἔαυτόν γνῶναι» κατά τό Θαλῆ (VS 10δ' και Διογ. Λαέρτ. I 36), «πολλά τῶν θείων» (ἀπ. 86) κατά τόν Ἡράκλειτο, «τό δλον», «τό καθόλου» κατά τόν Ἐμπεδοκλῆ (ἀπ. 2) και τόν Ἀριστοτέλη (Μεταφ. 982α 23-25), ή ἀληθινή πραγματικότητα, ή ούσια κάθε πράγματος, κατά τό Δημόκριτο (ἀπ. 8), ή «ψυχή» κατά τόν Ἡράκλειτο (ἀπ. 45), Πλάτωνα (Φαίδων 85c-d) και Ἀριστοτέλη (Περὶ ψυχῆς 402α11).

Τήν παραπάνω ἐπίγνωση τοῦ «ἡμιτελοῦς» τῆς ἐπιστήμης σχετικά μέ τήν ἀνερεύνηση τῆς δλης πραγματικότητας ἀποσαφηνίζει και δλοκληρώνει ή ἐπίγνωση και τῶν ἀρχαίων, ὅπως και τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης, γιά τήν ἀτέλεια, τή σχετικότητα και τήν προσωρινότητα τῆς ἔκάστοτε γνώσεως και δσων ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου και τῆς ζωῆς ἔξεταζαν. Τοῦτο ἦταν θεμελιῶδες γνώρισμα τῆς ἀρχαίας ἐπιστήμης και φιλοσοφίας. Εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι κάνει σαφῆ διάκριση μεταξύ τῆς ἀξιόπιστης και ἀναξιόπιστης, μεταξύ τέλειας και ἀτελοῦς γνώσεως και ἀλήθειας. Εἶχαν δλοι τους σχεδόν οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι βαθειά συνειδηση δτι ή τέλεια γνώση και ἀλήθεια και ἔτσι και ή τελικότητα τῆς ἐπιστήμης δέν ἀνήκουν στόν ἀνθρωπο ἀλλά στό Θεό<sup>21</sup>. Ὁ ἀνθρωπος γι' αὐτούς δέν θά φθάσει πέραν τοῦ σημείου δπου «ἡέ βροτείη μῆτις δρωρεν», δπου δηλαδή μπορεῖ νά ὑψωθεῖ ή ἀνθρώπινη σκέψη (Ἐμπ. ἀπ. 2). Φρονοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι και σχετικά μέ τή γνώση, τήν ἀλήθεια και τήν ἐπιστήμη, ὅπως και γιά δλα γενικά τά πράγματα τοῦ ἀνθρώπου, «θνητά» (Ἐπιχ. ἀπ. 20). Μάλιστα πολύ σημαντικό, κατά τή γνώμη μας, εἶναι δτι ή ἀρχαία ἐπιστήμη και φιλοσοφία ἔφθασε στίς παραπάνω θεμελιακές συνειδητοποιήσεις εύθυς ἐξ ἀρχῆς, χωρίς δηλαδή νά περάσει, στό βαθμό ἔστω πού πέρασε ή εότερη, ἀπό τό στάδιο τῶν «ἀπολυτοποιήσεων τῶν ἐπί μέρους» και τῶν κοσμοαντιλήψεων. Ως ἀντιπροσωπευτικότερα δείγματα τῶν ἀντιλήψεων αὐτῶν τῶν ἀρχαίων μποροῦμε νά ἀναφέρουμε τίς ἀπόψεις τοῦ Δημόκριτου και, κυρίως, τοῦ Ξενοφάνη. Τό συμπέρασμα τοῦ Δημόκριτου ἦταν δτι «πραγματικά ἀληθινή γνώση δέν ἔχομε γιά κανένα πρᾶγμα (ἀπ. 7),

δτι θά ἀποδειχθεῖ δτι εἶναι ἀπρόσιτη ἡ γνώση τῆς οὐσίας, τῆς ἀληθινῆς πραγματικότητας, κάθε πράγματος (ἀπ. 8) καὶ δτι ἡ ἀλήθεια βρίσκεται στό βυθό (ἀπ. 117). Σαφέστερα ὁ Ξενοφάνης (ἀπ. 34), ἔπειτα ἀπό ἔρευνες ἐνενήντα ἑτῶν, συνεπέρανε δτι «τό μέν οὖν σαφές οὕτις ἀνήρ ἵδεν οὐδέ τις ἔσται / εἰδώς ἀμφί θεῶν καὶ ἄσσα λέγω περὶ πάντων», κανείς δηλαδή δέν γνώρισε οὕτε θά γνωρίσει τό σαφές, τήν ἀλήθεια, σχετικά μέ τους θεούς καὶ δλα τά πράγματα. Μάλιστα στίς ἀπόψεις τῶν δύο αὐτῶν φιλοσόφων διαπιστώνουμε καὶ μία ἴδιαίτερη διάσταση, πού εἶναι αὐτή τῆς πορείας τῆς ἐπιστήμης καὶ στό μέλλον. Καὶ οἱ δύο δέχονται δτι στήν τέλεια γνώση καὶ ἀλήθεια γιά τήν πραγματικότητα δέν θά φθάσει ὁ ἀνθρωπος καὶ στό μέλλον. Ὁ μέν Ξενοφάνης λέγει δτι δέν θά ὑπάρξει, «οὐδέ τις ἔσται», καὶ στό μέλλον ἀνθρωπος πού θά γνωρίσει τό «σαφές», ὁ δέ Δημόκριτος δτι θά γίνει φανερό, «δῆλον ἔσται», δτι σχετικά μέ τήν ἀληθινή πραγματικότητα ὁ ἀνθρωπος θά εἶναι διαρκῶς σέ «ἀπορία». Στό ὕψος ἀκριβῶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῆς τῶν δύο αὐτῶν ἀρχαίων φιλοσόφων ἔφθασε, νομίζομε, ἡ σύγχρονη ἐποχή σχετικά μέ τήν ἀτέλεια τῆς γνώσης καὶ τῆς ἐπιστήμης, ἔπειτα βέβαια ἀπό ὅρισμένες, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, «ἀπολυτοποιήσεις τῶν ἐπί μέρους». Ἀντίθετα δμως μέ τίς ἀπόψεις τῶν Ξενοφάνους καὶ Δημοκρίτου γιά τή μελλοντική κατάσταση, στή σύγχρονη ἐπιστήμη διαφαίνεται καὶ κάποια ὑπεραισιοδοξία δτι θά φθάσει στήν εύρισκόμενη στό «βυθό ἀλήθεια», ὑπεραισιοδοξία δικαιολογημένη ἵσως σέ κάποιο βαθμό ἀπό ὅρισμένα, μεγάλα πραγματικά, βήματα προόδου πού ἐπιτελέσθηκαν. Ἀλλωστε κάποιου βαθμοῦ τέτοιας ὑπεραισιοδοξίας, προφητικῆς μάλιστα γιά τήν μετέπειτα πορεία τῆς ἐπιστήμης, συναντᾶμε καὶ στόν ἀρχαῖο φιλόσοφο Ἐμπεδοκλῆ (ἀπ. 111).

Ἡ ἐπίγνωση αὐτή τῶν ἀρχαίων Ἐλλήνων δτι καὶ ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἡμιτελής, δέν ἔχει δηλαδή ἔρευνήσει τά πάντα καὶ δέν μπορεῖ μάλιστα νά ἔρευνήσει τά πάντα, καὶ δτι οἱ ἀποκτώμενες γνώσεις εἶναι ἀτελεῖς, σχετικές, προσωρινές, δέν τους ἐπέτρεψε νά προχωρήσουν στή δημιουργία κοσμοαντιλήψεων, στή μορφή βέβαια καὶ τήν αὐστηρότητα καὶ ἀπολυτότητα τῶν κοσμοαντιλήψεων τῆς νεότερης ἐποχῆς. Βέβαια ἡ ἀρχαία ἐπιστήμη καὶ κυρίως ἡ φιλοσοφία, ώς ἐπιστήμη ἄλλωστε τοῦ «ὅλου», κινήθηκαν πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Θεραπεύοντας τήν ἀνάγκην τοῦ πνεύματος, πού γεννοῦσε ἡ ἀντίληψη γιά τήν «ἐνότητα τῶν πάντων», ἐναζήτησαν ὅρισμένες «ἀρχές» καὶ διατύπωσαν ὅρισμένες ἐρμηνεῖες τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς. Ὁμως μποροῦμε νά ποῦμε δτι, κατά τό πλεῖστον, δέν ἀπολυτοποίησαν, ἡ τουλάχιστον δέν γενίκευσαν αὐτές τίς «ἀρχές», οὕτε προσπάθησα νά ἐρμηνεύσουν, λεπτομεριακά μάλιστα, καὶ τόν φυσικό καὶ τόν ἀνθρώπινο κόσμο μέ βάση αὐτές τίς «ἀρχές». Περιόρισαν κυρίως τήν ἵσχυ αὐτῶν τῶν «ἀρχῶν» στήν ἐρμηνεία τοῦ εἶναι, τοῦ γίγνεσθαι καὶ τοῦ φαίνεσθαι τοῦ οἰκείου χώρου γιά τόν ὅποιον εἶχαν διατυπωθεῖ, καὶ ἐπάνω σ' αὐτόν τόν οἰκεῖο χῶρο ἔκαναν τόν ἔλεγχο, τή δοκιμασία, τοῦ κύρους καὶ τῆς ἀληθινότητας αὐτῶν. Τοῦτο ἵσως ὁδήγησε στόν καθορισμό τῶν διαφόρων τομέων τοῦ ἐπιστητοῦ καὶ στή συσσώρευση γνώσεων καὶ ἐρωτημάτων πάνω σ' αὐτούς καὶ ἔτσι στόν διαχωρισμό τῶν διαφόρων ἐπιστημονικῶν κλάδων καὶ στήν ἀπόσπασή τους, στή συνέχεια, ἀπό τή φιλοσοφία, ἡ ὅποια παρέμεινε ἡ ἐπιστήμη τοῦ «ὅλου». Ἐτσι βλέπομε δτι δλοι σχεδόν οἱ φιλόσοφοι ἄλλες ἀρχές καθορίζουν γιά τόν φυσικό κόσμο, καὶ ἄλλες γιά τόν ἀνθρωπο καὶ τίς διάφορες ἐκδηλώσεις καὶ μορφές τῆς ζωῆς του. Ὡς πιό ἐνδεικτικό παράδειγμα γι' αὐτά μποροῦμε νά ἀναφέρουμε τό Δημόκριτο, ὁ ὅποιος πραγματικά, καὶ μέ βάση τά δεδομένα τῆς σημερινῆς ἐπιστήμης, πρ-

χώρησε περισσότερο τῶν ἄλλων στήν ἀληθινή ἔρμηνεία τῆς δομῆς καὶ λειτουργίας τοῦ φυσικοῦ κόσμου. "Οσο μᾶς ἐπιτρέπουν τά σωζόμενα ἀποσπάσματά του δύσκολα κανείς θά μποροῦσε νά ἰσχυρισθεῖ δτι ἴσχυε γι' αὐτόν ἡ ἀτομική του θεωρία καὶ γιά τόν κόσμο τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς καὶ γενικά τίς μορφές καὶ τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἐκτός δλων αὐτῶν τήν ἀρχαία ἐπιστήμη καὶ φιλοσοφία τίς συνόδευε ἀδιάκοπα ἡ ἀμφιβολία, τό «νἄφε καὶ μέμνασ' ἀπιστεῖν· ἄρθρα τοῦτα τῶν φρενῶν» τοῦ Ἐπιχάρμου (ἀπ. 13) καὶ γιά τό πόσο ἔχουν ἐρευνήσει σέ βάθος καὶ πλάτος τήν πραγματικότητα καὶ γιά τό βαθμό τῆς σαφήνειας, τῆς ὁριστικότητας καὶ τῆς ἀληθινότητας τῶν ἀποκτωμένων γνώσεων. Καὶ αὐτός ὁ Πλάτων, ὁ συστηματικότερος ἴσως δλων τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων, δέχθηκε γιά πολλά ζητήματα, δπως γιά παράδειγμα τά ζητήματα τῆς «ψυχῆς», δτι εἶναι «ἀδύνατον ἡ παγχάλεπον» τό «εἰδέναι τό σαφές» καὶ χαρακτήρισε τίς περί αὐτῶν θεωρίες ώς «τόν βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων λόγων καὶ δυσεξελεγκτότατον», τόν δποῖον ὁ ἀνθρωπος πρέπει νά δημιουργήσει μέ μάθηση καὶ μέ ἔρευνα καὶ νά τόν χρησιμοποιήσει ώς «σχεδία» γιά νά «διαπλεύσει τόν βίον», ώς κάποια δηλαδή διέξοδο μέχρι βεβαιοτέρων ἀπαντήσεων. Ἐκεῖνο πού ἀπορρίπτει παντελῶς ὁ Πλάτων εἶναι τό νά μήν ἔξετάζονται «πανταχῆ» αὐτά τά ζητήματα (Φαίδων, 85c-d). "Αλλωστε γι' αὐτό στούς περισσότερους διαλόγους του δέν διατυπώνει δριστικά συμπεράσματα. Βέβαια οί ἀρχαῖοι φιλόσοφοι θεωροῦσαν τήν ἐπιστήμη ώς κτήση ἀσφαλῶν καὶ βεβαίων καὶ «ἀμεταπτώτων ὑπό λόγου» γνώσεων, δπως ἀσφαλῶς πρέπει νά εἶναι ἡ πραγματική ἐπιστήμη. "Ομως τοῦτο ἦταν γι' αὐτούς τό δέον, ὁ ἐπιδιωκόμενος σκοπός, δπως ἄλλωστε καὶ τῆς σημερινῆς ἐπιστήμης, καὶ δχι «τετελεσμένο» γεγονός. Μάλιστα σάν βαθεῖς γνῶστες τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ τῶν ὄριων της πίστευαν δτι ὁ ἀνθρωπος, καὶ ἀν ἀκόμη κατορθώσει νά πεῖ κάτι τό «τετελεσμένο», τό σαφές δηλαδή καὶ τό ἀληθινό, δέν μπορεῖ νά εἶναι βέβαιος γι' αὐτό, δέν μπορεῖ νά τό ξέρει (Ξενοφ. ἀπ. 34). Αὐτό γιατί ὁ ἀνθρωπος, κατά τόν Πλάτωνα (Μεν. 80d10), δέν μπορεῖ νά γνωρίζει «ὅτι τοῦτ' ἔστιν, δ οὐκ ἥδησθα», ἐπειδή γιά τίς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι, σύμφωνα μέ τόν Ἀριστοτέλη (Ἀναλ. θετ. 76a26), «χαλεπόν τό γνῶναι εί ὅτιν ἡ μή».

"Ολα αὐτά μᾶς ἐπιτρέπουν, νομίζομε, νά δεχθοῦμε δτι ἡ ἀρχαία ἐπιστήμη καὶ φιλοσοφία, ἀν δχι σέ μεγαλύτερο τούλαχιστο στόν ἴδιο βαθμό μέ τή σύγχρονη ἐπιστήμη καὶ φιλοσοφία, εῖχαν βαθύτατη ἐπίγνωση τῶν δυνατοτήτων, τῶν ὄριων καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ προχωρήματός τους στήν ἔξεταση τοῦ βάθους καὶ πλάτους τῆς πραγματικότητας, καθώς καὶ τῆς ἀτέλειας, τῆς σχετικότητας καὶ τῆς προσωρινότητας τῶν γνώσεων καὶ τῶν ἀληθειῶν, στίς δποῖες ἔφθαναν μέ τήν ἐνσυνείδητη καὶ μεθοδική τους «ζήτηση», μέ τή «γιγαντομαχία» τους γύρω ἀπό τήν οὐσία τῆς πραγματικότητας. Ἡξεραν δηλαδή ἡ ἀρχαία ἐπιστήμη καὶ φιλοσοφία νά διακρίνουν καθαρά τί γνωρίζουν, τί δέν γνωρίζουν, τί μποροῦν καὶ τί δέν μποροῦν νά γνωρίσουν ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς, τί νόμιζαν δτι γνωρίζουν ἐνῶ δέν τό γνωρίζαν καὶ σέ ποιό βαθμό βεβαιότητας καὶ σαφήνειας γνωρίζαν αὐτό πού γνωρίζαν. Σαφέστατα ἄλλωστε δλα αὐτά τά προβλήματα ἔθεσε καὶ ἀναζήτησε τρόπους λύσεως αὐτῶν ὁ Πλάτων. Στό ἔργο του «Χαρμίδης» διερωτᾶται πῶς ὁ ἀνθρωπος «καὶ αὐτογνωσία θά ἔχει καὶ θά μπορεῖ νά ἔξετάζει τί ἔχει κατορθώσει νά γνωρίζει καὶ τί δχι, καὶ τούς ἄλλους ἐπίσης θά ἔχει τή δύναμη νά ἔξετάζει τί ὁ καθένας γνωρίζει καὶ τί νομίζει δτι γνωρίζει, ἀν βέβαια γνωρίζει, καὶ τί πάλι νομίζει δτι γνωρίζει, ἐνῶ δέν τό γνωρίζει» (167a). Καὶ ἔξετάζει στή συνέχεια τοῦ ἔργου ὁ Πλάτων τήν

παρουσία τῆς «σωφροσύνης» ώς παράγοντα δύο διαθέσεις: «ἀποτρέπει τά λάθη καί ἔξασφαλίζει τήν δρθότητα» και «ξαγρυπνώντας δέν ἐπιτρέπει νά ύπεισέρχεται ἡ ἀνεπιστημοσύνη» στό χῶρο τῆς ἐπιστήμης, τόσο ώς πρός τό τι γνωρίζει και τί δέν γνωρίζει κανείς, δύσο και ώς πρός τήν πρακτική ἐφαρμογή τῆς γνώσεως, θεωρουμένης, στήν τελευταία περίπτωση, τῆς σωφροσύνης ώς «γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ». Γιά δύλα αὐτά νομίζομε δτι ἡ ἀρχαία ἐπιστήμη δέν ἐπαρουσιάζετο καθόλου, ἡ ἔστω στό βαθμό πού θεώρησε ὁ Jaspers, «σέ κάθε μιά ἀπό τίς μορφές της τελειωμένη».

Ἡ ἐπίγνωση αὐτή τῶν ἀρχαίων δτι ἡ ἐπιστήμη δέν ἔχει ἐρευνήσει δλο τό βάθος και πλάτος τῆς πραγματικότητας και δτι οί γνώσεις πού κάθε φορά κατακτῶνται εἰναι ἀτελεῖς και σχετικές δέν τούς δδήγησε, δπως και τή σύγχρονη ἐπιστήμη, στήν ἀντίληψη, δτι ἡ κτήση βεβαιότερων γνώσεων είναι ἀδύνατη, και σέ παραίτηση ἀπό τήν ἐπιστημονική πράξη, παρά τίς διάφορες, μικροῦ ἡ μεγάλου βαθμοῦ, σκεπτικιστικές ἀπόψεις πού κατά καιρούς διατυπώθηκαν. Ἀντίθετα ἡ ἐπίγνωση αὐτή διατηροῦσε και ἐνδυνάμωνε τό βίωμα τῆς «ἄγνοιας», τῆς «ἀπορίας» και τῆς πνευματικῆς «ἔνδειας», βίωμα ἀπαραίτητο γιά τήν κίνηση πρός τή γνώση και για τή στήριξη τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου. Ἐτσι και στήν ἀρχαία ἐποχή, δπως και στή σύγχρονη, ἡ ἐπιστήμη και ἡ φιλοσοφία θεωρήθηκαν ώς μιά βαθμιαία ἐποικοδομητική πορεία, ώς μιά διαρκής και μεθοδική ἀναζητητική διαδικασία, ώς μιά «αὔξουσα ἀνάπτυξη», πρός πληρέστερη και βαθύτερη μελέτη τῆς πραγματικότητας και πρός σαφέστερες, ἐγκυρότερες και δριστικότερες γνώσεις, πού θά στηρίζονται σέ περισσότερους ἀποδεικτικούς λόγους και αίτιώδεις ἔξηγήσεις και θά ἐρμηνεύουν ἀκριβέστερα τήν πραγματικότητα, ώς μιά, γενικά, διαρκής προσέγγιση τῆς τέλειας γνώσης και τῆς ἀλήθειας. Ἡταν δέ πεπεισμένοι οί ἀρχαῖοι δτι τό ἔργο αὐτό μόνο μέ ἐπίπονη και διαρκή μελέτη και ἐρευνα μπορεῖ μόνο νά ἐπιτελεσθεῖ. Ἐτσι ὁ Ἐπίχαρμος τονίζει τήν ἀξία «τῶν πόνων» (ἀπ. 36) και «τῆς μελέτης» (ἀπ. 33 και 40) γιά τήν ἀπόκτηση τῆς γνώσεως και τῶν ἀγαθῶν και διαβλέπει (ἀπ. 6), «προμαντεύεται» κατά τό Διογένη τό Λαέρτιο (III, 17), τήν μελλοντική ἐπεξεργασία και συμπλήρωση τῶν διαφόρων ἀπόψεων πού κάθε φορά διατυπώνονται. Ὁ Ἐμπεδοκλῆς, ἀφοῦ προτρέπει τόν ἄνθρωπο νά μαθαίνει τίς ἀπόψεις τῶν ἄλλων «διότι ἡ μάθηση κάνει τό νοῦ νά μεγαλώσει», «μάθη γάρ τοι φρένας αὔξει», (ἀπ. 17), διδάσκει (ἀπ. 110) δτι ἀν ὁ ἄνθρωπος ἐμπεδώνει στό βάθος τοῦ πνεύματός του τίς διάφορες γνώσεις, τότε αὐτές παραμένουν σέ δλη τή ζωή του και μπορεῖ μέ βάση αὐτές νά ἀποκτήσει και ἄλλες. Τονίζει μάλιστα, στό ἴδιο ἀπόσπασμα, δτι πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά είναι ἀφοσιωμένος στό ἔργο τῆς μαθήσεως και αὔξήσεως τῶν γνώσεων, διότι «ἄν τόν κυριεύσει ἡ ὅρεξη γιά ἄλλα πράγματα τά δύο προκαλοῦν πολλές ἀδυναμίες και ἔξασθενοῦν τή σκέψη», ἐάν δέν ἔχει θά λέγαμε σωφροσύνη, σύμφωνα μέ τόν Πλάτωνα (Συμπ. 196c), ώστε νά κρατεῖ «ἡδονῶν και κακιῶν», τότε μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου τόν ἐγκαταλείπουν και οί γνώσεις πού ἀπέκτησε. Ὁ Ἀριστοτέλης (Μεταφ. 983b 1-7) τονίζει τήν ἀναγκαιότητα τῆς μαθήσεως και τοῦ ἐλέγχου τῶν ἀπόψεων πού ἔχουν κάθε φορά διατυπωθεῖ, θεωρώντας αὐτές ώς μία πορεία πρός τήν ἀλήθεια. Ἡ μελέτη τῶν προηγούμενων ἀπόψεων, λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, προάγει πάντοτε τήν ἐρευνα, διότι μέ αὐτή είτε ἀποκαλύπτεται κάτι νέο, είτε θεμελιώνεται περισσότερο ἡ ὅρθότητα αὐτῶν πού ὑπάρχουν. Σέ κάθε δμως περίπτωση θά ἐπιτελεῖται ἔνα μικρό ἡ μεγάλο βῆμα πρός προσέγγιση τῆς ὅρθῆς γνώσεως και ἀλήθειας. Ὁ Ἀρχύτας (ἀπ. 3)

νπέδειξε, χωρίς καμμίαν ἀπολύτως ἀμφιβολία καὶ ἐπιφύλαξη, ώς μόνους τρόπους κτήσεως τῆς γνώσεως τή μάθηση καὶ τήν «ἐξεύρεση» μέσω τῆς μεθοδικῆς ἔρευνας. «Ἐξευρεῖν δέ μή ζατοῦντα ἄπορον καὶ σπάνιον, ζατοῦντα δέ εὔπορον καὶ ῥάδιον, μή ἐπιστάμενον δέ ζητεῖν ἀδύνατον». Ὁ Ἡράκλειτος (ἀπ. 18) μάλιστα δίδαξε ὅτι δὲ ἄνθρωπος στήν ἔρευνητική του πορεία πρός τή γνώση πρέπει νά «ἐλπίζει» ὅτι θά ἔξευρει τό «ἀνέλπιστο», πού διαφορετικά εἶναι «ἀνεξερεύνητον καὶ ἄπορον». Τέλος ή δὴ ἐνσυνείδητη καὶ ὑπεύθυνη ἀνοδική μέσα στό χρόνο πορεία τοῦ ἄνθρωπου στήν ἐπιστήμη καὶ σέ δλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς «θεάσθηκε» καὶ ἐκφράσθηκε ἀνεπανάληπτα ἀπό τόν Ξενοφάνη μέ τό ἀπόσπασμα 18, «οὗτοι ἀπ' ἀρχῆς πάντα θεοί θνητοῖσ' ὑπέδειξαν, / ἀλλά χρόνῳ ζητοῦντες ἐφευρίσκουσιν ἀμεινον». Ἀλλωστε, δηποτες εἶναι γνωστό, τό δλον αὐτό πνεῦμα πάνω στό πρόβλημα τῆς γνώσεως τῆς πραγματικότητας θέλησαν οἱ ἀρχαῖοι νά ὑποδηλώσουν μέ τή χρήση τῶν ὅρων «φιλόσοφος» καὶ «φιλοσοφία». Οἱ δροι δέν σημαίνουν κτήση τῆς «σοφίας», ἀλλά φιλία καὶ ἀναζήτηση, ἔνα διαρκές κυνήγι, μία διαρκή προσπάθεια πρός προσέγγιση τῆς «σοφίας», τῆς τέλειας δηλαδή καὶ ὁριστικῆς γνώσεως καὶ ἀλήθειας. Ἡ «φιλοσοφία» γιά τούς ἀρχαίους «θήρα τῆς ἀληθείας ἐστί καὶ ὅρεξις» (Στοβ. Ἀνθ. II 1, 18) καὶ οἱ «φιλόσοφοι», ἀπό τήν ἐποχή ἡδη τοῦ Πυθαγόρα, θεωρήθηκαν «θηρατά τῆς ἀληθείας» (Διογ. Λαερτ. VIII, 8), «ἐπιθυμητά τῆς σοφίας» (Πλατ. Πολ. 475b) καὶ «τῆς ἀληθείας φιλοθεάμονες» (Πλατ. Πολ. 475e). Ἡ κτήση τῆς «σοφίας» καὶ ή ἀνάδειξη σέ «σοφό» ἦταν κάτι τό «μέγα» καὶ ἀνήκε μόνο στό Θεό (Πλατ. Φαῖδρ. 278b), καὶ δηχι στόν ἄνθρωπο, παρά τόν ἰσχυρισμό «ἐννίων φιλοσοφησάντων» ὅτι βρῆκαν τό «θήραμα» (Στοβ. Ανθ. II 1, 18), δητι ἀπόκτησαν δηλαδή τή «σοφία».

Ολα αὐτά φανερώνουν δητι οἱ ἀρχαῖοι, ἀντίθετα μέ δητι ἰσχυρίζεται ὁ Jaspers, ἔθεσαν ώς συνειδητό σκοπό τους τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης καὶ συνέβαλαν ἀποφασιστικά καὶ στή διαμόρφωση καὶ καθιέρωση τοῦ πνεύματος καὶ τῶν ἀρχῶν, πού πρέπει νά τή διέπουν, καὶ σ' αὐτή τήν ἴδια τήν ἀνάπτυξή της μέ τίς οίουδήποτε βαθμοῦ ἐγκυρότητας γνώσεις πού δημιούργησαν. Βέβαια πρόκειται γιά τά ἀρχικά ἀκόμη στάδια τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ γιά λίγο σχετικά διάστημα ἔρευνητικοῦ ἔργου, λόγοι πού, μαζί μέ ἄλλους, δέν ἐπέτρεψαν τά θεαματικά ἀποτελέσματα πού κατώρθωσε ή σύγχρονη ἐπιστήμη. Λόγω ἀκριβῶς αὐτῶν τῶν ἀρχικῶν σταδίων ἐπρεπε νά ξεπερασθοῦν ὁρισμένα ἐμπόδια. Καταρχήν ἐπρεπε νά ἐπιτελεσθεῖ ή ἀπόσπαση καὶ ή ἀπελευθέρωση ἀπό ἐνα ἀνεπιστημονικό καὶ ἀντιεπιστημονικό παρελθόν καὶ νά ἀρχίσει ἔστω νά θεμελιώνεται ἐνα ἐπιστημονικό παρόν πάνω στό δποιο θά ἐποικοδομήσει τό ἐπιστημονικό μέλλον. Ετσι γιά μέν τήν ἀρχαία ἐποχή τό παρελθόν ἦταν βάρος καὶ ἐμπόδιο, γιά δέ τή σύγχρονη εἶναι προνόμιο καὶ περιουσία πρός παραπέρα εύπορια. Επειτα οἱ ἀρχαῖοι, μαζί μέ τά καθ' ἔαυτά προβλήματα τῆς πραγματικότητας πού ἐπρεπε ἐξ ἀρχῆς νά θέσουν καὶ νά λύσουν, ἐπρεπε νά λύσουν καὶ τά ἐπιστημολογικά προβλήματα, πάνω στά δποια, δηποτες φάνηκε ἀπό τήν παραπάνω ἀνάλυσή μας, ἔδωσαν θεμελιακές ἀπαντήσεις. Γιά δλα αὐτά βλέπουμε, πραγματικά, κατά τήν ἐποχή ἐκείνη νά διατυπώνονται πολλές ἀντιτιθέμενες, συμπληρούμενες, ὑπερβαινόμενες, διαψευδόμενες ὑποθέσεις, ἀπόψεις καὶ θεωρίες γιά τήν γνώση καὶ τήν κατανόηση τῆς πραγματικότητας. Τό γεγονός αὐτό δικαιολογεῖ, σέ κάποιο ἐλάχιστο ἵσως βαθμό, τήν ἀποψη τοῦ Jaspers, δητι ή πραγματική ἀνάπτυξη τῆς ἀρχαίας ἐπιστήμης ἦταν «κάθε φορά βραχύβια». Μποροῦμε δημως νά παρατηρήσουμε δητι, ἀν ὑπάρχει κάποια βραχυβιότητα, αὐτή μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ σέ ὁρισμένες

μόνο ἀπό τίς ἀπαντήσεις τῶν ἀρχαίων πάνω στά διάφορα προβλήματα και ἐρωτήματα, διότι πολλές ὅλλες ἐπέξησαν μέχρι σήμερα και ἔξετάζονται, ἐπαληθεύονται, συμβάλλουν στή λύση προβλημάτων και συντελοῦν στήν παραπέρα πρόοδο τῆς ἐπιστήμης και στήν ἀσφαλέστερη πορεία της. Πάντως αὐτή ἡ βραχυβιότητα κατά κανένα λόγο δέν μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ σέ αὐτά τά ἴδια τά προβλήματα και ἐρωτήματα πού τέθηκαν ἀπό τοὺς ἀρχαίους, διότι εἶναι πλέον πέραν κάθε ἀμφισβήτησης ὅτι μέ αὐτά ἀσχολήθηκε ἔκτοτε ἡ ἐπιστήμη και ἡ φιλοσοφία. Μάλιστα εἶναι πλέον συνείδηση τῆς ἐπιστήμης ὅτι τά προβλήματα εἶναι οὖσι ωδέστερα τῶν ἀπαντήσεων. "Ἀλλωστε, ὅπως πολύ εὔστοχα διερωτήθηκε ὁ Bernal<sup>22</sup>, «δέν ξέρουμε ἀν θά εἶχαν κάν τεθεῖ τά προβλήματα, στήν περίπτωση πού δέ θά ὑπῆρχε ἡ ἐλληνική ἐπιστήμη».

"Ἐπειτα ἀπό ὅλα ὅσα λέχθηκαν παραπάνω δέν θά ἦταν, νομίζομε, ὑπερβολικό, νά δεχθεῖ κανείς ὅτι ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ἔπειτα ἀπό δρισμένες ἀπομακρύνσεις και περιπλανήσεις, πού ἔγιναν εἴτε ἀπό «χαλάρωση τῆς ἐπιστημονικῆς κριτικῆς», εἴτε ἀπό κάποια «αὐταπάτη», εἴτε ἀπό ἔλλειψη «σωφροσύνης», σύμφωνα μέ τοὺς ἀρχαίους, εἴτε ἔστω ὡς ἀγωνιώδεις προσπάθειες και δοκιμές τοῦ πνεύματος πρός διάνοιξη διεξόδων, ἀπέβαλε τόν δσο ἐξ αὐτῶν «μή καθαρόν»<sup>23</sup> χαρακτήρα της και ἐπανῆλθε στό καθαρό πνεῦμα τῆς ἀρχαίας φιλοσοφίας και ἐπιστήμης σχετικά μέ τά δορια, τίς δυνατότητες, τίς ἀρχές, τίς ἐπιδιώξεις και τά ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστημονικῆς πράξεως.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. K. Jaspers, Εἰσαγωγή στή Φιλοσοφία, Μετάφρ. X. Μαλεβίτση, Δωδώνη, Ἀθήνα, σ. 233.
2. K. Jaspers, δ.π. σ. 233.
3. J. Bernal, 'Η ἐπιστήμη στήν ιστορία, Μετάφρ. E. Μπιτσάκη, I. Ζαχαρόπουλος, Ἀθήνα, 1982, τ. A', σ. 30.
4. K. Jaspers, δ.π. σ. 235.
5. K. Popper, The Logic of Scientific Discovery, London, 1975, σ. 278.
6. K. Jaspers, δ.π. σ. 234.
7. K. Jaspers, δ.π. σ. 234.
8. E. Goblot, Traité de Logique, Paris, 1929<sup>s</sup> σ. 328.
9. J. Bernal, δ.π. σ. 30.
10. Βλ. E. Μουτσόπουλου, Γνῶσις και Ἐπιστήμη, Ἀθήναι, 1972, σ. 102.
11. Βλ. E. Μουτσόπουλου, δ.π. σ. 102 και J. Bernal, δ.π. σ. 30.
12. Π. Χριστοδούλιδη, 'Η φιλοσοφία τῆς ἐπιστήμης, Δευκαλίων, 16 (1976) 335.
13. Βλ. Μουτσοπούλου, δ.π. σ. 101 κ.ἔ.
14. Βλ. E. Μουτσόπουλου, δ.π. σ. 102. J. Bernal, δ.π. σσ. 52, 69, J. Piaget, Ψυχολογία και Ἐπιστημολογία, Μετάφρ. Γ. Λογοθέτη, Ἀθήνα, 1981, σ. 10 κ.ἔ. M. Bunge, 'Η Φύση τῆς ἐπιστήμης, Δευκαλίων 16(1976) 352. K. Popper, Conjectures and Refutations, London, 1963, σ. VII και 216 κ.ἔ.
15. J. Piaget, δ.π. σσ. 10, 14, 15 ἀντίστοιχα.
16. Πρβ. J. Piaget, δ.π. σ. 9 κ.ἔ. K. Jaspers, δ.π. σ. 234 κ.ἔ. E. Μουτσοπούλου, δ.π. σ. 102.
17. K. Jaspers, δ.π. σ. 234.
18. C. Gillispie, Στήν κόψη τῆς ἀλήθειας, Μετάφρ. Δ. Κούρτοβικ' Ἀθήνα 1986, σ. 16 κ.ἔ.
19. J. Piaget, δ.π. σ. 9 κ.ἔ.
20. J. Bernal, δ.π. σ. 195.
21. Βλ. B. Snell, 'Η ἀνακάλυψη τοῦ πνεύματος, Μετάφρ. Δ. Ιακώβ, Ἀθήνα, 1981, σ. 183 κ.ἔ.
22. J. Bernal, δ.π. σ. 195.
23. K. Jaspers, δ.π. σ. 236.