

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

JOHN GLUCKER

Διαβάζοντας τό ώραϊο άρθρο τοῦ Δρα Κωστῆ Μ. Κωβαίου, «Αύτονομία και θάνατος τῶν τεχνών» (ΕΦΕ, 4 (1987), 8-25), ξνοιωθα μεγάλη χαρά και μεγάλο θαυμασμό, αλλά ταυτόχρονα και κάποια ἀμηχανία και κάποιο ἐρεθισμό, καταλήγοντας τελοσπάντων σέ σχιζοφρένια. Χαρά, γιά τό δμορφο γράψιμο ἐνός εὐδαίσθητου συγγραφέα, διόποιος δέν είναι μόνο ξνας καθαρός στοχαστής, αλλά και ξνας γνήσιος καλλιτέχνης. Θαυμασμός γιά τήν ώραία διάρθρωση τῶν στοχασμῶν και τῶν λογισμῶν, και γιά τήν εἰλικρίνεια και πεποίθηση στήν έκφρασή τους. Ο ἄρμονικός αὐτός σύνδεσμος βαθειᾶς και λεπτῆς καλαισθησίας μέ σοβαρό ἀναλυτικό στοχασμό ἔχει δημιουργήσει ξνα έργο φιλοσοφίας και ζωῆς πού τιμάει το Περιοδικό μας. Γιατί, λοιπόν, ἀμηχανία, ἐρεθισμό, σχιζοφρένια; Νά μοῦ ἐπιτρέψετε ν' ἀρχίσω «παρά φύσιν, πρῶτον ἀπό τῶν θεάτρων».

Σχιζοφρένια, γιατί, τό πιό ἐνδιαφέρον (γι' ἐμένα, φυσικά) μέρος τοῦ άρθρου, διόποιο συγγραφέας μᾶς δίνει τήν πρωτότυπή του ἀπάντηση στό ἐρώτημα γιά τόν «θάνατο τῶν τεχνῶν» (σελ. 18-24), ἔχει πολύ μικρή σχέση μέ τούς βιττγκενσταϊνικούς λογισμούς τῶν προηγουμένων σελίδων. Σ' αὐτό τό τελευταῖο μέρος τῆς μελέτης του, διόποιος μιλάει σάν νά ηταν αύτονόητο πώς ὑπάρχουν τέχνες σάν τήν ζωγραφική, τό θέατρο, τόν κινηματογράφο, τή μουσική, τήν ποίηση κλπ., οι δημιουργίες έχουν, δχι μόνο ζωή και θάνατο, σχετικά μέ τή λειτουργία τους στην κοινωνία (σελ. 12), μά και μιά ιστορική συνέχεια. Ο Mozart και διό John Cage ἀνήκουν στήν ίδια τέχνη και στήν ίδια παράδοση, μέ τή μεγάλη και σημαντική διαφορά, διό διό Mozart δημιουργοῦσε γιατί δχι και διό Bach, και διό Pergolesi, και διό Palestrina, και ή βυζαντινή μουσική κλπ.;

Σέ τέτοια δμως περίπτωση, δέν φτάνει πιά νά ποῦμε (δπως, λ.χ., σελ. 12), διό διό «Ομηρος και διό Έλιοτ «παρουσιάζουν δμοιότητες». Ο «Ομηρος και διό Έλιοτ — ξνας μορφωμένος ποιητής, πού ηξερε καλά δλόκληρη τήν εύρωπαϊκή λογοτεχνική παράδοση — ἀνήκουν στήν ίδια ιστορία, στήν ίδια παράδοση, στήν ίδια εξέλιξη. Γιατί νά μήν τό ποῦμε «όρθια-κοφτά» στήν ίδια τέχνη;

Μά δχι. Αὐτό δέ γίνεται, δέν ἐπιτρέπεται. «Αν τό κάνουμε — θεός φυλάξοι — θά πέσουμε στά τρομερά δίχτυα τῆς «ούδισιολογικῆς πλάνης», και «έχουν περάσει τόσα χρόνια ἀπό τότε πού δ Wittgenstein» τήν «κατέδειξε» (σελ. 12). Άλλα, μέ τήν ίδια λογική, έχουν περάσει ἐπίσης τόσοι αἰώνες ἀπό τότε πού δ Πλάτων τήν θεμελίωσε. Έχουν ἐπίσης περάσει τόσοι αἰώνες ἀπό τότε πού δ Mωάμεθ ίδρυσε τό Ισλάμ ή ἀπό τότε πού δ Σόλων νομοθέτησε στην Αθήνα. Λοιπόν, είναι φιλοσοφικό ἐπιχείρημα αὐτό τό πέρασμα τῶν χρόνων; Είναι μάλιστα και τόσο σπουδαῖο φιλοσοφικό ἐπιχείρημα, ώστε νά μᾶς κάνει νά λησμονοῦμε τή προειδοποίηση τοῦ Δαβίδ Χιούμ, διό δέν έχουμε κανένα δικαίωμα νά περάσουμε ἀπό τό «είναι» στό «πρέπει»; Μετά τήν εύλαβική αὐτή ἀναφορά στόν Βιττγκενσταϊν (και κανένας δέν θ' ἀρνηθεῖ διό διό

Βίττυκενσταῖν ἀξίζει τόν σεβασμό σάν ενα ἀπό τά μεγάλα πνεύματα τοῦ αἰῶνα μας), βρίσκω τούλαχιστον δέκα «πρέπει» στή σελίδα 12 μόνο (καὶ δέν μιλῶ γιά «πρόκειται», «δέν πρόκειται», «ἰσχύουν», κλπ. Μέ συγχωρείτε, μά γιατί πρέπει; Δέν ἀσχολούμαστε μέ τή δογματική θεολογία. Φιλόσοφοι εἴμαστε, καὶ γι' αὐτό πρέπει (λυποῦμαι, μᾶς ταιριάζει ἐδῶ ἡ χρήση τοῦ «πρέπει») νά «ἐπακολουθοῦμε τόν λόγον», καὶ μόνον αὐτό. "Αν στό κάτω-κάτω τῆς γραφῆς, ἡ ὑπογραφή σέ κάποιο κείμενο εἶναι τοῦ Πλάτωνος, τοῦ Βίττυκενσταῖν, τοῦ Κάντ καὶ τοῦ Χιούμ μικρή σημασία ἔχει. Τό μόνο πρόβλημα γιά μᾶς εἶναι, ἂν ἔχει δίκιο ὁ κάθε συγγραφέας σέ σχέση μέ τούς λόγους πού προβάλλει. «Ἄμφοιν γάρ ὅντοιν φίλοιν, ὅσιον προτιμᾶν τήν ἀλήθειαν». (Τό ξέρω, τό ξέρω· σήμερα δέν εἶναι πιά τῆς μόδας ἡ ἀλήθεια, μόνο τό λάθος καὶ ἡ διάψευση. Σέ τέτοια δύμας περίπτωση, γιατί νά μιλᾶμε τόσο ὥραῖα — καὶ τόσο θετικά — ὅπως τό κάνει ὁ συγγραφέας στίς τελευταῖες του σελίδες).

Γιατί νά μήν μᾶς ἐπιτρέπεται νά μιλᾶμε γιά «τήν τέχνη»; Μά βέβαια, γιατί μιλώντας γι' αὐτή — ἐξόν ἀπό τήν ἀμαρτία τῆς «οὐσιοκρατίας» («ἀπαγορεύεται τό οὐσιοκρατεῖν!») — υπογραμμίζουμε τήν δῆθεν «κοινήν οὐσίαν» τῶν ἔργων τέχνης, σέ βάρος τῆς μοναδικῆς καὶ ἴδιόρρυθμης προσωπικότητας κάθε ἔργου. "Αν, π.χ., λαραβάλλουμε τήν Ἰλιάδα μέ «Τό ἄξιόν ἐστιν», κινδυνεύουμε νά ξεχάσουμε τήν μοναδική καὶ ἐπαναστατική φύση τῆς ποίησης τοῦ Ἐλύτη (αὐτό πού, φυσικά, δέν τό κάνουμε ὅταν παραβάλλουμε τόν Μότσαρτ μέ τόν Καίητζ!). Χειρότερο. «Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ποιός «οὐσιαστικός λόγος» υπάρχει νά διαβάζουμε» (σελ. 10) καὶ τόν "Ομηρο καὶ τόν Ἐλύτη;

Μά γιατί ὅχι; "Έχω, λ.χ., μερικούς φίλους. 'Ο καθένας τους καὶ μοιάζει τούς ἄλλους, καὶ εἶναι ταυτόχρονα διαφορετικά, μοναδικός — εἶναι, κοντολογῆς, αὐτό τό θαῦμα πού ἀποτελεῖ κάθε ἀνθρωπος πού ἀξίζει τ' ὅνομα ἀνθρωπος. Σάν ἀνθρωποι, σάν φίλοι μου μοιάζουν ὅ ενας τόν ἄλλον. (Τό παρατηρεῖτε; Δέν λέγω ὅτι «τό ἴδιο κάνουν», ἡ χειρότερο, «τήν ἴδιαν οὐσίαν ἔχουν». Et nos ergo manum ferulae subo uximus.). Γιατί, λοιπόν, νά ἔχω εναν ἄλλο φίλο, ἀφοῦ ἔχω ἥδη ενα; Γιατί κι ἐγώ — ἴδιος, μοναδικός ἀνθρωπος πού είμαι — είμαι ἐπίσης διαφορετικός (δηλαδή, δέν ἔχω μιά καὶ μόνιμη οὐσία), καὶ θέλω καὶ τούς φίλους μου, καὶ τά βιβλία μου, καὶ τά ἄλλα μου βιώματα, νά εἶναι διαφορετικά. Γιατί καὶ ὁ μοναδικός ἀνθρωπος καὶ τό μοναδικό ἔργο τέχνης δέν ἀποτελοῦν «οὐδέτερα», ἀντικειμενικά «πράγματα». Εἶναι, ὅπως λέει ὁ Ήράκλειτος, «συμφερόμενα διαφερόμενα».

"Οταν μιλάει ὁ Δρ Κωβαῖος γιά τό «νόημα» ἐνός ἔργου τέχνης, τό ὅποιο εἶναι «πάντοτε ενας ὄλοκληρωμένος κόσμος» (σελ. 16), καὶ δέν ἀλλάζει σάν τήν ἔξωτερική του «κατανόηση» — τότε δέν πέφτει καὶ ὁ ἴδιος στά νύχια τῆς «οὐσιοκρατικῆς πλάνης»; "Αν δέν μᾶς ἐπιτρέπεται νά μιλᾶμε γιά τήν τέχνη, τονίζοντας τίς δύμοιότητες, ἀνάμεσα στίς διαφορετικές τέχνες σάν νά ἀπαρτίζανε μιά σταθερή οὐσία — γιατί νά μποροῦμε νά μιλᾶμε ἔτσι γι' ενα περίπλοκο καὶ πολυσύνθετο ἔργο σάν «Τό ἄξιόν ἐστιν», «Τό κατά Ματθαῖον Πάθος», ἡ τόν «Κῆπο τῶν ἥδονῶν»; Βέβαια, κάθε τέτοιο ἔργο εἶναι ενας ὄλοκληρος κόσμος — μά ἔχει καὶ ενας κόσμος ενα σταθερό καὶ ἀμετάβλητο νόημα; Γιά μένα τούλαχιστον, ενα ἔργο τέχνης δέν εἶναι ενα ἀντικείμενο μέ ενα μόνον νόημα, σάν νά ἦταν μιά ἀπλή πληροφορία στήν ἐφημερίδα ἡ στό ραδιόφωνο. Τό νόημα ἐνός ἔργου τέχνης ἀλλάζει — καὶ, ἐλπίζω, καὶ πλουτίζει ἐπίσης — κάθε φορά πού τ' ἀντιμετωπίζω. 'Η ἀντίδρασή μου σ' ενα γνήσιο ἔργο τέχνης δέν

εῖναι ποτέ ή ՚ιδια — ἀν καὶ δέν εἶναι ὀλότελα διαφορετική. Καὶ δέν μιλῶ γιά τή διανοητική μου ἀντίδραση σάν ἐνός «κριτικοῦ» — τήν «κατανόηση τοῦ ἔργου», ὡς τήν λέει ὁ Δρ Κωβαῖος — ἀλλά γιά τήν ἄμεσή μου, καὶ κυρίως συναισθηματική, ἀντίδραση. Ἐνα ἔργο τέχνης πού δέν μέ συγκινεί διαφορετικά (ἔστω καὶ μόνο διαφορετικά) κάθε φορά ποῦ τ' ἀντιμετωπίζω, πού δέν εἶναι γιά μένα «νέον ἐφ' ἡμέρῃ» (μά ταυτόχρονα καὶ ὁ ՚ιδιος ἥλιος), δέν ἀξίζει τό ὄνομα ἔργου τέχνης. Ἀκριβῶς γι' αὐτή τήν πολυσήμαντη προσωπικότητά του καὶ τήν παντοτινή του φρεσκάδα, δέν φτάνει νά διαβάζω «Τό ἀξιόν ἐστιν» ή τόν «Βασιλιᾶ Λήρ» μιά φορά — ἡ, ἀν εἶμαι ὅχι τόσο ἔξυπνος, δυό καὶ τρεῖς φορές — γιά νά συλλάβω τό νόημά του — καὶ ՚ιστερα, ἔχει ὁ Θεός...

Μά δέν φτάνει κι' αὐτό. Δέν φτάνει νά ποῦμε ὅτι ὑπάρχουν ὅμοιότητες καὶ διαφορές στόν κόσμο, καὶ, ἀφοῦ δέν θά μποροῦμε ποτέ νά ἔξαντλήσουμε δλες τίς διαφορές [π.χ., ἀνάμεσα στό τραῖνο καὶ στό φυτό (σελ. 18)] δέν λέμε, ՚ισως, τό ՚ιδιο, ὅταν ποῦμε — ὁ Δρ Κωβαῖος καὶ ἐγώ, λ.χ. — ὅτι τό τραῖνο καὶ τό φυτό εἶναι διαφορετικά πράγματα. Σέ τέτοια περίπτωση πρέπει νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα τῆς τελευταίας προτάσεως τοῦ βιττυκενσταϊνικοῦ *Tractatus*. Μόνος ὁ στωϊκός σοφός ξέρει δλες τίς ὅμοιότητες καὶ δλες τίς διαφορές στόν κόσμο. Κάθε ՚ινθρωπος δμως ξέρει πώς ὑπάρχει ἀνάμεσα στό τραῖνο καὶ στό φυτό μεγάλη διαφορά, μεγαλύτερη ἀπό ἐκείνη πού ὑπάρχει ἀπό τή διαφορά ζωγραφικῆς καὶ μουσικῆς, ή οποία, μέ τή σειρά της, εἶναι ἀκόμα μεγαλύτερη ἀπό τή διαφορά μεταξύ ՚Ομήρου καὶ ՚Ελύτη.

Γιατί ὁ ՚Ομηρος καὶ ὁ ՚Ελύτης δέν μᾶς παριστάνουν ὅμοιότητες μόνο, σάν νά ՚ιτανε ὅμοιοι «κατά συμβεβηκός». Ἀνήκουν καὶ οἱ δυό στήν ՚ιδια ποιητική παράδοση. Μπορῶ νά διαβάζω τόν ՚Ομηρο χωρίς τόν ՚Ελύτη καὶ τό ξέρουμε γιατί. Δέν μπορῶ δμως νά διαβάζω τόν ՚Ελύτη χωρίς τόν ՚Ομηρο — καὶ χωρίς τόν Πλάτωνα, τόν Πίνδαρο, τή βυζαντινή ποίηση, τό ՚Ορθόδοξο Προσευχητάριο κλπ., — κοντολογῆς, χωρίς δλόκληρη τήν ἐλληνική λογοτεχνική καὶ πνευματική κληρονομιά.

Νά πάρουμε, λ.χ., τά λόγια «τῆς δικαιοσύνης ἥλιε νοητέ». Ποῦ εἶναι αὐτό τό σταθερό καὶ δλοκληρωμένο τους «νόημα», ἀνεξάρτητα ἀπό τούς ἥχους τῶν λογοτεχνικῶν μας προγόνων; Βέβαια, καὶ ὁ πιό ἀγράμματος ՚Ελληνας θά καταλαβαίνει τό «σκέτο» τους «νόημα». Μά καὶ αὐτός μας ὁ φίλος, ὅταν θά μάθει κάτι γιά τόν ὅμηρικό ἥλιο, γιά τήν πλατωνική δικαιοσύνη, γιά τήν ՚Ιδέα τοῦ ՚Αγαθοῦ πού μοιάζει τόν ἥλιο, γιά τό «νοητόν κάλλος» τῶν Νεοπλατωνικῶν, καὶ ἄλλα τοῦ εἶδους αὐτοῦ, τότε δχι μόνον θά πλουτίζει τήν ἐξωτερική του «κατανόηση» τοῦ ποιήματος (ὅπως θά ἔκανε, λ.χ., μέ τήν πληροφορία ὅτι ὁ ՚Οσκαρ Ούαϊλντ ՚ιταν δμοφυλόφιλος). Τό ՚ιδιο «νόημα» τοῦ ποιήματος, τῶν φορτωμένων ἀπό τό πνευματικό παρελθόν τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ λόγων τοῦ σύγχρονού μας ποιητῆ, θ' ἀλλάζει γι' αὐτόν. Γιατί ՚ένα ποίημα δέν εἶναι ՚ένα ἀντικείμενο — ἀν καὶ εἶναι ՚ένας ζωντανός ὀργανισμός μέ μιά συγκεκριμένη φυσιογνωμία» (σελ. 15). Εἶναι μιά ἀκατάπαυστη ἐργασία ἐκ μέρους τοῦ ἀναγνώστη, μιά συνέργεια καὶ ἀνταλλαγή νοημάτων καὶ συναισθημάτων ἀνάμεσα στόν ποιητή καὶ στόν ἀναγνώστη. Χωρίς τόν ἀναγνώστη αὐτόν, τόν ἐνεργητικό ἀναγνώστη, δέν ὑπάρχει ποίημα. Χωρίς τήν ἀκατάπαυστη καὶ συνεχή δραστηριότητα ποιητῶν καὶ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ, τί «νόημα» καὶ τί «ζωή» νά ἔχουν δλοι αὐτοί οἱ ζωντανοί ὀργανισμοί μέ τίς συγκεκριμένες τους φυσιογνωμίες; Μποροῦμε ՚ισως νά ποῦμε ὅτι αὐτή τούτη ἡ ἀνταλλαγή νοημάτων καὶ συναισθημάτων ἀνάμεσα

σέ διαφορετικούς ἀνθρώπους μέσω τοῦ καλλιτεχνικοῦ γραπτοῦ λόγου — αὐτή εἶναι (Κύριε τῶν Δυνάμεων!) ἡ «οὖσία τῆς ποίησης». "Οταν, ἀντί νά ἔχουμε στίχους σάν βῆ δ' ἀκέων παρά θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης

ἢ

Μύρισε τό σκοτάδι κ' ὅλη ἡ "Αβυσσο

— στίχοι πού μᾶς συγκινοῦν καὶ συναισθηματικά καὶ διανοητικά, πού μᾶς κάνουν νά «συνεργοῦμε» μέ τόν ποιητή, μᾶς σερβίρουν σήμερα μέ στίχους σάν

‘Ο Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔχει δύο τηλέφωνα

Καί τό σκυλάκι μου δέν πάει πιά σεργιάνι

— στίχοι πού, γιά μένα τούλαχιστον, δέν ἔχουν συναισθηματικό νόημα (καὶ τό διανοητικό τους νόημα εἶναι ἀσήμαντο), τότε μποροῦμε νά μιλᾶμε — ἂν καὶ ὅχι γιά τό θάνατο τῆς ποίησης (γιατί ὑπάρχουν ἀκόμα καὶ γνήσιοι ποιητές, σάν τόν Ἐλύτη, τόν Ρίτσο, κ.ἄ.) — ἀλλά βέβαια γιά μιά σοβαρή της ἀρρώστια. Καί ὁ πιό ἐπαναστατικός ποιητής, ἂν μόνο εἶναι ποιητής, δέν θέλει νά γκρεμίζει ὄλότελα τήν παράδοση· θέλει μόνον νά τήν ἀλλάξει, νά τήν μεταρρυθμίζει, νά τήν προσαρμόζει στήν πνευματική ζωή τῆς ἐποχῆς του — μέ ἀλλα λόγια, νά δημιουργήσει καινούργιους «ζωντανούς ὄργανισμούς», γιά νά συνεχίζει ἡ ποίηση τή ζωή της καὶ στήν γενιά του.

Φυσικά δέν μιλῶ γιά ἔνα μυστηριώδη «βιολογικό ὄργανισμό» πού τόν ὀνομάζουν ποίηση ἢ τέχνη. "Οταν μιλῶ γιά τήν ζωή, τόν θάνατο, ἢ τήν ἀρρώστια τῆς ποίησης, τά χρησιμοποιῶ αὐτά τά λόγια μόνο καὶ μόνο συμβολικά — ἀκριβῶς ὅπως τό κάνει ὁ Δρ Κωβαῖος, ὅταν λέει δτι τό ἔργο τέχνης καὶ ἡ ποίηση καὶ ἡ τέχνη δέν ἀποτελοῦν βιολογικούς ὄργανισμούς στήν αὐστηρή ἐπιστημονική σημασία τοῦ ὅρου αὐτοῦ. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, δμως, δέν εἶναι ἡ τέχνη ἢ ἡ ποίηση, μόνο καὶ μόνο μιά τυχαία συλλογή ἀντικειμένων, τά ὅποια — ἐπίσης κατά τύχη μόνο — ἔχουν συγκεκριμένες ὅμοιότητες καὶ διαφορές, σάν τό τραῖνο καὶ τό φυτό — «καὶ παρά ταῦτα οὐδέν». Κάθε μύγα — ὅπως λέει ὁ ἴδιος ὁ Δρ Κωβαῖος, ἀναφέροντας τόν Βίττυκενσταϊν — πρέπει νά πάρει τό δρόμο μόνη της γιά νά γλιτώσει. 'Ο δρόμος τῆς τέχνης δέν ἀνήκει στά τραῖνα καὶ στά φυτά, ἀλλά στήν ίστορία τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΟΥΚΕΡ (JOHN GLUCKER),

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΛ-ΑΒΙΒ, ΙΣΡΑΗΛ