

τούτου της σκοπιμότητας της πειραματικής μεθόδου στο χώρο της παιδαγωγικής.

Το γ' και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου (σσ. 88-122) αφιερώνεται σε μια γενική επανεξέταση του νοήματος και του ρόλου της φιλοσοφίας, θεωρούμενης ως δραστηριότητας ικανής να φωτίσει, να συντρέξει, να λυτρώσει, ακόμα, τον άνθρωπο ταλαιπωρημένο και συχνά απολωλότα, μέσα στη δίνη της ζωής και, ίσως, θα λέγαμε τη ρητορική ρύμη του λόγου του συγγραφέα.

Υποστηρίζεται ακόμη ότι, στα πλαίσια της κοινωνικής αποστολής της, η φιλοσοφία οφείλει να υπηρετεί εκτός από το θεμελιώδη στόχο της αναζήτησης της αλήθειας και εκείνον της συνεπικουρίας στα θέματα των εθνικών επιδιώξεων και της παγκόσμιας συνεννόησης. Επίσης επιχειρείται να δειχθεί η ευεργετική επίδραση της συνεργασίας φιλοσοφίας-κοινωνίας στο χώρο της οικονομίας. Ακολούθως, η σύντομη ανάπτυξη γνωστών θεωριών-τύπων κοινωνικών συστημάτων (σοσιαλιστική-αστική, «ανοιχτή»-«κλειστή» κοινωνία) παραπέμπει στην εξέταση του νοήματος των κοινωνικών θεσμών καθώς και την υπενθύμιση θεωριών σχετικών με την προέλευση των θεσμών της κοινωνίας.

Το κείμενο του βιβλίου τελειώνει με την εννοιολογική διαφοροποίηση των όρων: «κοινωνικοποίηση»-«κοινωνίωση» (sic) (σ. 120) (ενδεικτικά, αναφέρουμε τους επίσης αδόκιμους τύπους: «ανθρωπινότητα» (σ. 11), και «ανθρωποποίηση του ανθρώπου» (σ. 113). Εν κατακλείδι επισημαίνεται από το συγγραφέα ένας ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της παιδείας: αυτός του εναρμονιστή μεταξύ κοινωνικών θεσμών και κοινωνικών αξιών.

Υπό μορφήν σχολιασμού ο συγγραφέας παραθέτει στο τέλος χρήσιμες διευκρινίσεις και βιβλιογραφικές πληροφορίες και καταλήγει με τον επίλογο, όπου τονίζεται η ανάγκη να υπηρετήσει η φιλοσοφία της παιδείας τα ιδανικά της ελευθερίας και της παγκόσμιας ειρήνης.

ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μιχ. Κ. Μακράκη, α) *Εισαγωγή στη φιλοσοφία της θρησκείας. Ιστορική ανασκόπηση και κύρια θέματα*, Αθήνα 1987, σελ. 102. β) *Ψυχολογικοί παράγοντες του θρησκευτικού φαινομένου. Ιδιαίτερα ο φόβος και η αγάπη*, Αθήνα 1987, σελ. 61.

α'. Το βιβλίο του αναπληρωτού καθηγητού κ. Μιχ. Κ. Μακράκη «Εισαγωγή στη φιλοσοφία της θρησκείας» αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον περιλαμβάνει μια ιστορική ανασκόπηση της φιλοσοφίας της θρησκείας και δεύτερον εξετάζει τα κύρια θέματα αυτής, όπως και ο υπότιτλος του έργου δηλώνει.

Σύμφωνα και με όσα ο συγγραφέας αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου, με τη σύντομη αυτή μελέτη του φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία. Η εργασία αυτή, κατά δήλωσή του, θα «πρέπει νά θεωρηθεί ώς συμπληρωματική τῶν τριῶν ἐκτενῶν θρησκειοφιλοσοφικῶν (του) ἔργων - διατριβῶν... σχετικά μέ τόν G. Santayana, τόν Λ. Τολστού και τον Φ. Ντοστογιέφσκι», τις οποίες έχει γράψει για να αποκτήσει διαφόρους ακαδημαϊκούς τίτλους (σ. 7).

Ο συγγραφέας δεχόμενος ότι η φιλοσοφία νοείται ως *scientia scientiarum* σημειώνει πως η περιοχή συνάντησης της θρησκείας με τη φιλοσοφία είναι ο χώρος της οντολογίας ή της

μεταφυσικής, όπου αναζητείται η πρώτη αρχή των όντων, με τη διαφορά ότι για τη φιλοσοφία αυτό είναι το ζητούμενο, ενώ για τη θρησκεία είναι ένα *datum*, το οποίο προϋποτίθεται για την πίστη του ανθρώπου. Η φιλοσοφία της θρησκείας έχει ως μέλημά της τη συνύπαρξη γνώσης και πίστης «χωρίς προτεραιότητα ή ἀπορρόφηση τῆς μιᾶς ἀπό τὴν ἄλλη» (σελ. 11-14).

Στη συνέχεια αναφέρεται στην «ἀρχή καὶ ἐξέλιξη τῆς φιλοσοφίας τῆς θρησκείας ὡς τά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα» (σελ. 14-17) και μνημονεύει τον Ωριγένη ως θεμελιωτή της φιλοσοφίας της θρησκείας και τον ιερό Αυγουστίνο ως «πραγματικό πατέρα αὐτῆς τῆς φιλοσοφίας». Τονίζει, ανάμεσα στους άλλους, τη συμβολή του Th. Aquinas και του Kant, ο οποίος έστρεψε το ενδιαφέρον του από το Θεό (αντικείμενο της θρησκείας) στον άνθρωπο (υποκείμενο της θρησκείας), δηλαδή στην ηθική συνείδηση.

Στο δεύτερο κεφάλαιο (σελ. 17-29), όπου το συγγραφέα απασχολεί «Ἡ καθιέρωση τῆς φιλοσοφίας της θρησκείας ὡς ἴδιαίτερου κλάδου τῆς φιλοσοφίας στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα καὶ ἡ παραπέρα ἐξέλιξη της κάτω ἀπό τὴν ἐπίδραση τοῦ ὑπαρξισμοῦ», αναφέρεται στους Kierkegaard, Μπερντιάγιεφ, Pascal, Ντοστογιέφσκι και Σεστώφ, οι οποίοι θεωρούν ότι η θρησκεία είναι αντίθετη με τη (θεωρητική) φιλοσοφία. Οι φιλόσοφοι αυτοί δίνουν έμφαση στη βιωματική και όχι στη λογική προσέγγιση του Θεού. Κατά τον Kierkegaard σημασία έχει όχι το *tí* είναι αλήθεια για το Θεό, αλλά το *páos* θα βιώσει ο άνθρωπος την αλήθεια περί του Θεού.

Στο τρίτο κεφάλαιο (σελ. 29-40) μελετάται η διαμόρφωση της φιλοσοφίας της θρησκείας στον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου και γίνεται αναφορά στους νεοκαντιανούς στοχαστές και κυρίως στους E. Troeltsch και P. Tillich. Κατά το συγγραφέα στον 20ο αιώνα κυριαρχούν στη φιλοσοφία της θρησκείας τάσεις, που έχουν ως αφετηρία τη ψυχολογική εμπειρία. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται εδώ του R. Otto, ο οποίος κάνει τη διάκριση μεταξύ *fascinans* (το γοητεύον) και *tremendum* (το φρικιαστικό), τα οποία και θεωρεί ως τους «δύο πόθους τοῦ θρησκευτικοῦ βιώματος στήν ἀναφορά του πρός τὸ Ἅγιο» (σελ. 39).

Στο τέταρτο κεφάλαιο (σελ. 40-49) ο συγγραφέας ασχολείται με την ανάπτυξη της φιλοσοφίας της θρησκείας τόσο στο εξωτερικό (φιλοσοφία των αξιών, εμπειρισμός, αναλυτική φιλοσοφία) όσο και στη χώρα μας, όπου η φιλοσοφία της θρησκείας αναπτύχθηκε κατά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπό την επίδραση κυρίως του νεοκαντιανισμού. Από τους Έλληνες ερευνητές του χώρου αναφέρονται ο Νικ. I. Λουβαρίς, ο Ευ. Δ. Θεοδώρου και ο Νικ. A. Νησιώτης (στον οποίο και είναι αφιερωμένο το βιβλίο).

Ο τελευταίος, κατά τον κ. Μιχ. K. Μακράκη, κάνει λόγο για μια φιλοσοφική θεολογία, η οποία ουσιαστικά νοείται ως θεολογική γνωσιολογία. Κατά τον Νικ. A. Νησιώτη σημασία έχει το *páos* θα βιώσουμε το ακατάληπτο του Θεού, δηλαδή το *tí* της ουσίας Του, που αποκαλύπτεται δια του Υιού Του, ώστε να μεταμορφωθούμε από απλά *átoma* σε αληθινά *prósopata*. Έτσι, ο Νικ. A. Νησιώτης καθιστά αρμονική τη σχέση φιλοσοφίας και θεολογίας και ακολουθεί την αυθεντική γραμμή των Πατέρων της Εκκλησίας, δίνοντας έτσι στη φιλοσοφία της θρησκείας καθαρά ορθόδοξο χαρακτήρα (σελ. 46-49).

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου (σελ. 51-73) ο συγγραφέας ασχολείται με τα «κύρια θέματα της φιλοσοφίας της θρησκείας», που είναι ο Θεός, η ψυχή και η λύτρωση.

Εξετάζοντας το αντικείμενο της θρησκείας, το Θεό, τονίζει ότι εκείνο που ενδιαφέρει εδώ είναι η ουσία και η γνώση του Θεού. Κατόπιν αναφέρει τις κυριότερες παραδοσιακές θεωρίες για τη θεία ουσία, όπως είναι ο θεϊσμός, οντεϊσμός, ο πανθεϊσμός και ο πανενθεϊσμός, που επενόησε η φυσική (ή ορθολογική) φιλοσοφική θεολογία, η οποία παρέχει και λογικές αποδείξεις (κοσμολογική, οντολογική, τελεολογική, ηθική κ.ά.) για την ύπαρξη του Θεού (σελ. 52-57).

Με τους Kant, Schleiermacher, Kierkegaard, Otto και Tillich σημειώνεται στροφή από τη λογική προσπέλαση του Θεού προς την υπαρξιακή, εφόσον οι προαναφερθέντες στοχαστές τονίζουν το ἄρρητο του Θεού, ο οποίος προσεγγίζεται μόνο δια του «άλματος της πίστης», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Kierkegaard. Η προσπάθεια για απόδειξη της υπάρξεως του Θεού είναι «μωρία», διότι το ζήτημα αυτό έχει να κάμει με το παράλογο, θεωρούμενο ως υπέρλογο (σελ. 57-60).

Η ψυχή αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του αντικειμένου της θρησκείας, του Θεού, και του υποκειμένου της, που είναι ο άνθρωπος. Όπως η ύπαρξη του Θεού έτσι και η αθανασία της ψυχής είναι ένα από τα «αιώνια προβλήματα», όπως τα χαρακτηρίζει ο Ντοστογιέφσκι (σελ. 61). Σύμφωνα με τους υπαρξιστές (Σεστώφ, Ντοστογιέφσκι κ.ά) η ύπαρξη του Θεού συνεπάγεται την αθανασία της ψυχής. Επειδή δε ο Θεός ως αγάπη «είναι το μοναδικό 'Ον πού μπορεῖ (κάποιος) νά δαγαπᾶ αἰώνια» είναι αναμφισβήτητη η αθανασία της ψυχής ως αναγκαία προϋπόθεση για τη δυνατότητα ύπαρξης της αιώνιας αγάπης προς το Θεό. Επομένως και η ύπαρξη του Θεού και η αθανασία της ψυχής δεν αποδεικνύονται λογικά, παρά μόνο δια της αγαπητικής σχέσης του ανθρώπου με αυτά. «Η αθανασία είναι τό πιό περιπαθές ένδιαφέρον τῆς υποκειμενικότητας. Καί στό ένδιαφέρον αύτό άκριβῶς βρίσκεται ἡ ἀπόδειξη», σημειώνει ο Kierkegaard (σελ. 61-64).

Το βασικό πρόβλημα που προκύπτει, και που απασχολεί τη φιλοσοφία της θρησκείας, είναι πώς ο άνθρωπος έχοντας ως «αντικείμενα αγάπης» την ύπαρξη του Θεού και την αθανασία της ψυχής οδηγείται στη λύτρωση, η οποία κατά την αξιολογική έρευνα της θρησκείας αποτελεί την ύψιστη θρησκευτική αξία. Η λύτρωση νοείται ως απαλλαγή από το φυσικό και πνευματικό θάνατο. Σ' αυτήν φθάνομε κατά τον R. Otto με τη βοήθεια του φόβου και της γοητείας, που ασκεί σε μας το άγιο. Ο άνθρωπος αναγεννάται με τη μετοχή του και την πίστη του στην εν χρόνῳ γέννηση του Χριστού. Αφετηρία της αναγέννησης («Επανάληψης» κατά τον Kierkegaard) είναι η μετάνοια, που οδηγεί στην «αποκάλυψη» του Θεού δια του Θείου Λόγου και του εαυτού μας δια της συνειδητοποίησεως της αθάνατης ψυχής μας (σελ. 64-73).

Στο τέλος του βιβλίου ο συγγραφέας κάνει αναφορά στα κυριότερα σημεία του έργου και τονίζει ότι «ἡ μετάνοια, ἡ σωτηρία, ἡ λύτρωση ὡς ἀπαλλαγή ἀπό τό κακό... καὶ συνδιαλλαγή μὲ τό Θεό, ὡς πνευματική ἀνάσταση στήν αἰώνιότητα, περικλείει τόσο τήν ἰδέα τοῦ Θεοῦ δσο καὶ τήν ἰδέα τῆς ἀθανασίας, ἀποτελώντας τό σκοπό, τό κύριο νόημα κάθε θρησκείας» (σελ. 76-77).

β'. Στη μελέτη του «Ψυχολογικοί παράγοντες του θρησκευτικού φαινομένου» με ιδιαίτερη αναφορά στο φόβο και στην αγάπη, ο καθηγητής κ. M. K. Μακράκης προσπαθεί ν' απαντήσει στο ερώτημα: «Παράγεται ἡ θρησκεία ἀπό κάτι μέ τό δποιο ἔρχεται σέ ἀντίθεση ἡ ἀξίωση γιά τήν ἀλήθεια τῆς ἴδιας τῆς θρησκείας; Ἡ παράγεται ἀπό τό Θεό «ἔξ ἀποκαλύψεως...» (σελ. 14-15).

Στο πρώτο μέρος που τιτλοφορείται «Τό φαινόμενο καὶ οἱ ψυχολογικοὶ παράγοντες τῆς θρησκείας», με τη χρησιμοποίηση μεθόδου την οποία ονομάζει συνθετική, ο συγγραφέας επισημαίνει την καθολικότητα του θρησκευτικού φαινομένου, το οποίο μπορεί να ερευνηθεί ψυχολογικά, χωρίς όμως να είναι θεμιτή η διατύπωση κρίσης για το κύρος των θρησκευτικών πεποιθήσεων (σελ. 17-21).

Στη συνέχεια αναφέρεται στη στροφή του πρωτόγονου ανθρώπου προς τον εξωτερικό κόσμο και στην τάση που τον χαρακτηρίζει για θεοποίησή του (animatism, animism, totemismός, mana) (σελ. 24-26). Σημειώνεται πως ο Θεός νοείται από τον άνθρωπο ως ἀπειρος και απεριόριστος, πράγμα που δημιουργεί την αίσθηση του μυστηρίου. Ο άνθρωπος ωθείται να γνωρίσει το Θεό από περιέργεια για το ἀγνωστό και στη γνωριμία του αυτή αισθάνεται φόβο και σαγήνη (σελ. 26-30).

Το φόβο και την αγάπη ως θρησκειοψυχολογικούς παράγοντες προσπαθεί να διερευνήσει ο συγγραφέας στο δεύτερο μέρος της μελέτης αυτής, ακολουθώντας την «άναλυτική μέθοδο» (σελ. 31), με ιδιαίτερη έμφαση στον R. Otto, στον οποίο και αφιερώνεται το έργο αυτό (σελ. 31-43).

Ο Θεός, κατά τον Otto, (που Τον χαρακτηρίζει ως το άγιο) αποτελεί ένα μυστήριο (das Numinose, που παράγεται από το λατινικό numen-inis), το οποίο δε συλλαμβάνεται με το νου και ως εκ τούτου είναι άρρητο. Εμφανίζεται ως mysterium tremendum και ως mysterium fascinosum. Το «τρομερό» (ως άπωση) νοείται ως σεβαστό και προέρχεται από τη συναίσθηση της αμαρτωλότητας (έλλειμμα κατά τον E. Berggrav), ενώ η σαγήνη λειτουργεί ως έλξη (περίσσευμα κατά τον E. Berggrav), εξαιτίας της ομοιότητας του ανθρώπου με το θεό, η οποία γεννά μέσα του την αγάπη προς το Θεό ή γιατί, όπως λέει ο E. Berggrav «συγγένεια και άπόστασις είναι δύο δροι τῆς ίσχύος τοῦ ἔρωτος» (σελ. 42).

Το θρησκευτικό φαινόμενο εξηγεί και ο Freud σύμφωνα με το «οιδιπόδειο σύμπλεγμα», το μίσος και την αγάπη προς τον πατέρα, η οποία φθάνει στην εξύψωσή του σε Θεό - Πατέρα. Ο συγγραφέας, κάνοντας λόγο για τον Freud τονίζει ουσιαστικές και μεθοδολογικές διαφορές, που υπάρχουν ανάμεσα στις απόψεις του αυτές και σ' εκείνες του Otto (σελ. 43-48). Τελειώνοντας τη μελέτη αυτή ο καθηγητής κ. Μιχ. K. Μακράκης επισημαίνει ότι ο φόβος και η αγάπη μπορούν να θεωρηθούν μέσα στο πλαίσιο της σχέσης μη όντος - όντος και πως η αγάπη αποτελεί την πηγή του θρησκευτικού φαινομένου (σελ. 48-56).

Τα δύο αυτά έργα του καθηγητού κ. Μιχ. K. Μακράκη χάρη στην περιεκτικότητα και σαφήνειά τους είναι σημαντικά για την ελληνική βιβλιογραφία και αποτελούν έναντιμα για περαιτέρω ενασχόληση κάθε ενδιαφερομένου με τη φιλοσοφία της θρησκείας. Σ' αυτό συντελεί και η παράθεση επιλεγμένης βιβλιογραφίας και κατατοπιστικών υποσημειώσεων, οι οποίες δίνουν περισσότερες πληροφορίες για επιμέρους θέματα.

ΕΛΕΝΗ Λ. ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Νούτση Σ. Στυλιανοῦ, 'Ανάγκες καὶ ἄπειρο,' Αθήνα, 1987, σελ. 28.

Τό μικρό αύτό βιβλίο άποτελεῖ, γιά τό συγγραφέα του, μιά διαδικασία αύτοσυνειδησίας και ένδοσκόπησης μέσω τοῦ φαινομένου τῆς γραφῆς. 'Ο ΐδιος δημολογεῖ πώς γράφει γιά νά βάλει σέ τάξη τά δσα πιστεύει. Μέ άξιοσημείωτη συντομία, άφοπλιστικό αύθορμητισμό κι άπροκάλυπτη άπλοτητα άνακαλεῖ προσωπικές έμπειρίες ή διατυπώνει γενικούς συλλογισμούς, πού έχουν δμως βιωματικό χαρακτήρα και φυσικά δέν έπιδιώκουν τήν άποδεικτική ίσχύ τοῦ συστηματικοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου. Κατά συνέπεια δέν έχουμε τό δικαίωμα νά είμαστε ίδιαίτερα αύστηροί μέ τήν ίσχνή άρκετές φορές έπιχειρηματολογία στήν όποια θεμελιώνει τις συμπερασματικές του διαπιστώσεις.

Κεντρικό άξονα τῶν προβληματισμῶν του άποτελεῖ ή έννοια τῆς άνάγκης. 'Η άνάγκη εἶναι προϋπόθεση sine qua non και ίψιστος νόμος τῆς ίπαρξης τοῦ κόσμου (σελ. 5). Τά δοντα μεταβάλλονται συνεχῶς γιά τήν κάλυψη τῶν άναγκῶν τους, ένω οἱ άντιθέσεις πού παραποροῦνται άφείλονται στή σύγκρουση τῶν άναγκῶν. Οἱ άνάγκες τῶν άνθρωπων είναι κοινές άλλα και ταυτόχρονα διαφοροποιοῦνται, ένω διακρίνονται σέ πραγματικές και μή. 'Ο συγγραφέας διερευνᾶ τή δυναμική τῆς άνάγκης άναφορικά μέ τίς έννοιες: χαρά, έλευθερία, τύ-