



ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Εύχομαι στη νεογέννητη 'Ελληνική Φιλοσοφική' Επιθεώρηση νά αποτελέσει τήν άφετηρία μιᾶς «νέας» έποχης φιλοσοφικῶν προβληματισμῶν στή χώρα μας.

Χρειάζεται, δημως, ή φιλοσοφία νά μπαίνει κάθε τόσο σέ μιά «νέα έποχή»; Μήπως άντιφάσκει πρός τήν ούσια τῆς φιλοσοφίας ή άξιωση νά άνανεώνεται καί νά άναθεωρεῖ τόν έαυτό της άναλογα μέ τίς περιστάσεις τῶν ιστορικῶν έποχῶν;

'Η εύχή, πού διατύπωσα, θά μποροῦσε νά 'χει τό νόημα, δπι μέ τήν 'Ελληνική Φιλοσοφική' Επιθεώρηση θά ξπρεπε νά μπεῖ ή φιλοσοφία στή χώρα μας σέ μιά περίοδο πιό συστηματικῆς καλλιέργειας. 'Άν είχε αύτό τό νόημα, ή εύχή μου θά περιείχε μιάν άδικαιολόγητη ύποτιμηση τῶν προσπαθειῶν, πού παλαιότερες γεννεές 'Έλλήνων είχαν κάνει για τή συστηματική φιλοσοφική παιδεία. 'Άλλα ή εύχή μου δέν έχει αύτό τό νόημα. 'Έχει τό νόημα έκεινο, πού έπιτρέπει τό έρωτημα πού έθεσα παραπάνω.

Καί άπαντω στό έρωτημα. Δέν άντιφάσκει πρός τήν ούσια τῆς φιλοσοφίας –πρός τό ύπεριστορικό, ἀν θέλετε, άντικείμενό της— ή άξιωση νά άνανεώνεται καί νά άναθεωρεῖ τόν έαυτό της άναλογα, ή καί άντιστρόφως άναλογα, μέ τίς περιστάσεις τῶν έκαστοτε ιστορικῶν έποχῶν.

Πρῶτον. Οι περιστάσεις αύτές, ἀν καί βασικά παροδικές, περιέχουν συχνά ή πάντοτε καί νέα στοιχεῖα πού δέν είναι δλα παροδικά. Περιέχουν νέες κατακτήσεις τῶν φυσικῶν έπιστημῶν, πού δέν μπορεῖ άτιμωρητί νά τίς άγνοεῖ ή φιλοσοφία, καί πού έπιβάλλουν ἀν δχι πάντοτε τήν άναθεώρηση, πάντως τή μετονομασία θεμελιωδῶν ἐννοιῶν της. 'Η φιλοσοφία – καί αύτή άκόμα ή θεωρητική φιλοσοφία – δέν είναι χῶρος κλειστός καί στεγανός. Τό φιλοσοφεῖν δέν έχει τέρομα. Βρίσκεται σέ άκατάπαιστο γίγνεσθαι. 'Ο Πλάτων είναι άθανατος. Ζεῖ καί σήμερα ὅπως ζοῦσε στόν τέταρτο αἰώνα π.Χ. 'Άλλα, ἀν ζοῦσε σήμερα, θά έγραφε άλλιως τούς διαλόγους του. 'Υπάρχουν, άκόμα καί στά έργα τῶν πιό μεγάλων φι-

λοσόφων πού διγγισαν μέ τό πνεῦμα τους τόν Ούρανδ, πολλά στοιχεῖα δεμένα μέ τή γῆ, μέ τά ἐπίγεια καὶ ἐφήμερα, δπως ἀκριβῶς καὶ στά ιερά γράμματα τών Θρησκειῶν. Οἱ συντάκτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἃν ζοῦσαν μετά τόν Γαλιλαϊὸν ἢ τόν Νεύτωνα, δέν θά ἔγραφαν τό βιβλίο τῆς «Γενέσεως» δπως τό ἔγραφαν. Καὶ ἃν ζοῦσαν μετά τόν Ἀΐνσταΐν καὶ τόν Πλάνκ, θά ἀποφάσιζαν ὡσας νά μή γράψουν διόλου τό βιβλίο τῆς «Γενέσεως». Ἔτοι καὶ ὁ Πλάτων, ἃν ἔγραφε σήμερα τόν «Τίμαιο» ἢ καὶ τήν «Πολιτεία», θά χρησιμοποιοῦσε ἄλλους «μύθους», καὶ ὅχι ἐκείνους πού ἔχρησιμοποίησε, καθώς καὶ ἄλλες ἐπιστημονικές «ἀλήθειες». Ὁ Πλάτων ἢ ὁ Κάντ ήξεραν δσα καὶ οἱ ποιό σοφοί ἔγνωριζαν στίς μέρες τους. Τό ἴδιο θά συνέβαινε καὶ ἃν ζοῦσαν σήμερα. Δέν θά ἀγνοοῦσαν οὔτε τή σημερινή Φυσική καὶ Μηχανική τοῦ Σύμπαντος, οὔτε τή μοριακή βιολογία. Καὶ τά ἀλματα αύτά της ἐπιστήμης θά τούς ἐπτρέαζαν ἀκόμα καὶ στή «θεωρητική» φιλοσοφία τους.

Δεύτερον. Κάθε ἐποχή ἔχει τή δική της φυσιογνωμία καὶ τά δικά της προβλήματα. Πρέπει, τάχα, ἡ φιλοσοφία νά μείνει ἀδιάφορη μπροστά στά προβλήματα αύτά; Ἄν ἔμενε ἀδιάφορη, θά μετατρεπόταν σέ μιά ἔξωτική ἀπασχόληση «καλογήρων», πού θά καλλιεργοῦσαν ἔνα κῆπο πού τά ἄνθη του, στερημένα ἀπό κάθε ἄρωμα καὶ κάθε χρῶμα, θά τά ἔθαύμαζαν μόνον οἱ ἰδιοί καὶ κανένας ἄλλος. Ἀκόμα καὶ ἡ θεωρητική φιλοσοφία, πού ἔργο της εἶναι – ἃν μείνουμε στά δρια, πού ἔθεσε ὁ Κάντ – νά ἔρευνά τή λειτουργία τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας, τοῦ ἀνθρώπινου «συνειδότος» γενικά, ὀφείλει νά στρέψει τήν προσοχή της, δσα καὶ ἃν τό ποιν αύτό οι Νεοκαντιανοί «ψυχολογισμό» ἢ «βιοφιλοσοφία», στίς βαθύτατες ἀλλαγές πού στήν ἐποχή μας ἔχει ύποστεῖ ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Δέν εἶναι διόλου τυχαῖο, οὔτε μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ μόνο στήν ἰδιοτροπία δρισμένων φιλοσόφων, δτι στόν αἰώνα μας ἡ θεωρητική φιλοσοφία στάθηκε περισσότερο στήν «ύπαρξη» παρά στόν Λόγο, τό Νοῦ. Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται – κι αύτό ὀφείλεται στή μεγάλη τομή, πού ἡ ύπερτεχνολογία προκάλεσε στήν ιστορία τῆς ἀνθρωπότητας – ἀπό ἔνα πρωτόγνωρο ύπαρξιακό σγχος, ἀπό τόν συνειδητό ἢ – αύτό εἶναι τό πιό κρίσιμο – ύπόκωφο καὶ μή συνειδητό φόβο δτι πλησιάζει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου. Ἐνας, ἔξαλλος, ἀπό τούς πιό σημαντικούς κλάδους τῆς «ἐφημοσμένης» φιλοσοφίας εἶναι ἡ φιλοσοφία τῆς ιστορίας. Μπορεῖ, τάχα, σήμερα νά σταθεῖ ἡ φιλοσοφία τῆς ιστορίας ἐκεῖ ὅπου στάθηκαν δι Χέγγελ ἢ δι Μάρξ;

Μέ τίς σκόρπιες καὶ πρόχειρες αύτές σκέψεις καλωσορίζω τήν Έλληνική Φιλοσοφική Έπιθεώρηση.