

σο το πνεύμα του επηρέασε την εποχή του; (110). Ο συγγραφέας δίνει έμφαση στην επίδραση που η σκέψη του Spengler είχε πάνω στον Wittgenstein (115-9), τονίζοντας την απέχθεια και των δύο για το σύγχρονο δυτικό πολιτισμό και τον απέραντο θαυμασμό και τη νοσταλγία τους για το μεγαλειώδη πολιτισμό της Δύσης που χάθηκε στο παρελθόν (116). Το υλικό που ο Wright χρησιμοποιει για την υποστήριξη των απόψεων του αντείται σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα από τις *Vermischte Bemerkungen (Culture and Value* σύμφωνα με την αγγλική απόδοση).

ΔΡ ΚΩΣΤΗΣ Μ. ΚΩΒΑΙΟΣ

Νικόλαος Μπερντιάφε: *Δοκίμιο έσχατολογικῆς μεταφυσικῆς*. Είσαγωγή, μετάφραση, σχόλια Χρήστου Μαλεβίτση. Ἐκδ. Imago, Σειρά Ε', Στοχασμός/4, Ἀθήνα 1984, 417 σελίδες.

Είναι άληθεια πώς διαβάστηκε και διαβάζεται πολύ στήν Ἑλλάδα, ἀν λάβουμε ύπόψη μας πώς μεγάλοι εύρωπαίοι στοχαστές μᾶς είναι ἐντελῶς ἄγνωστοι ἢ ἐλάχιστα γνωστοί.

Τό Δοκίμιο έσχατολογικῆς μεταφυσικῆς χωρίζεται σέ τέσσερα μέρη καί σέ ἀρκετά κεφάλαια καί παραγράφους.

Τό πρῶτο μέρος ἀναφέρεται στό πρόβλημα τῆς γνώσης καί τῆς ἀντικειμενοποίησης (σελ. 43-167), τό Δεύτερο στό πρόβλημα τοῦ δόντος καί τῆς ὑπαρξῆς (σελ. 171-236), τό Τρίτο στό δύν καί στή δημιουργικότητα (τό μυστήριο τῆς νέωσης, σελ. 241-317), ἐνῶ στό Τέταρτο μέρος, δι συγγραφέας ἔξετάζει τό πρόβλημα τῆς ἴστορίας καί τῆς ἐσχατολογίας (σελ. 321-400).

Ἡ σκέψη τοῦ Μπερντιάφε είναι ὀρμητική, αὐθόρμητη καί βαθιά περιπλανητική. Ἀγκαλιάζει τή σύνολη ἴστορία τῆς φιλοσοφίας καί τῆς μυστικῆς, χωρίς νά ἀποκρούνει ταυτόχρονα τίς ἀναγνώσεις «ἀπό δεύτερο χέρι». Στό Δοκίμιο έσχατολογικῆς μεταφυσικῆς διαπιστώνομε τήν ἀνετη εὐχέρεια τοῦ στοχαστή νά διαλέγεται ἀνετα μέ τούς σχολαστικούς, τούς ἐγελιανούς, τούς καντιανούς, τούς περσοναλιστές, τούς μυστικούς, καθώς καί μέ ὄρισμένους ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους. Ὑπάρχουν βέβαια πληθωρικές ἀναφορές καί κουραστικές κάποτε ἐπαναλήψεις, οἱ ὅποιες ὑπενθυμίζουν γνωστές διαπιστώσεις καί χιλιοεπωμένα πράγματα. Ὁρισμένες δημοσιεύσεις κύριες ἀπόψεις δικαιώνουν τό Μπερντιάφε σέ στοχαστή μέ μεγάλο κύρος καί φωτίζουν τήν προσωπική του συμβολή στή διαλεύκανση κάποιων φιλοσοφικῶν ἀληθειῶν.

Ἡ γνώση συνδέεται ἀμεσα μέ τήν προσωπική ἀμεσότητα τοῦ ὑποκειμένου, σέ σημεῖο πού κάθε δοτολογισμός καθιστά τή σκέψη να τουραλιστική καί ἀπροσωποποιημένη: «Ἡ γνώση μπορεῖ νά νοηθεῖ ὁχί ώς ἔξαρτηση ἀπό τό ἀντικείμενο, ἀλλά ἡ καθολικοποίηση τοῦ ὑποκειμένου, ώς ἡ ἀνακάλυψη ἐνός καθόλου (μᾶς κοσμικῆς διάλογας) μέσα στό ὑποκειμένο». (σελ. 118). Τό καθόλου ἀναφέρεται στήν ἀμεσότητα τῆς κατάληψης, ἡ ὅποια δέ δεσμεύει τή γνωστική συνείδηση μέ τό βάρος τῶν ἀντικειμενικῶν κατηγοριῶν, μέ τό ἔνδυμα δηλαδή τῆς γνώσης. Ἔτσι, ἡ γνώση είναι ὑποκειμενική κατάσταση, χωρίς νά δόηγει στόν ὑποκειμενισμό, πνευματικός δυναμισμός δ ὅποιος ἀποκαλύπτει τήν ἀρχή τῆς ἐλευθερίας.

Σ' αυτό τό σημεῖο δι Μπερντιάφε ἐπικαλεῖται κατά πρωτότυπο τρόπο τόν Kant καί τή φιλοσοφία του, δι μολογώντας ταυτόχρονα πώς τό ἔργο τοῦ R. Kroner: *Von Kant bis Hegel* τόν ὠφέλησε πολύ στήν κατανόηση τοῦ γερμανικοῦ ἰδεαλισμοῦ. Πολλοί πιστεύονται πώς δι Kant είναι ἀντιμεταφυσικός, ἀφοῦ προσδιόρισε περιοριστικά τόν δρόθο λόγο, ἀφοῦ ἀποκάλυψε τούς «παραλογισμούς» του, τίς «ἀντινομίες» του. «Ἔταν δι μεταφυσικός τῆς ἐλευθερίας, ἀκόμη δέ, θά λέγαμε, δι μόνος μεταφυσικός τῆς ἐλευθερίας, καί ἀπό αὐτή τήν ἀποψη, ἡ προσπάθεια μου νά ἀναπτύξω τή δική μου μεταφυσική τῆς ἐλευθερίας θά ἔκεινήσει ἀπό τόν Κάντ» (σελ. 50).

‘Η ίδιότυπη αύτή θεώρηση τῆς φιλοσοφίας τοῦ Kant περιέχει στοιχεῖα ἀλήθειας, χωρίς δμως νά ἐκφράζει τή φορά τῆς σκέψης τοῦ μεγάλου Γερμανοῦ φιλοσόφου. Ό Μπερντιάεφ συμφωνεῖ ἐπιπλέον μέ τίς προσπάθειες τῆς *Κριτικῆς τοῦ καθαροῦ λόγου* κατάρριψης τῶν ἀποδεῖξεων ὑπαρξῆς τοῦ Θεοῦ, γιά νά προσθέσει πώς δ μεταφυσικός νατουραλισμός, δ δόποιος θεωρεῖ τό πνεῦμα ως φύση και οὐσία, εἶναι στατικός ὄντολογισμός (σελ. 204).

Εἶναι φανερό πώς, κατά τὸν Μπερντιάεφ, δυτική φιλοσοφική παράδοση ὑπερτόνισε τίς οὐσίες (essentialisme), ἔξαντικεμενίκευσε τήν ὑπαρξιακή ἀμεσότητα τῆς ὑπαρξῆς, γιά νά παρασυρθεῖ στά διάφορα συστήματα, τά δόποια καταργοῦν σχεδόν τήν ἐλευθερία και τή δημιουργικότητα.

‘Η συμβολή τοῦ Ρώσου φιλοσόφου δέν ἔγκειται τόσο στήν κριτική τῆς δυτικῆς κλασικῆς φιλοσοφικῆς παράδοσης, δσο στίς θέσεις τίς δόποιες προτείνει και ίδιως στίς ἔννοιες τῆς ἐλευθερίας και τῆς δημιουργικότητας. ‘Αν «ἡ ἀναγνώριση τοῦ ὄντος ως τοῦ ὑψιστοῦ ἀγαθοῦ και τῆς ὑψιστῆς ἀξίας σημαίνει τήν προτεραιότητα τοῦ γενικοῦ ἔναντι αύτοῦ πού εἶναι ἀτομικό, και τούτη εἶναι ἡ φιλοσοφία τῶν καθολικῶν ἔννοιῶν» (σελ. 180), δέν ὑπάρχει ἀλλος δρόμος παρά ἡ ἔξοδος ἀπ’ αύτή τή φιλοσοφική μέθοδο: «‘Η κατανοοῦσα συνειδήση πρέπει νά βγει ἀπό τόν κλειστό κύκλο τοῦ ἔαυτοῦ της, δχι πρός τό ἀντικεμενικό, ἀλλά πρός τό ὑπερ-υποκειμενικό. Τοῦτο δέν εἶναι ἀντικεμενοποίηση, ἀλλά πράξη ὑπερβάσεως (σελ. 137).

Οι λίγες ἀναφορές πού προηγοῦνται προσανατολίζουν πρός μιά ριζική ἀναθεώρηση τῶν ἔννοιῶν τῆς ὑπαρξῆς, τῆς δημιουργικῆς ἐλευθερίας και τῆς γνώσης. Στό περαιτέρω προχώρημά του δ Μπερντιάεφ βοηθεῖται προσφεύγοντας στούς μυστικούς, στούς γνωστικούς και στήν παράδοση τῆς ρωσικῆς θρησκευτικῆς φιλοσοφίας. Κατορθώνει δμως νά ἀντιτάξει ἔναν ἄλλο φιλοσοφικό κόσμο;

Εἶναι πρῶτα πρῶτα ἀδιανόητη ἡ δημιουργία φιλοσοφικοῦ συστήματος μέ τίς παραπάνω ὑποκειμενικές προϋποθέσεις. Πρόκειται περισσότερο γιά φιλοσοφική ἐπιλογή δρισμένων ἀρχῶν ζωῆς, δ δόποια ὑποστηρίζεται σέ θρησκευτικές πεποιθήσεις τοῦ συγγραφέα και ίδιαιτερα στήν μυστικίζουσα παράδοση τῆς ρωσικῆς δρθοδοξίας, μιά παράδοση τήν δόποια δ στοχαστής ἐκλαμβάνει δυναμικά. Στό *Δοκίμιο ἐσχατολογικῆς μεταφυσικῆς* δ Μπερντιάεφ μᾶς λέει καθαρά πώς ἡ ἐσχατολογική μεταφυσική δέν εἶναι οὔτε δντολογία, οὔτε ἀντικειμενοποιημένος (έξαντικεμενικευμένος θά λεγα) λόγος.

‘Ετσι προβάλλει τό μυστήριο τῆς νέωσης: ‘Η πραγματική νέωση, πού δέν εἶναι ἀπλῶς ἀναδιανομή τῶν μερῶν τοῦ κόσμου... βγαίνει ἀπό τήν ἐλευθερία, ἀπό αύτο πού θεωροῦμε ως ‘μή-δν’, δε σχέστη μέ τό ‘Ον’ αύτῆς τῆς κοσμικῆς ἐποχῆς, και ἔτσι λέμε πώς τό μυστήριο τῆς νέωσης δέν εἶναι μυστήριο τοῦ ‘Οντος. Εἶναι μυστήριο τῆς ἐλευθερίας, πού δέν μπορεῖ νά προκύψει ἀπό τό ‘Ον’ (σελ. 280). ‘Ανετα προκύπτει πώς δ οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς συνίσταται στήν ἐλεύθερη δημιουργικότητα, μέ βάση τήν δόποια «εἰσάγεται ἔνα νέο στοιχεῖο», κάτι πού δέν ὑπῆρχε πρίν.

‘Η ἀνθρώπινη δημιουργική πράξη ἀπαλλάσσεται ἔτσι ἀπ’ τούς ιστορικούς ντετερμινισμούς και ἀπ’ τά μεγάλα σχήματα τά δόποια προκαθορίζουν τό ἀνθρώπινο πεπρωμένο. ‘Ετσι, τό ἐσχατο εἶναι παρούσα πράξη. Βέβαια, δ ιστορία εἶναι τό «Βασίλειο τοῦ Καίσαρα», δ ἐγκλεισμός στά σχήματα και στίς νομοτελειες, κάτι τό δόποιο ἐκκοσμικεύει και τό θρησκευτικό πνεῦμα, ἀφαιρώντας του κάθε προφητική ἔξαρση και μυστική ζωτάνια. ‘Εδῶ ἀκριβῶς δ λόγος τοῦ Μπερντιάεφ εἶναι ἐπαναστατικός. ‘Η δημιουργική πράξη, τόσο ἀρκτικά δσο και καταληκτά, εἶναι ἐσχατολογική, εἶναι μιά ἀνωστική πτήση πρός ἔνα διαφορετικό κόσμο. ‘Αλλά στό μεταξύ παράγει ἔργα πού δξιώνουν μακρά και συνεχή ὑπαρξη σ’ αύτόν τόν κόσμο» (σελ. 303). ‘Η τελευταία ἔκφραση συγκρατεῖ τόν Μπερντιάεφ ἀπ’ τόν φιλοσοφικό ἀναρχισμό, γιατί ἀποδέχεται μιά θετική ἀξιολόγηση τῆς ιστορικῆς δράσης τοῦ ὑποκειμένου.

‘Ωστόσο, δ μελέτη τῆς ιστορίας και τῶν πάντα κλειστῶν προοπτικῶν της εἶναι ἀπογοητευτική. Θεωρώντας τούς πολιτισμούς και τίς αύτοκρατορίες, ἐμβαθύνοντας στή φορά και

στό πνεῦμα τῆς ώφελιμιστικῆς ἡθικῆς, διακατεχόμαστε ἀπό ἀπογοήτευση. Γι αὐτό τὸ λόγο τὸ φιλοσοφικό πνεῦμα προσανατολίζεται πρός τὴν ἀπόλυτη ἀποκάλυψη τοῦ πνεύματος, πρός τὴν ἔλευση τῆς φαεινῆς ἡμέρας, ἡ ὅποια θά καταξιώνει τὰ ριζώματα τῆς ὑπαρξῆς, τῆς ἔλευθερίας καὶ τῆς δημιουργικῆς πράξης. Ἔσχατο ἐπομένως εἶναι ἡ παρουσία τοῦ ὑπερβατικοῦ στὴν ἔγκοσμιότητα, διτι καταξιώνει τὴν ἀτομική καὶ τὴν συλλογική δράση, χωρίς ὥστό σο νά ἔχαντλεῖται στὴν καθαρή ἱστορική προοπτική. «Τὸ νόημα κεῖται πέρα ἀπό τὰ δρια τῆς ἱστορίας, πέρα ἀπό τὰ δρια τῆς ἀτομικῆς καὶ τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Δέν τῆς εἶναι ἐμμενές [ἐγγενές] στοιχεῖο σὲ σχέση μὲ τὴν ἱστορία, εἶναι ὑπερβατικό» (σελ. 367).

Οσες ἐπιφυλάξεις κι ἄν ὑπάρχουν σχετικά μὲ τῇ μέθοδο ἢ καὶ τίς ἀρχές τοῦ συγγραφέα, εἶναι ἀναμφισβήτητο πώς ὁ Μπερντιάφ ἀνήκει στοὺς δυναμικούς καὶ δημιουργικούς στοχαστές τοῦ αἰώνα μας. Ἡ μελέτη τῶν ἔργων του προβληματίζει καὶ ἀνανεώνει κάθε μελετητὴ τῆς φιλοσοφίας.

Ἡ μετάφραση τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση εἶναι ἔξοχη, τὸ δέ εἰσαγωγικό του σημείωμα (Περὶ τοῦ ἔσχάτου, σελ. 7-29) φωτίζει πολλές πτυχές τοῦ στοχασμοῦ τοῦ συγγραφέα, διευρύνοντάς τις ταυτόχρονα μὲ προσωπικό σφρίγος. Παραθέτω ἔνα ἐνδεικτικό ἀπόσπασμα: «Ἄν ἡ ἐσχατολογική προοπτική εἶναι «ὑποκειμενική», τὸ συστατικό της στοιχεῖο εἶναι τέλεια «ἀντικειμενικό» καὶ ἀστασίαστο δεδομένο τοῦ κόσμου. «Ωστε τὸ ζήτημα δέν τίθεται ὡς ἐγκυρότητα ἡ ὅχι τῆς ἐσχατολογικῆς προοπτικῆς, ἀλλὰ ὡς ἰκανότητα τῆς κάθε ὑπάρξεως νά ἀντιληφθεῖ τὴν ἔσχατη σημαντικότητά της» (σελ. 29).

ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Λάμπρου Ντόκα, Ἡ γνώση καὶ ἡ ἀλήθεια, Ἀθήνα 1984. Ἐκδόσεις Π. Τζουνάκου «ὁ ΕΡΜΗΣ», 172 σελίδες.

Οἱ σύγχρονοι φιλοσοφικοί καιροί δέν εἶναι ἰδιαίτερα γόνιμοι. Ὁχι βέβαια ἀπό τὴν ἀποψι τῆς ποσότητας. Αὐτή σημειώνει θρίαμβο εἰς βάρος τῆς ποιότητας. Τοῦτο πάλι σημαίνει διτι σοβαρή, συστηματική κριτική διανόησι ἔχει φυράνει.

Ὦστόσο ἔρχονται κάπου-κάπου στή δημοσιότητα φιλοσοφικά ἔργα μὲ ἀκονισμένη μεθοδολογική συνείδηση, ἐπαρκῆ ἐπιστημονική θεμελίωση καὶ δυσεύρετη στοχαστική πληρότητα. «Ἡ γνώση καὶ ἡ ἀλήθεια» συγκαταριθμεῖται ἀνάμεσα σ' αὐτά. Πρόκειται για ἔνα λαμπρό δοκίμιο, γραμμένο ἀπό τὸν καθηγητὴ τῶν Μαθηματικῶν στὸ Πανεπιστήμιο τῶν Πατρῶν Λ. Ντόκα. Στό δοκίμιο τοῦτο γίνεται ἐπιστημονική προσπάθεια νά καθορισθῇ ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως καὶ ἴδιως νά μελετηθοῦν τὰ στοιχεῖα πού συνθέτουν τὸ κύρος τῆς.

Ὁ συγγραφέας ὡς σύγχρονος μαθηματικός παρουσιάζει ἀπομυθοποιημένη τὴν μαθηματική γνῶσι καὶ τὴν τοποθετεῖ στὴν πραγματική της διάστασι. Περιγράφει μὲ λογική αὐστηρότητα τὶς δυνατότητες τοῦ μαθηματικοῦ δργάνου, τὸ ὅποιον θεωρεῖ ὡς τὴν τελειότερη ἔκφρασι τῆς παραγωγικῆς σκέψεως. Τὰ μαθηματικά προσφέρουν λογικά σχήματα σὲ κατηγορίες φαινομένων χωρίς νά ἀποτελοῦν ἀπόλυτες ἀλήθειες, πού μποροῦν νά δώσουν τὴ λύση φιλοσοφικῶν προβλημάτων. Ἐπισημαίνει ἀκόμη τὶς ἀδυναμίες τῆς μαθηματικῆς θεμελιώσεως καὶ ἀναλύει τὴν ἀξιωματική μέθοδο τοῦ Ἐνότερης καὶ τῶν νεωτέρων μαθηματικῶν, τὴν δοπία νομίζει ὡς τὴν ἀρχή τῆς παραγωγικῆς σκέψεως.

Στηριζόμενος δ. Λ. Ντόκας στὶς βασικές θεωρίες τῆς φυσικομαθηματικῆς ἐπιστήμης πού ἐπικράτησαν κατά τὴν διαδρομή τῆς ἱστορικῆς της ἐξελίξεως (Ἀριστοτέλης, Γαλιλαῖος, Νεύτωνας, Ἀϊνστάτιν) δέχεται τὴν γνῶσι ὡς κατάκτησι τῆς νοήσεως μέσα ἀπό μιά σειρά διαδοχικῶν προσεγγίσεων σὲ μιά ὑπερβατική ὑπαρξῃ.

Ἡ ἀξιωματική παραδοχὴ τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου δέν ἔχασφαλίζει τὸ κύρος τῆς ἀμεσητικῆς ἐμπειρίας, ἀλλά μόνο ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα εἶναι ἡ καθαρότερη πηγή γνώσεως. Τὰ