

πού, κι αυτές, δσο γίνεται πιό συγκεκαλυμμένα, λειτουργούν μέσα στό κοσμολογικό του σύστημα» (σελ. 200).

Ό κ. Πανέρης διατείνεται ότι ή πλατωνική κοσμολογία άποτελεῖ μείγμα τῆς θεωρίας τῶν ιδεῶν τοῦ Ἀθηναίου φιλοσόφου καὶ τῆς διδασκαλίας περὶ ἀτόμων τοῦ Δημοκρίτου. Όστόσο θά μπορούσαμε νά παρατηρήσουμε ότι πίσω ἀπό τή θεωρία τοῦ Πλάτωνος περί τριγώνων στόν Τίμαιον βρίσκεται ή σχολή τῶν Πυθαγορείων.

Ἡ ἑργασία τοῦ κ. Πανέρη προδίδει τή μεγάλη ἔξοικείωσή του μέ τή φιλοσοφία τοῦ Δημοκρίτου καὶ τή γνώση τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς φιλοσοφίας. Διακρίνεται γιά τόν ἐρευνητικό χαρακτῆρα τῆς καὶ τήν προσέγγιση τοῦ θέματος ἐκ μέρους του βάσει τῶν κειμένων. Ἀνεξάρτητα ἀπό τά συμπεράσματα, στά ὅποια καταλήγει ὁ συγγραφεύς, ἀντιμετωπίζει τό θέμα του μέ κριτική διάθεση καὶ ἔχει τήν τάση νά ἀποδεικνύῃ γενικῶς τίς θέσεις του. Νομίζω, ώς ἐκ τούτου, δτι τό βιβλίο αὐτό προσφέρει ἀρκετά στό χώρο τῆς ιστορίας τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς φιλοσοφίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΥΤΡΑΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

‘Ι. Π. Πανέρη, *Προσωκρατικοί φιλόσοφοι*, Θεσσαλονίκη, 1986, 149 σσ.

Ἡ σημασία τῆς θεωρήσεως τῆς προσωκρατικῆς φιλοσοφίας, δπως αὐτή παρουσιάζεται ἀπό τόν συγγραφέα τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, είναι διττή: ἡ ἑργασία αὐτή ἐκθέτει μέ ἐποπτικό καὶ πυκνό τρόπο τήν ἔξελιξη τῶν ιδεῶν κατά τόν δον καὶ δον αἰώνα π.Χ., γιά νά δείξει μέσα ἀπό ποιές διαδικασίες τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ διαμορφώθηκαν τελικά καὶ ἔγιναν συνειδητές οἱ ἀρχές μέ τίς ὄποιες ἐννοοῦμε ἐπιστήμονικά καὶ κρίνουμε τόν κόσμο καὶ τήν ζωή.

Καὶ ἄν ἀκόμη δεχτοῦμε δτι οἱ μεγάλοι πολιτισμένοι λαοί τῆς πρώιμης ἀρχαιότητος καὶ ἐπί μέρους γνώσεις διέθεταν, καὶ γενικές θεωρήσεις γιά τό σύμπαν, — κάτι πού δέν ἀμφισβητεῖται — καὶ δτι οἱ ἀπαρχές τῆς φιλοσοφίας τῶν ήθῶν στούς Κινέζους καὶ τῆς λογικῆς στούς Ἰνδούς ἔξεπέρασαν, ἀντίστοιχα, τήν ήθικολογίαν ἡ τούς περιστασιακούς στοχασμούς καὶ ἔφτασαν στό σημεῖο νά διαμορφώσουν ἐπιστημονικές ἔννοιες, ἐντούτοις ἔμειναν μακριά ἀπό τήν ἔννοια καὶ δλοκληρωμένη πορεία τῆς εὐδρωπαϊκῆς φιλοσοφίας: ἄν δς ἐπιστήμη ἐννοοῦμε τό αὐτόνομο καὶ αὐτοσυνείδητο γνωστικό ἔργο πού ἀναζητᾶ μεθοδικά τήν γνώση «θεωρής ἔνεκεν», μόνο ἀναφορικά μέ τούς ἀρχαίους Ἑλληνες, καὶ μάλιστα μόλις ἀπό τίς ἀρχές περίπου τοῦ δον αἰώνα π.χ., μπορεῖ νά γίνεται λόγος γιά κάτι τέτοιο. Βέβαια, καὶ στούς ἀρχαίους Ἑλληνες οἱ συνθήκες ἥσαν ἀνάλογες μέ ἐκεῖνες πού ἀνάγκασαν τό ἀνατολικό πνεῦμα νά δεσμευτεῖ ἰδιότυπα μέ τήν μυθική φαντασία καὶ τήν θρησκευτική ποίηση. Όστόσο, ἡ τεράστια ἀνδος τοῦ ἔθνικοῦ βίου ἀποδέσμευσε τίς πνευματικές δυνάμεις τοῦ ἐλληνισμοῦ: δσο πιό ἐλεύθερα ἄρχιζαν νά ἀναπτύσσονται οἱ προσωπικές ἀπόψεις, τόσο ὑποχωροῦσε τό μυθικό στοιχεῖο τῆς ἐποχῆς, δσπου τελικά πρόβαλε τό ἐρώτημα ποιά ἥταν ἡ πρώτη αἰτία (ἀρχή) πού διατηρεῖται σταθερή καὶ πῶς μεταβάλλεται στά ἐπιμέρους πράγματα ἡ πῶς αὐτά ἐπιστρέφουν σ' ἐκείνη. Τούς καρπούς τῆς περιόδου αὐτῆς θά δρέψει ἡ δλοκληρωμένη περίοδος τῆς ἐλληνικῆς ἐπιστήμης, ἀλλά καὶ δ μετέπειτα φιλοσοφικός στοχασμός ἐν γένει (Heidegger, Hegel, Marx).

Τίς ζυμώσεις αὐτές — τίς διαδικασίες, δηλαδή, πού συντελοῦνται στήν περιφέρεια τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμικοῦ βίου, καθώς καὶ τίς διαχρονικές προεκτάσεις τῶν Προσωκρατικῶν — ἐκθέτει ὁ συγγραφέας στά δύο πρώτα κεφάλαια τοῦ βιβλίου (σσ. 11-31), ἐνδ, παράλληλα, ἀναφέρεται στά εἰδικά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ σύγχρονη κριτική καὶ ἔρευνα, καὶ πού δφείλονται, κατά μείζονα λόγο, στήν ἀνεπάρκεια, στήν πολλαπλότητα τῶν ἐρμηνειῶν, ἐνίστε καὶ στήν ἀναξιοπιστία τῶν πηγῶν καὶ τῶν μαρτυριῶν πού ἀναφέρονται στήν προσωκρατική διανόηση.

Στή συνέχεια, όσυγγραφέας ἀναφέρεται εἰδικά στόν κάθε προσωκρατικό φιλόσοφο –στόν Θαλῆ (σσ. 32-36), στόν Ἀναξίμανδρο (σσ. 37-41), στόν Ἀναξιμένη (σσ. 42-46), στόν Πυθαγόρα (σσ. 47-52), στόν Ξενοφάνη (σσ. 53-62), στόν Ἡράκλειτο (σσ. 63-70), στόν Παρμενίδη (σσ. 71-77), στόν Ζήνωνα (σσ. 78-96), στόν Μέλισσο (σσ. 97-105), στόν Ἐμπεδοκλῆ (σσ. 106-111), στόν Ἀναξαγόρα (σσ. 112-117) καὶ στόν Δημόκριτο (σσ. 118-136)–, «ῶστε τά εἰδικά νά ἐνταχθοῦν στό γενικό». Ὁστόσο, ἡ ἀναφορά στούς παραπάνω προσωκρατικούς φιλοσόφους δέν περιορίζεται σέ μια ἀπλή ἔκθεση τῶν θεωριῶν τους. Ἀντίθετα, ἡ παρουσίασή τους ἐμπλουτίζεται μέ διαγράμματα, μέ προσωπικές ἐρμηνεῖες καὶ μέ συσχετισμούς πού προέκυψαν ἀπό τήν ἀναζήτηση, ἐκ μέρους τοῦ συγγραφέα, διαχρονικῶν λειτουργιῶν τῶν Προσωκρατικῶν στά διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα. Οἱ συμπληρώσεις αὐτές ἥταν ἀπαραίτητες γιά ἓνα ἐγχειρίδιο πού θέλει νά διατηρεῖ πάντοτε τήν ἐπαφή του μέ τήν ἔρευνα.

ΜΑΙΡΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ

L. Wittgenstein, *Πολιτισμός καὶ αξίες*. Μετάφραση Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου - Κωστῆς Μ. Κωβαϊος, Σχόλια Κωστῆς Μ. Κωβαϊος, 'Αθηναϊκή Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη, ἐκδ. Καρδαμίτσα, 'Αθήνα 1984, 238 σελίδες.

Τό ύλικό τῆς συλλογῆς *Πολιτισμός καὶ αξίες* δέν ἀποτελεῖ ἔνα ἑνιαῖο κείμενο. Πρόκειται γιά σημειώσεις ἡ παρατηρήσεις παρμένες μέσα ἀπό τά χειρόγραφα *Katáloipa* τοῦ Wittgenstein, τῶν ὄποιων ἡ ἐπιλογή, ἡ συμπαράθεση καὶ ἡ ἔκδοση δφείλεται σ' ἔναν ἀπό τούς μαθητές καὶ ἐκτελεστές τῆς διαθήκης τοῦ φιλοσόφου, τόν Georg Henrik von Wright.

Συναρπαστικά δείγματα τῆς ὑστερητής βιττγκενσταϊνικῆς σκέψης (δλες οἱ σημειώσεις, ἐκτός ἀπό μιά, καλύπτουν τήν περίοδο ἀπό τό 1929 ὧς τό 1951), οἱ παρατηρήσεις αὐτές συγκροτοῦν ἔνα εὐρύτατο θεματολογικό φάσμα. Τά ἀντικείμενα πού πραγματεύονται εἰναι τόσο ἐτερόκλητα ὅστε κάθε προσπάθεια ἐξαντλητικῆς διάταξής τους σέ δμάδες νά καθίσταται σχεδόν ἀδύνατη. Ἡ γλωσσαναλυτική μέθοδος ἐφαρμόζεται ἀδιάκριτα εἴτε σέ τομεῖς πού ἔχουν ἀμεση σχέση μέ τή φιλοσοφία εἴτε σέ πεδία πού μόνον ἔμμεσα ἀπτονται τῆς φιλοσοφικῆς θεματογραφίας. Ἡ ἡθική, ἡ θρησκεία, ἡ τέχνη, ἡ ψυχανάλυση, δλόκληρος δ πολιτισμός τοῦ εἰκοστοῦ αιώνα ἀποτελοῦν γλωσσικές περιοχές στίς δποιες δ Wittgenstein ἐγκύπτει μέ δργανο τή γλωσσική ἀνάλυση καὶ στόχο τή διάλυση τῶν φιλοσοφικῶν προβλημάτων πού ἀφθονοῦν σ' αὐτά τά γλωσσικά περιβάλλοντα. Μέσα ἀπό τήν πεποίθησή του δτι ἡ μόνη δυνατή μορφή φιλοσοφίας είναι ἡ ἀνάλυση τῆς γλώσσας, δ βιεννέζος φιλόσοφος συνεχίζει μ' ἔνα ἐντελῶς διαφορετικό τρόπο τήν προσπάθεια τῆς πρώιμης περιόδου τῆς σκέψης του (ἡ δποια στηρίζεται στήν τρακταριανή ἔννοια τῆς ἀνοησίας): νά κρατήσει δ,τι πιό πολύτιμο ἔχει δ ἀνθρωπος, τόν κόσμο τῶν ἀξιῶν, ἔξω ἀπό τόν κόσμο τῆς ἐμπειρίας, μακριά ἀπό τούς χώρους τῆς ρασιοναλιστικῆς συζήτησης, τῆς ἀντιλογίας καὶ τοῦ ἐπιχειρήματος. Κι αὐτό τό πετυχαίνει μέ τήν ἐπισκόπηση τῆς χρήσης στά συγκεκριμένα γλωσσικά περιβάλλοντα: τήν ἀφαίρεση τῶν μεταφυσικῶν διαστάσεων καὶ τήν παρατήρηση τοῦ τρόπου μέ τόν δποιο νίοθετοῦμε καὶ ἀκολουθοῦμε δρισμένους κώδικες.

"Ἄς ἀρχίσουμε ἀπό τήν ἡθική. 'Ο οίοσδήποτε φιλόσοφος εἰσηγούμενος μιά μεταφυσική θεωρία θά ἔτεινε νά ίσχυριστεῖ δτι τό ἀξιολογικό μας σύστημα ὑπαγορεύεται ἀπό ἔξωανθρώπινες ἐπιταγές. Γιά τόν Wittgenstein, τίποτα τέτοιο δέν συμβάινει. Τά θεμέλια τῆς ἡθικῆς δέν θᾶπρεπε νά θεωροῦνται *sub specie aeternitatis* ἀλλά *sub specie humanitatis*. καὶ ἡ ἴδια ἡ ἡθική μας δέν είναι τίποτε ἀλλο πέρα ἀπό τίς κοινωνικές μας συμβάσεις, μ' ἀλλα λόγια δέν είναι παρά δ ἐνστερνισμός δρισμένων κωδικών καὶ ἡ ἐφαρμογή τῶν κανόνων τους. Αὐτό δέν σημαίνει καθόλου δτι ἡ ἡθική μας χάνει τήν ἀξία της. «Ἡ ανθρώπινη ματιά ἔχει από μόνη της τη δύναμη να δίνει αξία στα πράγματα» (18).