

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(5 - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986)

Τό Α΄ Διεθνές Συμπόσιο Φιλοσοφίας καί Διεπιστημονικῆς Ἐρευνας ἐπραγματοποιήθη ἀπό τίς 5 ἕως 7 Σεπτεμβρίου 1986 στή Ζαχάρω μέ πρωτοβουλία τοῦ Δήμου καί τῶν μαζικῶν φορέων τῆς πόλεως. Σκοπός τοῦ Συμποσίου ἦτο νά καταδειχθῆ ἡ σχέση μεταξύ φιλοσοφίας καί ἐπιστήμης καί τό κατά πόσον ἡ μία ἔχει τήν ἀνάγκη τῆς ἄλλης, ἐφ' ὅσον, κατά τεκμήριον, καί οἱ δύο ἀποσκοποῦν στή γνῶση καί τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας. Στήν πατρίδα τοῦ ἀρχαίου σκεπτικοῦ Πύρρωνος, τήν Ἡλεία, κατεβλήθη ἡ προσπάθεια ἐκ μέρους μεγάλης μερίδος ὀμιλητῶν τοῦ Συμποσίου πρὸς ἐπαναβεβαίωση τοῦ λόγου ἐκείνου, ὅτι δηλαδή ὁ ἔλεγχος τῶν ἀρχῶν τῆς νοήσεως μᾶς προφυλάσσει ἀπό τό δογματισμό στή θεώρηση τῶν προβλημάτων πού ἀφοροῦν τόν κόσμον καί τόν ἀνθρωπο. Ἡ πολυφωνία τῶν εἰσηγήσεων καί ὁ ἐξ αὐτῶν διάλογος ὠδήγησαν στό συμπέρασμα ὅτι δέν ὑπάρχει ἕνας μόνον δρόμος γιά τή γνῶση ἀλλά πολλοί. Ἡ ἀλήθεια τῆς ἐπί μέρους ἐπιστήμης μέ τό ἐξειδικευμένο ἀντικείμενο ἔχει καθολικό κύρος ἀλλά συγχρόνως σχετικό λόγω στενότητος ὀπτικοῦ πεδίου, πού δημιουργεῖ τό εἰδικό ἀντικείμενό της. Ἡ ἀλήθεια τῆς φιλοσοφίας ἐπίσης δέν ἔχει ἀποδεικτικό πάντοτε χαρακτήρα καί δέν πείθει τόν εἰδικό ἐπιστήμονα. Ἀντιθέτως ἡ στενή συνεργασία φιλοσοφίας καί ἐπιστήμης βοηθεῖ στήν ἀποσαφήνιση τόσο τῶν ὁρίων τῆς ἐπιστήμης καί τῶν ὑπ' αὐτῆς χρησιμοποιουμένων μεθόδων ὅσο καί στήν περιχάρκωση τῶν ὁρίων τῆς φιλοσοφικῆς διανοήσεως, πού πάντα προϋποθέτει τά συμπεράσματα τῆς ἐπιστήμης ἀλλά καί τή γλῶσσα μέ τήν ὁποία ἡ τελευταία ἐκφράζεται. Ἔτσι, προκύπτει τό λογικό συμπέρασμα ὅτι ἀνά πᾶν βῆμα ἡ μία ἔχει ἀνάγκη τῆς ἄλλης.

Ἡ θεματική τῶν εἰσηγήσεων εἶχε ὡς κυρίου στόχους: α') τήν προβολή τῆς διδασκαλίας ἡλείων φιλοσόφων (Λ. Κουλουμπαρίσης, «*Ἡ σημασία τῆς διδασκαλίας τοῦ Πύρρωνος τοῦ Ἡλείου γιά τή φιλοσοφία καί τίς ἐπιστήμες*» καί Α. Ζαχαρίου, «*Ἰππίας ὁ Ἡλείος ὡς μαθηματικός*»), β') ἀντικείμενα ἐπί μέρους ἐπιστημῶν, ὅπως τήν ἀστρονομία (Π. Νιάρχος, «*Προβληματισμοί γύρω ἀπό τίς σύγχρονες ἀστρονομικές παρατηρήσεις*»), τήν ἱστορία (Σ. Φασουλᾶκης, «*Ἀπό τό μερικό στό γενικό: Ἡ θέση καί ἡ σημασία τῆς τοπικῆς ἱστορίας*»), τή μαθηματική (Γ. Χριστιανίδης, «*Τό θεώρημα τῶν ὑπολοίπων*») καί τήν ἀριθμολογία (Ε. Μικρογιαννάκης, «*Μία νέα "Ἐβδομάς"*»), γ') τή σχέση φιλοσοφίας καί ποιήσεως (Ε. Αθανασόπουλος, «*Φιλοσοφική μέθοδος καί θεωρία τῆς λογοτεχνικῆς κριτικῆς*» καί Τ. Σπαντίδου, «*Ἡ μέθεξη ὡς γνωσιολογικός ὀρίζοντας στήν ποίηση τοῦ Rilke*»), δ') τή σχέση φιλοσοφίας καί ἐπιστήμης (Δ. Κούτρας, «*Φιλοσοφία καί ἐπιστήμη κατά τόν Κ. Jaspers*»), Θ. Πελεγρίνης, «*Οὐτοπία: ἐπιστημονική ὑπέρβαση — φιλοσοφική νομιμότητα*», Λ. Κουλουμπαρίσης, «*Μῦθος καί φιλοσοφία*» καί Ν. Χρόνης, «*Ἡ πρόδος στήν ἐπιστήμη καί τή φιλοσοφία κατά τοὺς Heidegger καί Adorno*»), ε') τή σχέση ἐπιστήμης καί ἰδεολογίας (Ε. Μουτσόπουλος, «*Ἰδεολογίες καί ἐπιστήμη*», Λ. Μπαρτζελιώτης, «*Ἐπιστήμη καί ἰδεολογία*» καί Φ. Νικολόπουλος, «*Τό μοντέλο τῆς κυβερνητικῆς καί ἡ μαρξιστική θεώρηση*»), στ') τή σχέση ἐπιστήμης καί ἠθικῆς (Μ. Κουτλούκα, «*Ὁ ρόλος τῆς φιλοσοφίας στή σύγχρονη ἐπιστήμη*» καί Π. Φαραντάκης, «*Ἐπιστήμη καί ἐλευθερία τῆς βουλήσεως*») καί ζ') τή σχέση φιλοσοφίας καί φυσικῆς ἐπιστήμης (Μ. Μαρκάκης, «*Φιλοσοφικές παραδοχές στά μοντέλα αἰτιότητας*» καί Δ. Μούκανος, «*Ἡ δυνατότητα τῆς Μεταφυσικῆς ἀπό τά ἐξαγόμενα τῆς Κβαντομηχανικῆς*»).

Κατά γενικὴν ἐκτίμηση τό Συμπόσιο αὐτό δύναται νά κριθῆ ἐπιτυχές καί ἀπό ἀπόψεως ἐπιστημονικῶν πορισμάτων ἀλλά καί διοργανώσεως. Ἡ συμμετοχή καί τό ἐνδιαφέρον τῶν τοπικῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων καί τῶν καθηγητῶν τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσσεως —τόσο κατά τήν παρακολούθηση τῶν εἰσηγήσεων ὅσο καί κατά τὸν ἐπακολουθήσαντα διάλογο— ἦσαν κάτι περισσότερο τοῦ ἀναμενομένου. Τό πνεῦμα πού ἐπεκράτησε καί ἡ

ἀκρα φιλοτιμία καί φιλοξενία ή έπιδειχθεΐσα έκ μέρους τών τοπικών παραγόντων άπετέλεσαν ένα δείγμα ίκανοποίησεως καί άμοιβής αλλά καί δίψας τής έλληνικής περιφερείας γιά περισσότερη καί καλύτερη πνευματική τροφή. Ή άναμενομένη δημοσίευση τών Πρακτικών του Συμποσίου θά παράσχη τήν εύκαιρία γιά μία πληρεστέρα άξιολόγηση τών έπιστημονικών πορισμάτων αυτού.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΥΤΡΑΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
(19-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986)

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας «Επιστήμη και Κοινωνία» (Ο.Π.Ε.Κ.) οργάνωσε ένα τριήμερο συνέδριο με θέμα «Μαρξιστική μεθοδολογία και κοινωνικές επιστήμες» μεταξύ 19 και 21 Σεπτεμβρίου 1986. Τους συνέδρους χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Ο.Π.Ε.Κ. κύριος Πέτρος Γέμτος, Καθηγητής στο Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μίλησαν διαδοχικά οι εξής καθηγητές: Τ. Μπουγάς από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ν. Βεντούρης από το Πανεπιστήμιο Tübingen, Μ. Νεμππί από το Πανεπιστήμιο Laval στον Καναδά, Ρ. Birnbaum από το Παν/μιο Παρισίων Ι, Ρ. Φακιολάς από το Ε.Μ.Π., η κα Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη από το Παν/μιο Αθηνών, ο Η. Κατσούλης από την Πάντειο Ανωτάτη Σχολή, ο Α. Flew από το Παν/μιο του Reading, ο F. Eidlin από το Παν/μιο Guelph στον Καναδά, ο Α. Μπαγιόνας από την Πάντειο, ο Π. Χριστοδουλίδης από τη Σχολή Καλών Τεχνών, ο Π. Γέμτος από το Παν/μιο Αθηνών και ο Ειδικός Επιστήμων στο Παν/μιο Αθηνών Δ. Δημητράκος, που ήταν και ο κύριος οργανωτής του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο κάλυψε προβλήματα ερμηνείας της μαρξιστικής θεωρίας και εφαρμοσιμότητάς της στις κοινωνικές επιστήμες καθώς και σχέσης του μαρξισμού ως ιδεολογίας μεθοδολογίας με την επιστήμη, όπως είναι το πρόβλημα της αξιολογικής ουδετερότητας, ιστορίας και ιστορικισμού, της σχέσης μαρξισμού και σύγχρονης επιστημολογίας κτλ.

Το Συνέδριο διεξήχθη στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC, που ήταν και ο τόπος διαμονής των ξένων συνέδρων. Η προσέλευση του κοινού ήταν πυκνή και η συζήτηση που διεξήχθη ήταν ζωνρή και σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο.

ΔΡ Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ»

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Η Διαλεκτική», που οργανώθηκε από την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, σε συνεργασία με τη Φιλοσοφική Εταιρεία Κύπρου και το Διεθνές Δημοκρίτειο Ίδρυμα και διεξήχθη σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 1986. Συμμετείχαν μια πλειάδα επιστημόνων, πανεπιστημιακών και μη, και παρατηρήθηκε αθρόα προσέλευση του ευρύτερου κοινού.

Η επίσημη πανηγυρική του Συνεδρίου έγινε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστη-