



## ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

### Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΚΩΣΤΑ Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Τό *"Όνομα του ρόδου του Ούμπερτο Έκο* (μτφρ. *"Έφη Καλλιφατίδη*, έκδ. *Γνώση*, Αθήνα 1985) είναι ένα σύγχρονο μυθιστόρημα, πού άποτελεῖ μιά δραματική, περιπετειώδη περιπλάνηση μέσα σ' ένα κόσμο δολοπλοκιών μέ σκηνικό ένα μοναστήρι μεσαιωνικό.

'Ανάμεσα στό χρονικό και στήν ίστορία, στή λατρευτική προσήλωση και τό σκοτεινό πάθος, τόν θεολογικό διάλογο και τήν άναζήτηση τής άληθειας, τό μυθιστόρημα αυτό ξεχωρίζει, γιατί είναι ένας μύθος, πού πλέκεται μέσα σέ μιά σημειωτικά έπιφαινόμενη πραγματικότητα. Γι' αυτό και ή ίδια ή ύφη τού μυθιστορήματος έχει τόν χαρακτήρα μιᾶς έρμηνευτικής τῶν σημείων.

'Ο Ούμπερτο Έκο, ο θεωρητικός τής σημειωτικής και καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τής Μπολώνιας, έκφράζει έδω τήν έμπειρια τού δχι σχηματικά και άφηρημένα άλλά βιωματικά και άμεσα. Μᾶς άποκαλύπτει μέ τό έργο του τή σημειωτική σάν τήν ίδια τή γλώσσα τής γοητευτικής και τραγικής παρουσίας μας μέσα στόν κόσμο.

'Η πραγματικότητα σ' δλα τής τά έπιπεδα έπιφαινεται σημειωτικά. 'Ετσι ο χρόνος και οί ώρες του, ο τόπος και οί διαστάσεις του, οί βιβλικές μορφές και ή λατρευτική αναγωγή πρός τό θεϊο, ο κόσμος στήν τάξη του, τήν πολυμορφία του, τήν παραδείσια και τερατουργική του γοητεία, άκομα και στήν ίδια τήν καθημερινότητά του, έπιφαινονται σημειωτικά στή ματιά τῶν ήρωών τού μύθου, πού ζοῦν, στοχάζονται, άμφιβαλλουν, πιστεύουν, δηλ. έρμηνεύουν. "Ολοι μετέχουν στήν έρμηνευτική τῶν συμβόλων τής πραγματικότητας, κατ' έξοχήν δμως μετέχει ο μοναχός Γουλιέλμος τής Μπάσκερβιλ. Αυτός άναλαμβάνει τό έργο τής έξιχνιασης τῶν έγκλημάτων, πού συμβαίνουν, γιά νά προχωρήσει άναγωγικά πρός δλους τούς άναβαθμούς τής δημιουργίας, ώς έάν ο κόσμος νά ήταν ένα βιβλίο, πού χρειάζεται μιάν άνγυνωση, άφου «κάθε πλάσμα τού κόσμου σάν βιβλίο και είκόνα μπροστά μας καθρεφτίζεται».

'Ανεξάντλητη πηγή συμβόλων είναι λοιπόν ο κόσμος τού μυθιστορήματος αύτού. Και πρώτα ο χρόνος είναι αύστηρά χωρισμένος σέ έπτα μέρες. Κάθε μέρα χωρίζεται σέ δύτικό μέρη σύμφωνα μέ τή μοναστική ζωή τῶν Βενεδικτίνων: άγρυπνία,

δρθρος, πρώτη ώρα, τρίτη ώρα, έκτη ώρα, ένατη ώρα, έσπερινός, άπόδειπνο. Ὁ χρόνος ἀποκτᾶ ἔτσι μιά τελετουργικότητα και μιά περιοδικότητα, τίς ἐπτά μέρες τῆς ἑβδομάδος, πού εἰκονίζουν τὸν ἀνεπανάληπτο χρόνο τῆς δημιουργίας.

Ο τόπος, μέσα στὸν ὅποιο διαδραματίζονται τὰ γεγονότα, εἶναι ἀρχιτεκτονικά διαταγμένος μὲν μιά γεωμετρική τάξη, πού παραπέμπει στὴν Ἱερή τάξη τοῦ κόσμου. Τό οἰκοδόμημα τῆς μονῆς εἶναι ἔνα ὀκταγωνικό κτίριο, πού ἀπό μακριά μοιάζει μὲν τετράγωνο, «σχῆμα τέλειο, πού ἐκφράζει τὴ στερεότητα και τὸ ἀπόρθητο τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ», ἐνῶ οἱ βορεινὲς του πλευρές ὑψώνονται κατακόρυφα πρὸς τὰ οὐράνια. Τετράγωνο στὴ μορφὴ ἐπὶ τῆς γῆς γίνεται τρίγωνο πνεῦμα στὸν οὐρανό. Σέ κάθε γωνίᾳ του ὑπῆρχε ἔνας ἑπτάγωνος πύργος. Ἡ ἀριθμητική - γεωμετρική δομή τοῦ οἰκοδομήματος τῆς μονῆς προδίδει τὴ θαυμαστή ἀρμονία τῶν Ἱερῶν ἀριθμῶν, πού ὁ καθένας τους ἔχει ἔνα λεπτό ὑπερφυσικό νόημα. «Οκτώ δὲ ἀριθμός τῆς τελείωσης κάθε τετραγώνου, τέσσερα, δὲ ἀριθμός τῶν εὐαγγελίων, πέντε, δὲ ἀριθμός τῶν κύκλων τοῦ κόσμου, ἑφτά, δὲ ἀριθμός τῶν χαρισμάτων τοῦ ἄγιου πνεύματος».

Τό ἵδιο τὸ κτῖσμα λοιπὸν τῆς μονῆς μαρτυρεῖ μιά μαθηματική διάταξη ἀναγωγική πρὸς τὸ Ἱερό. Ἐχουμε δηλ. μιά μεταφυσική, θρησκευτική συμβολική τοῦ τεκτονικά ἐκφρασμένου ἀριθμοῦ.

Καίριο ὠστόσο σημεῖο τοῦ τόπου εἶναι ἡ βιβλιοθήκη - λαβύρινθος. Μέσα στὸν χῶρο αὐτὸν εἶναι, πού γίνεται ἡ πιό ἀγωνιώδης ἀναζήτηση τοῦ μυστικοῦ τῶν κειμένων σὲ συσχετισμό μὲ τὴν ἔξιχνίαση τῶν ἀπροσδόκητων θανάτων τῶν μοναχῶν κάτω ἀπό τὴ σκιά μιᾶς σκοτεινῆς ὑποψίας. Ἡ βιβλιοθήκη ἀποτελεῖ μέ τὴν ἀρχιτεκτονική της δομή ἔνα μυστήριο δχι μόνο, γιατὶ κρύβει ἐπιμελῶς τὰ μυστικά της, ἀλλὰ και γιατί, γιά νά βρεῖ κανείς τόν προσανατολισμό του μέσα στίς αἰθουσές της, ἔχει νά παλέψει μέ πολλά ἀδιέξοδα, μέ παραπλανητικές παγίδες, πού ἀπειλούν νά τὸν ἐγκλείσουν δχι μόνο μέσα σὲ τρομακτικές παραισθήσεις ἀλλά και μέσα σὲ είρκτες. Κι δμως ἡ βιβλιοθήκη εἶναι ἔνα τέλεια συμμετρικό κτῖσμα, πού εἰκονίζει τὸν χάρτη τῆς οἰκουμένης. Οἱ αἰθουσές της δονομάζονται μέ ψηφία τοῦ ἀλφαβήτου και ἡ συνδυασμένη ἀνάγνωσή τους μπορεῖ νά δδηγήσει στὴν ἀναγνώριση τῶν τόπων της, πού ἀποτελοῦν τὰ διαμερίσματά της. Ἡ βιβλιοθήκη εἶναι ἔνας σοφά σχεδιασμένος λαβύρινθος, ἔνα σημεῖο τοῦ λαβυρίνθου τοῦ κόσμου. Μπαίνεις και δεν ἔρεις, ἀν θά ξαναβγεῖς. Εἶναι δὲ τόπος, δηπου τὰ μυστικά μένουν κρυφά, δηπου τὰ βιβλία παραπέμπουν σὲ ἀλλα βιβλία και δηπου ἡ ἀλήθεια διαδίδεται ἀλλά και καθιστερεῖται. Ἡ βιβλιοθήκη εἶναι δὲ κόσμος σάν ἔνα κείμενο γραμμένο σὲ σκοτεινή αἰνιγματική γλώσσα, πού δὲ ἀδελφός Γουλιέλμος τῆς Μπάσκερβιλ μαζί μέ τὸν νεαρό γραμματέα του ἀνέλαβαν νά ἀποκρυπτογραφήσουν ἀναζητώντας τὴν κρυμμένη αλτία τόσων ἀνεξιχνίαστων θανάτων. Εἶναι δὲ οὐράνια Ἱερουσαλήμ και δὲ ὑποχθόνιος τόπος στὰ σύνορα τῆς *terra incognita*, γεμάτος ὑποσχέσεις και ἀπαγορεύσεις.

Ο κόσμος τέλος εἶναι ἔνα σημεῖο ἐπιφάνειας τῆς θείας τάξης, πού χαράζεται ἀριθμητικά σὲ σχέσεις, βάρη και μέτρα ἀλλά ἐκφράζεται και εἰκονικά μέσα σὲ μιά ποικιλία μορφῶν, πού διακρίνονται και πλέκονται σὲ ἀρμονικούς συνδυασμούς. Οἱ πολύχρωμοι λίθοι μέ τὴ λάμψη τῶν χρωμάτων τους, τὰ ζῶα μέ τὴν ἴδιαιτερότητα τῆς ὄψης τους, τὰ φυτά και τὰ βότανα μέ τίς μυρωδιές και τίς ὀπώρες τους, αὐτή ὅλη ἡ ποικιλομορφία στὴν ἐνότητα, συνιστᾶ ἔνα γήϊνο κάλλος μέ ὑπερφυσικά σημεῖα. Ἡ συμβολική τοῦ κόσμου ἔχει ἔτσι μιάν αἰσθητική και μιάν ἀναγωγική διάσταση, ἀφοῦ στὰ πράγματα, στὸ φῶς, στὸ νερό, στὸν ἀέρα, στίς στροφές τῶν καιρῶν, ἐπι-

φαίνεται ό όθεος. Κι δημοσιαὶ αὐτή δῆλη μεταρσίωση διά τῆς ὅλης πρός τό ἄυλο, στήν όποιαν διδηγεῖ ή σημειωτική τοῦ κόσμου, δέν εἶναι κάτι τό τελειωτικό, δύπος θά ἥθελε νά τήν παρουσιάσει ή ἔξουσία, πού ἀποφασίζει τήν ἐρμηνεία τῶν πολυφωνικῶν σημείων τοῦ κόσμου, κατά την ἀποψη τοῦ ἡγούμενου. Εἶναι στό βάθος κάτι ἀμφισβητούμενο. Μέσα στό δνειρό καὶ μέσα στό πάθος τῆς εἰκονογραφικῆς τέχνης τῶν μοναχῶν ἀλλά καὶ μέσα στό σκοτεινό, ἀνεξέλεγκτο ύπόβαθρο τῆς ἀνθρώπινης δράσης, πού ἔχεται στό μοναστήρι, ἀποκαλύπτεται ἔνας τερατώδης, δαιμονικός, ἀντεστραμμένος κόσμος, πού χρειάζεται κι αὐτός μιάν ἀλληγορικήν ἐρμηνεία. Εἶναι ἔνας κόσμος πάθους, λαγνείας, μίσους, πού καλύπτεται μέ τό προσωπεῖο τῆς πίστης σέ μιά θεία τάξη. Στά δρια τοῦ λόγου τῆς ἀλήθειας ἔξελισσεται σέ βαθειά σύνδεση μαζί του ἔνας λόγος ψεύδους γά δια σύμπαν μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω, διο πού τά σκυλιά φεύγουν μπροστά στόν λαγό καὶ τά ἐλάφια κυνηγοῦν τό λιοντάρι. Γι' αὐτό καὶ οἱ εἰκόνες τῶν δντων, οἱ δυνάμεις τῆς ζωῆς γίνονται δίσημες: δι πετεινός σύμβολο τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ διαβόλου, τό φάρμακο μέσο σωτήριο ή θανατηφόρο, δι ἔρως πάθος θεῖο καὶ ἀμαρτωλό, ή γυναίκα σκεῦος χάριτος καὶ ἀμαρτίας. "Ολα προβαίνουν σέ μιάν ἀδιαχώριστην αμφισβήτηση: δέν ἔρεις ἀν εἶσαι τρελλός η ἄγιος, μάρτυρας η ἀλαζών ἀμαρτωλός, σοφός η ἀσοφος. "Έχουμε λοιπόν νά κάνουμε μέ μιά συμβολική μιᾶς τραγικά διχαζόμενης δισημίας.

Υστέρα ἀπό τήν περιπλάνηση καὶ τήν ἔναγώνια ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, τοῦ κρυμμένου πίσω ἀπό τά συμβαίνοντα μέσα στό μοναστήρι μυστικοῦ, δι Γουλιέλμος ὁμοιογεῖ, πώς δέν ὑπάρχει τάξη στό σύμπαν. Κι' ενῶ φτάνει ἐρμηνεύοντας τά ἵχνη στήν ἀλήθεια, πού σκέπαζε ή «πλεκτάνη» τῶν διαδοχικῶν θανάτων, παραδέχεται, δι τό ὑπάρχει μόνον ή ἀλήθεια τῶν σημείων, τό μόνο πράγμα, πού διαθέτει δι ἀνθρωπος γιά νά προσανατολίζεται στόν κόσμο. "Εκεῖνο, πού μένει ἀκατανόητο, εἶναι ή σχέση μεταξύ τῶν σημείων. "Η τάξη, πού φαντάζεται δι νοῦς μας, εἶναι σάν ἔνα δίχτυ η μιά σκάλα, πού κατασκευάζουμε γιά ν' ἀποκτήσουμε κάτι. "Αργότερα δημοσιεύεται νά πετάξουμε τή σκάλα, διότι ἀνακαλύπτουμε, διτέ δέν ἔχει κανένα νόημα.

Έχουμε λοιπόν μέ τό "Όνομα τοῦ ρόδου, αὐτοῦ τοῦ συμβόλου τῆς ἐπίγειας μας πορείας, ἔνα μυθιστόρημα κατ' ἔξοχήν σημειωτικό, πού κατοπτρίζεται σέ πολλές διαστάσεις. "Ολη η δραματική του πλοκή εἶναι μιά περιπλάνηση ἀνάμεσα σέ σημεῖα: ἀριθμούς, γεωμετρικά σχήματα, εἰκόνες, κείμενα, δράματα, ἰδέες, ἐπιφάνειες δντων καὶ ἐκφράσεις προσώπων, συμβαίνοντα καὶ ἵχνη συμβαινόντων, τά δόποια μαρτυροῦν μιά πραγματικότητα πού φανερώνεται αἰνιγματικά, ώς ἐν κατόπτρῳ. Καὶ δῆλη η τραγική περιπέτεια τοῦ βίου, η ἀναζήτηση τοῦ ἀπαγορευμένου μυστικοῦ, πού δέν μπορεῖ τελικά νά ἀποτρέψει τήν καταστροφή τῆς μονῆς, εἶναι μιά ἐρμηνευτική περιπλάνηση, ἔνα διαρκῶς ἐπαναλαμβανόμενο ἐγχείρημα ἀνάγνωσης, ἀναγωγῆς ἀπό τό ἔνα σημεῖο στό ἄλλο, μέσον ἀπό τήν ἀλληγορία, τήν μεταφορά, τήν ὑπόθεση, τήν μέθεξη στό συμβολικό, γιά τήν ἀποκάλυψη διά μέσου μιᾶς ἀλληλουχίας ἀναπόφευκτων σφαλμάτων μιᾶς πιθανῆς ἀλήθειας, πού στό τέλος γίνεται κι αὐτή ἔνα ἐργαλεῖο γιά πέταμα. Γιατί τίποτα δέν εἶναι ἀναγκαῖο, ἀφοῦ τό εἶναι συντίθεται διλοκληρωτικά ἀπό ἐνδεχόμενα καὶ δῆλα τά καίρια ἐρωτήματα ἐπιδέχονται πολλές δυνατές ἀπαντήσεις.

Τό τέλος τό ἐπισφραγίζει δι ύποθετικός συγγραφέας, δι "Αντσο τῆς Μέλκ, πού κινούμενος ἀνάμεσα στά *disjecta membra* τῶν ἀκρωτηριασμένων βιβλίων πείθεται πώς δῆλα αὐτά δέν περιέχουν κανένα μήνυμα καὶ διερωτᾶται, ἀν η ἴδια η γραφή του

ἔχει ἔνα κρυφό νόημα ή περισσότερα ἀπό ἔνα ή πολλά ή κανένα. Ἀφοῦ ἐν τέλει “*nomina nuda tenemus*”, κρατᾶμε γυμνά δύνοματα.

Ο “Έκο μέ τό μυθιστόρημά του αὐτό μᾶς δίνει μιά τόσο ἐντυπωσιακά σύγχρονη ἐμβίωση μιᾶς πανσημειωτικά ἐπιφαινόμενης πραγματικότητας στή θαυμαστή φαινομενικότητά της καὶ στίς δριακές της καταστάσεις, διόπου ἡ τάξη γειτνιάζει μὲ τήν ἀταξία καὶ ὁ κόσμος ὑποψιάζεται τό ἀρχέγονο χάος. Συνυφαίνοντας μέσα στό μύθο του τόν μεσαιωνικό μυστικισμό μέ τή σχολαστική θεολογία, τήν παράδοση τοῦ νομιναλισμοῦ μέ τήν ἀναγεννησιακή ἀποκάλυψη τῆς μαθηματικής ὑφῆς τοῦ κόσμου, ἐπανέρχεται διαρκῶς σέ μιά σημειωτική τῆς γλώσσας, διόπως τήν διαγράφει ἡ ἐποχή μας, πού βλέπει μέσα στά δρια τῆς γλώσσας μας τά δρια τοῦ κόσμου μας. (Wittgenstein). Κι δῆμος μέσα σέ μιά τόσο τραγικά ἀμφίσημη περίσταση βίου ἡ μορφή τοῦ ἐρμηνευτῆ, τοῦ Γουλιέλμου τῆς Μπάσκερβιλ, ἔξακολουθεῖ νά ἐμπνέει τήν ἀκλόνητη πίστη πρός τήν ἀνθρώπινη μετριοπάθεια, πού δέν παγιδεύεται σέ μιά δογματικήν ἀλήθεια ἀλλά ἔχοντας ἐπίγνωση τῶν ἐρμηνευτικῶν τῆς δρίων σώζει τήν ἀνθρώπινην ἐλευθερία καὶ ἀξιοπρέπεια.

ΔΡ ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  
ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

## ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ

ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

Θέματα, όπως αυτό που εξετάζουμε στη σημερινή εκδήλωση της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας<sup>1</sup>, προϋποθέτουν επιλογή σε δύο θέσεις σχετικές με το βασικό ερώτημα της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας: είναι ο ἀνθρωπός ἔνα «κομμάτι του ζωϊκού βασίλειου με μοναδικό προορισμό τους βιολογικούς και ψυχολογικούς σκοπούς που του υπαγορεύει η φύση, τη γενετήσια ορμή και την ηδονή των εύκολων ικανοποιήσεων», ή είναι ον που, «ενώ υπόκειται στους φυσικούς ντετερμινισμούς, είναι ικανό να υψωθεί με το πνεύμα του και την καρδιά του στη θέα του καθόλου και να ενταχθεί ἐτσι σ' ἔνα κίνημα της ιστορίας που είναι ἐργό των ανθρώπων»;<sup>2</sup>

Η απάντηση είναι ενδεικτική του τρόπου θεώρησης της ελευθερίας. Η συνάρτηση ὁμώς της ἐννοιας της ελευθερίας με τους νέους απαιτεί να καθορίσουμε τί είναι αυτό που χαρακτηρίζεται ως νεότητα. Η πιο πρόσφορη, νομίζω, χαρακτηρολογία υπάρχει στη *Ρητορική* του Αριστοτέλη.<sup>3</sup> Εδώ, κατά θαυμαστή συγκυρία, απαντούν τα κύρια στοιχεία των δύο ερωτήσεων στις οποίες αμέσως πριν αναφέρθηκα.

«Οι νέοι, γνώρισμά τους ἔχουν το ὅτι είναι γεμάτοι επιθυμίες και το ὅτι είναι ικανοί να κάνουν όσα επιθυμούν. Από τις σωματικές επιθυμίες, στις ερωτικές ιδιαίτερα αφήνονται να παρασυρθούν δίχως να κρατιούνται. Είναι ευμετάβλητοι και ευκολοχόρταστοι (αψίκοροι) στις επιθυμίες τους... θέλουν με την πιο μεγάλη σφοδρότητα,