

Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη στην Επισκόπηση με την οποία κλείνει την εργασία της και η οποία ακολουθείται από την σχετική Βιβλιογραφία και τον Πίνακα εννοιών — «η διερεύνηση των συγγραμμάτων της νεοελληνικής φιλοσοφίας που ασχολούνταν με τη ρητορική και την ποιητική σύνθεση, με την μελέτη και τη δομή του λόγου, όπως έγινε στην εργασία αυτή» δεν είναι χωρίς αξία, φιλοσοφική και εθνική συνάμα: «Επιτρέπεται να λεχθεί πως απέδειξε τη στενή σχέση της φιλοσοφίας με την ποίηση και τη ρητορεία και ότι κατέστησε δυνατή την προσέγγιση αισθητικών θεωριών οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και εισήχθησαν στον ελλαδικό χώρο στις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, οπότε σημειώνεται η ακμή του νεοελληνικού Διαφωτισμού» οι θεωρίες αυτές, παρά το ότι δεν είναι πρωτότυπες», «διεκδικούν ωστόσο τη θέση τους στην περιοχή της νεοελληνικής αισθητικής», ενώ ταυτόχρονα «φανερώνουν τη γονιμότητα της διακίνησης των ιδεών και των πολιτισμικών αξιών, καθώς και τις σχέσεις της παλαιάς με τη νέα ρητορική, του νεοκλασικισμού με το ρομαντισμό» και «παράλληλα καθιστούν φανερό τον προβληματισμό της νεοελληνικής διανόησης για θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργική πράξη και την αξιολόγηση των καλών τεχνών» (σ. 133).

ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ

Βασίλη Βιτσαξῆ, 'Ο στοχασμός καί ἡ πίστη. Ἀρχαιότητα - Χριστιανισμός. Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἐστίας, Ἀθήνα 1991, δύο τόμοι. Α' τόμος σ. 299, Β' τόμος σ. 489.

‘Η φιλοσοφία διατρέχει τά τελευταῖα χρόνια τόν κίνδυνο νά χάσει τήν καθολικότητά της καί νά μεταβληθεῖ εἴτε σέ συμπίλημα ἰστορικῶν γνώσεων τοῦ παρελθόντος εἴτε σέ ὅργανο στό πλαίσιο μιᾶς ἐπιστημολογικῆς σκέψης πού τείνει νά μετατρέψει τόν φιλοσοφικό λόγο σέ λόγο περί τῆς μεθόδου. ‘Ο φιλόσοφος τείνει νά μεταμορφωθεῖ σέ τεχνοκράτη τοῦ λόγου καί στό φιλοσοφικό προσκήνιο παρατηροῦμε νά πρωταγωνιστοῦν ρήτορες καί γραμματολόγοι πού ἀναλύουν τήν φιλοσοφική γλώσσα. ‘Η συνειδητοποίηση τοῦ κινδύνου ὁδηγεῖ στήν ἀνάγκη νά ἐπανέλθει ὁ φιλοσοφικός στοχασμός στήν οἰκεία μορφή του: τήν συστηματική.

‘Η φιλοσοφική σκέψη ὁφείλει νά ἀναπτύσσεται ὡς κατ’ ἔξοχήν συστηματική σκέψη πού νά μπορεῖ νά ἀγκαλιάσει ἐποπτικά ἐπιμέρους προβληματισμούς. Δέν νοεῖται φιλοσοφία ἔξω ἀπό μιά ἀρχιτεκτονική τοῦ λόγου πού ἐπιτρέπει καί στό ἄ-λογο στοιχεῖο καί, κατ’ επέκταση, καί στό μυστικό καί ἄφραστο νά ἐνταχθοῦν σ’ αὐτήν.

Κάτω ἀπό αὐτό τό φῶς ἡ ἔρευνα τοῦ Βασίλη Βιτσαξῆ «‘Ο στοχασμός καί ἡ πίστη. Ἀρχαιότητα καί Χριστιανισμός» ἀποτελεῖ προσπάθεια νά προσφερθεῖ στόν ἀναγνώστη ἡ συστηματικότητα ἐκείνη πού ἐπιτρέπει τήν ἐποπτική προσέγγιση καί κατανόηση τοῦ θέματος· προσφέρει δηλαδή στόν ἀναγνώστη καί μελετητή τήν δυνατότητα νά κατανοήσει τό ἐπιμέρους μέσα ἀπό τήν σύλληψη τοῦ ὅλου καί ἀντίστοιχα.

‘Απαιτεῖται βέβαια τόλμη ἀλλά καί μεθοδικότητα γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ μιά σύγκριση τῆς ἀρχαίας σκέψης, Ἑλληνικῆς καί ἀσιατικῆς — μέ τήν χριστιανική.

Σύγκριση ἀρχαίας σκέψης και χριστιανισμοῦ σημαίνει ἀναγκαστικά διείσδυση στόν

χῶρο τῆς φιλοσοφίας ἀλλά καὶ τῆς θεολογίας. Γιατί, καὶ ἀρκετοί τό γνωρίζουν χωρίς ὅμως νά ἔχουν μελετήσει τό θέμα, ή ἀρχαία φιλοσοφική ἀσιατική σκέψη εἰναι, κατά βάθος, σκέψη θεολογική. 'Ο συγγραφέας, ξεκινώντας τήν ἔρευνά του, δέν ἀκολουθεῖ τήν συνήθη δόδο. 'Αφετηρία του δέν εἰναι, ὅπως θά ἀνέμενε κανείς, ή θεώρηση τῆς πρώτης ἀρχῆς, ή ἔννοια δηλαδή τοῦ θείου ἀλλά τό σημεῖο συναντήσεως τοῦ θείου καὶ τοῦ ἀνθρώπινου στοιχείου: ή ἀποκάλυψη. 'Ο Θεός ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπό τό λόγο. 'Η θρησκεία διαμορφώνεται στήν βάση ἐνός λόγου ἀποκαλυμμένου. 'Ο θεῖος Λόγος ἀποκαλύπτεται στόν ἄνθρωπο καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰναι ἐκεῖνος πού προσπαθεῖ νά τόν ἐνσωματώσει στήν ζωή του, δηλαδή στήν χρονικότητά του. Καὶ ἀποκτᾶ ἔτσι ὁ χρόνος τήν αὐθεντικότητά του στό φάντισμα τῆς ἀποκάλυψης πού ἀφήνει νά φανεῖ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ στήν τριαδική του ὑπόσταση.

'Έχουμε ἐδῶ τήν ἐσωτερική λογική πού φωτίζει τήν διάρθρωση τῶν κεφαλαίων τοῦ πρώτου τόμου. Καὶ εἰναι ίδιαίτερα ἐπιτυχής ή ἀφετηρία ἀλλά καὶ ή ὅλη προσέγγιση μέσα ἀπό τόν ἄνθρωπο. Γιατί, ἂς μή τό ξεχνοῦμε, ή μεταφυσική δέν νοεῖται ἀνεξάρτητα ἀπό τόν ἄνθρωπο. Καὶ εἰναι αὐτή ή δύναμη τῆς, δύναμη πού δέν κατανοεῖται πάντοτε. 'Από τόν ἄνθρωπο ξεκινᾶ ή μεταφυσική καὶ στόν ἄνθρωπο καταλήγει. Καὶ ὅταν δ μεταφυσικός λόγος γίνεται ἀναγκαστικά λόγος γιά τό θείον, πάλι ὁ ἄνθρωπος εἰναι ὁ ἀγγελιοφόρος καὶ ὁ ἔρμηνευτής του.

Τά πέντε δοκίμια τοῦ πρώτου τόμου εἰναι τά δρόσημα ἐνός ἐσωτερικοῦ δόδοιπορικοῦ —καὶ ή πορεία εἰναι ίσως ἀδιόρατη σέ Ṅσους δέν δίνουν προσοχή στήν βαύτερη πρόθεση τοῦ συγγραφέα— πού φέρει ἀπό τό φανερωμένο στήν ἀρχή, τήν ἀνυπόθετη ἀρχή, πού διέπει τό φανέρωμα. 'Από τήν ἀποκάλυψη στήν τριαδική ὑπόσταση καὶ ἀντίστροφα: ὁ δρόμος δέν εἰναι εὐθύγραμμος καὶ δέν μπορεῖ νά εἰναι, ἀφοῦ ή ἀρχή, ή ἀφετηρία, προϋποθέτει το τέλος.

'Η ἀποκάλυψη ως θεϊκής προελεύσεως προσφορά στόν ἄνθρωπο τῆς ὑπερφυσικῆς ἀλήθειας εἰναι ή ἀφετηρία τῆς ἔρευνας πού ὀδηγεῖ τόν συγγραφέα ἀπό τά ὀρφικά καὶ προσωκρατικά κείμενα στά ἀρχαία βεδικά καὶ στά μετέπειτα φιλοσοφικά κείμενα τῶν Upanishads, καὶ ὁ ὅρος δηλώνει ἀκριβῶς τήν ἵερότητα εἴτε τοῦ κειμένου εἴτε τοῦ λόγου εἴτε τῆς διδαχῆς. Καὶ εἰναι ἀξιοσημείωτο γιά τήν ὅλη κατανόηση τοῦ «'Ινδουισμοῦ» ὅτι τά ιερά κείμενα δέν ἔχουν ἐπώνυμους συγγραφεῖς ἀλλά παραδίδουν ἐκεῖνα πού ἀκούστηκαν, «έκεῖνα πού διάσωσε ή θύμηση» ἀπό τόν θεϊκό λόγο· καὶ ἐδῶ διαφοροποιεῖται ή ἀσιατική θεολογική σκέψη ως πρός τήν χριστιανική: ὑπάρχουν δρθόδοξα συστήματα πού δέχονται τήν ἀποκάλυψη καὶ ἐτερόδοξα συστήματα ὅπως δ βουδισμός ή δ τζαϊνισμός, πού τήν ἀποκλείουν. Σημεῖο ώστόσο συναντήσεως τῶν δύο κόσμων εἰναι ή κοινή ἀντιληφή γιά τήν μερική καὶ ὥχι πλήρη ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας.

Τό εύρος τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἔρευνας θά δημιουργοῦσε δυσκολίες στόν ἀναγνώστη στήν ἐπαφή του μέ ՚ναν κόσμο μέ τόν δοποῖο εἰναι δλίγο ἔξοικειωμένος, έάν δέν ὑπῆρχε ή σαφήνεια καὶ ή διαύγεια —ἐπίτευγμα τοῦ Βασίλη Βιτσαζῆ— μέ τήν δοποία ἀντιμετωπίστηκαν δυσνόητες καὶ λεπτές ἐννοιολογικές διακρίσεις καθώς καὶ ή μεθοδική προσέγγιση τῶν δύο κόσμων μέ τήν πιστή καὶ ἐπίμονη παρακολούθηση τῶν κειμένων.

Θά ἥθελα νά σταθῶ στόν θαυμαστό, γιά τόν ἄνθρωπο, προβληματισμό τῆς λύτρωσης. Καὶ λέγω θαυμαστό γιατί ὅσο περισσότερο ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τῆς πτώσης καὶ τοῦ θανάτου ἐνοικοῦν στόν ἄνθρωπο —ποιός εἰναι ἐκεῖνος πού δέν ἔνοιωσε ποτέ τήν ἀγωνία τοῦ κενοῦ;— τόσο βαθύτερα ή ἐλευθερία, ή λύτρωση καὶ ὁ πόθος τῆς ἐπιστροφῆς —μετενσάρκωση στό δρφικο-πυθαγόρειο ρεῦμα· ἀνάσταση νεκρῶν στόν χριστιανισμό καὶ ἀθανασία τῆς ψυχῆς— λειτουργοῦν ως ἐνυπάρχουσες ίσχυρές δυνάμεις γιά τήν ὑπέρβα-

ση τοῦ κακοῦ. Καί τι ἄλλο ἀπό βαθειά αἰσιοδοξία καὶ πίστη στίς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου δηλώνει ἡ κυρίαρχη στὸν ἀρχαῖο Ἑλληνικό κόσμο ἀντίληψη ὅτι τὸ κακό εἶναι συνέπεια ἄγνοιας καὶ ἡ ἀρετή γνώση: Τούτη ἡ ώραία, ἀπλή σωκρατική πίστη δέν εἶναι ἀραγε ἐκείνη τὴν ὁποία ἀντιστρατεύεται ὁ Kierkegaard, ἐνῷ ταυτόχρονα τὸν γοητεύει τόσο ὡστε νά ἀφήνεται στήν ἔλξη πού ἀσκεῖ ἐπάνω του ὁ Σωκράτης, ὁ πρῶτος φιλόσοφος τῆς ὑπαρξῆς;

Τεκμηριωμένα καὶ μέ γνώση τῶν κειμένων προσφέρει ὁ Βιτσαξῆς ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: πῶς καὶ μέ ποιές μορφές ἐμφανίζεται στὸν ἴνδουϊσμό ἡ ἔννοια τῆς λύτρωσης-σωτηρίας. Ἡ ὑπέρβαση εἶναι καὶ ἐδῶ ἡ ὁδός γιά τὴν λύτρωση. Καὶ λύτρωση σημαίνει ἀπαλλαγή ἀλλά ταυτόχρονα καὶ ταύτιση: ἀπαλλαγή ἀπό ὅ,τι συνδέεται μέ τά γήινα καὶ, μέσα ἀπό αὐτή τὴν ἀπελευθέρωση, ταύτιση μέ τό ἀπόλυτο πού δηλώνει τελικά τὴν ὕστατη καὶ ἀδιατάρακτη ὑπαρξη.

Σιγά-σιγά μᾶς ἀφήνει ὁ συγγραφέας νά διεισδύσουμε στίς λεπτές διαφορές τῶν συστημάτων τοῦ ἴνδουϊσμοῦ καὶ τοῦ βουδισμοῦ στήν ἀνοδική πορεία τοῦ ἀνθρώπου γιά τό ὕστατο ἀγαθό, τὴν μακάρια ὑπαρξη ὅπου κάθε διαφορά καταργεῖται. Ἔτσι ξεπηδᾶ καὶ τό βαθύτερο νόημα τῆς παρομοίωσης τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου πού ἥταν πρίγκηπας ἀλλά δέν τό γνώριζε —γιατί είχε ἀνατραφεῖ ἀπό ἔνονυς— καὶ πού ξαφνικά ἀνακαλύπτει αὐτό πού πάντοτε ἥταν (Α΄, σ. 85). Καὶ συνειδητοποιοῦμε καὶ τό οὐσιαστικό νόημα τριῶν φιλοσοφικῶν προτάσεων πού, στήν ἴστορία τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀγγίζουν ἀκαριαία τὴν ἐσώτατη πτυχή του:

«Γνῶθι σεαυτόν» (Σωκράτης)· «Αὐτό εἰσαι ἐσύ» (Upanishad VI, XII 3)· «Γίνου ὁ ἔαυτός σου» (Nietzsche). Τόπος τοῦ φανερώματος τοῦ νοήματος: ὁ ὄντολογικός. Ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου, ἀνοδική ἡ καθοδική —ὅ ἡρακλείτειος λόγος διατηρεῖ τὴν μεταφυσική του διάσταση— ὀδηγεῖ στήν αὐτοκατανόηση καὶ αὐτή πάλι ἐνέχει τό ἀπόλυτο, γιατί ἀπόλυτο σημαίνει τὴν ἀναίρεση, τὴν κατάργηση τῆς διαφορᾶς ὑποκειμένου-ἀντικειμένου, ἔξωτερικοῦ-ἔσωτερικοῦ. Καὶ αὐτή ἡ κατάργηση ἔχει διπλή διάσταση, κοσμολογική μά καὶ ὄντολογική· κοσμολογική, ἐφόσον ἡ ἀντίληψη γιά τή λύτρωση καὶ τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι συνάρτηση τῆς ἀντίληψης γιά τό σύμπαν, ἡ ὅποια διαφέρει ὠστόσο ὅταν περνοῦμε ἀπό τούς "Ἐλληνες στούς" Ἰνδούς.

Ἡ θεματική τῆς λύτρωσης στήν ἀρχαία ἀσιατική σκέψη ἐνέχει ἔναν διπλό προβληματισμό πού ἐκφράζεται στὸ ἐρώτημα: ποιό εἶναι ἐκείνο πού κρατεῖ αἰχμάλωτο τόν ἄνθρωπο πού ἐπιθυμεῖ τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τά δεσμά; Τήν ἀπάντηση τήν γνωρίζουμε: τό κακό. Καὶ τό κακό παρουσιάζεται ὡς ἄγνοια τοῦ Θεοῦ —ὅ ἀνθρωπος δέν γνωρίζει τόν Θεό— ἀλλά καὶ ὡς πλάνη: ὁ ἀνθρωπός ἐκλαμβάνει τό εἴδωλο ὡς ἀληθινό, τόν φαινομενικό ἑαυτό του ὡς τόν ἀληθινό.

Παρακολουθώντας τόν Βασίλη Βιτσαξῆς νά ἀναλύει τόν προβληματισμό τῆς πλάνης στό πλαίσιο τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ καὶ τῶν ὀρθοδόξων συστημάτων, τῶν NYAYA καὶ VAI-SΗΕΣΗΙΚΑ, τοῦ SMKHYA καὶ YOGA, τῆς PARVA MIMAMSA τῆς BRAHMA SUTRA VEDANTA, τῆς ADVAITA καὶ τῆς (DVAITA VEDANTA) συναντοῦμε δύο ἀπό τίς πιο ἐνδιαφέρουσες ἔννοιες, ἐκείνης τῆς MAYA καὶ ἐκείνη τῆς LILIA. MAYA σημαίνει κατά προσέγγιση, ψευδαίσθηση, φαντασία καὶ οὐσιαστικότερα τή δύναμη μεταμφίεσεως τοῦ πραγματικοῦ σέ εἴδωλο. MAYA εἶναι ἡ δημιουργική δύναμη τῆς θεότητας νά μεταμορφώνεται, νά παίρνει διάφορες μορφές καὶ νά μεταβάλλει τό πραγματικό. Μ' αὐτή τήν ἔννοια ἀπαντά ὁ ὅρος στό πανάρχαιο σανσκριτικό κείμενο τῆς RIGI VEDE. Ἄν δώμας τό σύμπαν δέχεται πολλές μορφές κάτω ἀπό τήν θεϊκή δύναμη, τοῦτο σημαίνει ὅτι οἱ μεταμορφώσεις ἐμφανίζονται ὡς παίγνιον τῆς θεότητας. Τοῦτο τό αἰώνιο

παιγνίδι τῶν πολλαπλῶν μεταμορφώσεων πού δημιουργεῖ τό ἀπόλυτο ὑπερβατικό BRAHMAN δηλώνεται μέ τὸν ὄρο LILLA· καὶ δέν μεταμορφώνεται μόνο τό σύμπαν ἀλλά καὶ ἡ ἴδια ἡ θεότητα πού συνεχῶς μεταμφιέζεται.

Τό πανάρχαιο πρόβλημα τῆς ἐνότητας καὶ τῆς πολλαπλότητας βρίσκει στήν σχέση τοῦ παίγνιου καὶ τῆς πλάνης τήν πιο χαρακτηριστική του ἔκφραση στό πλαίσιο τοῦ ἀρχαίου ἀσιατικοῦ στοχασμοῦ. Εὔστοχα σχολιάζει ὁ Βασίλης Βιτσαζῆς τήν συγγένεια τῶν ἐννοιῶν τούτων τόσο μέ τήν εἰκόνα ἐνός Deus iudens ὅσο καὶ μέ τήν πλατωνική ἰδέα ὅτι δ ἄνθρωπος εἶναι τό παίγνιον τοῦ θεοῦ.⁷ Ας προσθέσουμε καὶ τόν θαυμαστό λόγο τοῦ Ἡράκλειτον:

αἰών παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων· παιδὸς ἡ βασιληίη.

‘Από τόν Ἰνδουισμό στό Βουδδισμό οἱ θεμελιώδεις ἐννοιες δέν μεταβάλλονται οὐσιαστικά, μόνο πού ἡ λύτρωση περνᾶ τώρα μέσα ἀπό τήν ἀπαλλαγή ἀπό τόν πόνον. ‘Αναφερόμαστε βέβαια ἐδῶ κυρίως στήν ἀσιαστική σκέψη, όχι γιά νά τήν ἀπομονώσουμε ἀλλά, ἀντίθετα, γιά ν’ ἀφήσουμε νά φανοῦν κοινοί τόποι καὶ ἀνάλογοι προβληματισμοί —στήν γενική τους διατύπωση— μέ τήν ἐλληνική καὶ τήν χριστιανική σκέψη, οἰκείες σέ ἐμᾶς, τούς “Ἐλληνες.

‘Επιστημονικό καὶ παιδαγωγικό ἐνδιαφέρον κινοῦν τά κεφάλαια ὅπου συνοψίζονται συναντήσεις καὶ ἀποκλίσεις. Καὶ λέμε ὅτι ἔχουν παιδαγωγικό ἐνδιαφέρον γιατί ἡ καθαρότητα τῆς σκέψης τοῦ συγγραφέα ἐπιτρέπει στόν ἀναγνώστη τήν ἀμεσητή κατανόηση τῶν διαφορῶν καὶ τῶν συγγενειῶν. Καὶ αὐτός εἶναι ἀσφαλῶς καὶ ἔνας ἀπό τούς στόχους τοῦ Βασίλη Βιτσαζῆ: νά μεταδοθοῦν καὶ στόν ἀναγνώστη τά ὅσα ἐνδιαφέροντα καὶ καινούργια ἔφερε στό φῶς ἡ ἔρευνά του. Καὶ ἂς τό ἐπισημάνουμε ἐδῶ —καὶ ἔχουμε κυρίως ὑπόψη τούς συγγραφεῖς ἐκείνους στόν χῶρο τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ πού δυστυχῶς τόν παραμελοῦν— τόν κανόνα, τόν χρυσό κανόνα, τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου πού λέγει ὅτι μόνο αὐτό πού ἔχει κατανοηθεῖ ἀπό τόν συγγραφέα μπορεῖ νά μεταδοθεῖ μέ σαφήνεια στόν ἀναγνώστη. Γι’ αυτό καὶ δ ἀναγνώστης τῶν δύο τόμων προχωρεῖ μέ ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον στά ἐπίπονα μονοπάτια τῆς θεωρητικῆς σύγκρισης τῶν τριῶν κόσμων.

Μέ τήν ἀνάλυση τῆς ἐννοιας τοῦ χρόνου καὶ τό πρόβλημα τῆς τριαδικῆς ὑπόστασης τοῦ θείου κλείνει ὁ κύκλος τῆς ἔρευνας πού φωτίζεται ἀπό τήν σκοπιά τοῦ ἀνθρώπου. Γιατί τόν ἀνθρωπο παίρνει ως σύστημα ἀναφορᾶς ὁ συγγραφέας στό πρῶτο μέρος τῆς ἔρευνάς του. “Οταν λέμε ὅτι δ ἄνθρωπος εἶναι τό σύστημα ἀναφορᾶς δέν ἐννοοῦμε δτι ἀπό μεθοδολογική ἀποψη ἡ θέση τοῦ συγγραφέα εἶναι ἀνθρωποκεντρική. ‘Ἐννοοῦμε ἀπλά ὅτι ὅλοι οἱ προβληματισμοί, ὅπως ἀναπτύσσονται θεωρητικά, ἐπιτρέπουν νά ίδούμε τόν ἀνθρωπο στήν καρδιά τοῦ προβλήματος. Τό πρόβλημα ὅμως δέν τό φωτίζει ὁ ἀνθρωπος· ἀντίθετα δ ἀνθρωπος φωτίζεται ἀπό τό πρόβλημα.

Τά πέντε δοκίμια τοῦ δευτέρου τόμου συγκεντρώνονται γύρω ἀπό τήν ἐννοια τοῦ θείου καὶ ἔξεταζονται τά θεμελιώδη —καὶ πάντοτε πολύπλοκα— προβλήματα τοῦ μονισμοῦ, τοῦ δυϊσμοῦ καὶ τοῦ πανθεϊσμοῦ στόν ἐλληνικό καὶ τόν ἵνδικό χῶρο πού ἐκβάλλουν στήν χριστιανική θεογονία καὶ κοσμογονία καὶ στήν θεολογική σκέψη γιά τήν οὐσία καὶ τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ.

‘Η ἐπιλεκτική ἀναφορά στίς σκέψεις καὶ τά συμπεράσματα ατοῦ συγγραφέα ἐπιβάλλεται στό πλαίσιο τῆς παρουσίασης πού ἐπιχειρεῖται ἐδῶ. ‘Ιδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ παρατήρηση τοῦ Βιτσαζῆ ὅτι στήν ἵνδική θρησκευτική παράδοση δ πολυθεϊσμός καὶ δ μονοθεϊσμός δέν ἀντιμετωπίστηκαν ποτέ ὡς λογικά ἀσυμβίβαστα (B’, σ. 157, σημ. 131). Γι’ αὐτό καὶ δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἡ πορεία ἀπό ἔναν ἀρχικό πολυθεϊ-

σμό στόν ινδικό μονισμό ώς έξελικτική πορεία. «Τίποτα δέν έγκαταλείφθηκε, τίποτε δέ χάθηκε στή ροή του χρόνου» σημειώνει ό συγγραφέας (Β', σ. 154). Τούτο βέβαια δέν είναι εύκολο νά κατανοηθεί άπό όσους θεωροῦν τόν 'Ινδουϊσμό ώς ένιατο όνομα. Τό γεγονος δτι στήν 'Ινδία ή θρησκεία δέν διδάχθηκε άπό έναν άρχικό ίδρυτή άλλα άναπτύχθηκε σε παράλληλους δρόμους άποτελεί γιά τόν Β. Βιτσαζή ευλογη έξήγηση γιά τήν συνύπαρξη δοξασιών, πράγμα άδιανότο στόν χριστιανισμό' και έδω τοποθετεί ό συγγραφέας και τό θεμελιώδες σημείο διαφορᾶς άνάμεσα στόν χριστιανισμό και τόν «ινδουϊσμό». 'Ενω δ τελευταίος, στήν πολυτροπία του δέχεται πολλαπλούς δρόμους προσβάσεως στήν άλλήθεια και τήν λύτρωση, ό χριστιανισμός διδάσκει μία και μοναδική πρόσβαση στήν άκλονητη άλλήθεια. Καί γίνεται στήν χριστιανική σκέψη ή έννοια τής άμαρτιας —πού άπουσιάζει άπό τόν ινδουϊσμού— κεντρικό θέμα πού έπιτρέπει τήν κατανόηση και τής λύτρωσης και τής σωτηρίας.

Μέ συνοπτική άναφορά στόν Σωκράτη, τόν Πλάτωνα και τόν 'Αριστοτέλη ό Βασιλης Βιτσαζής έξετάζει συγκριτικά τήν άρχαία έλληνική κοσμολογία και μᾶς εἰσάγει στίς ψλιστικές θεωρίες τῶν άρχαιών φιλοσοφικῶν συστημάτων τής 'Ινδίας, τόν Τζαϊνισμό, τήν ΒΑΙΣΗΕΣΙΚΑ, PURVA (KARMA) MIMAMSA, όπως και στά καθαρά ψλιστικά συστήματα —CHARVAKAH ή LOKAYATA— πού κρατοῦν κριτική θέση άπεναντι στίς Βέδες. Το έρωτημα κατά πόσο παρατηρήθηκαν τάσεις άρνήσεως τής υπαρξής τού Θεού στόν άρχαιο κόσμο ήταν άναπόφευκτο νά τεθεί μέσα στό ίστορικό πανόραμα τῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων και θρησκευτικῶν δοξασιών. Φυσικά ή βασική παρατήρηση δτι είναι δύσκολη ή διάκριση άνάμεσα στήν καθαρά φιλοσοφική διδαχή και τήν θρησκευτική άποκαλύψη στόν άρχαιο ινδικό πνευματικό χώρο δόδηγει τόν Βιτσαζή στήν διαπίστωση δτι ό δρος άθεισμός πρέπει νά έρμηνευθεί όρθια: πρόκειται, κατά βάθος, γιά θρησκείες, όπως, λ.χ., ή Τζαϊνισμός ή άκομη ό βουδισμός, όπου τόσο ή έξήγηση τού σύμπαντος όσο και ή δημιουργία κάνουν τήν οίκονομία τής έννοιας ένός Θεού-δημιουργού.

Δέν είναι, πιστεύω, ή άπλη ίστορική περιέργεια πού ύποκινησε τόν Βασίλη Βιτσαζή στήν σημαντική έρευνά του. Είναι έκδηλη στόν προσεκτικό άναγνώστη ή προσπάθεια τού συγγραφέα νά μεταδώσει τό δυσερμήνευτο σε όσους φέρουν μέσα τους τήν έλληνική παιδεία —στήν ούδιαστηκή σημασία τού όρου— τής ινδικής φιλοσοφικής και θρησκευτικής σκέψης. Σημειώνει τίς έγγενες δυσκολίες τῶν όρων, έπισημαίνει μέ ίδιαίτερη φροντίδα λεπτές έννοιολογικές διακρίσεις και δόδηγει τόν άναγνώστη βῆμα πρός βῆμα μέ άπλοτητα στήν έκφραση και διαύγεια στήν σκέψη, στό έσωτερικό ένός πνευματικού χώρου πού ξενίζει άλλα ταυτόχρονα και γοητεύει. Είναι φανερό δτι ή δλη έρευνα πηγάζει άπό προσωπική δέσμευση και έσωτερική προσέγγιση στό θέμα.

Πρέπει νά τό θυμίσουμε: στόν φιλοσοφικό χώρο ό γραπτός λόγος γιά τό θεῖον και τήν πίστη πρέπει νά έχει δύο κυρίως γνωρίσματα γιά νά γίνει λόγος μεταδοτικός: νά είναι λιτός και νά μήν είναι έξομολογητικός. Πρέπει νά δμολογεί άλλα νά μήν έξομολογείται. Καί ό γραπτός λόγος τού Βασίλη Βιτσαζή έχει και τά δύο τούτα χαρίσματα.