

ότι είμαστε σκεπτικοί, εκτός εάν διευρύνουμε τη σημασία του όρου «σκεπτικός» τόσο ώστε να περιλάβει κάθε τι (δηλ. απορία, ερώτηση, κριτική στάση, κ.τ.λ.).

Είναι όμως αναγκαίο να τονισθεί ότι ο συγγραφέας γράφει με σαφήνεια, χάρη, και επιτυγχάνει στο στόχο του, που είναι να δείξει το πόσο επικίνδυνο, ιδιαίτερα πολιτικά, είναι το απόλυτο. Η δημοκρατική φιλοσοφία του συγγραφέα είναι παντού εμφανής.

Και μόνο γι' αυτό, το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί από όλους. Είναι κατάλληλο θεραπευτικό εργαλείο για όσους είναι δογματικοί και απολυτομανείς, αλλά και χρήσιμο να διαβαστεί ευρύτερα, γιατί πράγματι υπάρχουν σήμερα πολλοί κάτοχοι του Απολύτου και κατ' ακολουθίαν πολλοί επικίνδυνοι άνθρωποι, χωρίς φιλανθρωπία, αγάπη και συγκαταβατικότητα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Philosophie et Religion, (Actes du 9^e Congrès International des Professeurs de Philosophie), Essen, 1984, 122.

Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του IX Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης των Καθηγητών της Φιλοσοφίας (Association Internationale des Professeurs de Philosophie—A.J.P.Ph.), που είχε γίνει στο Essen της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας από 30.10—1.11.82. Θέμα του Συνεδρίου ήταν η σχέση Φιλοσοφίας και Θρησκείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι στόχοι των Συνεδρίων της A.J.P.Ph. καθορίζονται άπό το Άρθρο 2 του Καταστατικού της. Βασικά επιδιώκεται με τα θέματά τους και τις συζητήσεις που επακολουθούν να ενημερωθεί υπεύθυνα και σφαιρικά το διεθνές κοινό των συνέδρων πάνω στις τελευταίες εξελίξεις του μαθήματος των Φιλοσοφικών και στις σχέσεις του με τα άλλα μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Κι ακόμη δίνεται και η δυνατότητα για γόνιμες συγκρίσεις με ποικίλες εμπειρίες από το μάθημα, όπως διδάσκεται στις διάφορες χώρες με πλούσια ή όχι φιλοσοφική παράδοση με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και με άλλη αντίληψη για τη σημασία και τη μορφωτική αξία των Φιλοσοφικών στη Δ/θμια Εκπ/ση.

Αν με την έννοια της «διεπιστημονικότητας» (Interdisciplinarité), που πρέπει να διαποτίζει κάθε μορφή εργασίας στη βαθμίδα τούτη της Εκπαίδευσης, η σχέση των Φιλοσοφικών με τα μαθήματα και των τριών κύκλων, του Ιστορικο-φιλολογικού, του Φυσικομαθηματικού και του Πολιτικο-κοινωνικοοικονομικού, είναι στην ουσία της, σχέση Φιλοσοφίας και επιστήμης, δε συμβαίνει το ίδιο και με τα Θρησκευτικά. Γιατί εδώ, σε χτυπητή αντίθεση με τα άλλα μαθήματα, που η συνεργασία τους με το Φιλοσοφικό στοχεύει κυρίως την εξασφάλιση μιας χωρίς αντιφάσεις λογικής τάξης, αποραίτησης για τη φιλοσοφική κατεργασία σε βάθος συγκεκριμένων προβλημάτων του κόσμου και της ζωής, η σχέση τους με τα Θρησκευτικά είναι τόσο διαφορετική όσο η σχέση της Φιλοσοφίας με τη Θρησκεία. Γιατί εδώ, παρά τη γενικότερη παραδοχή ότι κι οι δυό τους έχουν κοινές ή συγγενικές πηγές, σημειώνεται ριζική διαφορά στις απόψεις ως προς τις αμοιβαίες τους σχέσεις. Έτσι άλλοι θεωρούν ανώφελο κάθε συσχετισμό ανάμεσά τους, επειδή πρόκειται στην ουσία τους για αντιφατικά αντίθετες έννοιες, που αποκλείονται αμοιβαία. Και τούτο κυρίως γιατί η Θρησκεία με τον άκρατο δογματισμό της αποκλείει «εκ προοιμίου» τον αδέσμευτο και γόνιμο φιλοσοφικό διάλογο. Άλλοι, ότι εδώ έχουμε απλώς ένα είδος εναντίας αντίθεσης και ότι, όσο κι αν αποκλείεται η ανάπτυξη «καθαρού» φιλοσοφικού διαλόγου ανάμεσα στη Φιλοσοφία και τη Θρησκεία,

υπάρχει ωστόσο κάποια σχέση ανάμεσά τους, επειδή και οι δυό προσπαθούν, η κάθε μια με τον δικό της τρόπο, να δώσουν σφαιρικές απαντήσεις στα ίδια περίπου προβλήματα· και ότι η πραγματικότητα τούτη κάνει αναγκαία την αμοιβαία επαφή και την αλληλοσυμπλήρωσή τους, επειδή ακόμη σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να φωλείται η Φιλοσοφία από τη διαγραφή της Θρησκείας από τη θεματολογία της. Εκείνο που πρέπει να ισχύει είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλ. ακόμη κι αν δεν πιστεύει κανείς, πρέπει να διερευνά φιλοσοφικά τη Θρησκεία. Η αδιαφορία του κοινού και οι γνώμες ότι λ.χ. η Θρησκεία υπάρχει ακόμη μόνο για γηραιές κυρίες της παλαιάς κοινωνίας ή επειδή παρουσιάζει φολκλορικό ενδιαφέρον, δεν πρέπει να επηρεάζουν τον συνάδελφο. Και είναι κακό το μάθημα εκείνο, είτε Φιλοσοφικά είτε Θρησκευτικά λέγεται, που δε δίνει αρκετές ευκαιρίες στους μαθητές να στοχαστούν πάνω στις βασικές τους αρχές και τις αμοιβαίες τους σχέσεις, που χωρίς αυτές είναι αδύνατο τα μαθήματα τούτα να επισημάνουν την πραγματική τους ταυτότητα.

Τα «Πρακτικά» του Διεθνούς αυτού Συνεδρίου περιλαμβάνουν, εκτός από τον πρόλογο του προέδρου της A.J.P.Ph. και τους χαιρετιστήριους λόγους του Δημάρχου του Essen και του Υψηπουργού Παιδείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, τις ακόλουθες εισηγήσεις σε τρεις γλώσσες, στα Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά:

Καθηγητή M.F. Fresco (Leiden), προέδρου της A.J.P.Ph.: Φιλοσοφία και Θρησκεία. Γενική Εισαγωγή. Καθηγητή H.G. Hubbeling (Groningen): Μερικές πρόσφατες εξελίξεις στη Φιλοσοφία της Θρησκείας. Καθηγητή Enrico Chiavacci (Firenze): Η διδασκαλία της φιλοσοφικής ηθικής και οι ενδεχόμενες επεμβάσεις της στη θρησκευτική (χριστιανική) ηθική. Υφηγητή S. Vouwzee (Delft, Αίγυπτος): Η διάσταση ανάμεσα στη Φιλοσοφία και στη Θρησκεία στο Ισλάμ. Καθηγητή Frank Furger (Luzern): Υπάρχει ηθική χωρίς θεό — ή πώς τίθεται το θέμα της υπάρξης του θεού;

Η στενότητα του χώρου δεν επιτρέπει ούτε την πιο γενική αναφορά στις εισηγήσεις για την ηθική καθώς και στις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που επακολούθησαν. Επειδή πήρα μέρος στο Συνέδριο τούτο, νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να υποσημειώσω μερικά από τα κεντρικότερα ερωτήματα που απασχόλησαν τους συνέδρους, όπως λ.χ. το αν μπορεί ή όχι να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός ανάμεσα στο λόγο και την πίστη, ή αν είναι δυνατή η θεμελίωση της ηθικής χωρίς την αρωγή της Θρησκείας, ή ακόμη αν και πόσο είναι απαραίτητη μια διασταύρωση της ηθικής φιλοσοφίας με τη Θεολογία στη συνείδηση και εκείνου που διδάσκει και εκείνου που διδάσκεται τα επίμαχα τούτα μαθήματα· ίσως μάλιστα θα έπρεπε να σημειώσω ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν και οι «θέσεις» που διατυπώθηκαν επλάτυναν και εβάθυναν τη συζήτηση τόσο πάνω στην αντίθεση λόγου και πίστης όσο και γύρω από την ιδιαίτερη προβληματική της ηθικής· γιατί συχνά είναι αναπόφευκτη η ανάπτυξη πεδίου σύγκρουσης ανάμεσα στη Φιλοσοφία και τη Θεολογία, ιδίως όταν η καθεμιά τους διεκδικεί το προβάδισμα. Θα ήθελα μάλιστα να προσθέσω ότι αυτή ακριβώς η αντιδικία ανάμεσα στη Φιλοσοφία και τη Θρησκεία υποχρέωσε πολλούς από τους μεγάλους φιλοσόφους, από τους Προσωκρατικούς και τον Πλάτωνα έως τον Καντ, τον Χέγκελ, τον Μαρξ και τον Νίτσε, να δώσουν ενδιαφέρουσες εξηγήσεις, όχι όμως και λύσεις γενικά αποδεκτές. Όπως φαίνεται από τα «Πρακτικά» του Συνεδρίου επιχειρήθηκε και εδώ μια συγκριτική αντιπαράθεση φιλοσοφικής και θρησκευτικής ηθικής, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην ελληνο-ευρωπαϊκή φιλοσοφική από τη μιά και στην εβραιο-χριστιανική (και ισλαμική) θρησκευτική ηθική παράδοση από την άλλη.

Κλείνοντας τη σύντομη τούτη επισκόπηση θα ήθελα να πω δυό λόγια και για την παιδαγωγική αξιοποίηση των πορισμάτων του Συνεδρίου. Όπως και με τα άλλα μαθήματα έτσι και με τα Θρησκευτικά ο συντονισμός της διδασκαλίας τους με τα Φιλοσοφικά είναι οπωσδήποτε αμοιβαία ωφέλιμος. Η παιδαγωγική αυτή αναγκαιότητα είναι ακόμη πιο έκδηλη, όταν πρόκειται για θέματα φιλοσοφικής και θρησκευτικής ηθικής. Το ότι προβάλλουν

κάποτε αξεπέραστα εμπόδια, που αποκλείουν τη λόση ορισμένων προβλημάτων με το λόγο, δεν αίρει τη σημασία της φιλοσοφικής κατεργασίας και εμβάθυνσής τους με το στοχασμό ούτε φυσικά νομιμοποιεί την άποψη ότι αυτά μπορούν να λυθούν με μυστική αποκάλυψη. Σε ζητήματα μάλιστα ατομικής και κοινωνικής θητικής ή σ' ερωτήματα για το νόημα της ζωής μόνο η Φιλοσοφία μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις που να ικανοποιούν, και που δεν μπορούν να τις δώσουν ούτε η Επιστήμη ούτε η Θρησκεία.

ΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
ΕΠΙΤ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΕΦ

Άντ. Μάρκου, *Η έννοια της προόδου στόν Ξενοφάνη*, Πάτρα 1983, 278 σελ.

“Αν άπο τούς στίχους τοῦ ποιητῆ-φιλόσοφου Ξενοφάνη δέν είχαν σωθεῖ παρά μόνο δύο, αὐτοὶ πού στή συλλογή τῶν Προσωκρατικῶν τῶν Diels-Kranz φέρουν τὸν ἄρ. 18, εἴμαι βέβαιη ότι ξεχωριστή θά παρέμενε ἡ θέση τοῦ Κολοφώνιου μεταξύ ἐκείνων πού πρῶτοι φιλοσόφησαν στήν ‘Ελλάδα.

“Οὗτοι ἀπ' ἀρχῆς πάντα θεοί θνητοῖς’ υπέδειξαν ἀλλά χρόνῳ ζητοῦντες ἐφευρίσκουσιν ἀμεινον”.

‘Η ίδεα τῆς προόδου είναι τό κεντρικό θέμα τῶν στίχων αὐτῶν καί αὐτή συνιστᾶ τό θέμα τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς πού υπέβαλε στή Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν ὁ κ. Α. Μάρκου (Πάτρα 1983, 278 σελ.).

Στό θέμα, δπως λέει ὁ Ιδιος στό προλογικό του σημείωμα, δόηγήθηκε ἀπό τό ἐνδιαφέρον του “γύρω ἀπό τά προβλήματα τῆς Φιλοσοφίας τῆς Ιστορίας καί τοῦ Πολιτισμοῦ καί τή συμβολή τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος στή μελέτη τῶν προβλημάτων αὐτῶν”.

Τό κύριο μέρος τοῦ βιβλίου χωρίζεται σέ δύο: Στό πρῶτο δ συγγραφέας διερευνᾶ τόν πολιτισμό καί τήν πρόσθιο δόντανα μορφώματα καί ἐπιδόσεις, τά αὕτια καί τοῦ παράγοντες τῆς προόδου καί τίς δυνατές μορφές παρουσίας τῆς ίδεας τῆς προόδου. Τό δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τά κεφάλαια: ‘Η διαφωτιστική κριτική πορεία, ‘Η ἐπιστημονική πρόοδος, ‘Η ήθική πρόοδος, ‘Η πρόοδος τῆς ‘Πόλεως’.

‘Ο κ. Μάρκου σωστά ἐπιμένει ότι στό ἄρ. 18 δέν ἐκφράζεται ἀπλά καί μόνο ἡ ίδεα τῆς προόδου, ἀλλά δίνονται καί σημαντικά ἀλλα φιλοσοφικά μηνύματα μέ πυρηνικό τήν δρθολογική ζήτηση, καί σωστά συσχετίζει τήν καινοτομία τοῦ Κολοφώνιου μέ ίστορικοινωνικά δεδομένα. ’Ἐπίσης δρθά συσχετίζει τά νοήματα τοῦ ἄρ. 18 μέ δτα περίπου τά ἄρ. τοῦ Ξενοφάνη. Πιστεύω ότι κάθε εἰδικό θέμα είναι δργανικά δεμένο μέ τό σύνολο τῶν σωσμένων χωρίων καί δοκίμασα ἡ ίδια τήν ἐμπειρία μέ ἀφορμή τήν ίδεα τῆς κάθαρσης τοῦ θείου.

Στό βιβλίο μου ‘Η κάθαρση τῆς θεότητας στή φιλοσοφία τοῦ Ξενοφάνη, παρατέμπω τόν ἀναγνώστη γιά δρισμένα θέματα στά δποῖα δέν συμφωνῶ μέ τόν κ. Μάρκου, δπως π.χ. τήν ἐρμηνεία τῆς μαρτυρίας δτι δ Ξενοφάνης “ἐρραψώδει τά ἔναυτοῦ” (δ. κ. Μάρκου υποστηρίζει δτι δ Ξενοφάνης “ἀσκησε ἀνοικτή κριτική ἐναντίον τῶν ίδεωδῶν τῶν ἀριστοκρατῶν, πρός τήν ὅποια ἔνας ἐπαγγελματίας ραψωδός ἐπρεπε νά προσβλέπει”, σ. 26, ἀφοῦ δ Ξενοφάνης δέν ἐπιέθηκε σέ μία τάξη, ἀλλά στούς πολλούς πού δέχονται “εἰκῇ” τίς παραδομένες γνώσεις) ἡ δτι ἡ ποίηση τοῦ Κολοφώνιου δέν είναι τό πιό παλαιό δεῖγμα φιλοσοφικῆς ποίησης στήν ‘Ελλάδα μέ τό ἐπιχείρημα δτι καί “παλαιότεροι τοῦ Ξενοφάνη, δπως δ ‘Ορφέας καί δ ‘Ησιόδος φιλοσόφησαν διά ποιημάτων”, ἀφοῦ δ Κολοφώνιος είναι δ πρῶτος ως πρός τόν δρθολογικό καί κριτικοεπιστημονικό τρόπο ποιητικῆς ἀντιμετώπισης τῶν προβλημάτων –