

δραση τῆς παραδόσεως, γιά νά καταλήξει στό συμπέρασμα δτι ό Ξενοφάνης μέ έμπιστοσύνη στόν δρθό λόγο “ἔκανε ἀμερόληπτο δρθολογικό κριτικό ἔλεγχο τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν και καθόρισε και τά νέα δεδομένα, τή δική του δρθολογικά ἐνδεδειγμένη γιά τήν ἐποχή του νέα διδασκαλία, νέα ἀξιολογία και δεοντολογία” (165).

Στό δεύτερο κεφ. αυτοῦ τοῦ μέρους ἔχετάζεται τό ἐπιστημονικό πνεῦμα τοῦ Ξενοφάνη, τό δυνατό τῆς γνώσης και ἀναλύονται βασικοί δροι τῆς ξενοφάνειας γνωσιολογίας: “σαφές”, “δόκος”, “εἰδένει”. Ἐδῶ βέβαια θά παρατηροῦσα μιά ἔλλειψη δυνατῶν ἐπιχειρημάτων αισθητή στίς σελίδες 180-183 ως πρός τήν ἐρμηνεία τοῦ “δόκου” ως ἀνώτερης βαθμίδας γνώσης (σελ. 182, βλ. και στή μελέτη μου τήν ἀνάλυση τοῦ ἀποσπ. 34).

Στό τρίτο κεφ. δ συγγραφέας πραγματεύεται τό θέμα τῆς ἡθικῆς προόδου. Σωστά ἐπισημαίνει δτι ή πρόοδος τοῦ κοινωνικοῦ βίου είναι στόχος τῆς ξενοφάνειας ἡθικῆς (219).

Τό θέμα τῆς προόδου τῆς πόλεως κορυφώνει τό μέρος αυτό (κεφ. τέταρτο), δπου ἀναλύεται ή ἔννοια τῆς εύνομίας, ή ίδεα τῆς καταξίωσης τοῦ σοφοῦ, και δείχνεται ή ξενοφάνεια ἀντίληψη τῆς “ἀνοικτῆς κοινωνίας”.

Στά συμπεράσματα, πού θά μποροῦσαν ν’ ἀποτελοῦν και προλογικό σημείωμα μέ τούς στόχους τῆς ἔρευνας, δ συγγραφέας συγκεντρώνει τά στοιχεῖα πού ἀναδείχνουν τόν Ξενοφάνη “ἔνα ἐλεύθερο ἐπαναστατικό πνεῦμα, πρῶτο διαφωτιστή και πρῶτο ἐκφραστή τοῦ πνεύματος τῆς ἀνοικτῆς κοινωνίας”.

Τό βιβλίο περιλαμβάνει ἐπίσης βιβλιογραφία και πίνακες ἀποσπασμάτων τοῦ Ξενοφάνη, κειμένων ἀρχαίων συγγραφέων και τῶν κυριοτέρων δρων.

ΔΡ ΑΝΝΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ-ΓΑΛΑΝΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΕΦ  
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

**Παναγιώτης Ι. Βρετάκος, *To κόστος της αλαζονείας (Διαλεκτική της γνώσης και της απόγνωσης)*, εκδ. Τρία φύλλα, 145 σελίδες.**

Το νέο βιβλίο του κ. Παναγιώτη Ι. Βρετάκου εισάγει τον αναγνώστη σε όμορφους κόσμους στοχασμού και γνώσης. Υπάρχει καταρχή ἔνα γνωσιολογικό υπόβαθρο το οποίο φανερώνει αξιοπρόσεκτη θητεία του συγγραφέα σε θέματα φυσικής, χημείας, κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας και ποίησης. Η οξία όμως του βιβλίου δεν έγκειται στο γνωσιολογικό του οπλισμό, αλλά στην ἐντεχνη διάρθρωση των γνώσεων με προσωπικούς στοχασμούς και αναζήτησεις.

Ευαίσθητη συνείδηση ο κ. Παναγιώτης Ι. Βρετάκος, συλλαμβάνει τα απότερα μηνύματα των επιστημών και τα συσχετίζει με τις ευγενέστερες εκζητήσεις του πνεύματος, με τις μυστικές τους αφετηρίες, θα λέγαμε. Υπάρχει κάποια εσώτερη σχέση ανάμεσα στο ἐπιστημονικό πάθος, στην ποιητική ἔξαρση και στο μυστικό στοχασμό, σχέση η οποία ατενίζει την ανθρώπινη παρουσία και προσπάθεια υπό το φως μιας γόνιμης βιοσοφίας. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο ο συγγραφέας προσφεύγει τελικά στην ηθική δύναμη του μεταφυσικού στοιχείου με ἔξοχες διαπιστώσεις. «Η πάλη του ανθρώπου με τα οντολογικά προβλήματα ἔχει και υποστασιακό κόστος... Μέσα από μια τέτοια εσχατολογική προοπτική το ἐπός της ιστορίας φαίνεται ως εγγενής ροπή θανάτου. Μια εντροπία του πνεύματος. «Ο προστιθείς γνώσιν προσθήσει ἄλγημα». Οι μεταφυσικές αυτές αναγωγές, επειδή θεωρούνται απρόσιτες, αφήνουν μέσα μας μόνον ἔνα μελαγχολικό ἵζημα...» (σελ. 143).

Μελαγχολικές διαπιστώσεις οι οποίες οξύνουν περισσότερο την προσοχή του αναγνώστη και τον στρέφουν σε προηγούμενες σελίδες. Έτσι διαπιστώνει τον πλούτο των σκέψεων του συγγραφέα του οποίου, πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα, η γλώσσα και ο λεκτικός πλούτος συνιστούν θαυμαστή ενότητα με το νόημα, πιστοποιούν υψηλή φιλολογική κατάρτιση.

«Το κόστος της αλαζονείας» είναι πραγματικά έργο το οποίο αναστρέφεται δημιουργικά με παραμένουσες πηγές γνώσης και σοφίας.

ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  
ΑΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΑΘΗΝΑ

Kyriaki E. Christodoulou, *Considérations sur les essais de Montaigne*, Athènes 1984, 150.

Δεν είναι τυχαία η επιβίωση και η διαρκής νεότητα των «Δοκιμίων» του Montaigne, του ιδιότυπου πράγματι συγγραφέα του Δέκατου Έκτου αιώνα. Υπάρχει κάτι το έξοχο στη σκέψη του γάλλου σοφού το δύοιο εκφράζει ταυτόχρονα τους καρπούς της φιλολογικής εξειδίκευσης και τις προστάθειες της φιλοσοφικής σκέψης, αφού ο Montaigne, σπάνιος γνώστης της κλασικής αρχαιότητας, δεν αρκείται σε εμβριθείς αναφορές: κατευθύνεται προς μια σοφία η οποία είναι, κυρίως, καρπός των προσωπικών του αναζητήσεων και εμπειριών.

Το βιβλίο της καθηγήτριας κ. Κυριακής Χριστοδούλου καλύπτει τις δύο προσαναφερθείσες κύριες πλευρές της προσφοράς του γάλλου σοφού.

Στο πρώτο μέρος (Οι κλασικές πηγές των Δοκιμίων: Ο Montaigne, και η ελληνική παιδεία, σελ. 9-72) εξετάζονται οι ελληνικές κυρίως πηγές του Montaigne οι οποίες του προσφέρουν ευκαιρίες εμβάθυνσης και προσωπικού προβληματισμού. Φιλολογικό κυρίως το πρώτο μέρος, ιχνεύει συστηματικά και με προσφυγή σε αξιολογότατη βιβλιογραφία τα κείμενα των κλασικών τα οποία μελέτησε ο Montaigne, επισκοπεί την πνευματική του εξέλιξη και φωτίζει άπλετα τα στάδια του πνευματικού οδοιπορικού του γάλλου στοχαστή.

Εκτός ἀπ' τα αποφθέγματα των ελλήνων σοφών τα οποία συναντάμε στα «Δοκίμια» του Montaigne (σελ. 9-16), σημαντικό ρόλο παίζουν και τα ζωντανά πρόσωπα της αρχαιότητας και κυρίως ο Κάτων, σημαντική μορφή που μαρτυρεί την επίδραση του Σενέκα στη σκέψη του συγγραφέα. Ο Ὁμηρος επίσης άρχισε να επηρεάζει τον Montaigne γύρω στο 1578, αφού «η πνευματική του δύναμη, η εφευρετική του ισχύς και η δημιουργία ενός έργου χωρίς προηγούμενο έκαναν τον συγγραφέα των «Δοκιμίων» να τοποθετήσει αυτόν τον «φτωχό τυφλό», σχεδόν πάνω ἀπ' την ανθρώπινη μοίρα» (II, XXXLVI, 752, σελ. 19). Ακολουθούν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο «πρώτος των ανθρώπων» και ο Επαμεινώνδας με τις αναμφισβήτητες αρετές του. Ωστόσο, ο Σωκράτης θα αποτελέσει τον έσχατο σταθμό, επειδή εκφράζει τον σοφό «ο οποίος οφείλει να πεθάνει υπακούοντας στις ηθικές του αρχές» (σελ. 23).

Και η ελληνική ιστορία με τη σειρά της φωτίζει την προβληματική του Montaigne, αφού αποτελούσε διαρκή χειμώνα των εκπροσώπων του γαλλικού διαφωτισμού του Δέκατου Έκτου αιώνα. Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι κριτικές απόψεις του Montaigne απέναντι στο έργο του Αριστοτέλη (σελ. 55-61), απόψεις οι οποίες φωτίζουν την αντισχολαστική διάθεση σειράς στοχαστών του ίδιου αιώνα.

Στο Δεύτερο μέρος (Τέχνη και προβληματική στον Montaigne, η κριτική όψη των «Δοκιμίων», σελ. 75-142), εξετάζονται με εμβρίθεια οι απόψεις του Montaigne για την τέχνη και τη φύση (σελ. 75-82), για τους κανίβαλους (σελ. 83-92), αξιολογείται η σκέψη και το ύφος