



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γ. Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

‘Η φιλοσοφία είναι δημιούργημα τῶν Ἑλλήνων, είναι ἡ διαχρονικῆς καὶ αἰώνιας ἀξίας πεμπτουσία τοῦ ἀνήσυχου πνεύματός τους. Γιά τούς λόγους αὐτούς ἡ διδασκαλία της στήν ἐκπαίδευση, καὶ ἴδιαίτερα στή Μέση, κατά τρόπο ἀληθινά ἀποδοτικό ἀποβαίνει ζήτημα ὑψηλῆς ἔθνικῆς σημασίας. Θά ἡδύνατο νά καταστῇ καθοδηγός δύναμη πρός μιά νέα παιδεία ἐξαιρετικῶν σκοπῶν καὶ ἐπιδόσεων καὶ προς ἓνα νέο ἐλληνικό πολιτισμό μεγάλων ἔθνικῶν ἐπιτευγμάτων. Τό πάμπλουτο παρελθόν τρέφει αὐτή τήν ἐλπίδα καὶ ἐγγυᾶται γιά τό μέλλον. ’Η ἐπικοινωνία τῶν νέων μας μέ τή φιλοσοφία ἀπαιτεῖται, ώς συνέπεια τῶν ἀνωτέρω, νά μεταστῇ ἀπό ἐξωδερμική καὶ ἐπιφανειακή (δέν κάνουμε ἐδῶ λόγο γιά ἐξαιρέσεις), σέ γοητευτική μάθηση καὶ γύμναση τοῦ πνεύματος. Καὶ γιά τήν ἐπίτευξη αὐτῶν πρέπει νά ἀποβλέψουμε σέ τρεῖς στόχους: α) τήν κατανόηση θεμελιωδῶν ἀρχῶν καὶ τήν ἔγερση προβληματισμοῦ στό νοῦ τῶν μαθητῶν, 2) τήν παροχή ἱστορικῶν γνώσεων γύρω ἀπό τή φιλοσοφία, 3) τήν ἀσκηση τοῦ πνεύματος τῶν ἐφήβων ώστε νά καταστοῦν ἰκανοί νά συνθέτουν μικρές φιλοσοφικές πραγματεῖες. Εύνόητο πρέπει νά είναι ὅτι οἱ τρεῖς αὐτές κύριες ἐπιδιώξεις ἀναφέρονται στούς μαθητές τῶν Λυκείων καὶ ἴδιως τῶν δύο τελευταίων τάξεων.

Οἱ στόχοι αὐτοί είναι δυνατόν νά ἐπιτευχθοῦν· ἀλλά πρός τοῦτο θά χρειασθῇ προσπάθεια ἐπίμονη, διότι ἡ λύση τοῦ προβλήματος τῆς διδασκαλίας τῆς φιλοσοφίας δέν είναι μέν εὔκολη, ἀλλά δέν είναι καὶ ἀκατόρθωτη. Είναι σύνθετο πρόβλημα καθ' ὅσον συνδέεται καὶ μέ τήν ἰκανοποιητική διδασκαλία καὶ ἄλλων μαθημάτων, καὶ ἴδιως τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν.

‘Η πρώτη δυσκολία ἔγκειται στήν ἔλλειψη χρόνου γιά πληρέστερη προσφορά τῆς φιλοσοφικῆς ὅλης μέσα στά ἀσφυκτικά πλαίσια τοῦ ώρολογίου προγράμματος καθ' ἑβδομάδα. ’Ἐν τούτοις πρέπει νά ἐξοικονομηθῇ ὁ χρόνος αὐτός.

Στό παρόν ἀρθρό σκοπεύουμε νά κάνουμε προτάσεις γιά τέτοιες ἰκανοποιητικές, κατά τή γνώμη μας, λύσεις, ἀποφεύγοντας τίς ἀναφορές σέ θεωρητικά ζητήματα, τά δποτα μπορεῖ νά είναι σημαντικώτατα, ἀλλά δέν είναι τοῦ παρόντος, μιά καὶ ἐπιθυ-

μοῦμε ἔδω νά ἔξετάσουμε τό θέμα ἀπό τή σκοπιά τῶν συγκεκριμένων πρακτικῶν λύσεων.

‘Αλλ’ ἄς δοῦμε πρῶτα σέ γενικές γραμμές πῶς διδάχθηκε ἡ φιλοσοφία ώς τώρα στή Μέση Έκπαιδευση (6τάξια Γυμνάσια, 3τάξια Λύκεια).

Τό κύριο φιλοσοφικό μάθημα τοῦ παλαιοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος, δηλ. τοῦ προγράμματος πού ἴσχυε στίς δεκαετίες 1950, 1960, 1970 κατά τό πλεῖστον, εἶναι ἡ «Λογική μετά στοιχείων γνωσιολογίας» δπως ἥταν ὁ τίτλος τοῦ ἐγχειριδίου πού ἐχρησιμοποιεῖτο τότε (Ν. Σούλια, «Λογική, μετά στοιχείων γνωσιολογίας»).

Θά πρέπει δέ νά θεωρηθοῦν δτι ἀνῆκαν σ’ ἓνα προγραμματισμό παροχῆς φιλοσοφικῶν γνώσεων καί οἱ τρεῖς πλατωνικοί διάλογοι «Κρίτων», «Φαίδων», «Πρωταγόρας» καί ἡ «Ἀπολογία Σωκράτους». Ἀκόμη, προσθήκη καί συμβολή στή φιλοσοφική μάθηση ἥταν ἡ μέσα στά ἐγχειρίδια ‘Ιστορίας ἀναφορά σέ φιλοσόφους καί στίς θεωρίες τους κ.λ.π.

‘Αλλά φιλοσοφικό οὐσιαστικά μάθημα ἥταν μόνο ἡ Λογική, ἐνῶ οἱ διάλογοι τοῦ Πλάτωνος, καθ’ ὅσον παρεῖχαν ἔδαφος γιά ἄλλου εἴδους διδασκαλία, ἐκτός τῆς φιλοσοφικῆς προβληματικῆς πού τά κείμενα αὐτά περιέχουν, μετεβάλλοντο σέ γλωσσικοῦ μόνον ἐνδιαφέροντος γραφές. Ἐδιδάσκοντο ώς ἀρχαία ἐλληνική γλῶσσα πρό παντός (χωρίς τοῦτο νά σημαίνη δτι ἔλειπαν καί οἱ ἔξαιρέσεις).

‘Από τή διδασκαλία τῆς Λογικῆς οἱ μαθητές ἔμυοῦντο, ἡ θά ἔπρεπε νά μυηθοῦν στίς βασικές λογικές ἔννοιες, καί ἔάν ἔφθαναν, διδασκόμενοι, στά στοιχεῖα ἐπιστημολογίας καί γνωσιολογίας ὁ ἔμπλουτισμός τῶν γνώσεων τῶν μαθητῶν θά ἥταν ἥδη μεγάλος. Ἀλλά στίς περισσότερες περιπτώσεις ἡ διδασκαλία τῆς Λογικῆς ἥταν ἐντελῶς ἀποτυχημένη.

‘Από τήν πεῖρα πού ἔχει ἓνας λειτουργός τῆς Μέσης Έκπαιδεύσεως (ό συντάκτης αὐτοῦ τοῦ κειμένου ἔχει πεῖρα ἀπό ύπηρεσία σέ εἰκοσάδα καί πλέον Σχολείων τῆς Μέσης Έκπαιδεύσεως καί ἔχει πληροφορίες ἔγκυρες ἀπό μεγάλο, σημαντικά μεγάλο ἀριθμό ἐκπαιδευτικῶν τῆς Μέσης Παιδείας), γνωρίζει δτι ἓνα πολύ μεγάλο μέρος τῶν καθηγητῶν φιλολόγων πού ἐδίδασκαν τή Λογική, καί σήμερα διδάσκουν τή φιλοσοφία, ἀγνοεῖται τό περιεχόμενο τῶν ἔννοιῶν. «οὐσία», «ύπόσταση», στό πλαίσιο τοῦ μαθήματος τῆς τυπικῆς λογικῆς, ἐνῶ ύπηρχε πάντοτε σχετικό κεφάλαιο στό παλαιό σχολικό ἐγχειρίδιο. Κανείς δέ τό διδάχτηκε στό σχολεῖο του καί ώς μαθητής, ἡ ἔάν τό διδάχτηκε δέν τοῦ ἔμεινε τίποτε ἀπό ἔκείνη τή διδασκαλία, καί, κατά συνέπειαν, παρέμεινε στήν ἄγνοια, ἐκτός ἔάν στή διαδρομή τοῦ χρόνου ἐνδιαφέρθηκε κάποιος μόνος του ἡ εἶχε τήν τύχη νά ἀκούσῃ σχετικό μάθημα.

‘Έχω ύπ’ ὅψη μου ἐπίσης «μέθοδο» γιά τήν καλύτερη ἐκμάθηση τῆς Λογικῆς «ἐπινοημένη» ἀπό καθηγητή μέ τήν ὅποια ἐγίνετο δῆθεν ἡ «κατανόηση» δυνατή καί ἡ μάθηση πιό εὔκολη. (‘Ἄς σημειωθῆ δτι ἡ διδασκαλία τῆς Λογικῆς ἐθεωρεῖτο βάρος καί οἱ περισσότεροι ἀπό τούς διδάσκοντες ἀπέφευγαν νά τήν ἀναλάβουν). ‘Η «μέθοδος» συνίτατο στήν ἀπλή ἀπομνημόνευση τῶν δρισμῶν, χωρίς καμμία ἀνάλυση καί χωρίς κανένα προβληματισμό, ἐνῶ ἡ ἀπομνημόνευση συνέτεμε τή διδασκαλία μέσα σέ δυό σελίδες. Αύτές τίς δυό σελίδες θά ἀπεστήθιζαν οἱ μαθητές καί μετά θά τίς ἔγραφαν στίς ἔξετάσεις τοῦ Φεβρουαρίου καί τοῦ Ιουνίου. Εἶναι εύνόητο δτι οἱ μαθητές αὐτοί τίποτε δέν ἐμάθαιναν καί τίποτε τελικά δέν καταλάβαιναν. Καί τοῦτο εἶναι μᾶλλον μιά ἀκραία περίπτωση· ἀσφαλῶς τό ἵδιο δέν συνέβαινε σ’ ὅλα ἀνεξαιρέ-

τως τά σχολεῖα, ἀλλά φανερώνεται ἐδῶ, ἡ «γενική» εἰκόνα πού δέν ἦταν καθόλου ἰκανοποιητική, σχετικά μέ τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος. Καὶ τοῦτο παρά τήν προσπάθεια πού κατέβαλαν πολλοί καθηγητές, γιατί οἱ ἐλλείψεις τῆς παιδείας ἦταν μεγάλες σ' ὅλους τούς τομεῖς.

Κατά τό 1971–72 ἀποφασίσθηκε ἡ εἰσαγωγή τῆς φιλοσοφίας στήν τελευταία τάξη τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης, μέ τή χρήση εἰδικοῦ ἐγχειριδίου.

Ἐτσι εἰσάγεται κατ' ἀρχήν πρός χρήση τό ἐγχειρίδιο πού ἔγραψαν οἱ κυρίες Ἀννα Κελεσίδου – Γαλανοῦ, καὶ Γραμμ. Ἀλατζόγλου – Θέμελη καί ὁ κ. Ε. Ρούσσος. Τό 1984 εἰσάγεται τό ἐγχειρίδιο τῶν κυρίων Κατσιμάνη καὶ Εὐαγγ. Ρούσσου.

Κατ' αὐτόν τόν τρόπο συστηματοποιεῖται ἡ διδασκαλία τῆς φιλοσοφίας στή Μέση Ἐκπαίδευση, ἀλλά νομίζουμε ὅτι αὐτῆς μόνο τῆς μορφῆς ἡ συστηματοποίηση δέν εἶναι ἰκανή νά τήν καταστήσῃ ἀποδοτική στόν πιό ὑψηλό βαθμό. Διδάσκονται βέβαια καὶ συγγενῆ μαθήματα, ὅπως ἡ ψυχολογία, ἡ κοινωνιολογία, ἡ χριστιανική ἡθική, καὶ ἀκόμη στή Γ' Γυμνασίου κείμενα φιλοσοφικά: «Κρίτων», Ἡθικά Νικομάχεια (ἀποσπ.)· πάντα ταῦτα ἐμπλουτίζουν καὶ διανοίγουν τόν δρίζοντα τῶν νέων, ἀλλ' ὅμως ἀπαιτοῦνται περισσότερα, καὶ πιστεύομε ὅτι αὐτά τά περισσότερα εἶναι δυνατόν νά δοθοῦν. (Πρίν προχωρήσουμε πρέπει νά σημειωθῇ ἐδῶ ὅτι ἡ εἰσαγωγή τῆς φιλοσοφίας ἀρχισε νά μεταβάλλῃ τό γενικό κλῖμα καὶ ἔναντι τῆς Λογικῆς).

Ο πρῶτος καὶ ἀποδοτικώτερος δρόμος γιά τή διδασκαλία τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ ἐπαφή μέ τά ἴδια τά κείμενα τῶν φιλοσόφων· ἡ σωστή ἐπαφή τοῦ νέου μέ τή φιλοσοφία συντελεῖται μέσα ἀπό τήν συνομιλία μέ τήν ἀμεση ἐκφραση τῶν σκέψεων τῶν φιλοσόφων. Γιά τό λόγο αὐτό προτείνουμε σέ μιά ὥρα τοῦ μαθήματος τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν στή Β' Λυκείου νά διδάσκεται ἀνθολόγιο περιέχον ἀντιπροσωπευτικά ἀποσπάσματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων, φιλοσόφων τοῦ Βυζαντίου, ἀκόμη καὶ Νεοελλήνων (π.χ. κείμενα ἀπό Θ. Κορυδαλλέα καὶ ἐφεξῆς), ἀπό τό πρωτότυπο κείμενο. Τό ἀνθολόγιο νά περιέχῃ ὅλους τούς μεγάλους καὶ σπουδαίους στοχαστές, μέ σημειώσεις βιογραφίας – ἐργογραφίας, καθώς καὶ σύντομη ἀνάλυση τῶν ἀποσπασμάτων. Ἐτσι οἱ μαθητές ἥδη ἀπό τή Β' Λυκείου καὶ γνώσεις ιστορικές θά ἀποκτοῦσαν γιά τή φιλοσοφία, χωρίς πολύ κόπο, καὶ τή φιλοσοφική σκέψη θά προσήγγιζαν στήν πολυμορφία τῆς καὶ στά ἀρχαῖα ἐλληνικά θά ἔμυοῦντο ταυτοχρόνως. Καὶ μπορεῖ νά αὐξηθῇ κατά 1 ὥρα τό μάθημα τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν στή Β' Λυκείου. Ἀλλά εἶναι ἐπιτακτικώτερη ἡ ἀνάγκη νά ἐπανεισαχθοῦν τά ἀρχαῖα ἐλληνικά στό Γυμνάσιο ἀπό 2 ὥρες τήν ἐβδομάδα σέ κάθε τάξη (Α, Β, Γ), ὥστε νά περατοῦνται ἀπό τό Γυμνάσιο ἥδη ἡ διδασκαλία τῆς γραμματικῆς, τοῦ συντακτικοῦ καὶ νά ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐκμάθηση τοῦ βασικοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ λεξιλογίου.

Κατ' αὐτόν τόν τρόπο οἱ μαθητές στό Λύκειο θά εἶναι ἔτοιμοι γιά βαθύτερη γλωσσική καὶ νοηματική ἐπεξεργασία τῶν ἀρχαίων κειμένων. Οἱ δύο ὥρες πού προτείνονται ἐδῶ μπορεῖ νά ἔξοικονομηθοῦν ἀπό τή ξένη γλῶσσα (1 ὥρα) καὶ ἀπό τά μαθηματικά (1 ὥρα), ἡ ἀπό τήν ἐκ μεταφράσεων διδασκαλία τῆς κλασσικῆς γραμματείας. Καὶ τονίζουμε ἐδῶ ὅτι δέν πρέπει νά περιορισθῇ πολύ (δχι λιγότερο ἀπό μία ὥρα) ἡ ἀπό μεταφράσεις διδασκαλία τῆς ἀρχαίας γραμματείας, γιατί εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἐπαφή τῶν σημερινῶν νέων μέ τό περιεχόμενο τῶν ἐργων τῶν κλασικῶν μας συγγραφέων εἶχε πολύ ὠφέλιμα καὶ σπουδαῖα ἀποτελέσματα. Θά μπο-

ροῦσε ἀκόμη ἡ 2ωρη κάθε ἑβδομάδα διδασκαλία τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν νά ἀρχίζει ἥδη ἀπό τήν Ε΄ Δημοτικοῦ, ὅπότε ἡ ἐπί πέντε ἔτη (2 Δημ. + 3 Γυμν.) γνωριμία τῶν μαθητῶν μας μέ τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά θά τούς καθιστοῦσε ἥδη στό τέλος τοῦ Γυμνασίου ίκανούς γιά νά προσεγγίσουν δυσκολώτερα κείμενα. Αὐτό θά εἶχε πολύ εὐεργετικές συνέπειες καί στή διδασκαλία τῆς φιλοσοφίας στό Λύκειο.

Εἶναι δυνατόν ἀκόμη μέ καταλληλότερη διαρρύθμιση τῶν πραγμάτων οἱ ὥρες τῆς φιλοσοφίας νά γίνουν 2 γιά ὅλη τή διάρκεια τοῦ διδακτικοῦ ἔτους, γιά πληρέστερη ἀνάπτυξη τῶν κεφαλαίων τοῦ ἐγχειριδίου (Γ΄ Λυκείου). Χρειάζεται δμως οἱ μαθητές, πού ἀποφοιτοῦν ἀπό τό Λύκειο νά ἔχουν ἀσκηθῆ ὡς ἓνα βαθμό καί στήν ἀνάλυση ἀπλῶν φιλοσοφικῶν ἐννοιῶν, ἡ στή διαπραγμάτευση σχετικά συνθετωτέρων θεμάτων.

Γιά τοῦτο τά τελευταῖα 4 ἢ 5 δίωρα τῆς φιλοσοφίας πρέπει νά ἀφιερώνονται στή γραπτή ἀνάλυση ἡ στή διαπραγμάτευση ζητημάτων πού θά καταρτίζῃ τό ΥΠΕΠΘ, καί τά δποῖα θέματα εἴτε θά περατοῦνται στό δίωρο ἡ θά ἀπαιτοῦν περισσότερα ἡ δλα τά δίωρα γιά τήν πλήρη ἀνάπτυξή τους. Οἱ μαθητές θά ἐργάζονται μόνο στό σχολεῖο· φυσικά θά σταματήσουν οἱ παραδόσεις φιλοσοφίας, οἱ καθηγητές θά βοηθοῦν τούς μαθητές, οἱ δποῖοι θά φέρουν μαζί τους κάθε βοηθητικό κείμενο, λεξικό κλπ. Καί στήν περίπτωση πού ἓνα θέμα θά ἀπαιτοῦσε γιά τήν πλήρη διαπραγμάτευσή του στό σχολεῖο δλα τά δίωρα, καί θά ἐνεφανίζετο δ κίνδυνος ἐτοίμων ἥδη κειμένων πού θά ἔξεδιδαν διάφοροι ἐκδοτικοί οίκοι, τότε τό ύπό ἀνάπτυξη θέμα ἐπιβάλλεται νά μεταβάλλεται ἀμέσως.

Σέ κάθε διαπραγμάτευση θέματος πρέπει νά ζητοῦνται τά ἔξῆς: 1) μιά πλήρης ἀλλά καί σύντομη εἰσαγωγή, 2) ἀνάλυση τῶν θεμελιωδῶν ἐννοιῶν, 3) σύγκριση μεταξύ τους, 4) συζήτηση, θέσεις – ἀντιθέσεις.

Νά ζητεῖται ἐλάχιστος ἀλλά καί μέγιστος ἀριθμός σελίδων. Ή φιλοσοφική αὐτή πραγματεία πρέπει νά είναι κυρίως μιά ἀσκηση εὑφυΐας καί πνευματικότητας καί δχι μιά δοκιμασία τῆς μνήμης. Ή σύνθεση αὐτή πρέπει νά ἔχῃ τό χαρακτῆρα ἀσκήσεως στήν περιοχή τῆς ἔρευνας καί τῆς ἀνακαλύψεως ἀπόψεων, δπως ἀκριβῶς ἡ λύση ἐνός γεωμετρικοῦ προβλήματος.

Μέ τίς τρεῖς προτάσεις μεταρρυθμίσεων πού παρουσιάζονται ἐδῶ, ἥτοι: ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, εἰσαγωγή ἐνός φιλοσοφικοῦ ἀνθολόγιου, φιλοσοφική πραγματεία εἴναι βέβαιο δτι θά ἀνέλθῃ ἡ στάθμη τῶν φιλοσοφικῶν σπουδῶν στήν Ἐλλάδα· ἀλλά τό δφελος θά είναι γενικό, γιατί ἡ ἀναβάθμιση τοῦ φιλοσοφικοῦ μαθήματος θά ἀποβῆ χρήσιμη δχι μόνο γιά τά φιλολογικά καί φιλοσοφικά μελετήματα, ἀλλά καί γιά δλα τά μαθήματα καί δλες τίς ἐπιστῆμες. Ή ἀνοδος δηλαδή τοῦ γενικοῦ πνευματικοῦ καί μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τῆς παιδείας σ' δλες τίς βαθμίδες πρέπει νά θεωρεῖται ἀσφαλής.

Σ' αὐτό θά συμβάλουν ἡ σωστότερη κατανομή τοῦ προγράμματος μαθημάτων ἔτσι ὥστε νά ίκανοποιοῦνται δλες οἱ ζωτικές πνευματικές ἀνάγκες καί ἀφ' ἔτέρου νά τονώνεται τό ἥθος καί δ ζῆλος τῶν καθηγητῶν τῆς Μέσης Παιδείας.

“Οποιος ύπηρετεī καί διδάσκει σέ ΣΕΛΜΕ αἰσθάνεται ἀληθινά εύτυχής, γιατί ἀνευρίσκει στούς λειτουργούς τῆς Μέσης Έκπαιδεύσεως σήμερα καί σοβαρότητα καί ἥθος καί πάθος γιά πληρέστερη ἐπιστημονική κατάρτιση καί μεγαλύτερη προσφορά ύπηρεσιῶν.

Συνεπῶς ύπάρχει ό θεμελιωδέστερος παράγων γιά τήν ἐπιτυχία σχεδίων μέ ύψηλούς στόχους, δηλ. ό ἡθικός παράγων τοῦ όποίου φορεῖς εἶναι οἱ λειτουργοί τῆς Μέσης Παιδείας στήν μέγιστη πλειοψηφία τους.

‘Ο ἡθικός παράγων εἶναι ἡ προϋπόθεση γιά τήν ύπέρβαση τῶν δυσκολιῶν πού ύπαρχουν, εἴτε αὐτές εἶναι ἐπιστημονικές, εἴτε ἄλλης ύφης. Οἱ τελευταῖες εἶναι τώρα λιγότερες ἀπό παλαιότερα. ’Απομένει νά ρυθμισθοῦν τά ύπόλοιπα κατά τρόπο πού νά ύπηρετῇ τό συγκερασμό καὶ τή σύνθεση ὅλων τῶν μεγάλων καὶ ζωτικῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν πού ἐπιδιώκει νά ίκανοποιήσει τό Σχολεῖο καὶ ίδιαίτερα ἡ Μέση Έκπαίδευση.

ΔΡ Γ.Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΜΕ
ΛΑΡΙΣΑΣ