

νοιες τῆς ιθαγένειας, τῆς ήθικῆς αὐτονομίας, τῆς βίωσης τοῦ ἔρωτα καὶ τῆς ὄμολογίας τῆς θεότητας». Τό κεφάλαιο περιέχει ἐνδιαφέροντα βιώματα ἀπό τὰ αἰγαιοπελαγίτικα νησιά. Στό δεύτερο κεφάλαιο «Φιλοσοφικές περιηγήσεις Α'» καταγράφονται βιώματα ἀπό τοὺς τόπους-προσκυνήματα τοῦ ἐλλαδικοῦ χώρου ἀπό τήν Κρήτη ὥς τή βεργίνα καὶ ἀπό τό Διδυμότειχο ὥς τήν Κύπρο μέ επίκεντρο τούς ἱερούς τόπους τῆς Ὀλυμπίας, τῶν Δελφῶν καὶ τοῦ Ἀθω, πού ἴδιαίτερα εὐαισθητοποιοῦν τή φιλοσοφική διάθεση τοῦ συγγραφέα καὶ καταθέτουν ἐνδιαφέρουσες σελίδες στό μύθο ἢ τό ιδεῶδες τῆς ἐλληνικότητας. Στό τρίτο κεφάλαιο «Φιλοσοφικές Περιηγήσεις Β'» δ. κ. Μαρκάκης περιδιαβάζει «φιλοσοφικά» τήν Εδρώπη ἀπό τό Ὀσλο καὶ τό Ρέκιευκ οὓς τή Ρώμη καὶ τή Λισαβώνα σέ μιά προσπάθεια χαρτογράφησης εἰκονιστικής καὶ λυρικής τοῦ εύρωπαϊκοῦ πνεύματος. Στό τέταρτο κεφάλαιο «Ἀπό τήν ίστορία στό μύθο» γίνονται σύντομες ἀναφορές στήν Κωνσταντινούπολη καὶ τό Μανιάκι μέ τά ιδεώδη πού ἐκπροσωποῦν καὶ στό πέμπτο καὶ τελευταῖο «Ο κόσμος καὶ τό πνεῦμα» περιλαμβάνονται τρεῖς συστηματικές ἀνακοινώσεις μέ τούς χαρακτηριστικούς τίτλους «Ἡ ἀνθρώπινη ιθαγένεια καὶ ὁ κοσμικός χῶρος», «Ο κόσμος καὶ ἡ πραγματικότητα τοῦ ὅντος» καὶ «Οἱ δομές τῆς γνώσης καὶ ὁ κόσμικός χῶρος» πού δείχνουν τήν ἐγρήγορση καὶ τό δέος ἀλλά καὶ τά προβλήματα γιά τό φιλοσοφικό στοχασμό τῶν ἐπιτευγμάτων καὶ τῶν δριζόντων τῆς σύγχρονης μικροφυσικῆς καὶ μακροφυσικῆς, μέ πυρηνική πάντα τήν ἔννοια τῆς ιθαγένειας.

Στή φιλοσοφία ἔρχεται κανείς ἀπό πολλούς δρόμους καὶ τό «θαυμάζειν» δέν ἔπαψε ποτέ ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀριστοτέλη νά ἀποτελεῖ ἀφετηρία της.

· ΜΥΡΤΩ ΔΡΑΓΩΝΑ-ΜΟΝΑΧΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

K. Βουδούρη, *Seigi, Ai, Seizi (Δικαιοσύνη, ἔρως καὶ πολιτική)*, Μετάφραση υπό H. Yamakawa, Keiso Shobo, Tokyo 1991, σ. 196.

Το βιβλίο αυτό είναι κυρίως συλλογή ἀρθρών, διαλέξεων καὶ μελετών που ἔγραψε καὶ ἔκανε ο καθηγητής τής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Βουδούρης στο Πανεπιστήμιο του Kyoto, στο Πανεπιστήμιο της Osaka, στο Πανεπιστήμιο του Kobe, στο Πανεπιστήμιο του Kitakyushu, στο Πανεπιστήμιο Momoyama-gakuin καὶ στο Hosei Πανεπιστήμιο του Τόκυο τής Ιαπωνίας. Οι μελέτες καὶ τα ἀρθρά που υπάρχουν σ' αυτό τον τόμο είναι τα εξής: «Ο Ἡράκλειτος καὶ ἡ διαλεκτική ἀντίληψη γιά τήν πολιτική» (1-49), «Ἡράκλειτος καὶ αὐτογνωσία» (50-79), «Ἐρως καὶ παιδεία κατά Πλάτωνα» (80-112), «Δικαιοσύνη καὶ ήθική» (113-136) καὶ «Ἡ μεταφυσική τοῦ ἴμερου» (137-166) μερικές από αυτές ἔχουν ήδη παρουσιαστεί υπό παρεμφερή μορφή σ' αυτό το περιοδικό (βλ. τόμο 8, 197-198 καὶ 63-64).

Αυτή είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που ἔργο σύγχρονου Ἐλληνα διανοητή καὶ ερευνητή τής φιλοσοφίας, μεταφρασμένο ἔγκυρα στην ιαπωνική από τον διαπρεπή Ιάπωνα Καθηγητή, τον καθηγ. Hideya Yamakawa, δημοσιεύτηκε με τη μορφή βιβλίου στην Ιαπωνία. Η έκδοση του παρόντος τόμου θα αποτελέσει μεγάλη συμβολή στην έρευνα τής φιλοσοφίας γενικά, ιδιαίτερα τής ελληνικής φιλοσοφίας, καὶ αναμφισβήτητα θα προωθήσει τις σπουδές τής Ελληνικής Φιλοσοφίας που γίνονται στην Ιαπωνία.

Παρακάτω θα παραθέσουμε συνοπτικά το περιεχόμενο των μελετών αυτών για πληροφόρηση του 'Ελληνα αναγνώστη.

Στο κεφάλαιο «'Ο Ήράκλειτος καί ή διαλεκτική ἀντίληψη γιά τήν πολιτική» ο συγγραφέας προτείνει κατ' αρχήν τη θέση ότι «ὁ Ἡράκλειτος δέν είναι πρωτοπόρος μόνον γιά τίς δοντολογικές καί μεταφυσικές του ἀντίληψεις ἀλλά καί γιά τό γεγονός ὅτι είχε δοδηγηθεῖ σέ μία νέα ἀντίληψη γιά τήν πολιτική, πού ἐπήγαζε ἀπό (ἢ ἡτο σύμφωνη πρός) τήν ἀντίληψή του γιά τήν πραγματικότητα, καί πού θά μποροῦσε νά ἀποκληθεῖ διαλεκτική ἀντίληψη περί τῆς πολιτικῆς». Η θέση αυτή στη συνέχεια υποστηρίζεται διά της διερευνήσεως των τριών ερωτημάτων: «Πῶς πρέπει να προσεγγισθεῖ ἡ διανόηση τοῦ Ἡρακλείτου γιά νά κατανοηθεῖ σωστά ἡ πολιτική του φιλοσοφία;»; «Πῶς οἱ κύριες δοξασίες τῆς Ἡρακλείτειας φιλοσοφίας μποροῦν νά συσχετισθοῦν πρός τήν πολιτική;» και «Ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά ἀποδοθεῖ στὸν Ἡράκλειτο μιά νέα ἀντίληψη γιά τήν πολιτική, ἡ ὁποία, ἐκτός τῶν ἄλλων, θά καθιστοῦσε ἵσως πολλά ἀπό τά ἀποσπάσματά του περισσότερο σαφῆ καί θά ἔδινε συνεκτικότητα στήν ἐρμηνεία τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἐφεσίου φιλοσόφου;». Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, ακολουθώντας τη μαρτυρία του γραμματικού Διοδότου, ο συγγραφέας δέχεται ότι αυτή είναι μια νέα ερμηνευτική προσέγγιση για ἑργο του Ηρακλείτου, η οποία λέει ότι «οἱ ἀνθρωπολογικές καί κοινωνικοπολιτικές ἀντίληψεις (όχι οι μεταφυσικές καί κοσμολογικές) θά πρέπει νά θεωρηθοῦν ώς τό κέντρο τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἡρακλείτου». Εδώ εξετάζονται κυρίως τα αποσπάσματά του για την αυτογνωσία καί για τη σχέση της ψυχής με το Λόγο. Στο δεύτερο ερώτημα απαντά καταφατικά, υποστηρίζοντας (με βάση την ανάλυση της ἑννοιας του Λόγου καί τη διασάφηση της σχέσεώς του με τους ανθρώπους καί με την πολιτεία (ή ιδιαίτερα με τους νόμους των ανθρώπων), καθώς με την επισήμανση της σχέσεώς του προς την ἑννοια της αλλαγής, προς τις δύο σημασίες της δίκης, της σχέσεώς του προς αυτές καί προς την ἑννοια του μέτρου) ότι υπάρχει «μιά ἀντιστοίχηση τῶν δοντολογικῶν καί μεταφυσικῶν ἀντίληψεων τοῦ Ἡρακλείτου πρός τίς πολιτικές». Στο τέλος ο συγγραφέας συγκροτεί μια εικόνα για την πολιτική φιλοσοφία του Ηρακλείτου που βασίζεται στη «διαλεκτική» σχέση μεταξύ ισοκρατίας καί αξιοκρατίας.

Η δεύτερη μελέτη «Ἡράκλειτος καί αὐτογνωσία» είναι μια μελέτη συναφής με την πρώτη, καί εστιάζεται στο θέμα της αυτογνωσίας ή της αυτοαναζήτησεως στη φιλοσοφία του Ηρακλείτου. Στην αρχή παρουσιάζεται η θέση ότι ο Ηράκλειτος είναι ο πρώτος 'Ελληνας φιλόσοφος που κατενόησε πλήρως τι σημαίνει η αυτοαναζήτηση καί επί πλέον αντελήφθη ποιός είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αναζητήσει ο ἀνθρωπος τον εαυτό του. Στη συνέχεια το περιεχόμενο της θέσεως διευρύνεται διά της εξετάσεως των εννοιών-κλειδιών της ηρακλείτειας διανοήσεως, δηλαδή του Λόγου, της ψυχής, της ἑριδας, της αλλαγής καί του κοινού (ή του ἔννοι). Ο συγγραφέας θέτει ως αφετηρία της ερμηνείας του το απόσπασμα του φιλοσόφου ότι «εζήτησα να βρω τον εαυτόν του» καί την πληροφορία του Διογένους Λαερτίου ότι «ο ίδιος ο Ηράκλειτος ισχυρίζετο πως έμαθε τα πάντα εξετάζοντας από τον εαυτό του». Ακόμη βασίζει τη δυνατότητα της πορείας από την αυτογνωσία προς τον εξωτερικό κόσμο, πάνω στον κοινό λόγο, νοούμενο ως γλώσσα, καί ισχυρίζεται ότι η αυτόρευνα του Ηρακλείτου, το να ζητήσει να βρει την ουσία του εαυτού του, οδηγεί όχι μόνο στη γνώση του εαυτού αλλά καί στη σωστή κατανόηση του κόσμου που οδηγεί, εκτός των ἄλλων, στη σωφροσύνη καί στην αντικειμενικότητα.

Στο τρίτο άρθρο «Ἐρως καί παιδεία κατά Πλάτωνα» η κεντρική άποψη είναι ότι: «ο Πλάτων εξετάζει τον ἔρωτα κυρίως σε σχέση με την παιδεία. Αναφέρεται στον ἔρωτα

όχι για να εξετάσει εξ αρχής τον έρωτα καθ' εαυτό, αλλά για να υποσημάνει τη σχέση του με το έργο του παιδεύειν». Με βάση την άποψη αυτή ο συγγραφέας εξετάζει το πως πρέπει να είναι η παιδεία, διερευνώντας μερικούς σημαντικούς διαλόγους του Πλάτωνος, όπως είναι ότι Μένων, τό Συμπόσιον, ή Πολιτεία καὶ ὁ Φαῖδρος. Παραπέρα τονίζει ότι ο Σωκράτης ως δάσκαλος είναι ο Σωκράτης ως γνήσιος εκφραστής του έρωτα, ότι δηλαδή ο έρως συμβολίζει τη σχέση που πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ παιδεύοντος και παιδευομένου· αυτή την κατάσταση περιγράφει το υπερβατικό γνώρισμα του έρωτα όπως βλέπουμε στο Συμπόσιο. Ως προς δε την παιδεία επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να διακρίνουμε δύο πράγματα: τα «μαθήματα ἐπί τέχνῃ» και τα «μαθήματα ἐπί παιδείᾳ», δηλαδή την παιδεία των σοφιστών που μεταδίδει κάποιες γνώσεις ή πληροφορίες, και τη σωκρατική παιδεία που φαίρνει στο φως τις κρυμμένες μέσα στον άνθρωπο δυνάμεις. Ακόμη τονίζει ότι πρέπει να διακρίνουμε τη «διδακτική σχέση» κατά την οποία κυρίως μεταδίδεται η γνώση περί του ότι και τη «διδασκαλική σχέση» κατά την οποία βαραίνει το πώς μεταδίδονται οι γνώσεις αυτές. Παραπέρα ισχυρίζεται ότι η εικόνα του σπηλαίου στην Πολιτεία απεικονίζει την αγωγή των ανθρώπων —πολιτών που ζουν μέσα στις πολιτείες της ανομίας, και ότι ο Φαίδρος περιγράφει το φαινόμενο της παιδείας όπως εκδιπλώνεται μέσα στην καθημερινή ζωή. Στο τέλος τονίζει τη σημερινή σημασία και αξία της πλατωνικής παιδείας ως δημιουργού πραγματικών ανθρώπων και πολιτών.

Η μελέτη «Η μεταφυσική τοῦ ἱμέρου» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμπληρώνει την τρίτη μελέτη με το να συγκρίνει και να διερευνά τις ερωτικές θεωρίες του Πλάτωνος στο Συμπόσιο και στο Φαίδρο. Σ' αυτή την πέμπτη μελέτη εξετάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των περί τα ερωτικά αντιλήψεων του Πλάτωνα στο Συμπόσιο και στο Φαίδρο. Επί πλέον τονίζεται ότι προβάλλεται μια νέα πλατωνική προοπτική, η οποία συνιστά ότι αποκαλείται «μεταφυσική του ιμέρου». Για τις διαφορές διασφηνίζονται τα εξής: «στο Συμπόσιο ο έρως εξετάζεται υπό την προοπτική του ερώντος, δηλαδή επισημαίνεται η υφή της ερωτικής ορμής προς τι, και τονίζεται η δημιουργικότητά της, η υπερβατικότητά της και η αναπόσπαστη σύνδεσή της προς ένα αξιολογικό περιεχόμενο (που δηλώνεται με τον όρο *ἰδέα του κάλλους*)». «στο Φαίδρο ο έρως διερευνάται τόσο υπό την προοπτική του ερωμένου - εραστού όσο και από κάποια άλλη προοπτική, που δείχνει το βάθος της ερωτικής εμπλοκής, ...ο έρως δεν συμβολίζει πλέον και μόνο την ασύγαστη ορμή της ψυχής μας προς κάτι το άλλο, αλλ' είναι το κάτι που έρχεται προς την ψυχή του ανθρώπου ως ίμερος. Αυτό το κάτι προέρχεται τελικά και έμμεσα από την ανεικόνιστη, ασχημάτιστη και ανέγγιχτη πηγή του όντος, αλλά πάντως μας αγγίζει πάντοτε διά των προσώπων». Στη συνέχεια πιστεύει ο συγγραφέας ότι με τη μεταφυσική του ιμέρου εξηγείται η ουσία του ερωτικού φαινομένου περίπου ως εξής: «ο πραγματικός, βαθύς και γνήσιος έρως έρχεται ως κεραυνός, ως φωτισμός, ως επίπνοια προς την ψυχή του ανθρώπου» ο 'Άλλος ως φορέας, ως πηγή του κάλλους και ως αξιολογικός πομπός, προσβάλλει το χώρο της ύπαρξής μας και με μια βία που είναι στην ουσία του φως κάνει την παρουσία του αναγκαία μορφή κοινωνίας για μας».

Ως θέμα της μελέτης «Δικαιοσύνη καὶ ἡθική» τίθενται τα δύο ερωτήματα: «ποιό είναι τό περιεχόμενο και ποιά είναι τά δρια τῆς ἐννοίας τῆς δικαιοσύνης καὶ πῶς αὐτή σχετίζεται πρός τίς ἄλλες ἐννοίες πού συγκροτοῦν τό ἐννοιολογικό πλαίσιο ἐντός τοῦ δικαιούου κάθε συζήτηση γιά τή δικαιοσύνη ἔχει νόημα;» και «ποῦ καὶ πῶς θεμελιώνεται ή ἀντιληφή μας γιά τό δίκαιο, καὶ ποιά είναι ή σχέση τῆς δικαιοσύνης πρός τήν ἡθικότητα τοῦ ἀνθρώπου?». Σχετικά με αυτά τα ερωτήματα, διερευνώντας κυρίως την Πολι-

τεία του Πλάτωνος, διασαφηνίζει ο συγγραφέας ότι ο Πλάτων θεωρεῖ πως «ή δικαιοσύνη στην ουσία της νοεῖται ως οίκειοπραγεία καί ως άρμονία τῶν γενῶν τῆς ψυχῆς, δηλαδή ως κάτι πού συνδέεται ἄρρηκτα μέ δι, τι συγκροτεῖ τὴν ἐνότητα καί τὴν ἡθικὴν ἀκεραιότητα τοῦ προσώπου». παραπέρα δέχεται πως η δικαιοσύνη πρέπει να νοηθεί ως «κάτι τό ἄξιο καθ' ἑαυτό», και πως «τὸ δίκαιο δὲν μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ καθ' ἑαυτό, παρά μόνον ἂν συναφθεὶ στενά πρός δι, τι συγκροτεῖ τὸ σκληρό πυρῆνα τοῦ εἰναι μας, πρός τὴν ἡθικότητα τοῦ προσώπου». Με βάση αυτό το πλατωνικό πλαίσιο στη συνέχεια εξετάζονται διάφορες αντιλήψεις για τη δικαιοσύνη και κυρίως η σχέση της προς τις άλλες ηθικές αξίες. Τούτο γίνεται σέ συνάφεια πρός τις ἀντιλήψεις πού ἔχουν σπουδαῖοι φιλόσοφοι, δπως ο Kant, ο Giorgio del Vecchio, ο J. Rawls και ο E. Levinas. Από την εξέταση αυτή φανερώνεται το χάσμα μεταξύ δικαιοσύνης και ηθικής, το οποίο παρατηρείται στη σύγχρονη θεωρία για τη δικαιοσύνη και για το οποίο λέγονται τα εξής: οι «σύγχρονοι πολιτικοί φιλόσοφοι και θεωρητικοί τῆς δικαιοσύνης, ἐνῶ δέχονται ότι ή δικαιοσύνη μπορεῖ νά είναι μια θεμελιώδης ἀρετή και ότι τά ἔξι αὐτῆς ἀπορέοντα ἐπιχειρήματα δημιουργοῦν ὑποχρέωση, ἐν τούτοις οἱ ἀποφάνσεις περί τῆς δικαιοσύνης βρίσκονται σέ ἡθικά χαμηλό τόνο» ή δικαιοσύνη είναι σπουδαία ἴσως ἀρετή, ἀλλ' ή ἀρετή αὐτή δὲν μᾶς σώζει». Στο τέλος υποστηρίζεται ότι με βάση κυρίως τους στοχασμούς του Levinas για τον Ἅλλο και με αναφορά ορθόδοξη χριστιανική πνευματικότητα το σύγχρονο αυτό χάσμα μεταξύ δικαιοσύνης και ηθικότητας του ανθρώπου μπορεί να γεφυρώσει μόνον η Αγάπη.

Σ' αυτό τον τόμο ο καθηγητής K. Βουδούρης εξετάζει κυρίως δύο σπουδαιοτάτους Ἐλληνες φιλοσόφους, δηλαδή τον Ηράκλειτο και τον Πλάτωνα. Αυτές οι μελέτες του για τη φιλοσοφία του Ηρακλείτου διανοίγουν ἔνα νέο ορίζοντα μέσα στις ἐρευνες της ελληνικής φιλοσοφία με το να προτείνουν μια νέα και σωστή, νομίζω, ερμηνευτική προσέγγιση της διανοήσεως του Εφεσίου φιλοσόφου και με το να διερευνούν πλήρως τις κοινωνικοπολιτικές του αντιλήψεις σε αντιπαράθεση με τις μεταφυσικές και κοσμολογικές δοξασίες του. Το χαρακτηριστικό των μελετών του για την πλατωνική φιλοσοφία είναι ότι τα θέματά τους συναρμόζονται στενά και συνάπτονται ἐντονα προς τη συνείδηση και τις αντιλήψεις που ἔχουμε για τα σημερινά προβλήματα, πράγμα που αποδεικνύει ότι η ελληνική φιλοσοφία ἔχει αιώνια παρουσία και ζωή. Νομίζω πως το γεγονός ότι ο καθηγητής K. Βουδούρης τονίζει στην τέταρτη μελέτη του τη σπουδαιότητα της ελληνικής ορθόδοξης Αγάπης παρέχει ἔνα νέο προσανατολισμό στους Ιάπωνες ερευνητές για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν το είναι και σε τί συνίσταται η παράδοση και η συνέχεια της αρχαίας ελληνικής διανοήσεως. Η μετάφραση του καθηγητή H. Yamakawa είναι ακριβής, πετυχαίνει πάντοτε το νόημα, είναι δηλαδή σωστή και ἔγκυρη, και δίνει σε ευανάγνωστο ιαπωνικό λόγο την ουσία της προβληματικής των εξεταζομένων θεμάτων.

Έτσι, όπως είπαμε και στην αρχή, η ελληνική φιλοσοφία, όπως την θεραπεύει ἔνας διαπρεπής εκφραστή του σύγχρονου ελληνικού πνεύματος, γίνεται γνωστή στο επιστημονικό ιαπωνικό κοινό. Τούτο, όπως ήδη δείχνουν τα πράγματα, ἔχει καλά αποτελέσματα για τη γνωριμία των Ιαπώνων όχι μόνον με την Αρχαιότητα αλλά και με τη σύγχρονη ελληνική διανόηση.