



# ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

## ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

Τά τελευταῖα χρόνια μέ σπουδαστές τῆς Σχολῆς Κοινωνικῆς Ἐργασίας καὶ πέρσι μέ σπουδαστές δυό ἔξαμηνων τοῦ ἴδιου τμήματος τῆς Σχολῆς Ὑγείας καὶ Πρόνοιας τοῦ Τ.Ε.Ι. Ἀθήνας ἐρευνῶ δυό θέματα: τούς μηχανισμούς πού ἐπηρεάζουν τούς νέους ἀνθρώπους στήν ἐπιλογή τοῦ ἐπαγγέλματος (ἀνατροφή, γονεῖς, φίλοι, πρωτικά προσόντα, τάσεις) καὶ τά προβλήματα τῶν σημερινῶν νέων, δπως οἱ ἴδιοι τά ιεραρχοῦν. Πρόκειται γιά ἐρευνα πού δέν ὀλοκληρώθηκε ἀκόμη καὶ τῆς ὁποίας ὁ στόχος εἶναι διπλός: νά ἐπιτευχθεῖ ἀπό τήν πλευρά τῶν νέων ἡ συνειδητοποίηση τῶν βασικῶν τους προβλημάτων· νά ἀνοιχθεῖ ὁ δρόμος γιά τίς ἀπαντήσεις μέ τήν πνευματική ἐγρήγορση πού συνιστᾶ ἡ διαθεσιμότητα, ἡ ἀ-πορία, ἡ ἐρώτηση· τέλος, νά ἀναζητηθοῦν οἱ τρόποι εύαισθητοποίησης τῶν φορέων πού εἶναι ἀρμόδιοι γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων: πολιτεία, ἐκπαιδευτικά ίδρυματα, οἰκογένεια κλπ.

Μέ τίς ἀπαντήσεις, πού μοῦ δόθηκαν σέ ἔξεταστική περίοδο τῆς περασμένης χρονιᾶς, ἔκανα πράξη τό μάθημα τῆς Φιλοσοφίας, δπως πρέπει νά γίνεται, ώς μέθοδος δηλαδή ἐπικοινωνίας μέ τούς νέους. Γιατί, δπως κι ἀλλοῦ ὑποστήριξα<sup>1</sup>, δέν πιστεύω ὅτι ὑπάρχει σήμερα κρίση τῆς φιλοσοφίας, ἀλλά κρίση φιλοσόφων, κρίση ἐπικοινωνίας: ἀπόδειξη τό γεγονός, ὅτι οἱ σπουδαστές, πού ξεκινοῦσαν δύσπιστα ἀπέναντι στό μάθημα, γρήγορα ἀναλάμβαναν νά μετέχουν δραστήρια σ' αὐτό, ὅταν διαπίστωναν ὅτι καλοῦνται νά ρωτοῦν καὶ νά κρίνουν μέ ὄρθολογικό ἔλεγχο καὶ ὑπευθυνότητα, κάνοντας ἔτσι τήν ιστορία τῆς φιλοσοφίας ἐργαστήρι τῆς φιλοσοφίας, διάλογο πάνω στά σύγχρονα προβλήματα καὶ εἰδικότερα στά προβλήματα πού τούς ἀφοροῦν.

Στό θέμα πού παρουσιάζω συνεργάστηκαν νέοι καὶ νέες ἀπό 18 ὅς 22 περίπου χρόνων καὶ ἀπό διαφορετικά μέρη τῆς Ἑλλάδας. Οἱ ἀπαντήσεις τους θά ἔταν δυνατό νά ταξινομηθοῦν μέ ποικίλους τρόπους. Στήν ούσια, ἐπειδή καὶ οἱ ἴδιοι οἱ νέοι δέν κάνουν ταξινομήσεις τεχνικές, μόνο ἡ ιεράρχηση τῶν προβλημάτων ἔχει σημασία. Κι ἐδῶ μέ μεγάλη ίκανοποίηση σημειώνω πώς τό πρῶτο συμπέρασμα πού παίρνω ἀπό τίς ἀπαντήσεις τῶν νέων δικαιώνει τό χαρακτηρισμό πού τούς ἔδωσε ὁ Ἀριστοτέλης:<sup>2</sup> «Οτι ἔχουν ψυχή, γιά τά μεγάλα» (εἶναι «μεγαλόψυχοι»), γιατί, λέει ὁ Σταγιρίτης, «ἡ ζωή δέν τούς συρρίκνωσε ἀκόμη». Γιατί, διευκρινίζω, ἔχουν τήν ίκανότητα νά προτάσσουν στά εἰδικά προβλήματα τῆς ἡλικίας τους γενικά προβλή-

ματα κάθε ήλικίας, δπως: τόν κίνδυνο πυρηνικής καταστροφῆς, ύπαρξιακά προβλήματα (τί εἶμαι κ.ἄ.), προβλήματα θρησκευτικῆς πίστης. Τό γενικό πρόβλημα ένός ένδεχόμενου δλέθρου, δπως πολλά ἀπό τά εἰδικά προβλήματα πού καταγράφονται ἀπό τούς νέους, ἐντάσσεται στό κύριο ἐκεῖνο γνώρισμα πού γλαφυρά ἀποδίδει ἡ φράση τοῦ Χαλίλ Γκιμπριάν: «ἡ ψυχὴ τῶν νέων κατοικεῖ στό αὔριο».

Άλλο θετικό στοιχεῖο εἶναι δτι οἱ νέοι γνωρίζουν τή σχέση τῶν προβλημάτων μέδτι χαρακτηρίζει τήν ἐποχή μας, ἐποχή τῆς τεχνικῆς, τοῦ πλουραλισμοῦ τῶν ίδεων καὶ τῆς ἀμφισβήτησης: «ἡ ἐποχή μας, ἀπέραντο φυτώριο προβλημάτων, ἡ νεολαία δ κύριος ἀποδέκτης καὶ καταναλωτής της», γράφει μιά νέα.

Στοιχεῖο πνευματικῆς ύγειας, πού ἀνιχνεύεται στίς ἀπαντήσεις τῶν νέων γιά τά προβλήματά τους, εἶναι καὶ δτι ἀναζητοῦνται τά αἴτια τῆς γένεσης ἡ τῆς συντήρησης τῶν προβλημάτων. Σέ ἀρκετές περιπτώσεις ἡ καταγραφή τῶν αἴτιων ἀποδείχνει ἔνα διαλεκτικό τρόπο σκέψης. Δίπλα στό γνωστό «καθρέφτης σου εἶμαι κοινωνία καὶ σοῦ μοιάζω», ἀνευρίσκονται ὄρθες ψυχολογικές παρατηρήσεις δπως: «Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπό τήν τάση μεταβολῆς τῶν προσώπων σέ νούμερα», ἀπό τήν τάση «ἀνωνυμοποίησης καὶ μαζοποίησης», «κλείσιμου στή μοναξιά τῶν στατιστικῶν ἀριθμῶν», ἀπό «ἀδυναμία αὐτοσυγκέντρωσης τῶν νέων καὶ αὐτοεγκατάλειψη σέ ἀλλοτριοτικές δυνάμεις μέ ἀποτέλεσμα τόν ἀφανισμό τῆς ίδιαιτερότητας τοῦ προσώπου».

Οἱ νέοι βέβαια δέν θά συμφωνοῦσαν εὔκολα μέ τή διαπίστωση κάποιων ὅριμων, δτι «φύσιν πονηράν μεταβαλεῖν οὐ δάδιον», δμως καταφέρνουν νά δείξουν τή σχέση ήλικίας ἡ χαρακτήρα καὶ προβλημάτων, ἐνδιαφερόντων καὶ προβλημάτων. Νεότητα ὁρίζεται ἡ φάση ἡ ἡ περίοδος ἀπό τή στιγμή τῆς ἀπομάκρυνσης κατά κάποιο τρόπο ἀπό τό οίκογενειακό περιβάλλον, ὅπότε «τά κριτήρια γιά τήν κοινωνική καταξίωση εἶναι λιγότερο ύποκειμενικά καὶ δέν λειτουργεῖ πιά τό στοιχεῖο τῆς ἀποδοχῆς πού συνήθως ὑπάρχει στό οίκογενειακό περιβάλλον. Γιά τοῦτο καὶ ἡ αὔξηση τοῦ συντελεστῆ ἀνασφάλειας σέ νεαρά ἀτομα καὶ ἡ ἀρχή τοῦ ἀγώνα γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ταυτότητας».

Ἐτσι πάλι οἱ νέοι πού ρωτήθηκαν καταγράφουν ώς κύριο πρόβλημά τους τό πρόβλημα τῆς παιδείας, προαισθανόμενοι, κι ἄς μή τό ξέρουν, αὐτό πού λέει, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, δ Πλάτων στούς Νόμους (747b) γιά τήν ἐπιστήμη τῶν ἀριθμῶν: δτι «τόν νυστάζοντα καὶ ἀμαθῆ φύσει ἐγείρει καὶ εύμαθῆ καὶ μνήμονα καὶ ἀγχίνουν ἀπεργάζεται». Καὶ τή θέλουν τήν παιδεία, δπως θά τήν ἥθελε δ Πλάτων: «καλά τά παιδεύματα καὶ προσήκοντα», ἀλλιῶς «τήν καλούμένην πανουργίαν ἀντί σοφίας» (747c).

Συγκεκριμένα οἱ νέοι πού ἀναφέρθηκαν στό θέμα τῆς σημερινῆς παιδείας ἐπικρίνουν τόν τρόπο παροχῆς τῆς μόρφωσης, ἐπισημαίνουν τήν ὑποβάθμιση τῆς παιδείας σέ ἀντιδιαστολή πρός τή σημερινή ἀνάπτυξη τῆς νοημοσύνης τῶν νέων ἀνθρώπων· ζητοῦν δημιουργικά μαθήματα γιά τήν προετοιμασία ὑπεύθυνης ἀσκησης τοῦ ἐπαγγέλματος· θεωροῦν μή δίκαιο τό σύστημα εἰσαγωγῆς στά Πανεπιστήμια· ἀπαριθμοῦν τίς ἐλλείψεις: βιβλίων, φοιτητικῶν ἐστιατορίων, μόνιμων Καθηγητῶν κλπ. Στήν ἐλεύθερη ἐκπαίδευση καὶ στή χρησιμοποίηση τοῦ ἐλεύθερου χρόνου ἀνήκει τό πρόβλημα πού συχνά ἀναφέρουν οἱ νέοι καὶ τοῦ δποίου ἡ θεραπεία πρέπει ἐπίσης νά προέλθει ἀπό τήν πολιτεία: πρόκειται γιά τήν ἐλλειψη σωστῶν κέν-

τρων δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας (καλλιτεχνικῶν, ἀθλητικῶν). Τά παιδιά τῆς ἐπαρχίας ἐπιμένουν στό πρόβλημα τῆς ἔλλειψης θεατρικῆς παιδείας. "Όλα ὑπογραμμίζουν τή γενικότερη πνευματική κρίση (περιοδικά και ταινίες πού ήρωοιοῦν τή βία και τή βαρβαρότητα, συστηματική προβολή ξένων πρότυπων ζωῆς πού κάθε ἄλλο παρά ἀναβαθμίζουν τό ἔλληνικό ἐπίπεδο κλπ.).

"Ολοι οἱ νέοι ἐπισημαίνουν τό πρόβλημα τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ, ζητοῦν σωστή κατεύθυνση μέσα στούς ἐκπαιδευτικούς χώρους και παράλληλα συνδέουν τό θέμα τῆς ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης μέ τό γενικό κοινωνικό θέμα τῆς ἐργασίας. 'Η ἔκφραση «πτυχία χωρίς ἀντίκρυσμα» ἀπαντᾶ σ' ὅλα σχεδόν τά κείμενα τῶν νέων. 'Έδω οἱ νέοι κατονομάζουν ώς σοβαρό τους πρόβλημα τό πρόβλημα τῆς ἀνεργίας ἢ ἀναφέρονται στήν παραλλαγή της τῆς ὑποαπασχόλησης. Θεωροῦν τήν ἀνεργία φαινόμενο τῆς κοινωνίας τῆς ὑπερκατανάλωσης ἢ ἐπιχειροῦν νά δείξουν τήν εὑθύνη τοῦ κράτους πού δέν προβλέπει σωστό καταμερισμό τῆς ἐργασίας ἀνάλογα μέ τήν εἰδική ἐκπαίδευση. 'Αντιλαμβάνονται δηλαδή τή διαλεκτική σχέση τῶν προβλημάτων τῆς ἐποχῆς μας: ἢ ἀνεργία εἶναι ἀποτέλεσμα κακῆς κατανόησης τῆς τεχνικῆς προόδου και λανθασμένων οἰκονομικῶν χειρισμῶν, γι' αὐτό και οἱ ἴδιοι οἱ νέοι προτείνουν ἐφαρμογή προγραμμάτων ἀνάπτυξης· και εἶναι ἡ ἴδια ἢ ἀνεργία γενεσιοναργός αἴτια ἄλλων προβλημάτων: πρόκλησης ἄγχους, ἀνασφάλειας – δυό κυρίαρχων δρων τῆς ἐποχῆς μας – ἀκόμη και τῆς ἐγκληματικότητας.

'Η ἐγκληματικότητα βέβαια ἔχει γιά τούς νέους αἴτια και τή ζωή στίς μεγαλουπόλεις, ἀλλά, παράλληλα, ὅπως και ἢ ἄλλη μάστιγα τῆς ἐποχῆς, τά ναρκωτικά, δέν εἶναι ἀσχετη ἀπό τά ψυχολογικά προβλήματα πού προσιδιάζουν σέ ἀνώριμα ἄτομα, ἄτομα μέ ἔλλιπή προσωπικότητα: τά ἄτομα πού παρουσιάζουν δυσκολίες ἔνταξης στήν κοινωνία, προβλήματα κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς, ὅπως ἐπιθετικότητα, δέν τροφοδοτήθηκαν μέ ἴδανικά, κυρίως ἀπό τό οἰκογενειακό τους περιβάλλον, ἢ διαψεύστηκαν στήν προσπάθειά τους ν' ἀναγνωρισθοῦν και ν' ἀγαπηθοῦν. «Τά μακριά ἢ ξυρισμένα μαλλιά», γράφει κάποιος σπουδαστής, «ἡ μοντέρνα ἐκκωφαντική μουσική και τό ἀδιάφορο ἢ προκλητικό ὑφος τῶν νέων κάνουν τούς γονεῖς ν' ἀναστατώνονται. Γιά τό νέο δμως αὐτά ἐκφράζουν μιάν ἔκκληση: Θέλει ν' ἀσχοληθοῦν μαζί τους. Ζητᾶ ἀπό τούς μεγαλύτερους νά τόν ἀντιμετωπίσουν στά σοβαρά». Κι ἄλλο: «'Αρνούμενος ὁ νέος τήν καθιερωμένη τάξη, περνᾶ στό περιθώριο τῆς κοινωνίας. Πιστεύει ἔτσι δτι προστατεύεται ἀπό καταπιέσεις τῆς ζωῆς πού τοῦ ἐπιβάλλουν παρά τή θέλησή του».

Εἶναι φανερό δτι οἱ ἴδιοι οἱ νέοι προσπαθοῦν ἐπίσης νά πετύχουν μιά διόρθωση ἥθῶν·σ' αὐτή τους τήν προσπάθεια βλέπουν μέ στοργή ἀκόμη και ὄρισμένα περιθωριακά ἄτομα, γιατί στή στοργή ἀναγνωρίζουν τό προληπτικό φάρμακο πολλῶν παθῶν. 'Έδω ἔχουν δίκιο, ὅσο ὁ μηχανοποιημένος ρυθμός τῆς σύγχρονης ζωῆς, ἢ ὑποκρισία, ἢ ἀδιαφορία, ἢ κερδοσκοπία, ἔξορίζουν –ἐπιζήμια γιά τήν ποιότητα τῆς ζωῆς – τή στοργή ἀπό τίς ἀνθρώπινες σχέσεις. 'Έχουν δίκιο, ἐν μέρει, κι δταν συναριθμοῦν στά προβλήματά τους και τό πρόβλημα τῆς μοναξιᾶς. 'Αρκετοί ἀπό τούς νέους συνδέουν τό πρόβλημα αὐτό μέ τίς μεγαλουπόλεις. 'Άλλοι, ωριμότεροι, τό συνδέουν μέ τήν ἐφηβεία και μιλοῦν γιά περίοδο κατά τήν ὅποια οἱ νέοι περνοῦν μεγάλα διαστήματα ἐσωστρέφειας, πράγμα βέβαια πού δέν εἶναι καινούργιο. Τό

νέο, γιά τούς ίδιους, είναι ή έντυπωσιακά μικρή ίκανότητα σύνδεσης, ούσιαστικής έπικοινωνίας πολλών νέων πού άρκοῦνται σέ χαλαρές σχέσεις.

Συναφές πρόβλημα, κι αυτό δχι νέο, είναι αυτό πού όνομάζεται «χάσμα τῶν γενεῶν». Κι έδω οἱ ἀπαντήσεις διαφέρουν καὶ είναι ἀποκαλυπτικές τοῦ βαθμοῦ τῆς ώριμότητας τῶν νέων. Πολλοί τό πρόβλημα τῆς σχέσης μέ τήν οἰκογένεια τό βλέπουν μονόπλευρα: ἔτσι μιλοῦν γιά αἴσθημα ἀδικίας πού δοκιμάζουν στή σχέση μέ τούς γονεῖς στήν προσπάθεια διαμόρφωσης ίδιων ἀπόψεων καὶ ἀποκαλύπτουν μιά διπλή ἀπαίτηση δχι βέβαια ισοζυγισμένη, ἀπαίτηση θαλπωρῆς καὶ συνάμα αὐτονομίας, ἐντονη βίωση ἀποστροφῆς τῶν περιορισμῶν πού τούς ἐπιβάλλονται, δείχνοντας κιόλας μιάν εὐάλωτη αὐτοπεποίθηση». «Ο νέος», γράφει ἐνα κορίτσι, «θέλει νά είναι αὐτόνομο ἀτομο καὶ νά κρίνει τή ζωή μέ τά δικά του πιστεύω· δχι νά γίνεται τό ρομπότ πού θά κινεῖται ἀνάλογα μέ τίς διαταγές τοῦ κατασκευαστή του».

Οἱ νέοι, πού κατηγοροῦν γενικά τούς ώριμους γιά ἔλλειψη κατανόησης καὶ ἐμπιστοσύνης, ἀρνοῦνται νά δοῦν τήν ἄλλη δψη τοῦ προβλήματος. Οἱ ίδιοι, πάντως μιλοῦν γιά τά παιδιά πού διψοῦν γιά ἐμπειρίες καὶ πού δέν ἐννοοῦν νά καταλάβουν πώς ή φωτιά καίει, ἀν δέν τήν ἀγγίξουν μέ τά ίδια τους τά χέρια, πώς τό κρασί μεθάει ἐπικίνδυνα καὶ ή συγκλονιστική ἀνακάλυψη τῆς ήδονῆς ἀπό τά ναρκωτικά μπορεῖ νά γίνει δλέθρια ἐπιδημία. Τήν ἀνωριμότητα παρόμοιας προβληματικῆς συμπεριφορᾶς τή διαβλέπουν ἀρκετοί νέοι, οἱ ὅποιοι μάλιστα ἐπιχειροῦν νά τήν ἔξηγήσουν ώς ἀναζήτηση γοήτρου, προσπάθεια μείωσης τῆς νεανικῆς ψυχικῆς ἐντασης κλπ. Βλέπουν δηλαδή τό πρόβλημα τῆς σχέσης μέ τήν οἰκογένεια, δπως τό ἐρμηνεύουν καὶ κάποιοι μεγάλοι στήν ήλικια, πού ὑποστηρίζουν δτι τά παιδιά ἀποκλίνουν θεληματικά ἀπό τούς γονεῖς, γιά νά μή μείνουν στή σκιά τους, γιά νά μπρέσουν νά γράψουν τή δική τους ίστορία. Αὐτό βέβαια γιά τήν ἀπόκλιση ἐκείνη πού είναι ταυτόσημη μέ τή διαφοροποίηση.

Τό πρόβλημα δμως πού οἱ νέοι καταγράφουν ώς χάσμα τῶν γενεῶν ἔχει καὶ τήν ἀντίστροφη δψη του. Κι αὐτήν δέν περιμένουμε νά τή δοῦν οἱ νέοι, δσο κι ἀν ἀρκετοί ἀπ' αὐτούς διαθέτουν κάποια ώριμότητα. Τήν δψη αὐτή συνηθίζω νά τή δίνω στούς σπουδαστές μέ τά λόγια ἐνός γονιοῦ, γιά νά σκηνοθετήσω τό διάλογο τῶν δυό γενεῶν, πάνω σέ ἐνα πρόβλημα πού πιστεύω δτι θά ὑπάρχει δσο ὑπάρχουν ἀνθρωποι: ή γενιά μέ τό «πάθει μάθος» της καὶ ή γενιά τῶν νέων μέ τήν ἀστάθεια τοῦ χαρακτήρα καὶ τήν ἔλλειψη πείρας:

«Λές ἐμεῖς καὶ σεῖς, σάν νά πρόκειται γιά δυό κόσμους ριζικά διαφορετικούς, ἀνάμεσα στούς ὅποίους δέν είναι πιθανό νά ὑπάρχει συνέχεια καὶ βαθύτερη συννενόση ή σύμπτωση... Καμμιά φορά, κουβεντιάζοντας μαζί σου, αἰσθάνομαι πώς ή ἀποψή μου λογίζεται στραβή μόνο καὶ μόνο ἐπειδή προέρχεται ἀπό μένα, καὶ πώς ἀν είχα πεῖ τό ἀντίθετο, πάλι ἀδικο θά είχα... Δέν ἔχω κάμει συστηματικές σπουδές ψυχολογίας ή ἀνθρωπολογίας. Τό μόνο πού κατέχω... είναι πώς ή σκιά μου σκεπάζει τή νεανική σου ὑπαρξη καὶ τή στενοχωρεῖ... Ακόμη καὶ ἀν μποροῦσα νά είμαι δ τελειότερος τῶν ἀνθρώπων δέν ἀμφιβάλλω δτι ή παρουσία μου στή ζωή σου, ἀνακατεμένη μέ πολλή ἀγάπη... θά σέ στενοχωροῦσε... Περνᾶς μιά σιωπηλή κρίση, μιά δύσκολη καμπή καὶ μαζί σου τήν περνῶ κι ἐγώ».

Μέ τό θέμα τῶν σχέσεων στό οἰκογενειακό περιβάλλον δρισμένοι νέοι συνδέουν αὐτό πού όνομάζουν «προβλήματα στίς ἐρωτικές σχέσεις». Μερικά κορίτσια θεω-

ροῦν ὅτι οἱ ἴδεες τῆς οἰκογένειας δυσχεραίνουν τίς ἐρωτικές σχέσεις· αὐτό πάντως δέν λέγεται μέ τόση βαρύτητα ὅση ἡ παρατήρηση πού ἀφορᾶ αὐτές τίς ἴδιες τίς σχέσεις: ἀπό παρεξήγηση, οἱ πρῶτες αὐτές σχέσεις ταυτίζονται μέ τήν ἀγάπην. Ἡ παρατήρηση θάξιζε νά ἔξεταστεῖ ἴδιαίτερα, σέ συνδυασμό μέ τό θέμα τῆς μοναξιᾶς πού προανάφερα.

Κλείνοντας τήν πρόδρομη αὐτή ἀνακοίνωση περιορίζομαι σέ σύντομες παρατηρήσεις. Ἀπό τά κείμενα τῶν νέων ἐπαληθεύεται ἡ ἀριστοτελική χαρακτηρολογία τῆς νεότητας στή Ρητορική (12 1389a 2 κ.μ.). Ἀποσπῶ δρισμένες μόνο φράσεις: «Οἱ νέοι γνώρισμά τους ἔχουν τό ὅτι εἶναι γεμάτοι ἐπιθυμίες καί εἶναι ἰκανοί νά κάνουν ὅσα ἐπιθυμοῦν... Ὅταν ἐνεργοῦν, προτιμοῦν τό καλό ἀπό τό χρήσιμο, ζοῦν ἐνστικτώδικα μᾶλλον παρά μέ ὑπολογισμούς, γιατί ὁ ὑπολογισμός ἔχει νά κάνει μέ τό συμφέρον... Καὶ εἶναι «φιλότιμοι» καί «φιλέταιροι», γιατί ἀγαποῦν τήν κοινή ζωή... Τά λάθη τους τά φτάνουν ὡς τά ἄκρα... Ἀλλά εἶναι καί ἐλεητικοί, γιατί δλους τούς νομίζουν τίμιους στόν κόσμο...». Τό κείμενο αὐτό, πού ἀξίζει νά τό μελετήσουν δλόκληρο νέοι καί ὥριμοι, σημαίνει ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ νέοι ζητοῦν καί σεβασμό καί φροντίδα ἀπό τούς μεγαλύτερους: σεβασμό γι' αὐτό πού εἶναι ὡς νέοι, φροντίδα γι' αὐτό πού πρέπει νά εἶναι ὡς νέοι ἀνθρωποι.

Καὶ ἡ δεύτερη παρατήρηση: τά μεγάλα προβλήματα, ἡ ἔλλειψη ἴδανικῶν στή σύγχρονη ζωή, ὁ ὑποσιτισμός τοῦ πνεύματος, τό σύνδρομο τῆς μοναξιᾶς, ὁ καταμερισμός τῆς ἐργασίας, ἡ ἐγκατάλειψη σέ αποξενωτικές δυνάμεις, εἶναι προβλήματα δλων τῶν σκεπτόμενων ἀνθρώπων ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἡλικία καί τό φύλο τους. Ἡ δική μας εὐθύνη ἀπέναντι στούς νέους εἶναι μεγαλύτερη, ὅταν, μέ ὅποιοδήποτε τρόπο, ἀκόμη καί μέ τά «ἡχηρά παρόμοια» πού μένουν μόνο λόγια καί δέν γίνονται πράξη, τά συντηροῦμε.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

\* Τό κείμενο αὐτό ἀνακοινώθηκε στό Α' Πανελλήνιο Συνέδριο τῆς Σοροπτιμιστικῆς "Ενωσης 'Ελλάδας, πού ἔγινε στό 'Εμπορικό καί Βιομηχανικό 'Επιμελητήριο (20-22 Σεπτέμβρη 1985) μέ Θέμα «'Ανήλικος καί ἀνθρώπινα δικαιώματα. 'Εφηβική καί μετεφηβική ἡλικία», μέ τήν εὐκαιρία τοῦ Διεθνοῦς "Ετους Νεότητας.

1. Βλ. τήν ανακοίνωση «Κρίση τῆς Φιλοσοφίας-κρίση Φιλοσόφων» *Η Φιλοσοφία σήμερα, Αθήνα 1985 77-89.* (Πρακτικά Πανελλήνιου Συνέδριου τῆς ΕΦΕ).

2. Ρητορική B 12 1389a 31.

ΔΡ ΑΝΝΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΟΥ ΚΕΕΦΑΑ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΕ