

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΑΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ

‘Η δημιουργία μιᾶς κοινωνίας ἀνθρώπων ὁδήγησε ἀπό πολύ νωρίς στήν συνειδητοποίηση τῆς ὑπάρξεως ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καὶ δικαιωμάτων· ώστόσο, ἡ σημαντική ἀξία τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων ἀναγνωρίστηκε ἀρκετά ἀργά. Ἡδη ἀπό τὴν ἀρχαιότητα ἡ Φιλοσοφία, ἡ Πολιτική καὶ τ’ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα –προϊόντα τῆς ἀνθρώπινης προόδου— συνυπάρχουν. Οἱ ἴδιοι ἀνθρωποι πού ἀναζήτησαν τή συστηματική γνώση καὶ ἔθεσαν τίς πρῶτες βάσεις τῆς ἐπιστημονικῆς λογικῆς καὶ τῆς μεθοδολογίας, οἱ ἴδιοι αὐτοί ἀνθρωποι ἔρευνησαν τὸν ἀνθρωπὸν ὡς πρακτικό, πνευματικό καὶ ἡθικό ὅν, διατυπώνοντας συγχρόνως κοινωνικούς καὶ ἡθικούς κανόνες, πού κατοχύρωνταν τά πρῶτα ἀτομικά δικαιώματα.

‘Η φιλοσοφία, οἱ Διακηρύξεις γιά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τό πολιτικοκοινωνικό καθεστώς ἀποτελοῦν τρεῖς πόλους ἀλληλοεξαρτώμενους, πομπούς καὶ συγχρόνως δέκτες· οἱ σχέσεις τους δέν περιορίζονται σέ μιά τριαδική συζυγία. Ἡ Φιλοσοφία (καὶ κατ’ ἐπέκταση ἡ ἐπιστήμη) ἀποτελεῖ, πράγματι, ἔνα ἐργαλεῖο απελευθερώσεως τοῦ ἀνθρώπου· τὸν ἀπελευθερώνει ἀπό τίς ἐπιβαλλόμενες ἀπό τήν φύση ἀντιξοότητες. Πρόκειται γιά μιά ἀπό τίς κινητήριες δυνάμεις τῆς προόδου πού εύνοοῦν τὸν σεβασμό πρός τ’ ἀνθρώπινα δικαιώματα, καθώς καὶ τήν ἔξαπλωσή τους. Ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο σέ πλῆρες δημοκρατικό καθεστώς, ἡ φιλοσοφική διατριβή βοηθᾶ στήν καλύτερη κατανόηση τῶν δημοκρατικῶν ἐπιλογῶν. Οἱ κοινωνικές δυνάμεις ἐμπεριέχονται στήν ἀνθρώπινη φύση· ὅταν αὐτή βρίσκεται ὑπό ἔλεγχο, οἱ πολίτες ἔχουν τήν δυνατότητα νά πράττουν μέ μεγαλύτερη ἐλευθερία.

Τά μειονεκτήματα τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀτόμων περιορίζονται ως πρός τίς ἐπιπτώσεις τους ἀπό κανόνες πού διέπουν τήν κοινωνία. Ἀποτελοῦν, ἀραγε, οἱ κανόνες αὐτοί τροχοπέδη στά ἀνθρώπινα δικαιώματα; ‘Οχι ἐάν οἱ κανόνες αυτοί ἔχουν, πράγματι, ἀποφασιστεῖ καὶ ἐπιβληθεῖ συλλογικά ἀπό τό σύνολο τῶν ἐνδιαφερομένων ἀτόμων (ἔννοια τῆς δημοκρατίας, τῆς αὐτοδιοικήσεως). Ὡστόσο. «δίκαιο εἶναι ν’ ἀκολουθεῖται αὐτό πού εἶναι δίκαιο· εἶναι ἀπαραίτητο ν’ ἀκολουθεῖται αὐτό πού εἶναι τό πιό ἰσχυρό. Ἡ δικαιοσύνη δίχως τήν ἰσχύ εἶναι ἀδύναμη, ἡ ἰσχύς δίχως τήν δικαιοσύνη εἶναι τυραννική... Πρέπει, λοιπόν, νά βάλουμε μαζί τήν δικαιοσύνη καὶ τήν ἰσχύ, καὶ γιά νά γίνει αὐτό, πρέπει αὐτό πού εἶναι δίκαιο νά εἶναι ἰσχυρό ἢ αὐτό πού εἶναι ἰσχυρό νά εἶναι δίκαιο»¹.

‘Η Δικαιοσύνη εἶναι συνώνυμο τῆς ἡθικῆς (πού ἀποτελεῖ βασικό κλάδο τῆς φιλοσοφίας)· ἡ ἰσχύς εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἔξουσίας, δηλαδή τῆς πολιτικῆς. Τ’ ἀνθρώπινα δικαιώματα, πού ἀνήκουν στό Δίκαιο, εἶναι ἀπόρροια τῆς ἡθικῆς, ἀλλά δέν μποροῦν νά γίνουν πράξη παρά μόνο μέ τή βοήθεια τῆς πολιτικῆς. Ἡ θεμελίωσή τους προϋποθέτει δχι μόνο μιά προσέγγιση ὑπό τό πρᾶσμα τῆς

φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου, ἀλλά μιά δυναμική θεώρηση μέ τήν ἀρωγή τόσο τῆς ἡθικῆς φιλοσοφίας δσο και τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας. Πράγματι, τ' ἀνθρώπινα δικαιώματα —ή ἀνάπτυξη τῆς κοινωνικοπολιτικῆς συνειδήσεως— εἶναι περισσότερο θέμα αἰώνων παρά ἐτῶν. Καί ἐκεῖ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ διαχρονικότητα τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Πρόκειται γιά τά ἀτομικά, πολιτικά, οἰκονομικά, πνευματικά και κοινωνικά δικαιώματα, δπως αὐτά διαμορφώθηκαν διαχρονικά, διατρέχοντας τήν ὁδό τῆς δυναμικῆς ἡθικῆς πού ὁδηγεῖ ἀπό τήν «ψυχολογική ἑλευθερία»² —τήν ἀρχική ἑλευθερία—, στήν τελική ἑλευθερία.

‘Η φιλοσοφία και οἱ τέσσερις Διακηρύξεις γιά τ' ἀνθρώπινα δικαιώματα³, πού ἔχει καταγράψει ἡ ἱστορία, ἔχουν δύο κοινές ἐπιδιώξεις: τήν κατοχύρωση τοῦ δικαιωμάτος πού ἔχει ὁ ἀνθρωπος νά ζει και ν' ἀναζητᾶ τήν εὐτυχία. Στήν προσπάθεια αὐτή τό Δίκαιο συνεισφέρει μέ τίς νομικές ἐγγυήσεις πού προσφέρει γιά τήν διαφύλαξη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, ἡ πολιτική βούληση ἀποτελεῖ τήν προϋπόθεση sine qua non τῆς πρακτικῆς ίσχύος τῶν ἐγγυήσεων αὐτῶν.

Τριάντα περίπου χρόνια μετά. ‘Η πάντα ἐπίκαιρη «ἔκκληση τῶν Russell-Einstein»⁴ —ἐν ὅψει τῶν συνομιλιῶν κορυφῆς γιά τήν μείωση τῶν ἔξοπλισμῶν— ἀποτελεῖ μοναδική καταγραφή τῶν σχέσεων μεταξύ Φιλοσοφίας-Ἐπιστήμης, Πολιτικῆς και Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου: «Βλέπουμε νά μᾶς προσφέρεται, ἐάν κάνουμε αὐτή τήν ἐπιλογή, μιά συνεχής πρόοδος στό δρόμο τῆς εὐτυχίας, τῆς γνώσεως και τῆς σοφίας. Θά διαλέξουμε, ἀντίθετα, τόν θάνατο γιατί δέν θά ἔχουμε μπορέσει νά ξεχάσουμε τίς διαφορές μας; Ως ἀνθρώπινα δντα, ἀπευθύνουμε ἔκκληση πρός τά ἀνθρώπινα δντα: θυμηθεῖτε πώς ἀνήκετε στήν ἀνθρωπότητα και ξεχάστε τά υπόλοιπα. Έάν είστε ίκανοι γι' αὐτό, ένας νέος Παράδεισος σᾶς περιμένει· ἐάν είστε ἀνίκανοι, ύπάρχει κίνδυνος γιά παγκόσμιο ἀφανισμό».

‘Η «ἔκκληση Russell-Einstein» ἀναφέρεται σαφῶς στόν κίνδυνο πού διατρέχει ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό τήν πιθανότητα ἐνός πυρηνικοῦ δλοκαυτώματος. Ωστόσο, οι συναντήσεις κορυφῆς γιά τόν ἀφοπλισμό, καθώς και οἱ διάφορες είρηνιστικές δργανώσεις, δέν ἀποτελοῦν, κατά μία ἔννοια, πρωθύστερες κινήσεις γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ζωτικοῦ προβλήματος τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου είδους; Θά ἔλεγα, μάλιστα, πώς ὁ φόβος τοῦ θανάτου μετά ἀπό ἔνα πιθανό, μελλοντικό δλοκαύτωμα, ἀνήκει, και αὐτός, στίς «πολυτέλειες» τοῦ ἀνεπτυγμένου τεχνολογικά και οἰκονομικά κόσμου. Γιά τόν πληθυσμό τοῦ Τρίτου Κόσμου⁵ πού ἀφανίζεται καθημερινά ἀπό τήν ἀσιτία, ένας τέτοιος κίνδυνος τόν ἀφήνει ἀδιάφορο. Γι' αὐτόν, τό μοναδικό μπαρκτό πρόβλημα εἶναι ἡ εἰκόνα —και ὅχι ἡ ίδεα— τοῦ θανάτου ἀπό πείνα.

‘Η πρωθύστερη αὐτή ἀξιολόγηση τῶν κινδύνων πού ἀπειλοῦν τήν ἀνθρωπότητα, θά μποροῦσε κάλλιστα ν' ἀποδοθῇ μέ τήν γνωστή πιραντελλική διατύπωση: «Ο καθένας μέ τήν ἀλήθεια του». Όταν ἀκόμη ἡ Οἰκουμενική Διακήρυξη τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων προδίδεται καθημερινά, δταν ἀκόμη τά προηγμένα κράτη ἀδυνατοῦν νά ἐγγυηθοῦν γιά τήν ἐπιβίωση (πόσο μᾶλλον γιά τήν καλή διαβίωση, τήν «εὐτυχία») τῶν τριτοκοσμικῶν πληθυσμῶν, δέν εἶναι ἄκαιρες οἱ ὅποιες κινήσεις γιά είρηνη και γιά ἀφοπλισμό; Στό κοινό ἔρωτημα, στό ὅποιο ἡ Φιλοσοφία, ἡ Πολιτική και οἱ Διακηρύξεις τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καλοῦνται ν' ἀπαντήσουν: «ποιός ύπερασπίζεται τί» ἡ μόνη δυνατή ἡθική ἀπάντηση

είναι: «εγώ, καὶ μόνον ἐγώ, ὑποχρεοῦμαι νά υπερασπιστῶ τά δικαιώματα τῶν ἄλλων, οἱ ἄλλοι, καὶ μόνον οἱ ἄλλοι, ὑποχρεοῦνται νά υπερασπιστοῦν τά δικά μου». Διότι δικαιώματα δέν είναι μόνο δικαιώματα γιά κάτι, ἀλλά καὶ πάντοτε ὀφειλή πρός κάτι. Δικαιώματα σημαίνει «δέσμευση»: «δύνασαι, διότι ὀφείλεις», θά πεῖ ὁ Kant.

Βέβαιον είναι, πώς γιά τίς παραπάνω θέσεις, θά υπάρξει κι ὁ ἀντίλογος: μεῖζον, αὐτή τή στιγμή, πρόβλημα ἀποτελεῖ ὁ κίνδυνος τῶν πυρηνικῶν, ἐνῶ, παράλληλα μέ τίς εἰρηνιστικές κινήσεις τους, οἱ ὀργανώσεις αὐτές, κατά τόν ἓνα ἡ ἄλλο τρόπο, ἐνδιαφέρονται καὶ γιά τόν ἐπιστισμό τοῦ Τρίτου Κόσμου. Ἡ γράφουσα, στό σημεῖο αὐτό, θά θελε νά διευκρινίσει πώς οἱ συλλογισμοί της δέν στρέφονται, κατ' ἀνάγκη, κατά τῶν συναντήσεων κορυφῆς καὶ κατά τῶν εἰρηνιστικῶν κινημάτων. Είναι προφανής, ἀλλωστε, ἡ σχέση τους ως αἰτίου καὶ αἰτιατοῦ. Ἐχει, δμως σκεφτεῖ κανείς ποτέ νά συγκρίνει τόν ἀριθμό τῶν θυμάτων —δχι, βέβαια, τῶν υποθετικῶν— ἀπό τά πυρηνικά «όλοκαυτώματα» πού ἔχει καταγράψει ἡ ἱστορία, μέ τόν πραγματικό ἀριθμό τῶν ἀνθρώπινων δντων πού ἀφανίζονται καθημερινά ἀπό ἀστιά; Ἐχει σκεφτεῖ κανείς ποτέ ποιό είναι τό ὀργανωτικό κόστος τῶν εἰρηνιστικῶν ὀργανώσεων, καὶ πόσο θά είχε μεταβληθεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ κόσμου ἀν τό κόστος αὐτό είχε διοχετευθεῖ στόν Τρίτο Κόσμο; Ἐχει σκεφτεῖ κανείς ποτέ τήν πιθανότητα, ἀν ἡ ἀξιολόγηση ἐκ μέρους τοῦ προηγμένου κόσμου παραμείνει στό πρωθύστερο σχῆμα της, ἐνός «ἐγκλωβισμοῦ» τῆς «ντροπῆς τοῦ αἰῶνα» μας⁶ «σέ θεσμικό πλέον πλαισιο, τίς συνέπειες τοῦ δποίου θά υποστοῦν οἱ ἐπερχόμενες γενεές»⁷;

«Ἐξις θεωρητική τοῦ ἀληθοῦς» ἡ Φιλοσοφία, «λόγος ἀληθής ἐπί διανοίᾳ ἀμετάπτωτος» ἡ Ἐπιστήμη, «ἐπιστήμη καλῶν καὶ συμφερόντων» ἡ πολιτική⁸, ἀλληλοεξαρτώμενες, ἀποτελοῦν, κάτω ἀπό τίς σημερινές συνθῆκες, τήν μόνη, ἵσως, ἐλπίδα γιά μιά «κοινωνία πλήθους ἀνθρώπων αὐτάρκη πρός εύδαιμονίαν»⁹. Γιατί «μιά ζωή δέν ἀξίζει τίποτε· τίποτα δμως δέν ἀξίζει δσο μιά ζωή»¹⁰.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. PASCAL, *Pensées*, V, 298 (Έκδ. Seuil, 1963, σελ. 512).
2. Όπως θά πεῖ καὶ ὁ Ισπανός ἀνθρωπιστής Pedro LAIN.
3. Πρόκειται γιά τήν Διακήρυξη τῆς ἀμερικανικῆς Ἀνεξαρτησίας (1776), γιά τήν Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Πολίτου (1789), γιά τήν ἐφήμερη Διακήρυξη τῶν ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ 1793 καὶ γιά τήν Οἰκουμενική Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (1948).
4. Υπεγράφη το1955 ἀπό τους: M. Born, P. W. Bridgman, A. Einstein, L. Infeld, F. Joliot-Curie, H. J. Muller, L. Pauling, C. E. Powell, J. Rotblat, B. Russel καὶ H. Yukawa. Τό Μανιφέστο αὐτό δδήγησε στήν Ίδρυση τοῦ Κινήματος Pugwash (βλ. “Le Monde Diplomatique” τοῦ Σεπτεμβρίου 1976).
5. Τόν δρο εἰσήγαγε ὁ Alfred Sauvy τό 1956.
6. L. J. LEBRET, *Le drame du siècle*, EH-EO, 1967.
7. Παράφραση διατυπώσεως τοῦ BERGSON (*Les deux sources de la morale et de la religion*, 1932).
8. ΠΛΑΤΩΝΟΣ Όροι (416b, 414b-c, 413b ἀντίστοιχα).
9. Βλ. ἀνωτ. *Πολπεία*, 413e.
10. Paul VALERY.