

## ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΧΥΜΕΡΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΕΡΖΗ

Η σχέση του «εἴδους» — της μορφοποιητικής δηλαδή, διακοσμητικής και προσδιοριστικής των αισθητών όντων οντολογικής πραγματικότητας — με την «ύλην» — τον παράγοντα δηλαδή που υφίσταται ένα πλήθος από έλλογους σχηματισμούς και αποτελεί το υπόστρωμα των εξειδικεύσεων και επιμέρους διαφοροποιήσεων που εμφάνιζει ο αισθητός κόσμος — κατέχει κεντρική θέση στην προβληματική της αρχαίας Ελληνικής οντολογίας και κοσμολογίας. Από την εποχή του Πλάτωνα έως και τους τελευταίους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους η θεματική που αναφέρεται στην ουσία της «ύλης» και στις ποιοτικές και ποσοτικές εξειδικεύσεις ή διαμορφώσεις της κυριάρχει στις φιλοσοφικές και θεολογικές αναζητήσεις. Η θεματική αυτή είναι σ' εντυπωσιακό βαθμό παρούσα και στη θεολογία του Χριστιανισμού της Ανατολής, παρουσία που ασφαλώς οφείλεται στο ότι δεν είναι δυνατόν μια κοινωνία με σταθερούς θεοκεντρικούς προσανατολισμούς — όπως η βυζαντινή — να μη θέτει στο κέντρο των ενδιαφερόντων της οντολογικά και κοσμολογικά θέματα καίριας σημασίας για τον προσδιορισμό της σχέσης του Θεού με αισθητά όντα και, κατ' επέκταση βέβαια, με τον άνθρωπο.

Ανάμεσα όμως στην αρχαία ελληνική και τη βυζαντινή σκέψη παρατηρούνται ουσιαστικές διαφορές όσον αφορά στη σχέση «εἴδους»-«ύλης», οι οποίες οφείλονται στον ιδιαίτερο ερμηνευτικό προσανατολισμό που η καθεμιά τους έχει στο θέμα της παραγωγής του αισθητού κόσμου. Συγκεκριμένα, η αρχαία ελληνική σκέψη, σχεδόν σε όλους τους θεωρητικούς βηματισμού της, αποδέχεται — με διάχυτη την τάση της προς το δυϊσμό και απορρίπτουσα την εκδοχή για την *ex nihilo* δημιουργία των όντων<sup>1</sup> — το αυθύπαρκτον της «ύλης» και την εκλαμβάνει είτε ως μορφοποιούμενη από την κοσμοποιητική παρέμβαση των νοητών αρχετυπικών «είδῶν» (πλατωνισμός)<sup>2</sup> είτε ως έχουσα μια δυναμική αυτοδιαμόρφωσης με τα ενυπάρχοντα στο χώρο της «εΐδη» (αριστοτελισμός)<sup>3</sup>. Αντίθετα στο Βυζάντιο η θεωρία για τη δημιουργία του κόσμου αποκτά μια διαφορετική προοπτική, αφού εδώ απορρίπτεται κάθε εκδοχή δυϊσμού, ενώ συγχρόνως η *ex nihilo* παραγωγή των όντων είναι ρητά δεδομένη<sup>4</sup>. Για τους βυζαντινούς θεολόγους η «ύλη» θεωρείται ως στερούμενη αυθυπαρξίας και εκλαμβάνεται ως το λογικό προϊόν της παραγωγικής βούλησης και ενέργειας του τριαδικού Θεού που την οδηγεί στην ύπαρξη από την ανυπαρξία προσδίδοντάς της συγχρόνως τις μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται ως ένα αρμονικό σύνολο λογικών σχέσεων, ως ένας κτιστός κόσμος. Κατά τον Γρηγόριο Νύσσης: «Τά δντα πάντα ούκ ἐκ τινος ὑποκειμένης ὕλης πρός τό φαινόμενον μετεσκευάσθη, ἀλλά τό θεῖον θέλημα ὕλη καὶ οὐσία τῶν δημιουργημάτων ἐγένετο»<sup>5</sup>. «Ἡ ὁρμή τῆς θείας προαιρέσεως ὅταν ἐθέλῃ πρᾶγμα γίνεται καὶ οὐσιοῦται τό βούλευμα εὐθύς ἡ φύσις γινόμενον, τῆς παντοδυνάμου ἔξουσίας, ὅπερ ἄν σαφῶς τε καὶ τεχνικῶς ἐθέλῃ, μή ἀνυπόστατον ποιούσης τό θέλημα. Ἡ δέ τοῦ θελήματος

ύπαρξις ούσία ἐστί»<sup>6</sup>. Στη χριστιανική προοπτική για τη δημιουργία, η «ὕλη» και οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται δεν είναι δύο ξεχωριστά μεταξύ τους οντολογικά μεγέθη, αλλά συναποτελούν την ουσία των όντων. Κατά τον Μέγα Βασίλειο: «εἰς νοῦν βαλόμενος (sc. ὁ Θεός) καὶ ὀρμήσας ἀγαγεῖν εἰς γένεσιν τά μὴ ὄντα, ὅμοῦ τε ἐνόησεν ὅποιόν τινα χρή τόν κόσμον εἶναι, καὶ τῷ εἴδει αὐτοῦ τήν ἀρμόζουσαν ὕλην συναπεγέννησε»<sup>7</sup>.

Η ουσία και η μορφοποίηση της «ὕλης» καθώς και το περιεχόμενο και η λειτουργία των «εἰδῶν» αποτελούν αντικείμενα επεξεργασίας στα έργα των χριστιανών θεολόγων Νικολάου Μεθώνης (- περ. 1165) και Γεωργίου Παχυμέρη (1242-1310). Αν και η αναφορά των δύο στοχαστών στα οντολογικά και κοσμολογικά —ή επιτυχέστερα, κατά την άποψη του I. Ζηζιούλα<sup>8</sup>, κτιστιολογικά— αυτά θέματα δεν είναι συστηματική, στις σκέψεις τους συναντώνται με αυστηρή συνέπεια οι βασικές αρχές του Χριστιανισμού για τη δημιουργία. Ο Νικόλαος Μεθώνης στο έργο του 'Ανάπτυξις τῆς Θεολογικῆς στοιχειώσεως Πρόκλου πλατωνικοῦ φιλοσόφου επιχειρεί να παρουσιάσει τη χριστιανική εκδοχή για τη σχέση του «εἴδους» με την «ὕλη», αντικρούοντας παράλληλα τις σχετικές απόψεις του Πρόκλου. Ο Γεώργιος Παχυμέρης, στο υπομνηματιστικό έργο του Παράφρασις εἰς το Περί θείων όντομάτων του ψευδο-Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, εξετάζει το ίδιο θέμα επιχειρώντας να καταστήσει πιο σαφείς τις θέσεις του κειμένου που σχολιάζει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Νικόλαος όσο και ο Παχυμέρης, έχοντας αφομοιώσει γόνιμα το πνεύμα των αρεοπαγιτικών συγγραφών και την παράδοση που το συνεχίζει, καταθέτουν τις απόψεις τους κινούμενοι σαφώς στο πλαίσιο του οντολογικού ρεαλισμού του Χριστιανισμού της Ανατολής, της ρητής δηλαδή θέσης του ότι τα «καθόλου» —τα «εἴδη», οι «ιδέες», οι «λόγοι»— κατέχουν μια a priori και πραγματική ύπαρξη έξω και ανεξάρτητα από την ανθρώπινη σκέψη. Πιο συγκεκριμένα, η ορθόδοξη πατερική θεολογία εκλαμβάνει —χωρίς με αυτό να αποκλείει την a posteriori νοητική σύλληψή τους και λεκτική διατύπωσή τους<sup>9</sup>— τα «καθόλου» να κινούνται σε δύο επίπεδα, στο υπερβατικό και στο ενδοκοσμικό. Αρχικά βρίσκονται, ανεξάρτητα από τις αισθητές φανερώσεις τους, ως υπερβατικές παραγματικότητες και ως νοητό σχέδιο του κτιστού κόσμου, στο χώρο του τριαδικού Θεού<sup>10</sup>. Με καθαρά χριστιανικούς όρους, είναι οι άκτιστες δυνάμεις, ενέργειες, «πρόοδοι» του Θεού, η φανέρωση της θείας βούλησης<sup>11</sup>. Στη συνέχεια αποτελούν μέσα αό τη λογική και παραγωγική συμπλοκή τους το οντολογικό υπόστρωμα ανάδυσης και συγκρότησης του αισθητού κόσμου, των μεμορφωμένων δηλαδή υλικών όντων<sup>12</sup>. Όπως γίνεται σαφές, για τη χριστιανική σκέψη αποκλείεται η εξαρχής εννοιοκρατική ή νομιμαλιστική εκδοχή των «καθόλου»<sup>13</sup>.

Παρόλο που οι απόψεις του Νικολάου και του Παχυμέρη κινούνται στο ίδιο θεωρητικό επίπεδο και αντιπροσωπεύουν εξίσου τη θεολογική παράδοση της βυζαντινής σκέψης, θα τις παρουσιάσουμε για λόγους καθαρά μεθολογικούς και πρακτικής χρησιμότητας ξεχωριστά.

### A) Νικόλαος Μεθώνης

Κατά τον Νικόλαο τα «εῖδη» των όντων είναι θεία νοήματα<sup>14</sup>. Με την άποψή του αυτή ο χριστιανός στοχαστής τοποθετείται στη γραμμή εκείνων που είχαν υποστηρίξει ότι τα «εῖδη» είναι έννοιες-νοήσεις του Θεού, λογικά σχήματα-σχεδιασμοί, που συλλαμβάνει ο Θεός στη σκέψη του και με τους οποίους παράγει τον κτιστό κόσμο. Με άλλους λόγους, πρόκειται για ενδιάθετες στο θείο Nou πραγματικότητες. Η άποψη αυτή είναι δεδομένη στη χριστιανική σκέψη<sup>15</sup>, αλλά η ιστορικοφιλοσοφική πηγή της τοποθετείται στην αρχαία ελληνική οντολογία. Ήδη από τον 1ο αι. π.Χ. (Ποσειδώνιος, Φίλων, Σενέκας κ.ά.) κυριαρχεί η αντίληψη —μέσα από μια ιδιότυπη, όσο βέβαια και γόνιμη για την εξέλιξη της θεωρίας για τα «καθόλου», συγχώνευση των σχετικών πλατωνικών (περί υπερβατικότητας των αρχετύπων «εἰδῶν» απέναντι στα αισθητά όντα) με τις αριστοτελικές απόψεις (τα «εῖδη» ως τα ενυπάρχοντα στην «ύλην» μορφοποιητικά στοιχεία της)— ότι τα «εῖδη» αποτελούν το έμφυτο νοητό σχέδιο του Θεού για την παραγωγή του κόσμου, το περιεχόμενο του θείου Nou<sup>16</sup>.

Στο σημείο αυτό όμως είναι απαραίτητο να σημειώνουμε ότι η εκδοχή περί εμφύτου των «εἰδῶν» δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή από τη χριστιανική σκέψη, διότι οδηγεί χωρίς δυσκολία στη θέση ότι οι νοητικοί αυτοί σχεδιασμοί ενυπάρχουν εξαρχής στο χώρο του Θεού. Για τους Χριστιανούς, αποδεκτή είναι άποψη ότι τα «εῖδη» ενυπάρχουν στο Θεό, με την αποκλειστική όμως έννοια ότι αναπτύσσονται στο νου του ως προϊόντα, όπως θα φανεί πληρέστερα στη συνέχεια, της βούλησής του. Τα «εῖδη», ως εξειδικευμένες προδιαγραφές της κτίσης, δεν είναι δυνατόν να ενυπάρχουν εξαρχής στην ουσία ή στη σκέψη του Θεού, διότι στην περίπτωση αυτή ο κτιστός κόσμος υπό τη μορφή των νοητών αρχετύπων του θα ήταν σύμφυτος με τον Θεό. Το αποτέλεσμα θα ήταν να δεχτούμε χωρίς καμιά σχεδόν επιφύλαξη ότι ο Θεός διαχέεται παραγωγικά με αυτό που είναι, δηλαδή ωθούμενος από μια αναγκαιότητα που του έθεταν οι σύμφυτές του έννοιες και όχι από τη βούλησή του. Φυσικά μια τέτοια εκδοχή θα εκλόνιζε τον προσωπικό χαρακτήρα του χριστιανικού Θεού και θα απέκλειε την αγαπητική σχέση του με τα όντα, αφού ήδη θα τα περιείχε εξαρχής στο χώρο του υπό τη μορφή αἰδίων εννοιών. Η προσωπική σχέση δεν ορίζεται από κάτι που τίθεται ως ανάγκη, αλλά αποκλειστικά από μια ελεύθερη εκδήλωση της βούλησης, που υπερβαίνει τους περιορισμούς της ουσίας και τις προδιαγραφές της σκέψης. Ο τριαδικός Θεός των Χριστιανών οδηγεί στην ύπαρξη μια πραγματικότητα εντελώς νέα και όχι κάτι που το κατείχε αἰδίως και σε κάποια στιγμή θα το καθιστούσε, ανεξάρτητα από τη βούλησή του, αισθητό κόσμο<sup>17</sup>.

Συγχρόνως όμως θα βρισκόμασταν έξω από την αλήθεια, εάν υποστηρίζαμε ότι ο θείος νους και η θεία ενέργεια δεν είναι σύμφυτες με τη θεία ουσία πραγματικότητες. Θα ήταν απόλυτα ξένη προς τις χριστιανικές θέσεις η εκδοχή ότι ο Θεός βρίσκεται σ' ένα πρώτο επίπεδο της ύπαρξής του χωρίς σκέψη και χωρίς ενέργεια<sup>18</sup>. Τα στοιχεία αυτά συνυπάρχουν αἰδίως με την ουσία του και εκδηλώνονται υστερογενώς με εξειδικευμένο περιεχόμενο και με προτυπωτικούς του κτιστού κόσμου σχεδιασμούς, ωθούμενα από τη θεία βούληση, που και αυτή βέβαια είναι σύμφυτη

με τη θεία ουσία<sup>19</sup>. Αναμφίβολα η ουσία κέκτηται οντολογική προτεραιότητα, ως προϋπόθεσή τους, απέναντι στην ενέργεια, τη σκέψη και τη βούληση, αλλά και σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι αρχικά τα στερείται. «'Αναγκη πάντως τό δεί ὅν καὶ τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν συμπαρατεινομένην ἔχειν· ή μή ταύτην ἔχον μηδ' αὐτό εἶναι, εἴ γε μή μέλλοι τότε μάτην εἶναι, ὅτε τῆς κατά φύσιν ἐνεργείας ἐστέρηται»<sup>20</sup>. Εάν τα εστερείτο, θα οδηγείτο, ωθούμενη από την ένδειά της, να τα προσλάβει έξωθεν, πράγμα που θα σήμαινε παράλληλα ότι θα μετέπιπτε στην κατάσταση της σύνθεσης.

Με το να εκλαμβάνει ο Νικόλαος τα «εἴδη» ως το νοητικό —και όχι ως το κατά φύσιν, αφού δεν είναι ουσίες αλλά έννοιες— περιεχόμενο του Θεού, καταλήγει στην άποψη ότι υπάρχουν στον Θεό πριν από την αισθητή παρουσία τους. «Τά θεῖα νοήματα, ἃ προϋφέστηκεν ἐν τῷ Θεῷ ώς εἴδη τῶν ὄντων...»<sup>21</sup>. Έχουν δηλαδή έναν a priori χαρακτήρα (ante res) και η ύπαρξή τους είναι απόλυτα ανεξάρτητη από τα πράγματα του αισθητού κόσμου. Χωρίς αμφιβολία ο χριστιανός στοχαστής κινείται αυστηρά στο πλαίσιο της ρητής αποδοχής του υπερβατικού ρεαλισμού και της προτεραιότητάς του απέναντι στον ενδοκοσμικό (τα «εἴδη» in rebus). Παράλληλα τα «εἴδη» αποτελούν για τα αισθητά όντα νοερές —και άρα ανώτερές τους οντολογικά— πραγματικότητες<sup>22</sup>, ενώ συγχρόνως είναι ενδεικτικά, με βάση το νοητικό χαρακτήρα τους, του ότι ο Θεός γνωρίζει και προορίζει τα όντα προτού τα οδηγήσει από την ανυπαρξία στην ύπαρξη: «... καθά καὶ προεγνῶσθαι αὐτῷ (sc. τῷ Θεῷ) πάντα καὶ προωρίσθαι λέγεται...»<sup>23</sup>. Τα «εἴδη» δηλαδή συνθέτουν τον a priori και νοητό σχεδιασμό του αισθητού κόσμου, θέση που υπάρχει ήδη στις αρεοπαγιτικές συγγραφές<sup>24</sup>.

Επίσης ο Νικόλαος, ακολουθώντας πιστά τον Αρεοπαγίτη και όλη την πατερική παράδοση, υποστηρίζει ότι τα ενυπάρχοντα στον Θεό «εἴδη» είναι τα αγαθά θελήματά του. «"Οθεν ὁ θεῖος καὶ τὰ θεῖα πολὺς Διονύσιος ἴδεας τῶν ὄντων ἐν τῷ Θεῷ προϋφεστώσας τά θεῖα λέγει καὶ ἀγαθά ταῦτα θελήματα»<sup>25</sup>. Και στηγ περίπτωση αυτή διαπιστώνουμε ότι τα «εἴδη» δεν αποτελούν το οντολογικό περιεχόμενο της ουσίας του Θεού, κάτι εξαρχής σύμφυτο με την ουσία του, μια άλλη ουσία της ίδιας οντολογικής υφής με τη δική του —μια τέτοια εκδοχή θα οδηγούσε φυσικά στον απορριπτέο από τη χριστιανική σκέψη πανθεϊσμό— αλλά εκφράζουν τις βουλητικές προβολές του προς την κτίση. Ο Νικόλαος σημειώνει ότι ο Θεός «αὐτῷ τῷ εἶναι μή θέλων... παράγει τῶν ὄντων οὐδέν»<sup>26</sup>, πράγμα που σημαίνει ότι η κτίση δεν έχει οντολογική σχέση με τη θεία ουσία και δεν αποτελεί ένα ατελές έκτυπό της.

Εκτός από τις παραπάνω ιδιότητές τους τα «εἴδη» αναπτύσσονται στο χώρο του Θεού ως ένα σύνολο ενιαίο αλλά και εσωτερικά διαφοροποιημένο. Συγκεκριμένα μεταξύ τους υπάρχει μια αδιάλυτη ενότητα, αλλά και συγχρόνως το καθένα διακρίνεται από τα υπόλοιπα με το εξειδικευμένο περιεχόμενο της δικής του ιδιότητας —και σε καμιά περίπτωση της δικής του ουσίας— με την καθαυτή κατάσταση της αρχετυπικής ιδιαιτερότητάς του. Επαναλαμβάνοντας ανάλογες θέσεις του Πρόκλου<sup>27</sup> και του Αρεοπαγίτη<sup>28</sup>, ο Νικόλαος τονίζει ότι: «πάντα γάρ τὰ τοιαῦτα εἴδη καὶ ἥνωται ἐν τῷ Θεῷ καὶ καθ' ἑαυτά ἔκαστον διακέκριται ἀσυγχύτως ἥνωμένα καὶ ἀμερίστως διακεκριμένα»<sup>29</sup>. Για να μπορέσουμε να συλλάβουμε το σκεπτικό της

Θέσης για τη διττή αυτή παρουσία των «εἰδῶν» είναι απαραίτητο να στηριχτούμε στη χριστιανική προοπτική για το μονοθεϊσμό και για την παραγωγή. Σύμφωνα με την προοπτική αυτή, από τη μια πλευρά τα «εῖδη» πρέπει να βρίσκονται σε μια αδιάλυτη ενότητα, επειδή αποτελούν νοητικές συλλήψεις του ενός Θεού και όχι επιμέρους παραγωγικές θείες οντότητες με αυθυπαρξία και με δική τους ιδιαίτερη ουσία. Η ενότητα προκύπτει από το ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν οντολογικές διατομές στο χώρο του ενός Θεού — συλλογισμός βέβαια που ισχύει και αντίστροφα. Από την άλλη πλευρά, τα «εῖδη» έχουν εξειδικευμένο περιεχόμενο, επειδή αποτελούν τις νοητές προδιαγραφές ενός κόσμου αρθρωμένου με συγκεκριμένες ποιοτικά και ποσοτικά οντικές εκφάνσεις και με σαφώς οριοθετημένες μεταξύ τους οντότητες. Η διάκριση των «εἰδῶν» αποτελεί το νοητό και αρχετυπικό πρόπλασμα των επιμερισμών της κτίσης.

Στη σκέψη του Νικόλαου<sup>30</sup> ο κτιστός κόσμος εκλαμβάνεται ως το αισθητοποιημένο σχέδιο των ενεργειών-νοήσεων του Θεού. Τα αισθητά θεωρούνται ως σώματα, στα οποία δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην «ὕλην» τους και τις μορφές με τις οποίες παρουσιάζονται. Ο χριστιανός θεολόγος, εξετάζοντας τη σχέση του υλικού υποστρώματος των όντων με τις μορφικές φανερώσεις τους, παρατηρεί ότι δεν είναι δυνατόν να εκλάβουμε την «ὕλην» στερημένη των «εἰδῶν», παρά μόνο σ' ένα καθαρά θεωρητικό επίπεδο. Το χωριστό από την «ὕλην» «εἶδος» δεν υπάρχει παρά μόνο ως συλλαμβανόμενο από μια αφαιρετική σκέψη, στο χώρο της οποίας νομιμοποιούνται για καθαρά μεθοδολογικούς σκοπούς η διάκριση και η ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα τέτοιος χωρισμός δεν υφίσταται. Μόνο με νοητικές ενέργειες μπορούν να συλληφθούν ξεχωριστά μεταξύ τους το «εἶδος» και η «ὕλη». Στην πράξη μια τέτοια εκδοχή είναι επιστημολογικά επικίνδυνη, διότι θα οδηγούσε σε μια ριζοσπαστική ανατροπή της χριστιανικής κοσμοεικόνας και, κατ' επέκταση, του όλου σκεπτικού για τη δημιουργική εκδήλωση του Θεού.

Πιο συγκεκριμένα η «ὕλη» δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ανεξάρτητα από τις μορφές με τις οποίες παρουσιάζεται, διότι τότε θα έπρεπε να δεχτούμε ότι ο Θεός δημιουργεί αρχικά την «ὕλην», στερημένη των ποιοτικών και των ποσοτικών σχηματισμών της και, κατ' επέκταση, ευρισκομένη σε μια κατάσταση ατελή, πράγμα που στη συνέχεια τον ωθεί να παρέμβει με τα «εῖδη» για να διορθώσει μια όχι εύστοχη παραγωγική κίνησή του. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε φυσικά σε μια υστερογενή έστω, μορφή δυϊσμού στο χώρο της κτίσης. Παράλληλα, ο δυϊσμός αυτός θα οδηγούσε —αν δεν την προϋπόθετε— στην αποδοχή μιας οντολογικής και αξιολογικής υπεροχής των «εἰδῶν» απέναντι στην «ὕλην», αφού η τελευταία θα εκλαμβάνετο ως χαώδης, απροσδιόριστη και στερημένη των στοιχείων εκείνων που θα την καθιστούσαν έλλογο κτίσμα. Συγχρόνως βέβαια, θα είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε τα «εῖδη» ως συμβεβηκότα, ως υστερογενείς δομικές και μορφοποιητικές της «ὕλης» πραγματικότητες, άποψη όμως που είναι εντελώς ξένη προς τη χριστιανική αντίληψη για τη δημιουργία. Για τους Χριστιανούς τα αποτελέσματα των παραγωγικών ενεργειών του Θεού είναι σε κάθε περίπτωση ουσίες εξαρχής μεμορφωμένες και συγκεκριμένες<sup>32</sup>.

Σύμφωνος με το παραπάνω σκεπτικό, ο Νικόλαος παρατηρεί ότι το κάθε αισθητό ον είναι ένα σώμα μη τεμνόμενο σε δύο διαφορετικές —και υστερογενώς συνδεό-

μενες— πραγματικότητες αλλά υπάρχον εξαρχής ως ενότητα και ως ολότητα. Ο Θεός δεν εδημιούργησε την «ὕλην» άποσο, άποιο και στερημένη από τα «εἴδη», αλλά κατασκεύασε τον ουρανό, τη γη και τα μεταξύ τους κοσμικά στοιχεία, που είναι σώματα καθ' εαυτά και εξειδικευμένα στην ποσοτική και ποιοτική παρουσία τους. «... ἐν ἀρχῇ... ἐποίησεν ὁ Θεός οὐχ ὕλην ἄποσον, ἄποιον πάσης ἰδέας ἐστερημένην ἀλλά τόν οὐρανόν καὶ τὴν γῆν καὶ τά μεταξύ τούτων λοιπά κοσμικά στοιχεῖα· τό ὕδωρ διά τῆς ἀβύσσου δηλωθέν καὶ τόν ἀέρα διά τοῦ σκότους ὡς καθ' αὐτόν ἀλαμπῆ, οἵς εὐθύς καὶ τὴν πυρώδη συνήψεν οὐσίαν, ἥν φῶς ἐκ τῆς κρείττονος καὶ χρειωδεστέρας τέως ἐνεργείας ὠνόμασε, σώματα πάντα πεποσωμένα τε καὶ πεποιωμένα καθ' ἑαυτά»<sup>33</sup>. Την εκδοχή αυτή για την ποσοτική και ποιοτική φανέρωση της «ὕλης» είχε ήδη τονίσει ο Μέγας Βασίλειος<sup>34</sup>, ενώ ανάλογες απόψεις συναντάμε και στον Γρηγόριο Νύσση: «Τά πάντα δι' ὧν ἡ ὕλη συνίσταται, τό κοῦφον, τό βαρύ, τό ναστόν, τό ἀραιόν, τό μαλακόν, τό ἀντίτυπον, τό ὑγρόν, τό ξηρόν, τό ψυχρόν, τό θερμόν, τό χρῶμα, τό σχῆμα, τὴν περιγραφήν, τό διάστημα· ἃ πάντα μέν καθ' ἑαυτά ἔννοιαί εἰσιν ψιλαί... οὐ γάρ τι τούτων ἐφ' ἑαυτού ὕλη ἐστίν, ἀλλά συνδραμόντα πρός ἄλληλα ὕλη γίνεται»<sup>35</sup>.

Χωρίς αμφιβολία, με το να προβάλλει ο Νικόλαος τον a priori και υπερβατικό χαρακτήρα των «εἰδῶν» δεν είναι μακράν του πλατωνισμού. Από την άλλη πλευρά όμως με το να δέχεται ότι η «ὕλη» δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί χωριστή από τα «εἴδη», παρά μόνο με μια λογική αφαίρεση κινείται, στην αριστοτελική προοπτική. Έτσι, μπορούμε με κάθε άνεση να υποστηρίξουμε ότι, στηριζόμενος στις χριστιανικές απόψεις περί δημιουργίας, επιτυγχάνει ένα θεμελιωμένο συνδυασμό των σχετικών πλατωνικών με τις αριστοτελικές απόψεις. Εφόσον τα «εἴδη» είναι νοήσεις του Θεού, δεν είναι δυνατόν να στερούνται του a priori και υπερβατικού χαρακτήρα σε σχέση με τις αισθητές εκφάνσεις τους. Παράλληλα όμως, με το να μη παρεμβαίνουν για να κοσμοποιήσουν μια αυθύπαρκτη και προϋπάρχουσα της σχηματοποίησης της «ὕλην» αλλά και με το να συγκροτούν εξαρχής σώματα αποτελούμενα συγχρόνως από ύλη και μορφή δεν είναι παρά οι δομικές προδιαγραφές των όντων, οι τρόποι με τους οποίους εμφανίζεται ο αισθητός κόσμος.

Σύμφωνα με τα όσα εξετάσαμε, πιστεύουμε ότι έχουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι για το Νικόλαο τα «εἴδη» κινούνται σε δύο επίπεδα, στο υπερβατικό και το ενδοκοσμικό. Αρχικά αποτελούν την έκφραση της βούλησης και της νόησης του Θεού και, στη συνέχεια, αισθητοποιούνται με το να παράγουν τα κτιστά όντα-σώματα. Ο χριστιανός στοχαστής με τις θέσεις του για τα «εἴδη» επαναλαμβάνει την περίφημη χριστιανική θεωρία περί των «ἐνεργειῶν» του τριαδικού Θεού, του παραγωγικού δηλαδή τρόπου παρουσίας του. Σημειωτέον ότι αρχικά οι «ἐνέργειες» είναι ο ίδιος ο Θεός ως ενεργώσα και δραστήρια ουσία και στη συνέχεια αποτελούν τις μεσολαβητικές παραγωγικές-αρχετυπικές πραγματικότητες με τις οποίες το θείο θέλημα καθίσταται αισθητός κόσμος<sup>36</sup>. Έτσι ο Νικόλαος, μένοντας απόλυτα σταθερός στη ρεαλιστική εκδοχή του Χριστιανισμού της Ανατολής για τη δημιουργία, προβαίνει σε μια γόνιμη σύνθεση του πλατωνισμού με τον αριστοτελισμό διασώζοντας την υπερβατικότητα —και, κατ' επέκταση, τον θείο χαρακτήρα— των «εἰδῶν» και καθιστώντας δυνατό τον αποκλεισμό ενός ενδοκοσμικού δυϊσμού, που δεν θα μπορούσε να αιτιολογή-

σει πειστικά τον τρόπο παρουσίας του νοητού στα αισθητά ή καλύτερα τον τρόπο της ουσιοποίησης του θείου θελήματος.

## B) Γεώργιος Παχυμέρης

Για τον Παχυμέρη η δημιουργία του κτιστού κόσμου είναι μια πράξη της θείας βούλησης και σκέψης και όχι το αποτέλεσμα της διάχυσης του θείου είναι, της παραγωγικής απορροής της θείας ουσίας<sup>37</sup>. Χρειάζεται όμως να αναφέρουμε ότι ο υπομνηματιστής των αρεοπαγιτικών συγγραφών ιδιαίτερα ευφυώς επισημαίνει ότι ο Θεός με την πράξη της δημιουργίας του δεν υφίσταται μερισμούς και τομές σε επιμέρους νοήσεις. Τέτοιες διακρίσεις θα συνέβαιναν βέβαια μόνο στην περίπτωση ενός μεριζόμενου νου: «”Αλλως τε ἐπειδὴ διανοηθεῖς ὁ Θεός βουλητικῶς πάντα ὑπέστησεν, οὐχ οἴλα τις νοῦς εἰς νοήσεις μερισθείς ἐπολυπλασιάσθη, ἀλλά μείνας καὶ μένων ἐν τῇ ἐνάδι ἀμερῶς καὶ ἀσκεδάστως, πάντα τά ἐν τῇ κτίσει καὶ ὑπέστησε καὶ ὑφίστησιν»<sup>38</sup>. Σημειωτέον ότι μια τέτοια εκδοχή μερισμού εντοπίζεται στα κείμενα του Πρόκλου. Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος<sup>39</sup> υποστηρίζει ότι τα «εἶδη» αποτελούν το περιεχόμενο του «Νοῦ», του τρίτου δηλαδή όρου της περίφημης τριάδας του «Εἶναι»-«Ζωή»-«Νοῦς»<sup>40</sup>. Για τον Πρόκλο ο «Νοῦς», μέσα από μια εσωτερική εξειδικευτική διάκρισή του, έχει αναπτυχθεί σ' ένα πλήθος νόων και ο κάθε επιμέρους νους είναι, σύμφωνα με την οντολογική και αξιολογική τάξη του, πλήρωμα των «εἰδῶν». Οι κατώτεροι νόες περιέχουν με τρόπο μερικότερο ό,τι οι ανώτεροι με τρόπο καθολικότερο. Στην περίπτωση αυτή —όπως βέβαια και σε όλα τα επίπεδα του συστήματός του— ο φιλόσοφος ακολουθεί σαφώς τις νεοπλατωνικές θέσεις περί οντολογικών και αξιολογικών ιεραρχήσεων-διαβαθμίσεων<sup>41</sup>. Έτσι δέχεται ότι υπάρχει μια ιεραρχία υπεραισθητών νόων, η οποία συντελεί στην ιεραρχημένη παρουσία των «εἰδῶν». Οι κατώτεροι νόες εξειδικεύονται και διακρίνουν τα «εἶδη» και έτσι καθιστούν πιο συγκεκριμένο το ειδοποιητικό έργο των ανωτέρων. Είναι απαραίτητο επίσης να αναφέρουμε ότι ο Πρόκλος αναπτύσσει μια ιεραρχία οντολογικών διαβαθμίσεων-υποβιβασμών στον υπεραισθητό κόσμο της θείας πραγματικότητας, για να καταστήσει δυνατή την παραγωγική και αρχετυπική επικοινωνία της με τα αισθητά όντα. Στο χώρο της τελευταίας οντολογικά θείας τάξης υποστηρίζει ότι έχει αρθρωθεί πλήρως το νοητό σχέδιο του αισθητού κόσμου και ότι συγχρόνως το θείο «εἶναι» έχει υποβιβασθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι εφικτή πλέον η μετατροπή του σε φυσική κοσμική πραγματικότητα<sup>42</sup>.

Όπως είναι φυσικό, τέτοιες απόψεις περί οντολογικών διατομών και υποβιβασμών του θείου είναι ριζικά ξένες προς τη θεολογική σκέψη του Παχυμέρη. Ακολουθώντας πιστά ο χριστιανός στοχαστής τη βυζαντινή πατερική παράδοση, παρατηρεί<sup>43</sup> ότι ο Θεός, παραμένοντας αμερίστως στην ενότητά του, πληθύεται με τις προνοητικές δυνάμεις του, που έχουν βουλητικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, δεν ταυτίζονται με την ουσία του. Η θεία θέληση κινούμενη παραγωγικά μερίζεται. Η κίνηση όμως αυτή του Θεού προς τη δημιουργία των επιμέρους κτιστών όντων γίνεται αμερώς, χωρίς δηλαδή να υφίστανται οποιονδήποτε μερισμό η «ενότητα» και η απλότητά του. Άρα ο μερισμός πρέπει να νοείται αποκλειστικά ως καταμε-

ρισμός των παραγωγικών εκδηλώσεων του Θεού σε συγκεκριμένες κτιστές φανερώσεις<sup>44</sup>. Παράλληλα ο Παχυμέρης επισημαίνει<sup>45</sup> ότι οι προνοητικές «πρόοδοι» του Θεού σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθούν ως πολλοί θεοί που συμπληρώνουν τον ένα Θεό, όπως τα πολλά «είδη» συγκροτούν με τους συνδυασμούς τους τον κτιστό κόσμο. Ο Θεός δεν είναι σύνθετος, δεν αποτελεί το προκύπτον από μια σύνδεση άλλων παραγόντων. Πολύ περισσότερο βέβαια δεν είναι το πλήρωμα ενός συνόλου παραγωγικών θεοτήτων, αφού μια τέτοια εκδοχή θα οδηγούσε στη ριζικά απορριπτέα από τη χριστιανική σκέψη πολυθεΐα.

Σε άλλη συνάφεια, ο Παχυμέρης παρατηρεί<sup>46</sup> ότι ο Θεός έχει προπεριλάβει στον εαυτό του τα «είδη» ή τους προορισμούς των κτιστών όντων, προτού εκδηλωθεί δημιουργικά. Πρόκειται για τη νοητική σύλληψη ενός σχεδίου, το οποίο θα υλοποιηθεί στη συνέχεια. Οι προορισμοί των όντων κατέχουν μια χρονική —αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος— προτεραιότητα έναντι των εκδηλώσεών τους, πράγμα που σημαίνει ότι ο Παχυμέρης αποδέχεται ρητά τον υπερβατικό ρεαλισμό, τη χωριστή δηλαδή ύπαρξη των «είδῶν» έναντι της ενδοκοσμικής παρουσίας τους. Παράλληλα στον θείο χώρο τα «είδη» ή οι δημιουργικοί λόγοι των όντων ενυπάρχουν ενιαίως. Η ενότητά τους αυτή δε σημαίνει ότι συγχέονται μεταξύ τους, αφού η εξειδικευμένη διάκρισή τους είναι δεδομένη με το να κατέχει το κάθε «είδος» σταθερό και μη αναγώγιμο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της προνοητικής παραγωγικής δυναμικής του<sup>47</sup>. Συγχρόνως δεν πρέπει να εκλάβουμε την ενύπαρξή τους στο Θεό με έννοιες χώρου —αφού ο Θεός υπερβαίνει οποιαδήποτε κατηγορία περιγράφει την κοσμική πραγματικότητα<sup>48</sup>— αλλά να θεωρήσουμε ότι περιέχονται στο θείο χώρο χωρίς οντολογικούς μερισμούς— κατά κάποιο τρόπο με τη μορφή διακεκριμένων μεταξύ τους εννοιολογικών δομών, προερχομένων όμως από την ίδια πηγή: «... οἱ δημιουργικοὶ λόγοι ἐν τῷ δημιουργῷ καὶ τὰ εἰδη πάντων, καὶ πάντες εἰσὶ καὶ ἀσύγχυτοι μένουσι, πλὴν ἐν αὐτῷ εἰσιν οὐχ ὡς ἐν τόπῳ (οὔτε γάρ αὐτός ἐν τόπῳ, οὔτε τά ἐν αὐτῷ) ἀλλ᾽ ἔχει αὐτά ὡς ἑαυτόν ἔχει, πάντων μέν διοῦ δύντων, διακεκριμένων δέ ἐν τῷ μέρει ἀμερῶς<sup>49</sup>».

Σημειωτέον επίσης ότι για τον Παχυμέρη τα «είδη» ή τα παραδείγματα των όντων δεν είναι πραγματικότητες που ενυπάρχουν σε κάτι έτερο οντολογικά προς αυτές, αλλά είναι οι αἵδιες νοήσεις του Θεού, η ενεργητική εκδήλωση της σκέψης του: «οἱ γάρ φύσεως ἀπάσης λόγοι ἐν αὐτῷ εἰσιν ὡς αἰτίῳ πάσης δημιουργίας· αἱ τε γάρ ιδέαι καὶ τά παραδείγματα, οὐχ ἔτερα δύντα ἐν ἔτερῳ, ἀλλά νοήσεις ἀΐδιαι οὖσαι, ἐν αὐτῷ εἰσιν»<sup>50</sup>. Χωρίς αμφιβολία ο Παχυμέρης στηρίζει την άποψή του αυτή στην περίφημη διάκριση του Χριστιανισμού της Ανατολής ανάμεσα στην ουσία και τις ενέργειες του Θεού. Οι ενέργειες —η εξειδικευμένη έκφραση της θείας ενέργειας— δεν είναι οντολογικά διαφορετικές από την ουσία του Θεού, αλλά δηλώνουν τους τρόπους της παραγωγικής κίνησής του. Εάν διέφεραν από τη θεία ουσία, αυτό θα σήμαινε ότι στο χώρο του Θεού υπάρχουν δύο πραγματικότητες φύσει διαφορετικές και, κατ' επέκταση, ότι αναπτύσσεται μια διθεΐα και ίσως μια πολυθεΐα, αφού η θεία ενέργεια έχει μια δυναμική ανάπτυξης σε τέτοιο βαθμό ανεξάντλητη, ώστε να καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε αριθμητική σύλληψη των εκδηλώσεων της από την ανθρώπινη σκέψη<sup>51</sup>. Παράλληλα, μια τέτοια εκδοχή οδηγεί αυτόματα στην άρση της απλότητας του Θεού και στην ανάπτυξη μιας συν-

θετικής —και σ' ένα άλλο επίπεδο διχαστικής— κατάστασής του, στοιχείο που δεν έχει βέβαια θέση στη χριστιανική θεολογία. Οι ενέργειες ή τα «εἶδη» αποτελούν τα θελήματα του Θεού. Και σ' αυτό ακριβώς το σημείο ο Παχυμέρης εντοπίζει τη διαφορά των αρεοπαγιτικών συγγραφών —και φυσικά όλης της χριστιανικής θεολογίας —από τον Πλάτωνα και γενικά απ' όλη την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. «Καί ὁ μὲν Πλάτων τάς ἴδεας καὶ τά παραδείγματα ταπεινῶς καὶ ἀναξίως Θεοῦ ἔξειληφε· ὁ δέ πατήρ (sc. ὁ Διονύσιος) τῇ μὲν λέξει ἔχρήσατο, τὴν δε ἐννοιαν εὔσεβῶς ἔξηγήσατο, παραδείγματα λέγων τούς προϋφεστῶτας λόγους, καὶ τά ἀφοριστικά θεῖα θελήματα (μόνῳ γάρ τῷ βούλεσθαι τά πάντα ὑπέστησεν)»<sup>52</sup>.

Για τον Παχυμέρη τα «εἶδη», ως οι αἰδιες νοήσεις του αἰδίου Θεού, είναι το «εἶναι», η «ζωή», η «σοφία» και τα συναφή, δηλαδή οι αρεοπαγιτικές «πρόοδοι»: «... ἐν τῷ Θεῷ ἔστι τό εἶναι, ώς ἔν και αὐτό τῶν ἐτέρων θείων εἰδῶν και νοήσεων, τῆς ζωῆς, τῆς σοφίας, και τῶν τοιούτων»<sup>53</sup>. Πρόκειται για τις αρχές εκείνες που αποτελούν την παραγωγική και την αρχετυπική προϋπόθεση των κτιστών όντων. Συγχρόνως όμως αποτελούν και τελικά αίτια, αφού ορίζουν τις προϋποθέσεις εκείνες, που είναι απαραίτητες για να οδηγηθεί στην τελείωσή της η κτίση. Τέλος ο Παχυμέρης υποστηρίζει ότι τα «εἶδη» είναι ειδικές και στοιχειώδεις αρχές, με την έννοια ότι περιέχουν τα δομικά συστατικά με τα οποία θα συγκροτηθεί ο αισθητός κόσμος<sup>54</sup>.

Σε άλλη συνάφεια<sup>55</sup>, ο χριστιανός θεολόγος παρουσιάζει τον προεμπειρικό χαρακτήρα των «εἰδῶν» χαρακτηρίζοντάς τα ως νοητές, ασώματες και απλές ουσίες καθώς και ως ενάδες. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχεται τη χωριστή ύπαρξή τους σ' ένα νοητό επίπεδο, την ανεξαρτησία τους από οποιαδήποτε εκ των υστέρων αισθητής έκφρασής τους. Η ανεξαρτησία τους όμως αυτή δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυθυπόστατες φύσεις, ολικώς ή μερικώς ανεξάρτητες από τον Θεό κατά το πρότυπο των νεοπλατωνικών θεογονιών<sup>56</sup>. Τα «εἶδη», οι προς τα ἔξω εκδηλώσεις της θείας ενέργειας, αποτελούν μόνο την οντολογική βάση, από την οποία οδηγήθηκαν στην ύπαρξη όλα τα όντα. «Ἐκ ταύτης τῆς ἀἰδίου ζωῆς (sc. τοῦ Θεοῦ) ἡ αὐτοζωή και πᾶσα ζωή. Αὐτοζωήν νοητέον τόν ἐν τῷ Θεῷ παραδειγματικόν λόγον τῆς ζωῆς... Ταῦτα δέ κατά τῶν πρεσβευόντων ἴδεας αὐθυποστάτους και συναϊδίους τῷ δημιουργῷ λέγονται»<sup>57</sup>. Έτσι ο Παχυμέρης αποφεύγει τόσο τον κίνδυνο του πολυθεϊσμού —αφού η αυθυπαρξία υποδηλώνει θεία εκ φύσεως ιδιότητα— όσο και του πανθεϊσμού —αφού η συναϊδιότητα θα οδηγούσε στην εξαρχής συνύπαρξη και φυσικά στην ταύτιση της θείας ουσίας με την ουσία του κόσμου υπό τη μορφή των νοητών αρχετύπων του.

Εξετάζοντας τη σχέση του «εἶδους» με την «ὕλην» ο Παχυμέρης παρατηρεί<sup>58</sup> καταρχήν ότι οι φιλόφοι χαρακτηρίζουν ως θέση την κατάσταση κατά την οποία τα «εἶδη» τοποθετούνται επί της «ὕλης», ενώ η αφαίρεση την απογύμνωση της «ὕλης» από τις ποιότητες που της παρέχουν τα «εἶδη», όπως π.χ. την αφαίρεση από τη γη των ποιοτήτων του ξηρού και του βαρέος. Η στέρηση αυτή παρουσιάζει τυχαίες και αδιαμόρφωτες εκφάνσεις της «ὕλης», στοιχείο που φυσικά είναι ξένο προς τη ρητή θέση της χριστιανικής θεολογίας περί λογικής κατασκευής του κτιστού κόσμου. Με βάση το σκεπτικό αυτό η «ὕλη», όταν δέχεται το «εἶδος», αποκτά οροθετημένες και έλλογες εκφάνσεις και δεν οδηγείται στη φθορά και την αμορ-

φία<sup>59</sup>. Παράλληλα ο Παχυμέρης παραμένοντας ακόμη για μεθοδολογική ευκολία στη διάκριση ανάμεσα στην «ύλην» και το «εἶδος», χρησιμοποιεί την έννοια της αριστοτελικής «ἐντελέχειας» και σημειώνει ότι η «ύλη» έχει μια μόνιμη ροπή προς το «εἶδος», το οποίο ονομάζει «οὗ ἔνεκα» και «τέλος». Τα «εἶδη», ως αποτελούντα το σκοπό προς τον οποίο τείνει το σύνολο της κτιστής φύσης, είναι το αντικείμενο της εφετικής αναφοράς και της «ύλης». «... ὡς εὐθέως ἐφιεμένης τῆς ύλης τοῦ εἴδους καὶ καθ' αὐτό· διό καὶ τὸ εἶδος οὗ ἔνεκα λέγεται, οίονεί τό τέλος πρός ὅπερ ἡ φύσις εὐθέως τρέχει, μή εἰς ἄλλα καὶ ἄλλα ἐλισσομένη, ἀλλ' εἰς αὐτό ἀφορῶσα τὸ σκοπιμώτατον»<sup>60</sup>.

Ακολουθώντας περίπου το ίδιο σκεπτικό με το Νικόλαο, ο Παχυμέρης παρατηρεί ότι η «ύλη» δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ανεξάρτητα από τα «εἶδη» και τις ποιότητες με τις οποίες συγκροτείται: «Ούδέποτε οὖν δειχθήσεται ἡ ύλη δίχα τοῦ εἴδους καὶ τῶν ποιοτήτων· πότε γάρ γέγονε τό πῦρ ἄνευ θερμότητος ἢ φωτός, ἢ τό ὔδωρ ἄνευ ψυχρότητος καὶ ὑγρότητος καὶ τοῦ κυανίζοντος χρώματος;»<sup>61</sup>. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μια καθαρή κατάσταση της «ύλης» αποτελεί ένα εννοιολογικό κατασκεύασμα και είναι θεωρητή μόνο με μια αφαιρετικά λειτουργούσα σκέψη και δε συλλαμβάνεται με την αίσθηση. Ο όρος «ύλη» αποτελεί μια πλαστή κατηγορία της σκέψης, ένα διανοητικό αποκύημα ή ένα όνομα με το οποίο χαρακτηρίζουμε μια πραγματικότητα ανύπαρκτη καθ' εαυτήν. Είναι σαφές ότι ο Παχυμέρης εντάσσει τον όρο «ύλην» σ' ένα εννοιοκρατικό και νομιναλιστικό πλαίσιο απόλυτα ξένο προς την αλήθεια, στις «κατ' ἐπίνοιαν» και μη πραγματικές έννοιες<sup>62</sup>. «Διά τοῦτο καὶ λόγω θεωρητής ἐστίν ἡ ύλη, καὶ οὐκ αἰσθήσει ληπτή, καὶ νόθῳ λογισμῷ καταλαμβάνεσθαι λέγεται»<sup>63</sup>.

Εφόσον λοιπόν απορρίπτονται η απόλυτη παρουσία και η αυτονομία της «ύλης» επόμενο είναι να μη θεωρείται ικανή να λειτουργήσει ως η οντολογική αρχή και αιτία των αισθητών όντων. Ο Παχυμέρης παρατηρεί<sup>64</sup> ότι η «ύλη» αποτελεί —όπως φυσικά και τα «εἶδη» στην καθαρή μορφή τους— το οντολογικό υπόστρωμα που είναι αναγκαίο, για να παρουσιαστεί στο πλήρωμά του ο αισθητός κόσμος. 'Οπως είναι επόμενο —σε μια θεωρητική βέβαια σύλληψη των όρων— κάθε αισθητό ον είναι ανώτερο οντολογικά από την «ύλην», διότι μετέχει και στα «εἶδη»<sup>65</sup>. Με άλλους λόγους μπορούμε με κάθε άνεση να υποστηρίξουμε ότι τα αισθητά όντα, ως το πλήρωμα του συνδυασμού της «ύλης» με τα «εἶδη», αποτελούν για τη σκέψη του Παχυμέρη τη μόνη κτιστή εγκόσμια πραγματικότητα. Η χριστιανική κοσμολογία δεν αναφέρεται ούτε σε «ύλην» ούτε σε «εἶδη» αλλά σε κτίσματα, των οποίων η διάταξη αποτελεί τον εξεικονισμό των ενυπαρχόντων στον Θεό παραδειγμάτων-σχεδιασμών. «' Ή γάρ τῶν κτισμάτων διάταξις εἰκόνες τινές καὶ δμοιώματα τῶν ἐν τῷ Θεῷ παραδειγμάτων καὶ δημιουργικῶν λόγων εἰσί... ἥσαν γάρ τά τῶν κτισμάτων παραδείγματα, ὃν εἰκόνες τά τῆς κτίσεως ἀποτελέσματα»<sup>66</sup>. Και αυτά τα αποτελέσματα-κτίσματα είναι εξειδικευμένα σώματα, που προκύπτουν από μια ιδιαίτερη σε κάθε περίπτωση σύνδεση δυνάμεων και ποιοτήτων<sup>67</sup>.

Παράλληλα ο Παχυμέρης, στηριζόμενος στο δεδομένο ότι η «ύλη» δεν είναι δυνατόν να εκληφθεί χωριστά και ανεξάρτητα από τα «εἶδη», σημειώνει ότι βρισκόμαστε έξω από την πραγματικότητα εάν τη θεωρήσουμε ως κακόν. Η «ύλη» μετέχει του κάλλους και δεν αποτελεί μια άμορφη και ασχημάτιστη μάζα. Είναι μια δια-

κοσμημένη εξαρχής πραγματικότητα. «Ούδέ ύλη τό κακόν, ως φασί τινες. Πρῶτον μέν ὅτι οὐχ εύρεθήσεται πώποτε γυμνή τοῦ εἴδους ἀνείδεος· μετά εἴδους δέ, ως γοῦν μετέχουσα εἴδους, κόσμου μετέχει καὶ καλλονῆς»<sup>68</sup>. Επομένως από την «ύλην» πρέπει να αφαιρεθεί κάθε εκδοχή περί απειρότητας και αοριστίας της<sup>69</sup>. Ως αποτέλεσμα της αγαθότητας του τριαδικού Θεού και ως περατοειδής η «ύλη» εκφράζει το κοσμικό κάλλος της κτίσης. Όπως είναι φυσικό, μια τέτοια αντίληψη για την «ύλην» αποκλείει ριζικά την αντίθεσή της με τον Θεό καθώς και την αξιολόγησή της ως κάτι το αρνητικό. Ο αισθητός κόσμος, ως έκφραση της ερωτικής εξόδου του Θεού από τον εαυτό του, δεν τοποθετείται στην κατώτερη βαθμίδα μιας κλίμακας αξιών, αλλά αποτελεί θετικό μέγεθος, ανάδειξη και αποκάλυψη των θείων ενεργειών. Ο Παχυμέρης, απόλυτα αντίθετος σε οποιαδήποτε μανιχαϊστική ερμηνεία της ζωής, εντοπίζει στα αισθητά όντα τον ενεργούντα Θεό, το ουσιοποιηθέν θέλημά του. Η θεολογία του Χριστιανισμού της Ανατολής τηρεί μια αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή και αποκαθιστά τον αισθητό κοσμό στην πραγματική βάση του<sup>70</sup>.

Σε άλλη συνάφεια<sup>71</sup>, ο Παχυμέρης επιτίθεται απροκάλυπτα εναντίον εκείνων που υποστηρίζουν ότι η «ύλη» είναι «μή őn» και «᷂σχατον ᾱσχος» όχι όμως με την έννοια της ανυπαρξίας αλλά της αντίθεσης προς το «őn». Από την πλευρά του αντιπροτείνει τη θέση ότι η «ύλη» ως κτιστή πραγματικότητα βρισκόταν αρχικά —προτού δηλαδή εκδηλωθεί το δημιουργικό θέλημα του Θεού— στην κατάσταση της ανυπαρξίας. Μόνο με αυτή την προοπτική μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την «ύλην» ως «μή őn» και όχι με την αντίθεσή της προς κάποια άλλη πραγματικότητα. Έτσι, ο χριστιανός στοχαστής απορρίπτει κάθε αυθυπαρξία —και φυσικά την προϋπαρξή της πριν από τη διαμόρφωσή της —της «ύλης» και δέχεται τον παραγόμενο ex nihilo και ετεροκαθοριζόμενο χαρακτήρα. Επομένως αποκλείει τον οντολογικό δυϊσμό και την ηθική —αξιολογική διάκριση καλό (ο Θεός και τα νοητά «εἶδη») — κακό (ο αισθητός κόσμος) και καταφάσκει την κτίση ως ανάδυση του θεοειδούς κάλλους<sup>72</sup>.

Με βάση τα όσα εξετάσαμε, πιστεύουμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε με κάθε άνεση στις ακόλουθες δύο διαπιστώσεις:

α) Ο Νικόλαος και ο Παχυμέρης είναι ριζικά αντίθετοι σε κάθε εκδοχή του Exemplarismus. Απορρίπτοντας τον αυθυπόστατο χαρακτήρα των «εἰδῶν» βρίσκονται απόλυτα έξω από τη θέση, ότι ο Θεός χρειάζεται παραδειγματικά αρχέτυπα ανεξάρτητα από τον ευατό του, για να δημιουργήσει τον κτιστό κόσμο<sup>73</sup>. Στο έργο τους τα «εἶδη» παρουσιάζονται αρχικά ως η εσωτερική εξειδίκευση της θείας βούλησης, σκέψης και ενέργειας και ακολούθως ως η οντολογική βάση ανάδυσης των όντων στο είναι.

β) Και οι δύο χριστιανοί στοχαστές εισηγούνται για το χώρο της κτίσης έναν αμερή και άτμητο υλομορφισμό. Μπορεί να εκλαμβάνουν, σε μια θεωρητική επεξεργασία των όρων, την «ύλην» ως causam materialem και το «εἶδος» ως causam formalem, αλλά κανέναν από τους δύο δεν ταυτίζουν με την ουσία των όντων. Η κτιστή ουσία από την πρώτη στιγμή της φανέρωσής της είναι το «᷂ξ ἀμφοῖν» αποτελούμενο.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. ενδεικτικά, Αριστοτέλους, *Tá metá tā phusiká*, Z, 7, 1032β: «ἀδύνατον γενέσθαι εἰ μηδέν προῦπάρχοι· δτὶ μὲν οὖν τι μέρος ἔξ ἀνάγκης ὑπάρξει, φανερόν· ἡ γάρ ὅλη μέρος (ἐνυπάρχει γάρ καὶ γίνεται αὕτη)». Εξαίρεση στη δυϊστική τάση της αρχαίας ελληνικής σκέψης αποτελούν οι υλοζωιστές φιλόσοφοι Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμέντος, Ηράκλειτος, οι Ελεάτες φιλόσοφοι Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Ζήνων, οι ατομικοί φιλόσοφοι Λεύκιππος, Δημόκριτος και ο Επίκουρος.
2. Βλ. Πλάτωνος, *Tímaioς*, 30α 2-6, Επίσης, I.N. Μπούσουλα, *Πλάτωνος Φίληβος* ἢ περί ἥδονῆς, Θεσσαλονίκη, 1978, 59-66 (όπου και σχετική βιβλιογραφία). Για την έννοια και το περιεχόμενο της «ὅλης» στην πλατωνική φιλοσοφία, βλ. D.J. Schultz, *Das Problem der Materie in Platons Timaios*, Bonn, 1966; Th. g. Sinnige, *Matter and Infinity in the Presocratic Schools and Plato*, Assen, 1968.
3. Βλ. Αριστοτέλους, *Tá metá tā phusiká*, H, 1042α-1045β. Χρειάζεται να σημειώσουμε ότι κατά τον Αριστοτέλη η «ὅλη» αποκτά τη δυναμική της αυτοδιαμόρφωσής της από την παρέμβαση του «πρώτου κινοῦντος ἀκινήτου»· βλ. ὁ.π., Λ, 1071β-1073α.
4. Βλ. VI. Lossky, *Essai sur la Theologie mystique de l'Eglise d'Orient*, Paris, 1944 (ελλην. μετάφρ. Σ. Πλευράκη, *Η μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας*, Θεσσαλονίκη, 1973), 103-127 της ελλην. μετάφρ.
5. 'Ομιλία εἰς τὴν Α΄ Κορινθίους, 15, 28, P.G. 44, 1312α.
6. Περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως, P.G. 46, 124β.
7. Εἰς τὴν Ἑξάήμερον, 2, 2, P.G. 29, 33α. Βλ. επίσης, Xρ. Γιανναρά, *To πρόσωπο και ο έρως*, Αθήνα, 1987<sup>3</sup>, 122-123.
8. Βλ. σελ. 539-540 του άρθρου του *Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση των δύο κόσμων*, Ιστορία του Ελληνικού 'Εθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. VI, 519-559.
9. Η καταφατική θεολογία είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο η χριστιανική σκέψη συλλαμβάνει και διατυπώνει την παρουσία των «καθόλου» στον αισθητό κόσμο ή, με άλλους λόγους, τη δημιουργία των κτιστών όντων από τις θείες ενέργειες. Τα κείμενα *Περὶ θείων δνομάτων* του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και *Περὶ θείων ἐνεργειῶν καὶ τῆς κατ' αὐτάς μεθέξεως* του Γρηγορίου Παλαμά είναι ενδεικτικά του ότι η χριστιανική καταφατική γνωστιολογία προϋποθέτει το ότι η δημιουργική εκδήλωση της ενέργειας του Θεού προηγείται της νοητικής σύλληψής της. Για την a posteriori γνώση των «καθόλου» στη Νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας και στο Βυζάντιο, βλ. Λ. Μπενάκη, «Το πρόβλημα των γενικών εννοιών και ο εννοιολογικός ρεαλισμός των Βυζαντινών», *Φιλόσοφία* 8-9(1978-79), 311-340.
10. Βλ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, *Περὶ θείων δνομάτων*, 5, 8, P.G. 3, 824C.
11. Βλ. Μαξίμου Ομολογητού, *Πρός Θαλάσσιον περὶ διαφόρων ἀπόρων*, P.G. 90, 239d-296a *Περὶ διαφόρων ἀποριῶν*, P.G. 91, 1080α.
12. Βλ. Γρηγορίου Νύσσης, *Περὶ ψυχῆς και ἀναστάσεως*, P.G. 46, 124C. Νικηφόρου Βλεμμύδου, *Εἰσαγωγικῆς Ἐπιτομῆς Α'*, *Περὶ Λογικῆς*, εκδ. Λειψίας, 40-41.
13. Βλ. Λ. Μπενάκη, *Το πρόβλημα των γενικών εννοιών...*, 326-337. Για το ρεαλισμό του Νικολάου, βλ. Démétriacopoylos, *Bibliothéque ecclésiastique*, I 232-324. Επίσης, B.N. Τατάκη, *Η Βυζαντινή Φιλοσοφία* (μετάφρ. από τη γαλλική έκδοση E. Καλπουρτζή — Εποπτεία και βιβλιογραφική ενημέρωση Λ. Μπενάκη), Αθήναι, 1977, 209-210.
14. Βλ. 'Ανάπτυξις τῆς Θεολογικῆς Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικού Φιλοσόφου', 154.15.
15. Βλ. Κυρίλλου Αλεξανδρείας, *Περὶ Τριάδος* 11, P.G. 77, 1145β. Μιχαήλ Ψελλού, *Περὶ τῶν ἰδεῶν, ἃς ὁ Πλάτων λέγει* (κριτ. έκδ. Λ. Μπενάκη, *Φιλοσοφία*, 1975-76) (5-6), 393-423, 15·47·68.
16. Βλ. N.M. Rich, *The Platonic Ideas as the Thoughts of God*, Mepmosyne, 7(1954), 123-133. Λ. Μπενάκη, *Μιχαήλ Ψελλού*, *Περὶ τῶν ἰδεῶν, ἃς ὁ Πλάτων λέγει*, 395-400, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
17. Ο Γ. Φλωρόφσκι, στο άρθρό του *Η κτίσις και το κτιστόν*, Ανατομία προβλημάτων της πίστεως (μετάφρ. M. Καλαμαρά), Θεσσαλονίκη, 1977, 22, παρατηρεί: «Η ιδέα του κόσμου, δηλ. το θεῖον σχέδιον, η περὶ του κόσμου θεία βουλή είναι βεβαίως αιωνία, δεν είναι όμως και εξ ολοκλήρου συνατανία και συναῦδιος με αυτόν, αφού είναι εκδήλωσις της βουλήσεως Του και όχι της ουσίας Του. Ή ορθότερον, η θεία ιδέα του κόσμου είναι μεν αιωνία, αλλά βάσει μιας άλλης αιωνιότητος, διαφορετικής από εκείνην που διέπει την ουσίαν και αυτοσυνειδησίαν του Θεού».
18. Βλ. Γρηγορίου Παλαμά, *Περὶ θείων ἐνεργειῶν και τῆς κατ' αὐτάς μεθέξεως* (κριτ. έκδ. Π. Χρήστου, τ. B', Θεσσαλονίκη, 1966), 103.5-9.
19. Βλ. ὁ.π., 102.22-24: «... ὁ δέ προορισμός και τό θέλημα τό θεῖον και ἡ πρόγνωσης και σύνεισιν ἔξ ἀιδίου τῇ ούσιᾳ τοῦ Θεοῦ και ἀναρχά τε και ἄκτιστά ἐστι».

20. Ἀνάπτυξις..., 56.2-4. Βλ., επίσης, Μαξίμου Ομολογητού, *Πρός Μαρίνον*, P.G. 91, 200β.
21. Ἀνάπτυξις..., 154.15.
22. Βλ. ὁ.π., 154.16.
23. Ὁ.π., 154.16-17.
24. Βλ. *Περὶ θείων ὀνομάτων*, 5, 8 P.G. 3, 824C.
25. Ἀνάπτυξις..., 79.10-12.
26. Ὁ.π., 79.12-13.
27. Βλ. Πρόκλου, *Εἰς τὸν Πλάτωνος Παρμενίδην*, 757.4-11. Επίσης, W. Beirwaltes, *Proklos, Grundzüge seiner Metaphysik*, Frankfurt am Main, 1979<sup>2</sup>, 32-34.
28. Βλ. *Περὶ θείων ὀνομάτων*, 2, 4, P.G.3, 640d-641a· 2, 5, 641d-644a· 2, 7, 644d-645a. Επίσης, E. Corsini, *Il trattato "De divinis nominibus" dello Pseudo Dionigi et i commenti neoplatonici al Parmenide*, Universita di Torino, *Publicazioni della Facolta di Lettere e Filosofia*, XIII, 4, 1962, 39-42.  
Τη θεωρία περί «ένώσεων-διακρίσεων» θα την αναπτύξει συστηματικά ο Γρηγόριος Παλαμάς στην πραγματεία του *Ποσαχῶς ἡ θεία ἐνώσις καὶ διάκρισις* (βλ. κριτ. ἑκδ. Π. Χρήστου, τόμ. Β', 69-95).
29. Ἀνάπτυξις..., 154.17-19.
30. Βλ. ὁ.π., 76.31-77.1.
31. Βλ. ὁ.π., 62.20-21· 93.16-18.
32. Βλ. Εύσεβίου Καισαρείας, *Εὐαγγελικὴ ἀπόδειξις* 4, 1, P.G. 22, 25d. Γρηγορίου Νύσσης, *Περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως*, P.G. 46, 124β. *Εἰς τὴν Ἐξαήμερον*, P.G. 44, 69c. Επίσης, Λ. Μπενάκη, *Νικηφόρου Χούμνου, Περὶ τῆς ὄλης καὶ τῶν ἴδεων. Εισαγωγή, κριτική ἐκδοση και νεοελληνική μετάφραση*, Φιλοσοφία, 3(1973), 347-348.
33. Ἀνάπτυξις..., 77.1-7.
34. Βλ. *Εἰς τὴν Ἐξαήμερον*, 1, 1 ομιλία Α', P.G. 29, 8a-11c.
35. *Εἰς τὴν Ἐξαήμερον*, 7, P.G. 44, 69c. Βλ., επίσης Χρ. Γιανναρά, *Το πρόσωπο και ο ἔρως*, 123.
36. Βλ. Γρηγορίου Παλαμά, *Περὶ θείων ἐνεργειῶν καὶ τῆς κατ' αὐτάς μεθέξεως*, 112.2-32.
37. Βλ. *Παράφρασις εἰς τὸ Περὶ θείων ὀνομάτων*, 1, 5, P.G. 3, 628d.
38. ὁ.π., I, 4, 617c.
39. Βλ. Πρόκλου, *Στοιχείωσις θεολογική*, 176-177, 154.3-156.24. Επίσης, S. Gersh, *From Iamblichus to Eriugena. An Investigation of the Prehistory and Evolution of the Pseudo-Dionysian Tradition*, Leiden, 1978, 86-88· 105-106.
40. Βλ. Πρόκλου, *Περὶ τῆς κατά Πλάτωνα θεολογίας*, IV, 6.16-7.13. *Στοιχείωσις θεολογική*, 101-103, 90.17-92.29. Επίσης, E.R. Dodds, *Proclus, The Elements of Theology*, Oxford, 1963<sup>2</sup>, 252-254· W. Beierwaltes, *Proklos, Grundzüge...*, 93-118· P. Hadot, *Porphyrius et Victorinus*, I, Paris, 1968, 213-246, 260-272.
41. Βλ. *Περὶ τῆς κατά Πλάτωνα θεολογίας*, IV, 10.21-13.18.
42. Βλ. Πρόκλου, *Εἰς τὸν Πλάτωνος Παρμενίδην*, 801.27-804.17. Επίσης Χρ. Τερέζη, *Η ρεαλιστική εκδοχή των «καθόλου» στον Πρόκλο*, Πάτρα, 1989, 37-40.
43. Βλ. *Παράφρασις εἰς τὸ Περὶ θείων ὀνομάτων*, II, 10, 677β.
44. Βλ. ὁ.π., I 5, 625c. «Ἐπιβολὴν δέ νοητέον τὴν εἰς τό καθ' ἐν τῶν παραγομένων μεριζομένην ἀμερῶς θέλησιν τοῦ Θεοῦ, τουτέστιν εἰς τὴν ἐκάστου παραγωγὴν».
45. Βλ. ὁ.π., II, 10, 677β.
46. Βλ. ὁ.π., IV, 7, 764β.
47. Βλ. ὁ.π., V, 6, 844β.
48. Βλ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, *Περὶ μυστικῆς θεολογίας*, P.G. 3, IV, 1040d· V, 1045d-1048b. Επίσης, Χρ. Γιανναρά, *Χάιντεγγερ και Αρεοπαγίτης*, Αθήνα 1988<sup>2</sup>, 74-89.
49. *Παράφρασις εἰς τὸ Περὶ θείων ὀνομάτων*, V, 6, 844β.
50. ὁ.π., VII, 4, 888β.
51. Βλ. Γρηγορίου Παλαμά, *Περὶ θείων ἐνεργειῶν καὶ τῆς κατ' αὐτάς μεθέξεως*, 106.21-24.
52. *Παράφρασις εἰς τὸ Περὶ θείων ὀνομάτων*, V, 8, 848β.
53. ὁ.π., , 8, 845a.
54. ὁ.π., IV, 10, 769b-c.
55. ὁ.π., VIII, 9, 908d.
56. Βλ. Πρόκλου, *Στοιχείωσις θεολογική*, 40-51, 42.8-50.6. Επίσης, E.R. Dodds, *Proclus...*, 223-225. J. Trouillard, *La mystagogie de Proclus*, Paris 1982, 187-206.
57. *Παράφρασις εἰς τὸ Περὶ θείων ὀνομάτων*, VI, 1, 860a-861a.
58. Βλ. ὁ.π., II, 4, 665a.

59. Βλ. ὁ.π., IV, 1, 749α.
60. ὁ.π., IX, 9, 934c.
61. ὁ.π., IV, 15, 781α.
62. Για τα «κατ' ἐπίνοιαν» ονόματα στον Ευνόμιο και τον Μέγα Βασίλειο, βλ. VI. Lossky, *Vision de Dieu*, Neuchâtel, 1862 (μετάφρ. Μελ. Καλαμαρά, *Η θέα του Θεού*, Θεσσαλονίκη, 1973), 102-107 της ελλην. μετάφρ.
63. *Παράφρασις εἰς τὸ Περὶ θείων ὀνομάτων*, VI, 20, 781α-β.
64. Βλ. ὁ.π., IV, 20, 781a.
65. VI. ὁ.π., IV, 20, 781α: «Καὶ τό αἰσθητόν οὐκ ἄνευ μὲν ὅλης ἔστι, κρεῖττον δέ τῆς ὅλης, εἴδους ὁ πωσοῦν μετέχον».
66. ὁ.π., VII, 3, 885β.
67. Βλ. ὁ.π., II, 4, 665d.
68. ὁ.π., IV, 28, 804α-β.
69. Βλ. ὁ.π., XI, 1, 960β-с.
70. Για τη χριστιανική σκέψη το «κακόν» είναι οντολογικά ανυπόστατο. Βλ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, *Περὶ θείων ὀνομάτων*, 4, 18-29, P.G. 3, 716β-733α. Επίσης, Λ. Σιάσου, *Εραστές της αλήθειας. Έρευνα στις αφετηρίες και στη συγκρότηση της θεολογικής γνωσιολογίας κατά τον Πρόκλο και το Διονύσιο Αρεοπαγίτη*, Θεσσαλονίκη, 1984, 131-146.
71. Βλ. *Παράφρασις εἰς τὸ Περὶ θείων ὀνομάτων*, VI, 15, 781α.
72. Για τη λογική και θεοειδή σύσταση της «ὅλης» στη χριστιανική σκέψη, βλ. Χρ. Γιανναρά, *To πρόσωπο και ο ἔρως*, 123-129.
73. Βλ. για το θέμα αυτό, Λ. Μπενάκη, Νικηφόρου Χούμου, *Περὶ τῆς ὅλης και τῶν ἴδεῶν*, 348-349, όπου και σχετική βιβλιογραφία.

ΔΡ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΕΖΗΣ  
ΛΕΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ