

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΩΤΙΝΟ

ΠΕΤΡΟΥ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ

Εάν ως η μεγαλύτερη συνεισφορά της μεταριστοτελικής σκέψεως στη φιλοσοφία, μπορεί θα χαρακτηριστεί η έμφαση που αυτή έδωσε στη θεώρηση της ανθρώπινης ψυχής, τότε πρωτεύοντα ρόλο στην προσπάθεια αυτή διεδραμάτισε ο Νεοπλατωνισμός και οι διάφορες σχολές του. Οι διανοητές που εκινούντο στο χώρο αυτό, παράλληλα με τις όποιες πλατωνικές αντιλήψεις τους, πρόβαλλαν τη σχέση της ψυχής του ανθρώπου με το θείο χωρίς ν' αγνοούν τά μείζοντα ή ελάσσονα κοινωνικά προβλήματα που περιβάλλουν το άτομο. Η συναίσθηση βέβαια της αποστάσεως που παρεμβάλλεται μεταξύ του ανθρώπου και του απολύτου δημιούργησε την ιδέα των μέσων όντων που αυτά είναι ο Λόγος στον Φίλωνα και τον τρίπτυχο Εν-Νους-Ψυχή, στον Πλωτίνο.

Χρέος της ψυχής, κατά τον Πλωτίνο, είναι να επανασυνδεθεί με την πηγή της, το ένα το οποίο θ' ανακαλύψει μέσω του νου. Ανερχόμενη η ψυχή στο νου, νοούται¹ και φθάνει στον ύψιστο βαθμό ευδαιμονίας και πνευματικής αυτάρκειας². Η κάθοδος από το ένα και η επιστροφή προς αυτό, αποτελούν τα χαρακτηριστικά της κινήσεώς³ της.

Η παραπάνω διττή κίνηση της ψυχής⁴, φανερώνει, συν τοις άλλοις, και τη στάση του νεοπλατωνικού φιλοσόφου απέναντι στο πρόβλημα της ελευθερίας της βουλήσεως⁵, το οποίο απ' ότι φαίνεται δεν παρέκαμψε. Σε άλλο εξάλλου χωρίο του ο Πλωτίνος συνδέει την πράξη με την ίδια την ελευθερία. Η ψυχή παραληλίζομενη με τις κινήσεις του υποκριτή μέσα στο δράμα, έχει ένα σχετικά ελεύθερο χώρο μέσα στον οποίο κινείται, αλλά οι δραστηριότητές της είναι καθορισμένες: «... ψυχή μέν ύποκρίνεται ἃ δέ ύποκρίνεται λαβοῦσα παρά τοῦ ποιητοῦ, ὥσπερ οἱ τῇδε ύποκριταί τά προσωπεῖα, τήν ἐσθήτα, τούς κροκωτούς καὶ τά ράκη, οὗτοι καὶ ψυχή αὐτή τάς τύχας οὐ λαβοῦσα εἰκῆ. Κατά λόγον δέ καὶ αὗται· καὶ ἐναρμονισμένη ταύτας σύμφωνος γίνεται καὶ συνέταξεν ἐαυτήν τῷ δράματι καὶ τῷ λόγῳ παντί· εἴτα οἷον φθέγγεται τάς πράξεις καὶ τά ἄλλα, ὅσα ἀν ψυχή κατά τρόπο τοῦ ἐαυτῆς ποιήσειεν, ὥσπερ τίνα ώδήν»⁶. Ωστόσο ψυχή καὶ σώμα συνυπάρχουν παρά τίς ὅποιες διαφορετικές λειτουργικότητές τους⁷.

Τόσο ὅμως η ἐλευθερία ὅσο καὶ ἡ ἀναγκαιότητα διαπλέκονται ως προς την κάθοδο⁸ της ψυχής. «Οὐ τοίνυν διαφωνεῖ ἀλλήλοις ἢ γε εἰς γένεσιν σποράν ἢ τε εἰς κάθαρσιν κάθοδος τοῦ παντός, ἢ τε δίκη το τι σπήλαιον ἢ τε ἀνάγκη τό τε ἀκούσιον, ἐπειπερ ἔχει τό ἐκούσιον ἢ ἀνάγκη, καὶ τό ἐν κακῷ τῷ σώματι εἶναι· οὐδὲν ἢ Ἐμπεδοκλέους φυγή ἀπό τοῦ Θεοῦ καὶ πλάνη οὐδὲν ἢ ἀμαρτία, ἐφ' ἢ ἢ δίκη, οὐδὲν ἢ Ἡρακλείτου ἀνάπαυλα ἐν τῇ φυγῇ, οὐδὲν ὅλως τό ἐκούσιον τῆς καθόδου καὶ τό ἀκούσιον αὖ. Πᾶν μέν γάρ ίόν ἐπί τό χεῖρον ἀκούσιον, φορᾷ γέ μήν οἰκεία· ίόν πάσχον τά χείρων ἔχειν λέγεται τήν ἐφ' οἵς ἔπραξε δίκην»⁹.

Η ψυχή γία τον Πλωτίνο είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ αισθητού και νοητού, και για το λόγο αυτό προσανατολίζεται στις δύο αυτές κατευθύνσεις¹⁰. Η ψυχή βέβαια,

κινείται ανάμεσα σε σαρκικούς πόθους, στα πλαίσια του λόγου και το επίπεδο των γνωμών, χωρίς να ωθείται από καμία άλλη δύναμη εκτός από τη δική της ενέργεια. «Καί γάρ δταν λέγωμεν κινεῖσθαι αὐτήν ἐν ἐπιθυμίαις, ἐν λογισμοῖς, ἐν δόξαις, οὐ σαλευομένην αὐτήν λέγομεν ταῦτα ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῆς γίγνεσθαι τάς κινήσεις»¹¹...

Ασφαλώς το φιλόσοφο απασχόλησε και το ερώτημα τι βρίσκεται παραπέρα από την κίνηση της ψυχής. Ερώτημα στο οποίο δεν απαντά με ευθύτητα αλλά φέρνει ως κίνητρο τον λογισμό «τοῦ συμφέροντος μετ' ὁρέξεως»¹². Έχοντας υπόψη την άποψη του Αριστοτέλη «τό δή λέγειν ὀργίζεσθαι τήν ψυχήν ὅμοιον κάν εἰ τις λέγοι τήν ψυχήν ὑφαίνειν ἢ οἰκοδομεῖν»¹³, ότι δηλαδή εάν πούμε ότι η ψυχή είναι οργισμένη είναι παρόμοιο με το να λέμε ότι είναι σε θέση να κτίζει ή να υφαίνει, ο Πλωτίνος θα μας πληροφορήσει ότι αντίστοιχα ψυχικά ενεργήματα μπορούν επίσης νά υποτεθούν λέγοντας ότι η ψυχή κοκκινίζει ή ωχριά. «Κινδυνεύομεν γάρ περί ψυχήν ταῦτα λέγοντες ὅμοιόν τι ὑπολαμβάνειν ὡς εἰ τήν ψυχήν λέγομεν ἐρυθριᾶν ἢ αὖ ἐν ωχριάσει γίγνεσθαι...»¹⁴. Είναι φανερό ότι τό χωρίο αυτό επιθυμεί να τονίσει ότι οι μεταβολές που συμβαίνουν στην ψυχή έχουν προηγηθεί στό σώμα αλλά και ότι τα πάθη και οι συγκινήσεις είναι, σ' ένα βαθμό, αναπόφευκτες μεταβολές για το ον.

Θάταν παράλειψη εκ μέρους του Πλωτίνου εάν δεν αναφερόταν και στις εικόνες, όπως αυτές συνδέονται με την ψυχή. Αντιδιαστέλλει μάλιστα τις εικόνες που γεννιούνται στις περιοχές της ψυχής και αφορούν το σώμα κυρίως από τις άλλες υψηλότερες εικόνες που σχετίζονται με το δοξαστικό. Οι πρώτες αποτελούν την πρωταρχική φαντασία «πρώτη φαντασία»¹⁵, ενώ οι δεύτερες το είδος μιας αμυδρής δόξας της «ἀνεπικρίτου φαντασίας»¹⁶. Παραπέρα ο φιλόσοφος παρατηρεί ότι η φαντασία είναι «πληγή ἀλόγου ἔξωθεν»¹⁷, χωρίς όμως να σχολιάζει τη φύση της πληγής. Η λέξη «έξωθεν» μας επιτρέπει, ενδεχομένως, νά υποθέσουμε ότι πρόκειται για εικόνες που προέρχονται από τις δραστηριότητες των αισθήσεων. Ο φιλόσοφος καίτοι είναι οπαδός της ουσιαστικής ενότητας του κόσμου θίγει το πρόβλημα της υπάρξεως ή μη υπάρξεως της ειμαρμένης, εφόσον οι ατομικές ψυχές διαδραματίζουν τον ίδιο ρόλο που έχει αναλάβει η κοσμική ψυχή όσον αφορά τη διακυβέρνηση¹⁸ των πραγμάτων του κόσμου. Η ειμαρμένη λοιπόν αποτελεί τμήμα ενός συνολικού σχεδίου, ενώ ο Πλωτίνος αναπτύσσει με ιδιαίτερη προτίμηση τη θεωρία¹⁹ κατά την οποία ο κόσμος παριστάται ως θέατρο και η θεία πρόνοια καθορίζει το ρόλο καθενός.

Κάτω από τό πρίσμα αυτό αναγκαία θεωρούνται όσα κρίνονται από δική μας θέληση²⁰ αλλά και από τις συγκυρίες των περιστάσεων. Αναρωτώμενος ο Πλωτίνος «Τοῦτο τοίνυν τό διανοητικόν τῆς ψυχῆς ἀρα ἐπιστρέφει ἐφ' ἐαυτό καὶ αὐτό;»²¹ κατά πόσο δηλαδή η διάνοια της ψυχῆς επιστρέφει στον εαυτό της και υπάρχει για τον εαυτό της, απαντά ότι τούτο δε συμβαίνει αλλ' αντιθέτως λαμβάνει τη σύνεση από το νοῦ και τους τύπους από την αίσθηση για να επεξεργαστεί²². Βλέπουμε λοιπόν ότι το «διανοητικό» σ' ένα βαθμό ασκεί τον ίδιο λειτουργικό ρόλο με το «νοητικό» τηρουμένων φυσικά των αναλογιών²³.

Στην ευρύτερη θεωρία του όμως περί νοού, ο Πλωτίνος ταυτίζει τον πρακτικό με τον καθαρό λόγο. «Ο δέ θεωρητικός νοῦς καὶ πρῶτος οὕτω τό ἐφ' αὐτῷ, ὅτι τό ἔργον αὐτοῦ μηδαμῶς ἐπ' ἄλλῳ ἀλλά πᾶς ἐπέστραπται πρός αὐτόν καὶ τό ἔργον

αὐτοῦ αὐτός καὶ ἐν τῷ ἀγαθῷ κείμενος ἀνενδεής καὶ πλήρης ὑπάρχων καὶ οὗν κατά βούλησιν ζῶν· ἡ δέ βούλησις ἡ νόησις, βούλησις δὲ ἐλέχθη, ὅτι κατά νοῦν· καὶ ἡ γάρ (ἡ) λεγομένη βούλησις τό κατά νοῦν μιμεῖται. Ἡ γάρ βούλησις θέλει τό ἀγαθόν· τό δέ νοεῖν ἀληθῶς ἔστιν ἐν τῷ ἀγαθῷ. Ἐχει οὖν ἐκεῖνος, ὅπερ ἡ βούλησις θέλει καὶ οὐ τυχοῦσα ἀν ταύτῃ, νόησις γίνεται»²⁴.

Ενώ κατά τον Πλάτωνα το σώμα είναι εργαλείο της ψυχῆς αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο πρόσκομμα ως προς την ανεύρεση του εαυτού της και στον Αριστοτέλη²⁵ ο αληθής ἀνθρωπος είναι το σύνθετο ψυχῆς και σώματος, ο Πλωτίνος διερωτάται «'Αλλ' ἡ ψυχή; Ούδέ γάρ ἡ προαίρεσις οὐδὲ δὲ λόγος ὑπό μουσικῆς θέλγεται, ἀλλ' ἄλογος ἡ ψυχή, καὶ οὐ θαυμάζεται ἡ γοητεία ἡ τοιαύτη»²⁶. Ο P.V. Pistorius, ωστόσο, προσπάθησε να καταδείξει ότι εάν πράγματι η ψυχή μεταβάλλεται σύμφωνα με το αντικείμενο της αναμνήσεώς της, αυτό μπορεί ν' αποδοθεί στο ότι η ανάμνηση είναι εκείνη πού την απομακρύνει από το νοητό κόσμο. Σε περίπτωση κατά την οποία η ψυχή διατηρεί ακόμα τη μνήμη της, αυτό οφείλεται στο ότι βρίσκεται στα όρια του χρόνου²⁷. Γεγονός πάντως είναι ότι η ψυχή στρέφεται τόσο προς το νοητικό κόσμο όσο και προς τον υλικό, στο μέτρο που αυτός αντιπροσωπεύεται από το σώμα²⁸. Νους και ψυχή ανάγονται με την σειρά τους στο ένα που μένοντας στον εαυτό του και όντας τέλειο δεν έχει συγκεκριμένο αντικείμενο προς το οποίο πρέπει να στραφεί²⁹.

Η απορροή αυτή, Εν, νους, ψυχή δεν εμποδίζει τον Πλωτίνο να αγνοήσει τη φυσική πραγματικότητα, την οποία μάλιστα μπορεί να μιμηθεί η τέχνη. «Εἰ δέ τίς τάς τέχνας ἀτιμάζει ὅτι μιμούμεναι τὴν φύσιν ποιοῦσι, πρῶτον μέν φατέον καὶ τάς τέχνας μιμεῖσθαι, ἀλλα· ἔπειτα δεῖ εἰδέναι ως οὐχ ἀπλῶς τό δρώμενον μιμοῦνται, ἀλλ' ἀνατρέχουσιν ἐπὶ τούς λόγους, ἐξ ὃν ἡ φύσις· εἴτα καὶ ὅτι πολλά παρ' αὐτῶν ποιοῦσι· καὶ προστιθέασι γάρ ὅτῳ τι ἐλλείπει, ως ἔχουσα τό κάλλος· ἔπει τοιούτοις καὶ οἱ Φειδίας τὸν Δία πρός οὐδέν αἰσθητόν ποιήσας, ἀλλά λαβών οἷον ἀν γένοιτο, εἰ ήμιν δὲ Ζεύς δι' ὅμμάτων ἐθέλει φανῆνται»³⁰. Ολόκληρο πάντως το μεταφυσικό σύστημα του Πλωτίνου, χάνει ἀρκετό κύρος εάν δε δεχθούμε την ενότητα³¹ του κόσμου, την αιωνιότητα και τη μοναδικότητά του.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι: Η ψυχή, στη φιλοσοφία του Πλωτίνου, δεν είναι απλώς ο νοητός κόσμος αλλά αποτελεί τό ενδιάμεσο μεταξύ νοητού και αισθητού κόσμου αντίστοιχα. Αγγίζει τον πρώτο επειδή προέρχεται και επιστρέφει σ' αυτόν, θεωρεῖ παράλληλα τον δεύτερο, δίνοντάς του οργάνωση και τάξη. Ο σύνδεσμος της ψυχῆς με το σώμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη ἐνωση χωρίς όμως αντίστοιχη αλλοίωση της φύσεώς τους. Η αρχή της αιτιότητας παρουσιάζεται νάχει τις ρίζες της μέσα στο δυσπρόσιτο βάθος της ανθρώπινης ψυχῆς και υπάρξεως. Εδράζεται δηλαδή στην ίδια τη συνείδηση του όντος και είναι κάτι που υφίσταται πριν ή πέρα ή πάνω από κάθε ανθρώπινη εμπειρία.

Πλωτίνος, χωρίς ν' αρνείται τον οντολογικό και αξιολογικό χαρακτήρα της ελευθερίας, εκθέτει πως η πράξη του ανθρώπου ανακύπτει ως πράξη ελευθέρου όντος που ενώ αυτή έχει μεταφυσική προέλευση δεν παύει να είναι εγκόσμια. Αν γίνει αποδεκτό πως η πραγματικότητα είναι μια και οι νοητικοί της αντικατοπτρισμοί πολλοί ή ότι βλέπουμε την πραγματικότητα υπό το πρίσμα εννοιών, διακρίσεων και προύπων αναφοράς, τότε η θεωρία του Πλωτίνου περί ψυχῆς είναι θεμι-

τό να θεωρηθεί ως σαφής αντίδραση σε κάθε σύστημα που στηρίζεται στον ορθολογισμό. Σε τελευταία ανάλυση οι πεποιθήσεις του αποσκοπούσαν να συμφιλιώσουν την πραγματικότητα με τη φαινομενικότητα, το υποκειμενικό με το αντικειμενικό, τον κόσμο του πνεύματος με τον κόσμο της ύλης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Πλωτίνου, *Εννεάδες VI*, 7, 35, 4-6 «... νοῦς γενομένης αὐτῇ θεωρεῖ, οἷον νοῶθεῖσα καὶ τῷ νοητῷ γενομένῃ ἀλλά γενομένῃ μὲν ἐν αὐτῷ καὶ περὶ αὐτὸν ἔχουσα τό νοητόν νοεῖ».
2. Πλωτίνου, ἐνθ. *an.*, V, 1, 4, 16-17.
3. Δεν πρέπει εξάλλου να λησμονούμε ότι ο ίδιος ο Πλωτίνος ενώθηκε με το Ἐνα, τέσσερεις φορές. Βλ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, *Vita Plotini*, 23. Την επίδραση που ἡσκησε ο Πλωτίνος στο Χριστιανισμό και ιδιαίτερα στο θέμα της ενώσεως του ανθρώπου με το θείο μπορούμε να την κατανοήσουμε μελετώντας ένα ανάλογο χωρίο του Αποστόλου Παύλου. «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ, πρό ἐτῶ δεκατεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτός τοῦ σώματος οὐκ οἶδα· δὲ Θεός οἶδεν· ἀρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἔως τρίτου οὐρανοῦ καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτός τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, δὲ Θεός οἶδεν, διτοί ήρπαγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἥκουσεν ἄρρητα ρήματα, δὲ οὐκ ἐξόν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» *Πρὸς Κορινθίους B'*, 12, 4-5.
5. Πβ. και «Τό δέ κεῖται ἄνθρωπος ἐν μέσῳ θεῶν καὶ θηρίων καὶ ῥέπει ἐπ' ἄμφω καὶ δύοοῦται οἱ μέν τῷ ἐτέρῳ, οἱ δέ τῷ ἐτέρῳ, οἱ δέ μεταξύ εἰσίν, οἱ πολλοί» *Ενν. III*, 2, 8, 9-11. Οι Tseller-Nestle σχολιάζοντας το θέμα της ελευθερίας της βουλήσεως στον Πλωτίνο παρατηρούν ότι «Υπερασπίζεται εντονότατα την ελευθερία της βιούλησης εναντίον στη στωϊκή και κάθε άλλη μοιρολατρεία, δεν μπαίνει όμως πολύ βαθιά στο ζήτημα κι επαναλαμβάνει κι' αυτός τον ισχυρισμό πως το κακό είναι ακούσιο. Η πρόνοια κι' η ελευθερία συμβιβάζονται με την παρατήρηση: η αρετή είναι ελεύθερη, οι πράξεις της όμως είναι συνυφασμένες με την αλληλουχία του κόσμου» Tseller-Nestle, *Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας*, μτφ. Χ. Θεοδωρίδη, Αθήνα, 1942, σ. 383.
6. *Εννεάδες*, III, 2, 17, 33-41.
7. Ἐνθ. *an.*, IV, 8, 1, 1-11. «πολλάκις ἐγειρόμενος εἰς ἐμαυτόν ἐκ τοῦ σώματος καὶ γινόμενος τῶν μέν ἄλλων ἔξω, ἐμαυτοῦ δέ εἰσω, θαυμαστὸν ἡλίκον δρῶν κάλλος, καὶ τῆς κρείττονος μοίρας πιστεύσας τότε μάλιστα είναι, ζωὴν τε τήν ἀρίστην ἐνεργήσας καὶ τῷ θείῳ εἰς ταύτον γεγενημένος καὶ ἐν αὐτῷ ἰδρυθεὶς εἰς ἐνέργειάν ἐλθών ἐκείνην ὑπέρ πᾶν τό ἄλλο νοητόν ἐμαυτόν ἰδρύσας μετά ταύτην τήν ἐν τῷ θείῳ στάσιν εἰς λογισμόν εἰς νοῦ καταβάς ἀπορῶ, πώς ποτε καὶ νῦν καταβαίνω, καὶ δημος ποτέ μοι ἔνδον ἡ ψυχή γεγέννηται τοῦ σώματος τοῦτο οὖσα, οἷον ἐφάνη καθ' ἐαυτήν, καίπερ οὖσαν ἐν σώματι».
8. Παράλληλα παρατηρούμε με ποιό τρόπο ο Χριστιανισμός δανείστηκε την έννοια της «καθόδου» του πνεύματος. Έτσι η λέξη πνεύμα που έχει την κειμενική της προέλευση στο βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης θεωρείται ως μετάδοση (= κάθοδος) της θεϊκής ζωῆς. Βλ. *Γένεση II.7* «... καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ πνοήν ζωῆς» και *Πράξεις Αποστόλων*, x. 44. «Ἐτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τά ρήματα ταῦτα ἐπέπεσε τό Πνεῦμα τό "Ἄγιον ἐπί πάντας τούς ἀκούοντας τόν λόγον».
9. *Εννεάδες*, IV, 8, 5, 1-10. Πβ. και τη σύγκρουσή μας με παράγοντες που βρίσκονται, λίγο ἔως πολύ, ἔξω από τον απόλυτο ἐλεγχό μας σε κείμενο του Αποστόλου Παύλου και συγκεκριμένα στην *Πρὸς Εφεσίους επιστολή* του, VI, 12-13. «Οτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα και σάρκα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἔξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις».
10. *Εννεάδες*, IV, 8, 8, 11-13 «Πᾶσα γάρ ψυχή ἔχει τί καὶ τοῦ κάτω πρός σῶμα καὶ τοῦ ἄνω πρός νοῦν». Ο Th. Mann μιλώντας για τις κρίσεις επιληψίας που είχε ο Dostoevsky κατά τη παιδική του ηλικία, προσπαθεί να επισημάνει τη σπουδαιότητα αλληλοεπιδράσεως της ψυχής και του σώματος γράφοντας: «Ωρισμένα επιτεύγματα της ψυχής και της διάνοιας είναι αδύνατα χωρίς σωματική ασθένεια... Οι σωματικά μη αρτιμελείς είναι τα σταυρωμένα θύματα που θυσιάζονται για την πρόδοο της ανθρωπότητας, για τη διεύρυνση του

- αισθήματος και της γνώσεως. Βλ. *The Short Novels of Dostoevsky*, New York, 1945, σ. 15.
11. Εννεάδες, III, 6, 3, 22-24. Παρόμοια κινητικότητα της ψυχής, σε διαφορετικά όμως επίπεδα εκφράζεται και από τον Πλήθωνα. Βλ. L. Bargeliotis, *Man as Methorion according to Plotinus*, Διοτίμα, 7, 1979, s. 16 "Plotinus distinguishes in the soul essence potentiality and actuality, because of its movement from one thought to another, as it passes from potentiality to actuality and from one kind of actuality to another. The soul exists potentially when it is unconscious or ignorant. It is partially actual when it has incomplete knowledge; in passing from one realm of actuality to another it changes and never becomes completely actual until it grasps the whole of reality. Thus, for Plotinus, the soul, is mobile; within the contemplative process it moves continuously".
 12. Ἐνθ. αν., VI, 8,2, 3.
 13. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, *Περὶ Ψυχῆς*, 4086 11-13.
 14. Εννεάδες, III, 6, 3,7-9
 15. Αυτόθι, 6, 4, 19.
 16. Αυτόθι, 6, 4, 21.
 17. Εννεάδες, I, 8, 15, 18. Η φαντασία αποτελεί, συν τοις άλλρις, την λειτουργία εκείνη της ψυχής που κάνει κρίσεις περί καλού και κακού, χωρίς την παρέμβαση της διάνοιας. Πβ. «... ή ἐπ' αὐτῷ δύναμις τεταγμένη, ης οὐδέν κυριώτερον εἰς κρίσιν τῶν ἐαυτῆς, ὅταν καὶ ή ἄλλη συνεπικρίνη ψυχή, τάχα δέ καὶ αὕτη λέγη συναρμόττουσα τῷ παρ' αὐτῇ εἶδει κάκείνῳ πρός τὴν κρίσιν χρωμένη ὥσπερ κανόνι τῷ εὐθέως» Ενν., I, 6, 3, 1-5. Ο Ε. Μουτσόπουλος σχολιάζοντας τη φύση της εικόνας σε σχέση με τη φαντασία στον Πλωτίνο παρατηρεί ότι οι διάφορες λειτουργίες της ψυχής, θεωρούμενες από την άποψη της εικόνας δεν φαίνονται ως μηχανισμοί που απαρτίζονται από χωριστά τμήματα. Έτσι η δραστηριότητα της ψυχής παρουσιάζεται σάν ένα οργανικό σύνολο του οποίου οι επιμέρους λειτουργίες είναι τόσο στενά δεμένες ώστε νά συγχέονται μεταξύ τους... Με την προσωρινή επίσης υποταγή της φαντασίας στο λόγο η εικόνα —ως μορφή που δραστηριοποιεί τη φαντασία— φαίνεται να επιβάλλεται στον δυναμισμό της υπάρξεως γενικότερα, από τον οποίο μάλιστα προέρχεται. Βλ. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Μία δυναμική δομοκρατία: Η περί φανταστικού θεωρία του Πλωτίνου, *Φιλοσοφικοί προβληματισμοί*, τ. 2, Αθήνα, 1978, σ. 179.
 18. E. Bréhier, *Παγκόσμιος Ιστορία της Φιλοσοφίας*, τ. 1, μετάφραση Π. Ιωαννίδη, Αθήνα, 1970, σ. 335. Π. Εννεάδες, III, 1, 7, 8-12. «Ἐει μέν οὖν τὴν πάντως πάντων ἀνάγκην, καὶ πάντων εἰλημμένων τῶν αἰτίων οὐκ ἔστιν ἔκαστον μή οὐ γίνεσθαι· οὐδέν γάρ ἔτι τό κωλῦσον ή ἄλλως γενέσθαι ποιῆσον, εἰ πάντα εἰληπται ἐν τῇ είμαρμένῃ».
 19. E. Bréhier, *αυτόθι*, σ. 336.
 20. Βλ. Εννεάδες, III, 1, 9, 1-2. «Ἀναγκαῖα μέν οὖν ταῦρα, δσα προαιρέσει καὶ τύχας κραθέντα γίνεται» Πβ. και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, *Ηθικά Νικομάχεια*, Z2 1139a31 «πράξεως μέν οὖν ἀρχή προαιρεσίς». Αξιοσημείωτο είναι το ότι για τον Αριστοτέλη η προαιρεση στα Ηθικά Ευδήμεια και τα Ηθικά Νικομάχεια έχει δύο σημασίες. Η πρώτη της ηθικής προθέσεως για την επιτέλεση κάποιου σκοπού (*Ηθικ. Νικ. Θ* 13, 1163a 22-23) και η δεύτερη της αρετής που βρίσκει τα μέσα για επιτέλεση κάποιας πράξεως. Πβ. Δ. ΚΟΥΤΡΑ, *Η κοινωνική ηθική του Αριστοτέλους*, Αθήναι, 1973, σ. 25. Επιπλέον ο Πλωτίνος κάνει διάκριση, μεταξύ ανάγκης και πειθούς «... καὶ γάρ ή μέν ἀνάγκη ἐν νῷ, ή δέ πειθώ ἐν ψυχῇ» Εννεάδες, V, 3, 6, 9-10.
 21. Εννεάδες, V, 3, 2, 23-24.
 22. Αυτόθι, 3, 2, 24-26.
 23. O W.C. INGE sto *The Philosophy of Plotinus*, τ. 1, New York, 1966, 1η έκδ., σ.239 παρατηρεί «διάνοια is in fact never separated from νόησις... Plotinus intentionally makes νοῦς and διάνοια overlap». Οι θέσεις αυτές του Πλωτίνου αναφορικά με τη διάνοια θα μπορούσαν εν μέρει να παραλληλισθούν με τις αντίστιχες του Μιχαήλ Ψελλού και του νεοέλληνα στοχαστή Π. Βραΐλα-Αρμένη. Ενώ δηλαδή στον Ψελλό η διάνοια λαμβάνεται ως μέσον ερμηνείας των φαινομένων, στο βραΐλιανό στοχασμό η διάνοια θεωρείται ως κατάσταση της απολύτου ελευθερίας του όντος. Βλ. B. TATAKH, *Η Βυζαντινή Φιλοσοφία*, Αθήνα, 1977, σ. 172 και Πέτρου Βραΐλα-Αρμένη, *Φιλοσοφικά έργα*, τ. 2, Corpus Graecorum Philosophorum Recentiorum, εκδ. από Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ και ΑΙΚ. ΔΩΔΟΥ, Θεσσαλονίκη, 1971, σ. 289.
 24. Εννεάδες, ΩI, 8, 6, 32-41. Βλ. και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, *Μετά τα Φυσικά*, E1, 1024β 25 «... πᾶσα διάνοια ή πρακτική ή ποιητική ή θεωρητική...» και 1025 β 22-24 «... τῶν μέν γάρ ποιητῶν ἐν τῷ ποιοῦντι ή ἀρχῇ, ή

νοῦς ἡ τέχνη ἡ δύναμις τις, τῶν δέ πρακτῶν ἐν τῷ πράττοντι, ἡ προαιρεσίς». Ο K. WARE, στή μελέτη του "Nous and Noesis in Plato, Aristotle and Evangrius of Pontus", *Διοτίμα*, 13, Αθήνα, 1985, σ. 160 αναφέρει τα εξής σχετικά με το δίπτυχο νόηση-λογισμό. "There is a parallel contrast in Plotinus between λογισμός and νόησις. Logismos is marked by plurality, whereas noesis implies an integrated, unified apprehension; logismos means the kind of discursive reasoning that employs composition and distinction, but on the level of noesis there is unity between subject and object. The same type of differentiation is made in medieval Scholasticism between ratio and intellectus".

25. H. WIJSENBEEK, *Man as a double being. Some remarks on Plotinus*, *Διοτίμα*, 13, Αθήνα, 1985, σ. 178. Στήν ίδια του μελέτη ο Wijsenbeek συμπληρώνει συγκρίνοντας τον Πλωτίνο με τον Ιερό Αυγουστίνο "... from Augustine the freedom of philosophy is a self-conscious freedom, and that it is this conscious freedom of the will, which is lacking even in the Neo-Platonic turning back of the soul to itself, which is the link between Augustinus and Descartes". *Αυτόθι*, σ. 186.
26. *Εννεάδες*, IV, 4, 40, 23-25.
27. Παραθέτουμε το κείμενο του P. V. Pistorius, από την εργασία του *Plotinus and Neoplatonism, An Introductory Study*, Cambridge, Bools, 1952, σ. 95, όπως ακριβώς εκτίθεται από τον E. Μουτσόπουλο στη μελέτη του *Μία Δυναμική Δομοκρατία*. Η περὶ Φανταστικού θεωρία του Πλωτίνου, *Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί*, ένθ. αν., σ. 173 "The essential function of the soul when it is freed from the body is intellection or contemplation. Such intellection is timeless, because there is no past or future in the ideal world, there is no room for memory... it is not as if death simply terminated any memory of human life and a new memory era was born. Any memory is annulled and because there is no time in the ideal world and everything in an eternal moment, there is no possibility of recalling things that happened there". Οι πλωτινικές επιδράσεις στον Ιερό Αυγουστίνο περὶ αναμνήσεως, παρατηρούνται στις *Εξομολογήσεις* του τελευταίου, όταν αυτός αναφέρεται στο χρόνο. Βλ. *Εξομολογήσεις*, μετάφραση A. Δαλεζίου, Αθήναι, 1947, τ. 2, σ. 97 «'Εάν δέ τις ἐλαφρός τὸν νοῦν, πλανῶμενος εἰς τὰς εἰκόνας τῶν χρόνων ἐκείνων τῶν διαρρευσάντων ἀπό τῆς γενέσεως, ἐκπλαγῇ ἐπὶ τῷ ὅτι Σύ Θεός παντοδύναμος... ἀπέσχες, ἐπὶ ἀναριθμήτους αἰώνας ἔργον τοσοῦτον μεγαλειώδους, ἃς ἀφυπνισθῇ... Διότι πώς θά ἤδυνατο νά παρέλθωσιν ἄπειροι αἰώνες, τούς δποίους δέν θά είχες δημιουργήσει Σύ; 'Αφοῦ λοιπόν Σύ είσαι ὁ δημιουργός πάντων τῶν αἰώνων καὶ ἂν ὑπῆρξε χρόνος πρίν ἡ δημιουργήσεις τὸν οὐρανόν καὶ τὴν γῆν, διατί λέγουν ὅτι εὑρίσκεσθαι ἐν διανοίᾳ; 'Εποίησες αὐτὸν τοῦτον τὸν χρόνον... 'Αλλ' ἐάν οὐδεὶς χρόνος ὑπῆρχε, πρίν ἡ Σύ πλάσῃς τὸν οὐρανόν καὶ τὴν γῆν, διατί ἐρωτοῦν τί ἐπράττες τότε; Διότι χρόνον μή ὑπάρχοντος, δέν ὑπῆρχε τό «τότε». Βλ. καὶ *Εννεάδες*, IV, 4, 15, 8-18, όπου γίνεται λόγος περὶ του χρόνου και της ψυχῆς.
28. *Εννεάδες*, IV, 8, 11-13. «Πᾶσα γάρ ψυχὴ ἔχει τι καὶ τοῦ κάτω πρός σῶμα καὶ τοῦ ἀνω πρός νοῦν». Πβ. καὶ Ε.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, *Ηθική*, Αθήναι, 1970, σσ. 197-198, σημ. 3 όπου «Από την αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (τὸν Πλάτωνα στον Τίμαιο κι' ἐπειτα τὸν Αριστοτέλη) η ύλη θεωρείται κάτι οντολογικά καὶ αξιολογικά δευτερότερο καὶ κατώτερο από το «εἶδη», τη μορφή. Η ύλη είναι κάτι ακαθόριστο, σκοτεινό, παθητικό, ενώ η μορφή είναι μία καθορίζουσα, διαφορίζουσα, δημιουργική αρχή που μαζί της φέρνει τα πράγματα, το μέτρο, την ομορφιά, τη ζωή και κάθε αξία. Ο Αριστοτέλης εταύτιζε τη μορφή με το «τέλος», το σκοπό, και ο Πλωτίνος υπέρτατο είδος θεωρούσε την πλατωνική ιδέα του αγαθού. Η ηχώ αυτών των ιδεών φτάνει (μέσ' από τον Descartes και τον Leibniz) ἔως τον Kant».
29. *Εννεάδες*, VI, 8, 20, 17-19. «Ἐνέρεγια δή οὐ, δουλεύσασα οὐσία καθαρῶς ἐστιν ἐλευθέρα καὶ οὕτως αὐτή παρ' αὐτοῦ αὐτή». Η αναγωγή του νοῦ και της ψυχῆς στο πλωτινικό ἐνα, μας φέρνουν στο προσκήνιο του στοχασμού και ανάλογες αντιλήψεις εκφραζόμενες απότον W. James στο έργο του *The Will to Believe*, New York, 1897, σσ. 56-57 όπου χαρακτηριστικά λέει "The bare assurance that this natural order is not ultimate but a mere sign or vision, the external staging of a many-storied universe in which spiritual forces have the lost word and are eternal in enough to make life seem worth living in spite of every contrary presumption suggested by its circumstances on the natural plane".
30. *Εννεάδες*, V, 8, 1, 32-40. Ίσως στην επίκρισή του αυτή ο Πλωτίνος, είχε επηρεαστεί από τον Αριστοτέλη ο οποίος παραλλήλιζε την τέχνη με την επιστήμη, θεωρώντας την αντανάκλαση του πνεύματος και καθολική γνώση. Βλ. *Μετά τα Φυσ.* A1, 981 a16. Αρκετά εύστοχη είναι η παρατήρηση σύγχρονου στοχαστή δσον αφορά την τέχνη και το ρόλο του καλλιτέχνη στον Πλωτίνο. "... the role of the artist is similar to that of the

hierophant who unveils the beauty of the eternal idea within the temporal and limited frames of the artistic creation. Seen as a specific creation, art inspires eros in the soul of the beholder who proceeds to a reconnaissance of the intellectual content (*Enn.*, V. 8.4.25-26) through the material condition of the work of art, just as the mythical Lygeus (*Enn.*, VI3.16. 18-19) could see clear through the opaque body of the earth. According to Plotinus, the symbolic character of art is to be found in this Intensive relation between the perceptible depiction and the intellectual content" D.N. Koutras, *The essence of the work of art according to Plotinus*, *Διοτίμα*, 14, Αθήνα, 1986, σ. 152.

31. Τις καταβολές της νεοπλατωνικής και πλωτινικής ειδικότερα ενότητας στη διαμόρφωση των χριστιανικών δογμάτων στη γένεσή τους ακόμα, περιγράφει ο R. Witt γράφοντας ότι "The Neoplatonist might have attacked the Judeo-Christian belief in an anthropomorphic God implacably opposed to polytheism. Yet the opening utterance of the church's creed, with its insistence on monotheism, which could of course be related to Ephes. Ch. 4. 5/6: Εἰς Κύριος, μία πίστις, ἐν Βάπτισμα· εἰς Θεός καὶ πατήρ πάντων, δὲπί πάντων καὶ διά πάντων ἐν πάσιν ὑμῖν, showed him Christianity's recognition of the principle of unity as the cause of creation, the principle which lies at the heart of all the speculation both of Plotinus and of those who succeed him as leaders of his School" R. Witt. Platonism after Plotinus, *Διοτίμα*, 4, Αθήνα, 1976, σσ. 91-92. Η ιδέα φυσικά της ενότητας με την έννοια της τάξεως βρίσκει την καταγωγή της πολύ παλιά, από την εποχή της μυθικής διανοήσεως. Βλ. «... η ηθική εισάγει κατώτερς ροπές από τη μυθολογία, εφόσον εισάγεται η ιδέα μιας ιεραρχίας, μιας τάξεως, μιας αξίας...». J. PUCCELE, Οι μύθοι ως φορείς αξίας, *Φιλοσοφικοί Δρόμοι*, τ.2, Αθήνα, 1978, σ. 47.

ΔΡ ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ