



## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Κωνσταντίνου Πούλιου, *Πλατωνισμός και φιλοσοφική άνθρωπολογία*, Αθήνα 1991, σ. 303.

‘Ο παρών δγκώδης τόμος συνιστᾶ μιά παιδαγωγική μελέτη πάνω σέ θέματα φιλοσοφίας τῆς Παιδείας και ἐκπαιδευτικῆς πράξης. ‘Η δλη διερεύνηση και κριτική ἀφορμᾶται ἀπό βασικές πλατωνικές θέσεις σχετικά μέ τήν ούσια τῶν παιδευτικῶν σχέσεων, τή μεθοδολογία και τή σκοποθεσία τῆς παιδείας. ’Επικουρικά προβάλλονται και δρισμένες τάσεις τῆς νεώτερης και σύγχρονης παιδαγωγικῆς ἐπιστήμης —μέ ἐπίκεντρο τό ἐρβαρτιανό σύστημα— γιά νά φωτιστεῖ καλύτερα τό πρόβλημα τῆς διδακτικῆς μεθόδου. ‘Ο συγγραφέας ως σημαίνων ἐκπαιδευτικός και τέως Ε.Μ.Ε. μέ πεῖρα στά ἐλληνικά ἐκπαιδευτικά πράγματα, ἐπιθυμεῖ μέ τό βιβλίο αὐτό νά συμβάλει ἐπίσης στήν ἐπισήμανση και, κατά τό δυνατόν, ἔξαλειψη τῶν σημαντικότερων, κατά τή γνώμη του, προβλημάτων τοῦ χώρου αυτού.

‘Ως τό σημαντικότερο ἀπό τά προβλήματα αὐτά κρίνεται ή ἔλλειψη μιᾶς ἐνιαίας φιλοσοφίας γιά τήν ἐλληνική παιδεία πού νά βασίζεται σ’ ἓνα *minimum* συμφωνίας σχετικά μέ τό ποιά είναι ή παράδοσή μας, ἀρχαιοελληνική και χριστιανική. ’Εναυσμα γιά τό γενικό αὐτό προβληματισμό, πού είναι τό θέμα τοῦ τελευταίου και περισσότερο προσωπικοῦ μέρους τοῦ βιβλίου, ἀποτέλεσε ή σύγχυση πού διαπίστωσε ὁ συγγραφέας ἀπό ἀρμόδιους φορεῖς σχετικά μέ τό πῶς και τό τί μποροῦν νά διδάξουν τά παιδιά τοῦ Γυμνασίου τά φιλοσοφικά κείμενα. Γιά ὅλα αὐτά γίνονται ἐπώνυμες και λεπτομερεῖς ἀναφορές στό Α’ Μέρος τοῦ βιβλίου πού ἀποτελεῖ προσπάθεια ἐννοιολογικῆς χαρτογράφησης τῶν ὅρων πού καθορίζουν τό πλαίσιο ἀναφορᾶς κάθε παιδαγωγικοῦ συστήματος ή φιλοσοφικῆς θεώρησης τῆς παιδείας (π.χ. παιδεία, ἐκπαίδευση, ἀγωγή, διδασκαλία, μέθοδοι, σκοποί κ.λπ.). Είναι μάλιστα ἐμφανῆς ή πρόθεση ἔξαντλητικῆς τεκμηρίωσης τῶν ἀπόψεων πού προβάλλονται, σ’ ὅλα τά μέρη τοῦ βιβλίου, ἵδιαίτερα ὅμως στο Β’ Μέρος πού ἔχει τίτλο «Πλατωνικό και Ἐρβαρτιανό σύστημα». Τό γεγονός αὐτό ἔξηγεῖται και ἀπό τό ὅτι τό βιβλίο αὐτό, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἀποτελεῖ ἀπάντηση στή δυσμενή κρίση πού ὑπέστη ὁ συγγραφέας, γιά τίς ἀπόψεις του στό παραπάνω θέμα, ἀπό τό ἀρμόδιο Συμβούλιο Ἐπιλογῆς πού ἔξέτασε τήν ὑποψηφιότητά του γιά τή θέση τοῦ Σχολικοῦ συμβούλου κατά τήν πρώτη ἐφαρμογή τοῦ Νόμου 1304/1982. ’Ο ίδιος ἀποδίδει τήν ἀπόρριψή του σέ πολιτικές σκοπιμότητες καθώς και σέ ἐπιστημονική ἀγνοια, τήν δοπία ἐπιδιώκει νά ἀποκαλύψει χάριν τῆς ἀλήθειας.

Στό Β’ Μέρος τοῦ βιβλίου (σ. 77-145) γίνεται μιά σύγκριση τῶν πλατωνικῶν ἀντιλήψεων γιά τήν παιδεία και τῆς θεωρίας τοῦ ἐρβαρτιανοῦ συστήματος, μέ σκοπό τήν κατάδειξη ὅτι ἀφενός τό ἐρβαρτιανό σύστημα τυγχάνει λογικῆς, ψυχολογικῆς και με-

ταφυσικής θεμελίωσης και δέν είναι ένα σύνολο έμπειρικών διδακτικῶν κανόνων και ότι άφετέρου αὐτή ή ἀνωτερότητα τῶν δύο συστημάτων ἔξηγει τήν ἐπίδραση πού είχαν και ἔχουν στήν Ἑλληνική ἐκπαίδευση και δχι μόνο σ' αὐτήν (σ. 135).

Συγκεκριμένα μποροῦμε νά ἐπισημάνουμε τά ἔξης:

α) "Οτι προβάλλεται ή ὑπεροχή τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ἔναντι τοῦ ἑρβαρτιανοῦ συστήματος πού ἀπλῶς διασαφηνίζει τήν «πορεία» τῆς διδασκαλίας και ὑποδεικνύει συγκεκριμένα παιδαγωγικά μέσα πού καθιστοῦν ἀποτελεσματικότερη τή διδασκαλία γιά ένα μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών.

β) Στίς ὁμοιότητες τῶν συστημάτων καταλογίζονται: ότι είναι λογοκρατικά τόσο στή γνωσιολογία δσο και στήν ἡθική τους, ότι ἀναγνωρίζουν τήν ἀξία τῆς μεθόδου και ότι θεσπίζουν συγκεκριμένα παιδευτικά ἰδεώδη. Οἱ διαφορές ὅμως πού παρουσιάζουν είναι, κατά τή γνώμη μας, ούσιωδεις, ἀκόμα και στό ἐπίπεδο τῆς διδακτικῆς πράξης. Λ.χ. ή παιδαγωγική ψυχολογία τοῦ Ἐρβάρτου είναι συνειρμική, πού σημαίνει ότι δίνει ἀποφασιστική σημασία στό ρόλο τῶν παραστάσεων, δχι μόνο γιά τή μάθηση, ἀλλά και γιά τή διαμόρφωση τῶν συναισθημάτων και τῆς βούλησης. Μιά τέτοια ψυχολογία είναι μηχανιστική και προεκτείνεται και στίς ἡθικές ἀντιλήψεις τοῦ Ἐρβάρτου ὅταν ισχυρίζεται ότι «ἐλευθερία βούλησης σημαίνει ἔξασφαλισμένη ἐπικράτηση τῶν πιό ισχυρῶν παραστάσεων και τῶν ἐπιδράσεων πάνω στή βούληση». Κάτι τέτοιο είναι ἀσυμβίβαστο βέβαια πρός τήν πλατωνική ἀντίληψη και συνιστᾶ μιά ψυχολογίζουσα παιδαγωγική και ἡθική. Η πρωταρχικότητα τῶν παραστάσεων γιά τήν πρόοδο τῆς μάθησης ἀντιτίθεται πρός τήν αὐτενέργεια τοῦ νοῦ, καθώς ή τελευταία νοεῖται ως μία μηχανιστική διαδικασία πού ἐνεργοποιεῖται μόνο ἔξωτερικά. Ἡ ἴδια ἐσφαλμένη ἀντίληψη ἐφαρμοζόμενη στήν ἡθική ἀποβαίνει και ἐπικίνδυνη. Ἐπιπλέον, ὅσον ἀφορᾶ τή μαθησιακή διαδικασία οἱ ἑρβαρτιανές ἀντιλήψεις ἐνισχύουν ένα διδακτικό ὄλισμό, ἔναντι τῆς καθαρῶς εἰδολογικῆς μόρφωσης πού ἐνθαρρύνει ή πλατωνική μεθοδολογία, ἀλλά και σύγχρονες τάσεις.

Τό ἐρώτημα πού μένει ἀναπάντητο στό μέρος αὐτό είναι πῶς θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ μιά σύνθεση πλατωνικῶν και ἑρβαρτιανῶν ἀρχῶν και μεθόδων προκειμένου γιά τή διδασκαλία τῶν φιλοσοφικῶν κειμένων ή καλύτερα μέ ποιό κριτήριο ἐπιλέχτηκε εἰδικά ή ἑρβαρτιανή μέθοδος γιά τό μάθημα αὐτό; Χωρίς νά ἐπιδιώκεται ή ἐκμαίευση ἀρνητικής ἀπάντησης, ἐπισημαίνεται ἀπλῶς πέρα ἀπό τά θεωρητικά, ή ἔλλειψη συγκεκριμένων παραδειγμάτων ἀπό τή διδακτική πράξη.

Στά δύο τελευταία μέρη (Β' Μέρος: «Ἀδρομερής διαχρονική θεώρηση τῆς ἀνθρωποθεωρίας» σ. 147-255, Γ' Μέρος: «Πρός ἀναζήτηση μιᾶς ἀνθρωποθεωρίας ἐναρμονισμένης και πρός τή φύση τοῦ ἀνθρώπου και πρός τήν παράδοσή μας» σ. 259-281) γίνεται μιά στροφή πρός ἀναζήτηση τῶν πηγῶν ἀπό τίς δποῖες ἀντλεῖ ή Ἑλληνική παιδεία τά ἀνθρωπολογικά τής πρότυπα: τήν Ἑλληνική φιλοσοφική ἀνθρωπολογία και τή χριστιανική (όρθοδοξη) θεολογική ἀντίληψη. Ἀπό τό corpus τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ἀνθρωπολογίας ἐπιλέγονται δ 'Ηράκλειτος, δ Πλάτων και δ 'Αριστοτέλης, ἐνῶ ἀπό τήν πλευρά τῶν Πατέρων τῆς ἐκκλησίας οἱ ἀναφορές είναι λιγότερο συγκεκριμένες και προέρχονται τόσο ἀπό τόν Ἀπ. Παῦλο, ὅσο και ἀπό ἄλλους πατέρες ἐγγύτερους πρός τήν Ἑλληνική φιλοσοφία. Γενικά ή διάρθρωση τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ ἀκολουθεῖ τήν ιστορική σκοπιά ἔξέτασης τοῦ θέματος. Ἐπιχειρούνται ώστόσο θεματικές συσχετίσεις π.χ. μεταξύ ἀντιλήψεων τῆς πλατωνικῆς ἀνθρωπολογίας και μεταφυσικῆς πρός ἀντίστοιχες χριστιανικές, *mutatis mutandis*.

Στο φαινόμενο ἐπίσης τῆς μετεξέλιξης δρισμένων ἀρχαιοελληνικῶν ἐννοιῶν ὅπως

π.χ. «ἄνθρωπος», «ύπόστασις», «ούσία», «δν» στίς θεολογικές «εἰκόνα Θεοῦ», καί «πρόσωπο», δ συγγραφέας δέν βλέπει παρά ἐπιφανειακές συγκρούσεις τῆς φιλοσοφικῆς καί θεολογικῆς γλώσσας. Κατά τήν ἀποψή του οἱ διαφορές γίνονται ἐμφανέστερες στήν ήθική καί κοινωνική θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀκόμη καί ἡ ἔννοια «πρόσωπο» ἡ «προσωπικότητα» πρέπει νά κατανοηθοῦν μᾶλλον στό κοινωνικο-πολιτικό ἐπίπεδο — σέ ἀντιδιαστολή πρός τήν ἔννοια τοῦ ἀτόμου — παρά στό ὄντολογικό. Στό κεφάλαιο αὐτό γίνονται ἐπιλεκτικές ἀναφορές στή νεώτερη καί σύγχρονη ἀνθρωπολογία τῶν μεγάλων φιλοσοφικῶν καί κοινωνιολογικῶν συστημάτων.

Στό Δ' Μέρος ἀρθρώνεται δ καθαρά προσωπικός λόγος τοῦ συγγραφέα πάνω στό πρόβλημα πρός ποιά ἀνθρωποθεωρία πρέπει νά γύρει ἡ νέα ἑλληνική παιδεία καί νά ἐφαρμοστεῖ στήν ἐκπαίδευση. Ἡ ἀνθρωποθεωρία πού προτείνεται εἶναι συνδυαστική, δηλ. ἡ ἑλληνοχριστιανική. Ἡ δυσκολία ὅμως γιά νά συγκροτηθεῖ ἔνα τέτοιο σύστημα ἔννοιῶν καί πρακτικῶν εἶναι πραγματική καί δ συγγραφέας δέν παραβλέπει νά ἀναγνωρίσει ὅτι αὐτό ὁφείλεται στά ἀντινομικά χαρακτηριστικά τῆς νεοελληνικῆς ψυχοσύνθεσης καί ἐπομένως καί τῆς παιδείας της. Κατ' αὐτόν ὅμως ἡ ὑπαρξη ἀντινομιῶν ὑπόκειται σέ διπλῇ ἐρμηνείᾳ: εἴτε στό φαινόμενο μιᾶς διαλεκτικῆς σύνθεσης χριστιανισμοῦ καί ἑλληνισμοῦ εἴτε πάλι στό φαινόμενο τῆς μή δργανικῆς ἀφομοίωσης τοῦ «έλληνικοῦ» ἀπό τό «χριστιανικό». Ὁ συγγραφέας φαίνεται νά τάσσεται ὑπέρ τῆς πρώτης ἐρμηνείας γιά τούς ἔξῆς λόγους: 1) γιατί ἡ δημιουργική σύνθεση ἐτερώνυμων στοιχείων ταυτίζεται πάντοτε μέ διαλεκτική κι ὅχι μέ ἀφομοίωση, β) γιατί ἡ διαλεκτικότητα εἶναι πρωταρχικό γνώρισμα τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καί γ) γιατί ἡ συναίρεση ἑλληνικοῦ καί χριστιανικοῦ πνεύματος σέ πολλούς τομεῖς (καί στήν ἐκπαίδευση) εἶναι ἀκόμη αίτημα καί ὅχι πραγματικότητα, συνεπῶς δέ μπορεῖ νά ἐπικαλεστεῖ κάποιος τήν ἀποτυχημένη ἐφαρμογή της. Γενικά τίθενται κάποιες σταθερές πού πρέπει νά διαθέτει μιά προτεινόμενη ἐνιαία ἀνθρωποθεωρία στό πλαίσιο μιᾶς «έλληνοχριστιανικῆς» παιδείας καί ἐκπαίδευσης. Αὕτες εἶναι: ἡ προαγωγή τῆς ἀτομικότητας, ἡ σφυρηλάτηση κοινωνικῆς καί πολιτικῆς συνείδησης καί ἡ ἰκανοποίηση τῶν βαθύτερων πνευματικῶν (π.χ. θρησκευτικῶν) αίτημάτων τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς.

Στόν ἐπίλογο διατυπώνεται ἡ ἀποψη ὅτι μόνο ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ «νά ἐνσαρκώσει καί νά ἐρμηνεύσει τό πολιτιστικό ἴδεωδες τῆς Ἐνωμένης Εύρωπης», μέ τά πνευματικά ἐργαλεῖα τῆς ἑλληνικῆς καί δρθόδοξης διανόησης. Αὕτο ὅμως θά πραγματοποιηθεί, ἐάν οἱ Νεοέλληνες ἀποκτήσουν συνείδηση τῆς ἐθνικῆς τούς ταυτότητας καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.

Τό βιβλίο αὐτό, ἐνημερωμένο καθώς εἶναι, θά ἡταν χρήσιμο νά διαβαστεῖ ἀπό ἐκπαιδεύτικούς, ὑπευθύνους τῶν ἐκπαιδευτικῶν φορέων, ἀπό φοιτητές καί γενικά ἀπό ὅσους ἐνδιαφέρονται γιά τό μέλλον τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί ἐκπαίδευσης.

ΧΡΥΣΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΘΗΝΑ

**Δ. Λαμπρέλλη, Το παίγνιο του κόσμου καί η προβληματική μιας μεταφυσικής κατεύθυνσης του στοχασμού, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1990, σελ. 160.**

Η σύγκλιση της ηρακλείτειας καί της νιτσεϊκής σκέψης σχετικά με την αντιμετώ-